

STEM

Olie
transporteren



Inhoud

Succes op zee 2

Sven-Olof Kristensson

Genezing voor de gekwetsten 4

Neavei Isaac

Belangrijk 9

Op ronde 10

Simon Riding

De juiste weg 14

Israël Makhijani

Stem bestellen 17

Wat voor soort probleem is het millenniumprobleem? 18

Blake Carlson

Wie zijn wij? 19

Succes op zee

Sven-Olof Kristensson, Donsö, Zweden



Op mijn veertiende ging ik bij mijn vader op een klein vrachtschip werken. Het was hard werken, maar ik hield van de zee. Maar ik was ook zakenman en verlangde naar de dag dat ik een eigen schip zou hebben. Toen ik 21 was, kon ik tenslotte een vrachtschip van 160 ton kopen. Ik voer tussen Duitsland, Noorwegen, Denemarken en Zweden. Na twee jaar kocht ik mijn eerste tanker en ging ik met olie varen. Thans heeft mijn bedrijf zeven olietankers. Verschillende familieleden werken mee in het bedrijf. Mijn dochter runt de zaak en mijn schoonzoon, Tryggve, leidt de technische afdeling.

Wij hebben veel succes gehad, maar dat kwam niet zomaar vanzelf. Ik weet precies waarom zaken zo zijn gelopen als ze gelopen zijn. Ik heb God de eer gegeven in mijn zaak, en God belooft mij. Wij stellen in ons bedrijf God op de eerste plaats. Het is niet altijd makkelijk om met de problemen in zo'n groot bedrijf om te gaan. Maar steeds opnieuw heeft God ons getoond hoe we erdoor moesten komen als anderen problemen hadden.

Onlangs hebben we een nieuw schip gekocht. Toen ik naging hoe we de enorme kosten voor een dergelijk schip



konden financieren, toonde God ons een mogelijkheid om 25% te besparen via een werf in het Verre Oosten, zonder dat we op kwaliteit zouden moeten inboeten. Kwaliteit is heel belangrijk, vooral gezien de vele eilanden rond Zweden en de potentiële risico's van onze lading.

Iedere dag bidden mijn vrouw en ik voor de bemanningen en de schepen. Jezus is mijn leven, en ik kan niets doen zonder Hem. We bidden als we beslissingen moeten nemen. Het is niet zo eenvoudig om beslissingen te nemen als het om miljoenen dollars gaat, maar God opent een weg waar geen weg is. Hij zorgt voor ons en voor onze mensen. In 1993 kwam ik in contact met een groep christelijke zakenlieden, genaamd Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI), die in diverse steden in Zweden groepen hebben. Tegenwoordig ben ik voorzitter van het chapter (afdeling) in Göteborg.

Een aantal jaren geleden zat een van onze schepen vast in het pakijns in Noord-Zweden. Er barstte een buis en de machinekamer begon vol te lopen met water. Ik

ging van de brug naar beneden. De situatie zag er ernstig uit. We waren volgeladen, en het enige wat ik kon doen was bidden: „Vader God, U moet me helpen, anders zinken we.”

Net op dat moment zagen we een andere tanker, die hoog op de ijsskoude golven voer. Dat betekende dat hij leeg was. We gaven een SOS-sein en konden de olie in dat andere schip overpompen. Dat was niet minder dan een wonder. Vervolgens konden we ons probleem repareren en in veiligheid komen. Dit is slechts een van de vele, vele dingen die God voor ons gedaan heeft. Hij heeft ons zelfs het ontwerp voor onze schepen gegeven, en Hij heeft ons geholpen technische problemen op te lossen toen we zelf gloednieuwe apparatuur ontwikkelden.

Ik denk dat het grootste wonder binnen ons bedrijf is dat we iedere dag opnieuw onze schepen gevuld krijgen. Het is niet eenvoudig om die grote tankers draaiend te houden. Dit is waar we de grootste overwinningen behalen. Als u God op de eerste plaats stelt, zorgt Hij voor u en uw zaak. ●



Genezing voor de gekwetsten

Neavei Isaac, Queensland, Australië



Het was geen blijde gebeurtenis, op die besneeuwde winterochtend in 1944. Mijn moeder wilde niets te maken hebben met haar nieuwe baby. Ze beweerde zelfs dat die niet eens van haar was. Tegen de tijd dat ik naar school ging, waren mijn ouders ervan overtuigd dat ik slecht en dom was. Pas op mijn veertigste ontdekte ik de reden van deze voortdurende verwerping. Mijn moeder was verkracht door mijn oom, en daar was ik het resultaat van. Toen ik dat hoorde, begreep ik ineens al die verwarrende opmerkingen die ik al die jaren door telkens had gehoord.

Tegen de tijd dat ik de waarheid vernam, was de opstandige tiener in mij al vervangen door een man die van God hield. Met Zijn hulp was ik in staat de bitterheid los te laten



die ik zo lang met me mee had gedragen. Ik kon zelfs die oom vergeven.

In mijn jeugd leek het wel of ik altijd problemen met anderen had. Mijn ouders waren erg vroom, en elke avond moest het hele gezin in een kring knielen en lange zinloze gebeden opzeggen. Zoals u begrijpt, wees ik alle godsdienst af. Ik stal en ik loog. Op een keer had ik een motorfiets gestolen, waarmee ik kris-kras door de stad reed. Ik werd door de politie aangehouden omdat ik veel te hard reed.

Toen ik vijftien was, ging ik van school en begon ik fulltime te werken. Ik hield me bezig met snelle auto's, motorfietsen en meisjes. Het leek wel of ik niet genoeg meisjes kon krijgen. Politieagenten waren slechts een risico dat je moest ontlopen, en boetes wegens te hard rijden waren alleen maar een hinderlijk soort belasting. Het is verbazend dat ik het heb overleefd en dat ik niet in de gevangenis ben beland.

Op mijn eenentwintigste leek er geen toekomst meer te zitten in de baantjes die ik had

gehad, en zodoende ging ik op zoek naar wijsheid en kennis. Na drie frustrerende jaren lang geprobeerd te hebben financieel op de been te blijven, besloot ik naar de universiteit te gaan. Dat viel niet mee, omdat mijn vooropleiding nogal beperkt was. De meeste studenten deden meer aan feestjes dan aan studeren, en ik vormde daar geen uitzondering op. Maar na vier jaar heb ik toch mijn baccalaureaat gehaald met als hoofdvak filosofie. Hoewel ik moeite genoeg heb gehad met mijn studie, had ik voor mezelf bewezen dat ik niet zo dom was als ze me altijd hadden voorgehouden.

Al gauw kwam ik erachter dat ik nog steeds gefrustreerd was. Weliswaar had ik een opleiding, een huis, een auto, een vrouw en een baby, maar ik had nog steeds geen wijsheid en rijkdom. Er waren wel goede vooruitzichten op de lange termijn, maar ik wilde het goede leven al hebben voordat ik te oud zou zijn om ervan te genieten. Een van mijn broers had kans gezien wat geld te sparen en was ook op zoek naar iets beters. Dus bundelden we onze krachten en kochten we een autoservicestation met een motorreparatiebedrijf. We deden goede zaken. Onze bank bood zelfs aan ons geld te lenen om een groot project te financieren. Ik kon niet vermoeden hoe snel we dat alles kwijt zouden zijn.

Op een dag kwam er een prachtige jongedame de garage binnen om haar auto een beurt te laten geven. Ik moest haar gewoon hebben, en al gauw hadden we een affaire. Dat was niet de eerste keer. Het leek mijn

vrouw niet te kunnen schelen als ik laat thuis kwam. Zij bracht haar tijd door met haar vriendinnen en ze leek gelukkig. Er is in ons huwelijk toch al nooit veel hartstocht en romantiek geweest; we waren gewoon maatjes.

Als kind heb ik altijd gehongerd naar liefde, en nu probeerde ik die te vinden in de armen van steeds weer andere vrouwen. Eén keer had ik op één dag seks met drie verschillende vrouwen, maar ik vond er geen voldoening in. Als ik nu terugkijk, zie ik wat een verrot persoon ik was – een leugenaar, een bedrieger en enorm egoïstisch. Ik spotte met alles wat maar een aanwijzing leek dat er een liefhebbende God zou zijn die me kende.

Aan de andere kant was ik altijd bereid geloof te hechten aan verhalen over paranormale verschijnselen. Mijn hele denken was nogal op New Age gericht. Op een avond dat ik weer eens met een vreemde vrouw bezig was, werd ik overweldigd door het verlangen haar helemaal te bezitten. Niet alleen lichamelijk, ik wilde haar gedachten en haar gevoelens kennen. Dit verlangen was zo intens dat ik mijn geest dwong uit mijn lichaam te gaan en te proberen in het hare binnen te treden. Misschien schrijven sommigen van u mij nu af als een zweverige idioot, maar leest u alstublieft even verder. Ik had wel meer „uittredingen” meegemaakt, maar ik had nog nooit geprobeerd met mijn geest in een andere persoon binnen te komen. In plaats van dat ik in haar lichaam kwam, werd ik omringd door een lege grauwheid.





Later vertelde mijn vriendin dat ze dacht dat ik was overleden aan een hartaanval. Op het ene moment was ik bij haar, druk bezig met wat we aan het doen waren, en het volgende ogenblik lag ik daar als een levenloos karkas. Ik moet zo'n veertig minuten weggevoerd zijn. Zoiets had ik nog nooit meegeemaakt. Het was leeg en koud, en er was niets waar je je op kon richten. Ik begon paniek te voelen. Toen bemerkte ik een zwak schijnsel opzij. Toen ik ernaar keek, kon ik niets zien, maar ik had nog steeds die indruk dat er een heel zwak lichtschijnsel was. Het was alsof je naar de nachtelijke hemel kijkt en je hebt de indruk dat er sterren staan, maar je kunt ze niet echt zien.

Toen ik me in de richting van dat schijnsel probeerde te bewegen, werd het een licht en dreef het de duisternis steeds verder weg. Ik zag een soort portaal of deur tegenover me. Ik wilde daar doorheen gaan naar het licht, omdat ik aanvoelde dat ik daar veilig zou zijn. Maar hoe ik het ook probeerde, ik kon me niet bewegen. Ik wist dat ik me alleen maar hoefde te ontspannen om naar die duisternis terug te keren.

Toen ik wat beter naar die opening keek,

zag ik de omtrekken van een man. Ineens stapte die man op me toe. Op dat moment leek hij reusachtig groot in vergelijking met mij. Het leek wel of ik niet groter was dan de zolen van zijn sandalen, en ik was bang. Maar vreemd genoeg leek hij kleiner te worden bij elke stap die hij dichterbij kwam. Toen hij mij had bereikt, was hij nog maar een klein beetje groter dan ik. Zijn veelzeggende blik toonde mij wat voor een smerig stuk vuil ik was. Toen sprak hij: „Je weet wie ik ben.”

„Maar U bestaat toch niet echt!” antwoordde ik. Hij keek me alleen maar aan met die blik. Er kwam een gevoel van hopeloosheid over me en ik dacht dat dit mijn oordeelsdag zou worden. Wat voor hoop kon er nog zijn voor iemand als ik? Ik had een leven vol zonde geleid en had Jezus Christus gedurende meer dan de helft van mijn leven afgewezen. En nu leek het alsof ik stierf midden in een daad van overspel.

„Wat wil je?” vroeg Hij. Hij wist precies wat ik wilde, maar klaarblijkelijk wilde Hij dat ik het zelf zei. „Ik wil in het licht komen,” zei ik, zonder enige hoop om daar ooit toege laten te worden. „Je kunt daar niet binnengaan, en je weet waarom,” zei Hij op een toon die geen tegenspraak dulde. Daarmee vervlogen al mijn hoop en mijn kracht; ik was in doodsangst.

Toen, terwijl alles verloren leek, kwam die wonderlijke genade van God en nam me mee naar het meest fantastische moment dat ik ooit heb beleefd. Hij leidde me naar een laag bankje dat me nog niet eerder was opgevallen, en we gingen daar samen zitten. Hij zei: „Neavei, Ik heb je lief.” Ik kan die liefde niet beschrijven, behalve dat hij alles ver te boven gaat wat je je kunt voorstellen. Zijn liefde vulde me helemaal en raakte ieder deel van mij wezen aan. Het grootste deel van mijn leven was liefde me altijd onthouden, en nu vulde de Schepper zelf mij met zijn onbegrensde liefde. Ik, dat vuile, smerige schepsel, ontving de liefde van de perfecte Heer van heel de schepping, Jezus Christus.

„Ik stuur je terug. Ik heb nog werk voor je te doen,” zei Hij. Ik was zo volkomen overweldigd met vreugde vanwege dit uitstel, dat ik niet eens kon antwoorden. Ik luisterde hoe Hij verder ging: „Er zijn veel mensen op aarde die over Mij gehoord hebben. Zij zijn in verwarrende omstandigheden opgegroeid en zijn misleid. Zij hebben de waarheid nodig. Ga hen vertellen dat Ik de Waarheid ben. Ik heb hen lief, en ik kom spoedig terug.”

Toen Hij me vertelde dat ik deze ontmoeting weer zou vergeten, raakte ik in de war en werd ik bang. Hij vertelde dat er een dag zou komen dat ik het naar Hem uit zou schreeuwen om verlost te worden uit de rotzooi die ik van mijn leven gemaakt had. En vanaf dat moment zou Hij mij in Zijn hand houden. Toen ik die woorden hoorde, werd ik wakker en realiseerde ik me dat ik op mijn buik op de achterbank van de auto lag. Ik herinner me dat ik naar adem snakte en vervolgens bijna stikte in het stof dat ik inademde. Terwijl ik bij mijn positieven probeerde te komen, kroop ik uit de auto. Mijn vriendin liep te ijsberen. Ze dacht dat ik dood was en ze vroeg zich af hoe ze mijn lichaam kwijt kon raken zonder moeilijke vragen te krijgen. Het duurde even voor ik haar kon kalmeren.

Er veranderde niet veel in mijn leven. Ik ging door in dezelfde levensstijl, totdat in 1992 mijn leven uiteindelijk zo een dieptepunt had bereikt dat ik het uitschreeuwde naar God. Zelfs toen bemerkte ik nog geen plotse veranderingen. Er gingen weken voorbij. Ik deelde een woning met een christen. Hij had gereageerd op mijn advertentie voor een medebewoner. Hij leek over het algemeen een heel gewone vent te zijn. Alleen nodigde hij me steeds uit om met hem mee naar de kerk te gaan. Toen ik eens meegang naar een concert in die kerk, was ik verbaasd hoe vol het er was. Toen de voorganger sprak, klikte er iets in mij.

Er gingen maanden voorbij, en soms ging ik met mijn vriend naar een avonddienst – steeds met hetzelfde resultaat. Op een gegeven moment ging ik bij mijn zuster op bezoek. Zij was al een aantal jaren een „wedergeboren christen”. Ze vertelde me veel, wat me op een krachtige manier raakte. Ik wilde in Jezus geloven. Hij leek het antwoord op zoveel problemen te zijn. Maar waren het niet allemaal waanideeën van een emotioneel kreupel iemand, die niet zonder een soort krukken kon?

Eén voor één werkte de Heer aan de pro-



blemen in mijn leven, en er kwam een moment dat ik wist dat ik een keus moest maken. Op mijn zoektocht naar wijsheid had ik allerlei populaire godsdiensten en enkele sektes onderzocht, en ik vond dat zij niet voldeden. Maar nu werd ik geconfronteerd met een soevereine God die persoonlijk belangstelling heeft voor iedereen die Hem zoekt.

Ik bad of God me de waarheid wilde openbaren, wat het me ook zou moeten kosten. Het leek wel of er schellen van mijn ogen vielen. Ik voelde dat ik dringend alles in orde moest maken. Op een nacht kon ik niet slapen en was ik in de Bijbel gaan lezen. Om half vier 's morgens bad ik: „God, ik heb mijn reserves over wat er in deze Bijbel staat. Ik kan niet begrijpen wat er staat.” Meteen werd dat bepaalde probleem me duidelijk. Op dat moment heb ik mijn leven aan Jezus Christus overgegeven.

Sindsdien zijn er heel wat puzzels voor me opgelost. Langzaam maar zeker begon God mijn denken te veranderen. Alles veranderde naarmate God mijn hele leven veranderde. Het duurde een tijd, want er was veel dat veranderd en hersteld moest worden. Na verloop van tijd sloot ik me aan bij de FGBMFI en begon ik met anderen samen te werken om de opdracht te vervullen die Jezus Christus me jaren tevoren had gegeven om de verlorenen in deze wereld te bereiken.

God werkt verder in mijn leven. Ik heb nu een goed huwelijk, dat iedere dag nog beter wordt. Ik ben zo dankbaar dat God het onmogelijke kan doen. Ik verdiende alleen maar Gods straf, maar Hij had geduld met mij en had mij lief, en Hij vergaf mij mijn vele zonden. Nu geeft Hij mij de kans om u over dit wonder te vertellen. We leven nu in de eindtijd. Jezus komt spoedig terug. ●

FGBMFI HEEFT EEN CHAPTER BIJ U IN DE BUURT

We zitten momenteel in meer dan 150 landen ter wereld.

Nederland:

Nat. voorzitter: I. van der Zee, tel. 035-6023222 • **Secretariaat:** H. Hahn, Braak 48, 5501 DK Veldhoven; tel. 040-2300161, fax 040-2300163 • **Admin. en distrib.:** Jan Knook, Pieter de Hooghstraat 67, NL-4793AG FIHNAART, Netherlands; bankrekening: Postbank 187344, t.n.v. FGBMFI Nederland, Papendrecht • **Internet:** <http://home.wxs.nl/~hhahn/fgbnl/fgbnl.htm>

• **Almelo:** L. Kerklaan, tel. 0548-614675 • **Amsterdam:** H. van Diest, tel. 0341-419827 • **Drechtstreek:** zie Rotterdam • **Eindhoven:** H. Hahn, tel. 040-2300161 • **Groningen:** J. Roffel, tel. 0594-212747 • **Den Haag:** J. van Bijsterveld, tel. 070-3253184 • **Naaldwijk:** J. Westra, tel. 0174-416643 • **Roermond:** Th. Bovend'Eerd, tel. 0475-486621 • **Rotterdam:** H. Duynisveld, tel. 010-4422860 • **West-Brabant:** J. van den Heerik, tel. 076-5014464 • **Zoetermeer:** D. Breugem, tel. 010-5117032 • **Overige plaatsen:** I. van der Zee, tel. 035-6023222

België:

Nat. voorzitter: Donato Anzalone • **Admin. en distrib.:** Postbus 49, B3000 Leuven-3; tel. 016-207944, fax 016-207931, e-mail Belgium@fgbnet.com • **Brussel (Europ. afd., F):** Simon Boen, tel. 03-2817337 • **Brussel (F):** H. Mutshipai, tel. 02-3909298 • **Brussel (E):** Carl Walker, tel. 02-3804954 • **Charleroi (F):** Richard Van Waesberghe, tel. 02-6332147 • **Comines (F):** Yves Laevens, tel. 056-559017 • **Izegem (N):** Rik Van Neste, tel. 051-306983 • **Kortrijk (N):** Frans Van de Kerckhove, tel. 056-220020 • **Liège (F):** François Deschamps, tel. 087-338743 • **Mons (F):** Raoul Richez, tel. 065-653089 • **Mouscron (F):** Jacob Kalemba, tel. 056-840325 • **Namur (F):** Philippe Guns, tel. 082-613667 • **Nord Jehenne (F):** David Degreef, tel. (0033)320660857 • **Saint-Ghislain (F):** Roger Diku Kapotho, tel. 065-347552 • **Torhout (N):** Raf De Puydt, tel. 051-726237 (N = Nederlandstalig, F = Franstalig, D = Duitstalig, E = Engelstalig)

Andere landen:

Europa: P.O. Box 49, B-3000 Leuven 3, Belgium. Tel:(016)20.79.44 Fax:(016)20.79.31 E-mail: EuropeanOffice@fgbnet.com
Internationaal: 20 Corporate Park Dr, 3rd Floor, Irvine, CA 92606, USA.
Tel: +1.949.260.0700 Fax: +1.949.260.0718 Email: International@fgbnet.com

EEN PERSOONLIJKE RELATIE

Bij het lezen van het blad *Stem* heeft u zich misschien afgevraagd of u ook zo'n relatie met God zoudt kunnen krijgen als waarover hier verteld wordt. Om die te krijgen, moet u het volgende doen.



1 Erken tegenover God dat u egoïstisch geleefd hebt en dat u, door Hem niet als Heer van uw leven te eren, gezondigd hebt en gescheiden bent van Hem. „Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23).

2 Bekeer u door u tot God te wenden en vergeving te vragen voor uw vroegere zonden en vraag Hem u te helpen te leven zoals Hij dat wil. „Als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen” (Lukas 13:3).

3 Geloof dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij, toen Hij aan het kruis stierf, uw zonden op zich heeft genomen opdat u vergeving van God zou kunnen ontvangen. „Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).

4 Belijd dat u Jezus wilt aannemen als uw Verlosser en Heer van uw leven. „Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden” (Romeinen 10:9).

Als u hier zorgvuldig over hebt nagedacht en u wilt deze belangrijke stap nemen, bid dan hardop het volgende: „Heer, ik ben ervan overtuigd dat ik een zondaar ben en dat ik daardoor op weg ben naar de ondergang. Ik geloof in mijn hart dat Jezus, Uw Zoon, gestorven is voor alle zondaars, mijzelf inbegrepen, en Zijn bloed vergoten heeft om mijn zonden af te wassen. Ik belijd dat Jezus mijn Verlosser en de Heer van mijn leven is, en ik dank U voor uw geschenk: het eeuwige leven. Ik vertrouw er nu op dat U me helpt om zo te leven als U het wilt.”

Vertrouw niet op uw gevoel als bewijs dat God u geaccepteerd heeft. Gevoelens zijn veranderlijk, maar uw nieuwe relatie met God is gebaseerd op Zijn beloften (Romeinen 10:3). Schaam u niet om anderen te vertellen over uw relatie met Jezus (Mattheüs 10:32). Neem dagelijks de tijd om te bidden en de Bijbel te lezen (1 Petrus 2:2; Psalm 37:4; Romeinen 8:14). Wanneer u deze belangrijkste van alle beslissingen hebt genomen, laat ons dat dan graag weten.

☰ ALS U CONTACT WILT OPNEMEN MET DE FGBMFI ☰ ✂

Nederland: FGBMFI Nederland, Braak 48, NL-5501DK Veldhoven; tel. 040-2300161; fax. 040-2300163 • **België:** FGBMFI België, 44 rue des Frères Vanbellingshen, B-1480 Tubize; tel./fax 02-3909298; e-mail: Belgium@fgbnet.com • **Europa:** P.O. Box 49, B-3000 Leuven 3, Belgium. Tel.: (0032)(0)16-207944 Fax: (0032)(0)16-207931 e-mail: EuropeanOffice@fgbnet.com

- Ik wil u meedelen dat ik besloten heb om Jezus Christus te volgen. Zend mij a.u.b. het boekje *Nu u Christus hebt ontvangen*.
- Zend mij a.u.b. informatie over de FGBMFI.
- Zend mij a.u.b. nadere inlichtingen over het lidmaatschap van de FGBMFI.

Naam en adres (in blokletters s.v.p.):



Op ronde

Simon Riding, Leigh, Engeland

Motorfietsen, feestjes, vechtsporten en problemen waren onze kost. Ik wist niets van God of van een beter leven. Ik was alleen maar uit op de „kicks”, waar ik die ook maar kon vinden. Toen een leraar op school ons begon te vertellen over Jezus en de Bijbel, zat ik als vastgenageld aan mijn stoel. Zoiets had ik nog nooit gehoord, en ik vergat het niet toen ik naar een andere school verhuisde.

Op een dag waren we met een groep, allemaal in leren jasjes, op een plein in de stad bij elkaar, toen een groep christenen daar over Jezus begonnen te praten. Mijn vriend zei: „Kom mee, dan kunnen we lachen.” We kwamen er dicht genoeg bij om te kunnen verstaan wat ze zeiden. Ik begreep niet echt waar het over ging, maar ergens van binnen wist ik dat zij God kenden, en ik begon echt te luisteren. Ik sloeg die informatie ergens van binnen op en leefde verder.

Er was een enorme leegte in mijn leven. Wat ik ook deed, niets kon die leegte vullen. Ik ging bij de luchtmacht, waar ik bezig gehouden werd en uit de problemen kon blijven. Ik leerde een christelijk meisje ken-

nen en we raakten bevriend. Ze bleef maar proberen me mee naar de kerk te krijgen, totdat ik na een maand of drie een keer mee-ging. Wat een verrassing! De mensen zongen, klaptten in de handen en waren vrolijk. Heel anders dan ik verwacht had.

In de luchtmacht was ik begonnen me met occultisme bezig te houden. Dus met het idee van het bovennatuurlijke was ik wel vertrouwd. Maar in die kerk was het toch anders. Die mensen leefden echt, terwijl ik maar in een kringetje ronddraaide. Nadat ik er een paar keer heen was geweest, besloot ik mijn leven aan Jezus Christus over te geven. Eerst gebeurde er niets bijzonders. Ik wist wat ik had gedaan: ik was een nieuw leven begonnen. Maar wat moest ik doen? Het paste niet bij mijn levensstijl.

Om niet lastiggevalen te worden, nam ik de weekenden vrij en vertelde ik niemand dat ik naar de kerk ging. Door de week bleef ik feesten, dus in feite leidde ik een dubbel-leven. Dat veranderde allemaal toen ik de doop in de Heilige Geest ontving. Op een vrijdagnacht klopte er iets niet. 's Nachts, terwijl ik sliep, werd ik lichamelijk uit mijn



bed gelicht en op de grond gegooid. Ik werd wakker, en ik wist precies wat er aan de hand was. De mediums waar ik heen placht te gaan, wisten nog niet van de verandering in mijn leven. Ik was bang, maar ik wist dat ik een streep moest zetten onder dat deel van mijn oude leven en in het openbaar mijn geloof in Jezus Christus moest belijden. Ik ging ermee naar onze voorganger. De eerste persoon die ik zag, was een medium dat me eens de toekomst had voorspeld. Er stond een man bij haar. Ik vertelde hun recht in hun gezicht dat ik christen was geworden. De man werd volkomen razend. Hij was de controle geheel kwijt en bleef proberen mij eruit te gooien. Vijfenvertig minuten lang hoorden die mediums het evangelie uit de mond van mijn voorganger en mij. Ik kon de krachten van goed en kwaad zien.

De volgende zondag in de kerk werden mensen uitgenodigd om de doop in de Heilige Geest te ontvangen. Ik ging naar voren en had een krachtige ervaring. Er was

echt iets in mij veranderd. Het eerste wat ik zei toen mijn vriend me op kwam halen om terug te gaan naar de luchtmachtbasis, was: „Ik ben christen en ik heb Jezus.” In minder dan geen tijd ging het verhaal de hele basis rond. Toen ik de volgende avond in de mess kwam, hoorde ik: „Ha, ha, ha!” Ik bad in stilte een schietgebedje: „Nou, God, U moet me hier helpen. Ik ga er tegenaan.”

Er kwamen mensen naar me toe en vroegen wat er was gebeurd. Een vriend van me zei: „Kom snel mee en vertel Mark over Jezus.” Mark had een moeilijke tijd. We renden naar de ziekenboeg om hem op te zoeken, maar hij liet ons niet binnen. Ik duwde een briefje onder zijn deur door. Later kwam hij me opzoeken en vertelde ik hem dat Jezus hem kon helpen net zoals Hij dat mij had gedaan. Tenslotte baden we samen en Mark werd christen. Elke dag als ik in mijn kamer zat te bidden, toonde God me wat ik



die dag moest doen, stap voor stap. Ik wist dat ik anderen het goede nieuws over Jezus moest vertellen.

Veel mensen daar werden door mijn getuigenis beïnvloed. Ik werd naar Duitsland overgeplaatst. Ik was in Hamburg geboren. De eerste nacht na mijn overplaatsing sliep ik met 20 man op een grote slaapzaal. Het eerste waar ik aan dacht, was waar ik een plek zou kunnen vinden om te bidden en de Bijbel te lezen. Je kon nergens alleen zijn. Dus bad ik om een eigen kamer. Ik was bang dat ik anders van mijn geloof zou afglijden. Normaal was er een lange wachtlijst voor zulke kamers, maar direct de volgende dag kreeg ik er al een.

Ik begon een plaatselijk kerk te bezoeken. Toen hoorde ik over een kerk met „mooie meisjes”. Als alleenstaande kerel leek me dat wel wat. Ook het feit dat het een Duitse kerk was, klonk goed, omdat ik in Duitsland geboren ben. Omdat ik niet zo veel Duits sprak, zat ik daar in de kerk en bad in stilte: „Heer, ik zet mijn wensen aan de kant. Wat wilt U?” Net op dat moment kwam er een jongedame naar me toe en vroeg of ik Engelsman was. Ze bood aan voor me te vertalen.

Al gauw raakten Tina en ik bevriend, en na verloop van tijd besloten we te trouwen. Maar de papieren rompslop leek eindeloos. De Golfoorlog stond op het punt om uit te breken, en we wilden trouwen voordat ik naar het Midden-Oosten gestuurd zou worden. Nadat we ervoor gebeden hadden, zag een van de bureaucraten ineens dat ik in Duitsland was geboren, en daardoor kon ik onmiddellijk de vereiste papieren krijgen. Bij het doorwerken van alle papieren ontdekten we dat ik Duitse doopgetuigen had gehad. Ik besloot hen op te zoeken. Tot onze verbazing bleken zij familie van Tina te zijn.

Iedere keer als mijn naam op de lijst voor de Golf stond, baden we ervoor, en op een of andere manier werd mijn naam weer geschrappt. Tina raakte al gauw in verwachting van onze eerste zoon, David. Hij werd een maand en een dag te vroeg geboren, en het was een zware bevalling. Toen hij naar de couveuse werd gebracht, opende Tina haar Bijbel. De eerste woorden die ze las, waren: „De Heer gaf David overwinning overall waar hij heentrok” (2 Sam. 8:14b). Daarmee kreeg zij vrede en zei: „Ik geloof niet dat dit toeval is. Het zal goed gaan met David.” We wisten dat God ook onze David overwinning zou geven, en dat deed Hij ook. God zegende ons in alles toen wij ons gezin en ons huis opbouwden.

Toen Tina in verwachting was van onze tweede zoon, zat ze een keer in de kerk toen er over Samuel geprekeerd werd: „...dan zal ik die voor zijn gehele leven aan de Heer geven...” (1 Sam. 1:11). Terwijl de voorganger die woorden las, voelde Tina een pijn-scheut, waardoor zij aan de baby moest denken. Op dat moment zei de Heer tegen haar dat het een jongen zou worden en dat we hem Samuel moesten noemen en hem aan de Heer voor Zijn dienst moesten opdragen. Toen Samuel geboren werd, waren we er zo van overtuigd dat het een jongen zou worden, dat we niet eens een meisjesnaam hadden.

Samuel werd ook te vroeg geboren. Zijn longen waren niet geheel ontwikkeld, en wat ze ook probeerden, hij bewoog niet. Ze zeiden me dat ik de kamer moest verlaten. „Ga maar met uw vrouw naar de kamer hier-naast. We kunnen verder niets meer doen.” Op een of andere manier wist ik dat alles goed zou komen. Nadat ik de kamer uit was gegaan, probeerden ze het nog een keer met zuurstof, en Samuel begon te ademen. De dokter zei dat het een wonder was. Ze dachten dat hij een hersenbeschadiging zou hebben, maar het tweede wonder was dat hij volkomen gezond en vol energie is.

Onze buurman had allerlei problemen en sloeg zijn vrouw. Zij vluchtte dan naar onze flat om de politie te bellen. We raakten bevriend met beiden en vertelden hen bijna een jaar lang over Jezus. Geleidelijk aan kon je zijn hart zachter zien worden. Hij begon mee te gaan naar de kapel op de basis, en na verloop van tijd werd hij een toegewijd christen. Hij werd volkomen veranderd. Sindsdien zijn tien man van dat squadron christen geworden.

Toen ik afzwaaide en we naar Engeland gingen, was dat voor Tina een hele aanpassing. We kregen een eenvoudige huurwoning. Ik solliciteerde direct naar een baan bij de politie, maar het duurde maanden voor er een vacature kwam. Onze wijk was erg ruw en er was veel criminaliteit. Ik was nogal klein voor een politieagent, en daarom bad ik altijd voor extra bescherming. Een keer vielen we een kroeg binnen omdat er gevochten werd. Wij waren met zijn tienvē

Ik solliciteerde direct naar een baan bij de politie, maar het duurde maanden voor er een vacature kwam.

en binnen waren er vijftig aan het vechten. Ik ging als een van de eersten naar binnen. Ik rende direct naar het midden en begon mensen te arresteren. Een man vertelde me achteraf: „Toen ik u zag binnenkomen en de leiding nemen, was ik onder de indruk.” Sindsdien wist ik dat God met me was.

Als ik als politieagent bij mensen thuis kom, maak ik allerlei vreemde dingen mee, inclusief geweld en zelfs paranormale zaken. Ik kreeg de kans mensen te vertellen dat er iets beters was. Ik kon hen bemoedigen en soms zelfs met hen bidden. Zo was er een man met zelfmoordneigingen, die zichzelf en anderen letsel probeerde toe te brengen. Mijn eerste reactie was om hem buiten gevecht te stellen, maar ik had het idee dat God tegen me zei: „...even wachten.” Zijn vriendin was hysterisch. Iets binnenin mij leek te zeggen: „Vertel hen over Jezus.” Toen ik dat deed, zei zijn vriendin: „Ik heb net drie dagen geleden Jezus in mijn leven uitgenodigd.” Ik gaf hen een uitnodiging voor de eerstvolgende FGBMFI-bijeenkomst, en zij kwamen. De man gaf zijn leven aan Jezus. Ik ben met hen in contact gebleven.

God heeft me zoveel gelegenheden gegeven, en ik heb nooit iets hoeven te forceren. Op een keer riep mijn chef me op terwijl ik straatdienst deed. Ik moest bij hem komen om met een piloot te spreken, die in de luchtmacht had gezeten. De man zat naast me en zei: „Ik wil alleen maar iets over uw geloof weten.” Andere keren gaf God me een woord om rust te brengen in een situatie. Keer op keer, de ene gebeurtenis na de andere, heeft Hij me gebruikt om anderen te helpen. Ook heeft God het ons mogelijk gemaakt een huis te kopen. Iemand gaf ons de aanbataling.

God is altijd trouw. Het enige wat wij moeten doen, is beschikbaar zijn. ●



De juiste weg

Israel Makhijani, Londen, Engeland

Goeroes, Krishna, Rama en andere religies hebben mij nooit geluk gebracht. Van binnen verlangde ik naar iets dat ik maar niet kon omschrijven. Ik ging zelfs naar Vaishnav Devi Mandir in Jammu (Kashmir), Haji Malang en andere „heilige” plaatsen om God te zoeken, maar het was allemaal tevergeefs.

Mijn groeiend gebrek aan geluk leidde tot alcohol en zelfmoordgedachten. Voor onze zaak braken moeilijke tijden aan, en we baden tot onze Hindoegoden. De zaken gingen alleen maar nog slechter, en ik raakte gefrustreerd. Dat leidde tot nog meer drank. Niets ging goed, inclusief mijn huwelijk.

Ik stortte me helemaal in de zaak, want ik dacht dat als ik maar genoeg geld zou verdienen, ik door God en de mensen geëerd zou worden. Na verloop van tijd gingen de zaken beter, maar het hielp niet. Ik had nu

geld voor allerlei luxe, maar mijn gebrek aan geluk was alleen maar groter geworden. Ik probeerde dit probleem op te lossen met dure bars en clubs, maar dat verdoofde alleen mijn gevoel en er veranderde niets.

Tien jaar lang probeerde ik op te houden met drinken en mijn leven op orde te brengen, maar ik kon mezelf niet onder controle houden. Er was een of andere kracht die me ertoe dwong verkeerde dingen te doen, hoewel ik ernaar verlangde een goed mens te zijn. Ik zat in New York en wilde teruggaan, want ik dacht dat als ik mijn zaak weer zou opbouwen, dat alles dan beter zou gaan. Op een avond zat ik plannen te maken, toen mijn oog op een oude krant viel die boven op een stapel oud papier lag. Onderin de hoek stond een kleine advertentie: „Door Jezus Christus geschieden dagelijks vele wonderen. Als u gebed wilt, schrijf dan naar Life Study Fellowship, Noroton, Connecticut (USA).”

Ik snakte zo naar wonderen in mijn financiën dat ik hen onmiddellijk schreef. Binnen enkele dagen ontving een paar gebeden in gedrukte vorm. Allemaal begonnen ze met: „Lieve hemelse Vader” en eindigden ze met „Ik vraag u dit in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen”. Een paar dagen later bezorgde iemand bij mij thuis een Nieuw Testament in zakformaat. Aangezien ik geen van mijn burens kende, was dit een raadsel voor me. Ik had mijn hele leven nog nooit in de Bijbel gelezen. Ik haatte christenen en vond de Hindoeëreligie de beste godsdienst die er was.

Toch was ik nieuwsgierig om te lezen hoe Jezus Christus aan het kruis gestorven was. Zodoende begon ik, terwijl ik in de trein of in een restaurant zat, in dat bijbeltje te lezen. Telkens als ik erin las, verdween mijn leegte en vergat ik mijn problemen. Er kwam vrede in mijn hart. Al gauw was het niet meer voldoende om de Bijbel te lezen. Ik wist dat ik hem in de praktijk moest gaan brengen. God kende mijn zwakheden. Ik was hebzuchtig en verwachtte altijd materiële zegen en snelle winst. Hij wist dat ik in Jezus' naam om wonderen had gebeden en dat ik Hem als mijn laatste redding probeerde. En Hij toonde mij vele wonderen.

Net in die tijd ontmoette ik op het station een vreemdeling. Binnen een paar dagen werd hij een goede vriend. Zijn broer wilde een kledingzaak beginnen en nam mij als partner aan, hoewel ik geen cent hoefde te investeren. Dat was echt een wonder, want in New York kon je geen enkele vreemdeling vertrouwen. God sprak heel veel tot me door de Bijbel. Vervolgens nodigde een dame me uit voor een groep genaamd Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI) in New York. Toen de spreker klaar was, ging ik naar hem toe en vroeg hem wat „wedergeboren zijn” eigenlijk betekende.

Hij legde me Johannes 3:3 uit: „tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.” In nam onmiddellijk Jezus Christus aan, die zoveel van me hield. Ik had veel twijfels, maar toch gebruikte God me op veel manieren. Zo liet hij me met mensen spreken. De duivel viel me op allerlei geniepige manieren aan. Ik had nog steeds aan de ene muur de zwaar omlijste afbeelding van goeroe Nak (de laatste profeet van de Hindoes en de Sikhs) hangen, en aan de andere muur een plastic afbeelding van Jezus aan het kruis.

Terwijl ik tot God aan het bidden was, kwam er ineens een luid geraas, en binnen enkele seconden viel het portret van die Hindoegod van de muur zomaar in de vuilnisemmer. Op een of andere manier moet hij van de muur naar de vuilnisemmer „gesprongen” zijn. De ramen en deuren zaten goed dicht. Door deze ervaring werd mij duidelijk dat er maar één ware God is.



God toonde me dat ik geen boekhouding moest bijhouden van wat ik weggaf om anderen te helpen. Ik wist niet goed wat ik wel en niet moest doen, doordat er niemand was die me kon leiden. Steeds als er iets niet ging zoals ik het verwachtte, werd ik kwaad of werd ik ontmoedigd.

Op een keer had ik er genoeg van. Ik maakte een wandeling en kwam langs een kerk. Op een of andere manier leek het of ik naar binnen getrokken werd. Enigszins weifelend ging ik naar binnen en ging op een bank zitten. Daar lag een Bijbel, en ik opende hem op een willekeurige plaats en zag daar staan: „Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun...” (Jesaja 42:1). In die trant ging het maar door. Tenslotte las ik: „...zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden” (Jesaja 62:5).

Een paar dagen later werd ik 's morgens om vijf uur wakker. Zonder te weten waarom, zette ik de TV aan en viel middenin een programma over de Heer Jezus Christus.

Net toen ik hem aanzette, zei die man: „God wil weten wanneer je beschikbaar bent.” Meteen kwam er een enorme overtuiging van zonde over me. Zodra het programma afgelopen was, begon ik te bidden: „Heer, vergeef me.” Ik was opgehouden anderen over Hem te vertellen, en ik las mijn Bijbel niet meer en bad niet meer.

Diezelfde dag kreeg ik een grote opdracht van een warenhuis. God toonde me dat Hij mijn bron was, en dat ik alleen maar Hem op de eerste plaats hoefde te zetten, vooral op financieel gebied. Eén van mijn problemen had te maken met andere vrouwen. Mijn vrouw was niet bij me, en ik begon te bidden om hulp op dat gebied. God verhoorde dat door mijn verlangens daarnaar weg te nemen en me naar de juiste persoon te leiden als ik bemoediging nodig had. De duivel valt je altijd aan op die gebieden waar je je van geen gevaar bewust bent, maar Jezus traint ons hoe we moeten wandelen.

Op een dag zag ik een pracht van een meisje. Zij gaf me haar telefoonnummer. Ik



had gelezen over koning David en Batseba, en ik concludeerde dat het geen kwaad kon om zo nu en dan eens overspel te plegen. In mijn denken had ik dat allemaal gerechtvaardigd, want God zou me toch vergeven.

Die avond zag ik een visioen. Ik was vastgebonden en er stond iemand in het wit tegenover me. Er kwam een flinke angst over me. Ineens zei ik diep van binnen: „Vergeef me, Heer. Ik zal het niet meer doen.” Op hetzelfde ogenblik waren mijn beide handen helemaal vrij. De witte figuur stond nu naast me. Ik had er echt berouw van, en sindsdien bad ik regelmatig om vergeving voor mijn dagelijkse zonden. De Bijbel zegt: „Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde...” (1 Johannes 3:9). Ik wist dat God me overeind zou helpen als ik viel, want dat heeft hij al zo vaak gedaan. Maar het is geen excuus voor mij om maar te zondigen. Ik moest mijn leven en mijn denken rein houden.

Ik begon een serieus leven te leiden. God leerde me om het kwade te ontwijken en het goede te zoeken. Op een keer stond ik op straat het evangelie te prediken. Er kwam een grote jongeman met een mes op me af, en hij dreigde me te doden. Ik keek naar boven en zei slechts: „Heer God, ik weet waar ik heen ga.” Op hetzelfde moment veranderde die man van gedachten, stopte zijn mes weg en vroeg vergeving. Dat soort dingen gebeurden regelmatig. Op een avond had ik haast om de ondergrondse te halen, toen ik ineens een vrouw achter mij hoorde schreeuwen. Ik keek om en zag een man met een mes op me af komen. Tot mijn verbazing liet een of andere kracht hem struikelen en viel hij van de trap af, waar hij bewusteloos raakte.

Al gauw werd me duidelijk dat ik naar mijn eigen volk terug moest gaan met het „Goede Nieuws” van Jezus. Dat deed ik dan ook. Ik heb in Engeland een evangelische gemeenschap opgericht, en later nog een. ●

Gevangenissen

Elke keer gaan er gaan er duizenden exemplaren van Stem naar gevangenen over de hele wereld. Velen geven daar hun leven over aan Jezus en worden helemaal veranderd.



Om STEM te bestellen

Als u *STEM* wenst te ontvangen voor uzelf of om aan anderen weg te geven, dan kunt u het tijdschrift bij uw afdeling bestellen. Indien u geen lid van de FGBMFI bent, schrijf dan a.u.b. naar een van deze adressen:

VOOR NEDERLAND:

Administratie FGBMFI Nederland
Jan Knook, Pieter de Hooghstraat 67,
NL-4793AG FIJNAART,
Netherlands
Prijs per jaar: f 14,50.

VOOR BELGIE:

FGBMFI STEM
Postbus 49
B-3000 Leuven-3
Tel. 016-207944
Prijs per jaar: BF 300

Wat voor soort probleem is het millenniumprobleem?

Blake Carlson



Tijdens de winter van 1998 vroeg mijn zwager me om iets uit te zoeken over het millenniumprobleem. „Dat is een computerprobleem, en het kan onmogelijk schade veroorzaken bij iemand die niet eens een computer heeft.” Hij keek naar de grond en ik wist dat ik te scherp was geweest. Hij zei: „Ik weet dat je tijd kostbaar is, Blake, en ik wil je ervoor betalen. Ik zal de badkamer inrichten in het gastenhuis dat je aan het bouwen bent.”

Ik stortte me op alles wat ik te pakken kon krijgen over het millenniumprobleem, uit kranten, tijdschriften en vooral van internet. Ik probeerde één persoon te vinden die me een reeks gegevens kon geven die aantoonde dat er niets zou gebeuren!

Naarmate ik er dieper in dook, begon er

angst in mij op te komen. Waarom was ik zo nerveus? In gedachten bad ik: „...Heer, is dit van U?” Hij leek te antwoorden: „Rustig maar. Ik ben bij je.” Er kwam vrede over me.

Ik had de gewoonte om elke ochtend om half zeven met een aantal mensen samen te komen om te bidden. Op een ochtend toonde God me een visioen van veel mensen die vrede zochten over dit onderwerp. Ik zag hoe tienduizenden tot Jezus kwamen vanwege dit probleem. Hij liet me zien dat mijn eigenlijk werk niet alleen onderzoek was, maar ook Gods vrede op bange mensen over te brengen.

Op een bedrijvenbeurs in Spokane (Washington, USA) hadden we goede sprekers, naast de meer dan 110 exposanten op de beursvloer. De eerste drie uur

alleen al kwamen er bijna drieduizend bezoekers binnen. De mensen kwamen uit de hele USA en Canada. Velen gingen naar huis met meer dan zij verwacht hadden. Zij namen iets mee van de Vredebrenger, Jezus.

Er zullen altijd problemen komen en rampen plaatsvinden, maar onze werkelijke nood is veel groter. Gebeurtenissen als deze stellen ons alleen maar open om echte hulp te ontvangen. De waarheid is dat er Eén is die om ons geeft en ons veilig wil leiden, zelfs al gaat het door „...het dal van diepe duisternis.” We hoeven inderdaad „geen kwaad te vrezen” (Psalm 23).



WIE ZIJN WIJ?

De *Internationale Gemeenschap van Volle-Evangeliezakenlieden* (Full Gospel Business Men's Fellowship International, *FGBMFI*) is een internationale gemeenschap van christenzakenlieden, met als doelstellingen:

1 Mannen tot God te roepen door te getuigen van Gods aanwezigheid en kracht in de hedendaagse wereld, door middel van de boodschap van het totale evangelie voor de totale mens.

2 Mannen overal ter wereld de gelegenheid te bieden voor christelijke gemeenschap onder de ene banier van hun ervaringen in Jezus Christus, en hen op te bouwen zodat zij verfrist en vernieuwd naar hun eigen kerken kunnen teruggaan. De FGBMFI is zelf geen kerk of secte. Zij heeft dan ook geen voorgangers of priesters en richt ook geen kerken op.

3 Een grotere mate van eenheid te bevorderen onder alle christenen.

STEM no.995

Dit is één van de 30 talen waarin het blad Stem wordt uitgegeven door FGBMFI International:

**20 Corporate Park Dr, 3rd Floor,
Irvine, CA 92606. USA.
Tel: +1.949.260.0700
Fax: +1.949.260.0718.**

Hoofdredacteur: Blair Scott,
E-Mail: Editor@fgbmfivoice.com
Internet: <http://www.fgbmfivoice.com/>
Tel: +1.360.318.8077 Fax: +1.360.354.1307
Directie internationale publicaties: Jerry Jensen,
Blair Scott. – **Graphics:** Intl. Graphics & Design.
Redacteur Nederland en Vlaanderen: Huug Hahn,
tel. (0031)(0)40 2300161,
fax (0031)(0)40 2300163

FGBMFI op Internet

- FGBMFI Nederland:
<http://home.wxs.nl/~hhahn/fgbnl/>
- FGBMFI Internationaal:
<http://www.fgbmfivoice.com/>
- FGBMFI Voice:
<http://www.Fgbmfivoice.com/>

Welkom op onze bijeenkomsten



Allemaal hebben we onze uitdagingen en problemen. Als u dit blad leest of onze bijeenkomsten in uw regio bezoekt, hoort u niet slechts verhalen, maar ontmoet u echte mensen die echte problemen hadden. Sommigen hadden grote vragen, anderen stonden voor moeilijke beslissingen, en weer anderen hadden te maken met ziekten of zelfs met doodsdreiging, maar zij vonden allen een antwoord dat ze niet gauw zullen vergeten. Kom naar een van onze afdelingen en ontdek wie (niet: wat) dat antwoord is...



Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met bovenstaand adres. Laat dit tijdschrift niet rondslingeren... Geef het aan een vriend!

Internet: www.fgbmfiVOICE.com