



STEM

Jeugdexplosie

STEM

Inhoud

Humanitaire hulp 2

**Echt leven -
echte vrienden** 4
Dennis Aplicano

Belasting betalen 8
Michel Gagnon

**Vrijheid in de
gevangenis** 9
Warren Sisarich

Politiek 10
Derlis Rubén Torres

Stem bestellen 10

Niemand kon helpen 11
Peter Halgen

**Aan de dood
ontsnapt** 12
Phil Jones

Belangrijk 15

**Het onmogelijke
is gebeurd** 16
Paul Hickman

Echte liefde 17
Dennis Horner

De evolutie te boven 18
Rodney Radcliffe

Wie zijn wij? 19



„De luchthaven staat ruim 6 meter onder water!” hoorden we vanuit Honduras, de dag nadat we er vertrokken waren. Mijn vrouw, Vangie, en ik waren daar net geweest voor een „jeugdexplosie”. Jongelui waren door de FGBMFI in vuur en vlam geraakt voor Jezus en begonnen „jeugdchapters” op te zetten. Het duurde niet lang of er waren meer dan 30 van dergelijke chapters in Nicaragua en Honduras. Zij groeiden zo snel dat een „explosie” de enige manier was om het te beschrijven. Ik ging kijken wat daar aan de gang was, en het was niet te geloven! De zalen puilden uit tot op straat met jongelui, zelfs uit straatbendes. Ze kwamen en gaven hun leven aan Jezus Christus.

Tijdens de laatste bijeenkomst die ik daar zelf meemaakte, ging ik naar voren om te spreken, maar ik wist eigenlijk niet goed wat ik moest zeggen. Er gebeurde zo veel dat ik geen tijd over had om me voor te bereiden. Terwijl ik naar voren kwam, zei God tegen me: „Je kunt meer zijn dan je bent.” Ik zei tegen de menigte: „Er zijn hier duizenden mensen bij elkaar, en wij hebben de kracht gekregen - we kunnen een belangrijke rol spelen. Met Jezus hebben we de kracht om anderen te bereiken. Terwijl we daar waren zagen we genezingswonderen, en honderden die Jezus in hun leven uitnodigden. Jonge mensen kregen hoop die ze eerst misten.

Het was zo prachtig dat we de dreigende orkaan nau-



welijks opmerkten. Net een dag nadat we vertrokken, sloeg de ramp toe. Ik hoorde dat ons vliegtuig het laatste was dat daar vertrokken was. Toen de orkaan over was, was er van het vliegveld niet veel meer over dan een meer. Naar schatting een miljoen gezinnen hadden hun huis verloren, waaronder ook de nationale voorzitter van de FGBMFI. Verschillende wegen waarover we pas nog gereden hadden, waren weggespoeld. Meer dan 9000 mensen werden vermist of waren dood. Sommige van onze mannen gingen erop uit in kleine bootjes en haalden lichamen uit de rivieren, in de hoop dat ze nog overlevenden zouden vinden. Één man vertelde hoe hij erin geslaagd was een groep mensen van de nok van een beschadigd gebouw te redden. Hij nam zo veel mensen mee als hij kon, maar toen hij terugkwam voor de rest, waren zowel het gebouw als de mensen weggespoeld. Een ander FGBMFI-lid verhaalt hoe hij machteloos en met tranen in de ogen toe moest kijken hoe een vader die zijn kinderen wilde redden, ze hoog boven zijn hoofd hield terwijl het water al boven zijn eigen hoofd uitkwam.

Adrian Velasquez, vice-voorzitter van de FGBMFI in Honduras, begon voedsel rond te delen aan de behoeftigen. Een ander lid, Jimmy Hughes, ging naar de overheid en kreeg soldaten, politie en vrachtwagens mee. Hij kon regelen dat het voedsel uitgedeeld werd in kleine dorpen die geruïneerd waren. Toen begonnen onze mannen in Miami hulp te organiseren. World Relief bood voedsel en kleding aan, als wij het daar konden brengen bij degenen die het nodig hadden. Onze mensen in Florida regelden het vervoer, met alle middelen die ze konden vinden, waaronder zelfs Taka Airlines, die aanbod te helpen. Een van de eigenaren daarvan was op onze Wereldconventie geweest. Hij zorgde dat er dagelijks luchtvrachtcontainers op en neer gevlogen werden.

Wij hebben een netwerk van mannen die Jezus Christus in hun eigen leven wonderen hebben zien doen. Dat heeft hun liefde voor de medemens gegeven. Zij bereiken de hoogsteplaatsten, maar ook hen die diep in de problemen zitten. We mochten een aanzienlijke rol spelen in de humanitaire hulpverlening. Onze 350 chapters in Honduras zijn over het gehele land verspreid. Grote zakenlieden onder onze mensen konden hun capaciteiten inzetten ten behoeve van anderen. Dat is christendom aan het werk - mensen die voor elkaar zorgen, die samenwerken om de behoeftigen te helpen.

Richard Shakarian
Internationaal voorzitter



Echt leven - echte vrienden

Dennis Aplicano, San Pedro Sula, Honduras



Rijkdom en een goed leven waren niet voldoende! Hoewel we een prachtig huis, een zwembad, snelle auto's en interessante vakanties hadden, ontbrak er iets. Mijn ouders hadden vaak ruzie, wat soms tot gewelddadigheid leidde. Ik bleef met angst zitten. Mijn oudste broer probeerde vaak tussenbeide te komen maar kreeg dan uiteindelijk zelf ook klappen. Ik kon alleen maar huilen. In mijn wanhoop schreeuwde ik het uit naar de hemel: „Is daar iemand? Kan er dan niemand helpen?”

Omdat ik niet gecorrigeerd werd, ging ik naar schoolfeestjes en begon ik op mijn veertiende al te drinken en te roken. Al die gave lui deden dat - althans dat dacht ik! Ik wilde er alleen maar „bij horen.” Toen mijn vrienden ineens zonder mij uit leken te gaan, vroeg ik hen waarom. Ze zeiden dat het was omdat zij marihuana rookten. „Dat is geen probleem,” zei ik. Mijn enige prioriteit was dat ik geaccepteerd wilde worden; ik gaf niets om mijn leven of om wat dan ook.

Ik begon naar casino's te gaan. Ik dacht dat het geluk aan mijn kant was en dat ik

goed poker speelde. De eerstvolgende vier jaar gokte ik gemiddeld vijf uur per dag. Uiteindelijk had ik niet alleen mijn fortuin verloren, maar ook mijn zelfrespect. Wat erger was, was dat ik het grootste deel van het verloren geld geleend had. Op een bepaald moment had ik vier auto's en een motorfiets, en vrienden in het buitenland. Aangezien ik nog steeds op zoek was naar het „betere leven”, stapte ik over op de „moeder van alle drugs” – cocaïne.

De meisjes en mijn vrienden vonden dat „gaaf”. Ik was pas zestien toen ik ieder wekend cocaïne ging gebruiken. In het begin was ik bang, maar mijn trots en de acceptatie door mijn vrienden waren belangrijker dan mijn angst. Daar had ik alles voor over. Ik wilde opvallen en was dan ook altijd betrokken bij gevechten. Dat gaf me een reputatie. We raceten met onze wagens in de verkeerde richting over de snelwegen, alleen maar voor de „kick”. Het leek wel zelfmoord, maar daar gaven we niet om.

Mijn vrienden en ik hielden mensen pistolen tegen het hoofd en dreigden hen te

doden, alleen maar om hen bang te zien worden. We wilden bekend zijn. Ik was bankroet en had een schuld van \$ 100.000, en dat is een hoop geld in ons land. Ik had twee keuzes: 'm smeren en zien hoe mijn vader het voor me zou oplossen, of die Jezus proberen waar iedereen het over had.

Mijn vader en ik lachten vaak om die christenen op de TV. We wisten er helemaal niets van. Er bleek zelfs een kerk vlakbij ons te zijn waar de mensen zongen en God loefden. Mijn vader hield niet van het lawaai dat zij maakten en belde de politie. Uiteindelijk hielden zij op met hun bijeenkomsten. We vonden ze maar getikt. Op een keer ging mijn oom, die ooit op twee na de belangrijkste man in het land was, naar een diner van de Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI). Hij was onder de indruk van de getuigenissen die de mensen daar gaven over hun relatie met God, en hij nodigde Jezus Christus uit in zijn leven.

In zijn enthousiasme nam hij mijn vader mee naar de volgende bijeenkomst. Toen

ze begonnen te zingen en God te loven, deed mijn oom ook mee. Dat maakte mijn vader enorm kwaad en hij riep: „Ik schaam me voor je! Jij bent een machtig persoon. Wat ben je nou aan het doen?” Niettemin gebeurde er iets in het leven van mijn vader. Hij begon te veranderen, en al gauw gaf ook hij zijn leven aan Jezus Christus. Voorheen was het niet ongebruikelijk dat mijn vader in kroegen zat met andere vrouwen, maar hij gaf mij geld en ik hield mijn mond.

Wat hem tenslotte had overtuigd dat God echt bestond, was toen hij op een bijeenkomst was waar hij mensen zag bidden met een bezetene. Mensen die een pact met de duivel sluiten, vertonen vaak grote kracht. Dat is iets wat je in Europa of in de Verenigde Staten niet zo vaak ziet. Demonen bestaan echt. Mijn vader kon dat duidelijk zien. Hij was er getuige van hoe deze satanische krachten, die zich op allerlei manieren onmiskenbaar manifesteerden, overwonnen werden door mensen die de Bijbel lazen. Toen hij de kracht van God zag, veranderde dat zijn leven.





Die zomer nam hij ons gezin mee naar de Wereldconventie van de FGBMFI in Dallas. Intussen had ook mijn moeder haar leven aan Jezus Christus gegeven. Zij had problemen met depressiviteit. Zij was altijd zo terneergeslagen - ze lachte nooit. Zij heeft geen prettig leven gehad. De artsen konden haar niet helpen; ze gaven haar alleen maar pillen. Ondanks dat ik nogal eens geld uit haar handtasje stal, hield ik van haar, en er was iets in mij dat haar wilde helpen zich beter te voelen.

Op een keer werd er aan het eind van een bijeenkomst gevraagd of ieder die ziek was, naar voren wilde komen voor gebed. Toen ze met haar baden, viel ze tot mijn schrik op de grond. Dat was helemaal nieuw voor me. Ik was opgegroeid in een traditionele kerk, en ik kende alleen maar vormen en liturgie. Ik had nog nooit mensen met zieken zien bidden of zoiets. Mijn schrik veranderde in verbazing toen ze overeind kwam en riep: „Ik ben vrij; ik ben genezen!” Eerst geloofden we haar niet - we lachten haar zelfs uit. Maar toen ons duidelijk werd dat ze geheel veranderd was en een vrolijk iemand was geworden en al haar medicijnen wegdeed, konden we zien dat het echt was. We dachten dat Jezus 2000 jaar geleden gestorven was, maar Hij blijkt nu nog steeds wonderen te doen.

Inmiddels waren mijn ouders enthousiast over de dingen van God en ze namen de hele familie mee naar de conventie. We wisten dat het een groot evenement zou worden en dat er veel zou gebeuren. Toen we daar waren, vroeg mijn vader Richard Maiden, een van de



sprekers, om mee te komen naar onze kamer. Met een beweging die uit de lucht leek te komen vallen, legde hij zijn hand op mijn hoofd en zei: „God gaat jou een leiderspositie geven in je land en je zult uitgaan naar andere landen en proclameren dat Jezus Heer en Redder is.”

Daar ik allesbehalve een „goed” mens was, kunt u zich voorstellen wat ik dacht toen hij dat zei. Ik realiseerde me dat hij onmogelijk kon weten tegen wie hij het had. Ik gebruikte destijds drugs en ik had gestolen auto's gekocht, in een poging mijn imago te verbeteren. Ik verwachtte zelfs dat mijn bezigheden me vroeg of laat in de gevangenis zouden doen belanden. Ik zocht een antwoord, en omdat ik niet wist of die Jezus waar ze het over hadden echt was of niet, besloot ik het met hem te proberen. Ik zei: „Jezus, als U echt bestaat, ik heb grote problemen, maar ik wil goed zijn en U dienen. Help me uit de problemen - laat zien dat U echt bent.” Het is jammer dat ik in zo'n wanhopige situatie moest raken voordat ik begreep dat er geen echt leven is zonder Jezus.

Ik kreeg een lening van de bank en begon te werken, en ik geloofde dat God een wonder zou gaan doen. Zo op het oog was het onmogelijk, maar het was niet te geloven: aan het eind van de eerste maand had ik genoeg geld verdiend om de lening af te betalen. Toen wist ik dat Jezus een wonder

aan het doen was. Ik was begonnen in mijn Bijbel te lezen en naar de kerk te gaan. Maar ik had de drugs nog niet helemaal losgelaten. Op een dag bad ik: „Jezus, dit is de laatste keer dat ik cocaïne koop. Doe alstublieft iets in mijn leven. Geef me de kracht om ermee te stoppen.” Toen ik naar een toilet ging om het spul te gebruiken, bleek het uit mijn zak gevallen te zijn. Dat was het - ik kon op geen enkele manier proberen nog meer te krijgen; dat was te moeilijk.

Mijn leven begon te veranderen. Ik ging niet meer uit om te drinken, ik was van de drugs af, en de financiële problemen waren opgelost. De mensen waren zo aardig geweest. In de kerk moeten ze de whiskeylucht in mijn adem geroken hebben, maar toch sloegen ze hun armen om me heen en spraken ze met me alsof ze belang in me stelden. Ik werd niet zomaar ineens een overtuigd christen. God reinigde me beetje voor beetje. Hij maakte me echt vrij. Het was niet een kwestie van stoppen met drugs vanuit een soort religieus schuldgevoel. Maar omdat Jezus mijn leven vulde, wilde ik die andere dingen gewoon niet meer die vroeger zo belangrijk leken.

Mijn leven werd vol, en ik had meer vreugde en blijdschap dan ooit. Ik begon naar FGMBFI-bijeenkomsten te gaan en leerde andere jongelui kennen die met jeugd werkten. We hebben nu 700 leden in

veertien „jeugdchapters”, en we groeien snel. We hebben nieuwe groepen, die een paar honderd mensen trekken. God heeft me gezegd dat ik naar de volkeren zou uitgaan. Dat is nu aan het gebeuren. Ik reis regelmatig rond en proclameer dat Jezus leeft en, nog belangrijker, dat hij om u geeft!

We hebben teams die met bendes werken en we hebben veel verhalen van hoe God levens verandert. Één man zocht vroeger rijke mensen uit, om er dan achteraan te gaan en ze te vermoorden. U zou niet geloven dat het dezelfde man is. Één van mijn vroegere maatjes heeft zijn leven ook aan Jezus Christus gegeven en preekt nu elke week over Hem. Een ander zit helaas helemaal onder de drugs en loopt nu als een zombie rond. Enkele anderen van mijn oude vrienden zijn nu dood.

Ik weet nog dat ik, toen ik mijn leven aan Jezus overgaf, een en al schoonheid om me heen zag. Jezus heeft mij het echte leven gegeven, en ik peins er niet over om terug te keren. Inmiddels is mijn oudere broer ook meelevend christen geworden. Mijn jongere broer, die ik altijd mee uit drinken nam, geeft nu les op de zondagsschool in de kerk.

Jongelui voelen zich soms eenzaam. Nou, God kan je vrienden geven. Wat je ook nodig hebt, Jezus is het antwoord; Hij kan je probleem veranderen. Wacht niet tot je bankroet bent of aan de drugs bent. Ik heb het geprobeerd met drugs, met gokken en met verkeerde zaken, maar het is Jezus die mijn leven gevuld heeft – Hij heeft alles veranderd. Daarom voel ik mij geroepen om andere jongelui te bereiken. God houdt echt van ieder van ons zoals we zijn. ●



Belasting betalen

Michel Gagnon, Québec, Canada

Nadat in christen was geworden, begon God aan me te werken op het gebied van belastingen. Ik was 42 jaar en had tot dan toe steeds een manier gevonden om onder het betalen van inkomstenbelasting uit te komen. Al met al leek het wellicht wat overmoedig, maar ik was er zeker van dat God met me was. Dus meldde ik me bij de belastingdienst. Ik wist niet zeker wat er zou gebeuren, maar ik wist dat ik een wonder nodig had. Hij had me met de mogelijkheid gegeven om een eigen bedrijf te openen, waar ik auto's verkocht. Hoewel ik tot dan toe nog nooit auto's had verkocht, kreeg ik aan het einde van het eerste jaar prijzen voor de beste verkoper. God toonde dat ik Hem kon vertrouwen.

Toen ik mezelf „aangaf”, vroeg de belasting-ambtenaar waarom ik dat deed. Ik zei dat Jezus mijn leven had veranderd en dat de Bijbel zegt dat we onze belastingen moeten betalen. Hij was verbaasd en vroeg me te laten zien waar dat stond. Aan de houding van die man kon ik meteen zien dat God me hielp. Toen ik wegging, was het geregeld. Ik had ongeveer een jaar nodig om alles op orde te krijgen, maar nu ben ik een vrij man. Ik heb zelfs een profetie gekregen dat het me goed zou gaan. Het enige wat ik hoeft te doen, is erom denken dat ik anderen moet vertellen dat het Jezus was die me gezegend heeft. ●

FGBMFI HEEFT EEN CHAPTER BIJ U IN DE BUURT

We zitten momenteel in meer dan 150 landen ter wereld.

Nederland:

Nat. voorzitter: I. van der Zee, tel. 035-6023222 • **Secretariaat:** H. Hahn, Braak 48, 5501 DK Veldhoven; tel. 040-2300161, fax 040-2300163; e-mail: Ir.H.Hahn@wxs.nl • **Admin. en distrib.:** J. de Jong, Rubensstraat 22, 3351 JV Papendrecht; tel. 078-6152725; bankrekening: Postbank 187344, t.n.v. FGBMFI Nederland, Papendrecht • **Internet:** <http://www.wxs.nl/~hhahn/fgbnl/fgbnl00.htm> **Almelo:** L. Kerklaan, tel. 0548-614675 • **Amsterdam:** H. van Diest, tel. 0341-419827 • **Deltachapter (Zeeland), Drechtstreek:** zie Rotterdam • **Eindhoven:** H. Hahn, tel. 040-2300161 • **Groningen:** J. Roffel, tel. 0594-212747 • **Den Haag:** J. van Bijsterveld, tel. 070-3253184 • **Naaldwijk:** J. Westra, tel. 0174-416643 • **Roermond:** Th. Bovend'Eerd, tel. 0475-486621 • **Rotterdam:** H. Duynisveld, tel. 010-4422860 • **Zoetermeer:** D. Breugem, tel. 010-5117032 • **Overige plaatsen:** I. van der Zee, tel. 035-6023222

België:

Nat. voorzitter: Donato Anzalone • **Admin. en distrib.:** 02-390-92-98 - E-mail: Anzalone@ibm.net
Brussel (Europ. afd., F): Simon Boen, tel. 03-2817337 • **Brussel (F):** H. Mutshipai, tel. 02-390-92-98 • **Brussel (E):** Carl Walker, tel. 02-3804954 • **Charleroi (F):** Richard Van Waesberghe, tel. 02-6332147 • **Comines (F):** Yves Laevens, tel. 056-559017 • **Izegem (N):** Rik Van Neste, tel. 051-306983 • **Kortrijk (N):** Frans Van de Kerckhove, tel. 056-220020 • **Liège (F):** François Deschamps, tel. 087-338743 • **Mons (F):** Raoul Richez, tel. 065-653089 • **Mouscron (F):** Jacob Kalemba, tel. 056-840325 • **Namur (F):** Philippe Guns, tel. 082-613667 • **Nord Jeunesse (F):** David Degreef, tel. (0033)320660857 • **Saint-Ghislain (F):** Roger Diku Kapotho, tel. 065-347552 • **Saint-Vith (D):** U. Ney, tel. 0049-65642779 • **Torhout (N):** Raf De Puydt, tel. 051-726237 (N = Nederlandstalig, F = Franstalig, D = Duitstalig, E = Engelstalig)

Andere landen:

FGBMFI Europa, Postbus 49, B-3000 Leuven 3, België;
e-mail: 100444.1300@compuserve.com • **Internet:** <http://members.aol.com/fgbmfi/news.htm>
International Office, PO Box 19714, Irvine, CA 92623, (714)260-0700.

Vrijheid in de gevangenis

Warren Sisarich, Nieuw-Zeeland

Van het een kwam het ander, en in 1971 werd ik veroordeeld tot vier jaar voor het verduisteren van \$ 55.000 om te betalen voor wat een ziekelijke gokdwang was geworden. Het was begonnen als een ongevaarlijk tijdverdrijf. Uiteindelijk werd verduistering tot een sneeuwbal effect, en mijn leven werd een nachtmerrie. Het was alsof ik op een actieve vulkaan zat, vooral toen de accountants kwamen controleren. De verduistering kwam onvermijdelijk aan het licht en ik werd in staat van beschuldiging gesteld.

Als je in grote problemen zit en je ziet het niet meer zitten, keer je je tot God en roep je het tot Hem uit. Mijn gebeden waren erg zelfzuchtig en God leek ver weg. Ik wist niet eens zeker of Hij mij

hoorde. Toen kreeg ik een brief van mensen die in de krant over mijn zaak hadden gelezen en die zich gedrongen voelde mij te schrijven. Ze vertelden mij dat er maar één uitweg was, en dat was Jezus.

Op een nacht, toen ik me bijzonder beroerd voelde, besloot ik Jezus een kans te geven. Ik bad: „Als er iets in mij is dat U ervan weerhoudt in mijn leven te komen, dan vraag ik U mij daarvan vrij te zetten.” Tranen liepen langs mijn gezicht. Ik geloof dat dit het eerste gebed was dat ik vanuit mijn hart had gebeden. Ineens voelde ik dat iets ongelooflijk slechts mij aan het verlaten was. Toen werd mijn cel vervuld met een prachtige aanwezigheid en ik begon de warmte en liefde van God te voelen toen Hij mijn hartenkreet verhoorde.

Mijn leven veranderde enorm. Ik weet zonder een zweem van twijfel dat Jezus Christus als Heer en Heiland die nacht in mijn cel en in mijn leven kwam en me veranderde. ●



Politiek

Derlis Rubén Torres, Paraguay

Al 37 jaar lang bestond mijn god uit politiek, feestjes en alcohol. Mijn leven was doelloos en ik wist dat. Dat wil zeggen, tot dat ik werd uitgenodigd voor een bijeenkomst georganiseerd door de FGBMFI. Destijds hadden zij geen afdeling in mijn woonplaats. Die bijeenkomst was de eerste stap voor het vormen van een nieuw chapter. De reden dat ik ging, was dat ik de advocaat wilde spreken die me had uitgenodigd. Ik had een klus waar haast bij was, en ik dacht dat ik hem daar misschien kon spreken en mijn klus sneller gedaan zou krijgen.

Een van de FGBMFI-mensen sprak over het bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan. Door dat verhaal zag ik hoe ik mijn leven in orde moest maken met God. Die avond gaf ik mijn leven aan Jezus Christus. Een aantal anderen deden hetzelfde. Al gauw werd me duidelijk dat ik, als ik geestelijk wilde groeien, geestelijk gevoed diende te worden.

Ik zag duidelijk dat mijn feesten en vrouwenjagerij in feite door demonische machten gebruikt werden om mijn leven te manipuleren en kapot te maken. Ik zag dat ik deze dingen moest belijden en afwijzen, en ook dat ik moest toegeven dat ik aan de alcohol



Om STEM te bestellen

Als u *STEM* wenst te ontvangen voor uzelf of om aan anderen weg te geven, dan kunt u het tijdschrift bij uw afdeling bestellen. Indien u geen lid van de FGBMFI bent, schrijf dan a.u.b. naar een van deze adressen:

VOOR NEDERLAND:

Administratie FGBMFI Nederland
Jan de JONG, Rubensstraat 22,
3351 JV Papendrecht,
Tel. 078-6152725
Prijs per jaar: f 14,50.

VOOR BELGIE:

FGBMFI STEM
Postbus 49
B-3000 Leuven-3
Tel. 07552.9733
Prijs per jaar: BF 270

verslaafd was en een slechte vader was. Meer dan eens had ik in de gevangenis gezeten vanwege mijn politieke activiteiten, en ik had mijn gezin te schande gemaakt door mijn drinken.

God heeft mij niet alleen bevrijd van alcohol, maar ook van seksuele perversie. Ik ben nu betrokken bij een hulpprogramma voor alcohol- en drugsverslaafden. We gaan ook een project voor middelbare scholen opzetten over deze onderwerpen. Ik werk in de gevangnissen en vertel zowel aan gevangenen als aan bewakers wat God in mijn leven heeft gedaan.

Elke dag weer ben ik verbaasd over wat God doet. Zoals de apostel Paulus het zei: „Het leven is Christus en het sterven in mij winst” (Fil. 1:21). Sinds Jezus in mijn leven is gekomen, ben ik overtuigd geraakt

dat echt leven alleen met Hem mogelijk is. Door Zijn kracht ben ik als persoon geheel veranderd.

Vroeger probeerden mensen mij uit de politieke arena te halen, maar nu laten ze me niet gaan omdat ze de kracht van het gebed erkennen en inzien dat als ik mijn beslissingen in gebed neem, ze de juiste blijken te zijn. ●



Derlis met een groep gevangenen in de plaatselijke gevangenis.

Niemand kon helpen!

Peter Halgen, Hertfordshire, Engeland

Negen maanden lang leed ik aan ziekte waardoor ik van top tot teen onder de uitslag zat. Medicijnen, crèmes en doktersbehandelingen hielpen niet. Uiteindelijk werd ik naar een specialistische ontwenningsskliniek gestuurd. Ze zeiden dat ze me konden helpen, maar dat het £ 3000 zou kosten. Ik had een hekel aan ziekenhuizen. Op weg naar huis herinnerde ik me plotseling dat ik de avond tevoren in het bijbelboek Jacobus had gelezen: „Als er iemand bij u ziek is, moet hij de oudsten tot zich roepen, zich met olie laten zalven en hij zal gezond worden.” Ik zei tegen mijn vrouw: „Ik weet zeker dat dat voor mij is.” Op weg naar huis ging ik langs de pastorie en sprak met onze voorganger. Twee dagen later werd ik gezalfd en ik werd onmiddellijk genezen. ●



Aan de dood ontsnapt

Phil Jones, Swansea, Wales



Een olieraffinaderij met het harde soort mensen dat daar werkt, is niet de gemakkelijkste plaats om christen te zijn. Ik was opgegroeid in een christelijk gezin dat in de Bijbel geloofde, en op mijn twaalfde gaf ik mijn leven over aan Jezus Christus. Ik werd niet echt geconfronteerd met wereldse activiteiten totdat ik als leerling-monteur begon te werken.

Ik leidde een redelijk goed leven, totdat mijn vrouw, Beryl, ons derde kind ver-

wachtte en ik trombose in een kransslagader kreeg. De artsen gaven me nog zes maanden te leven. Dat was voor mijn vrouw een zware klap, op zijn zachtst gezegd. Ze was in verwachting en moest een onzekere toekomst tegemoet zien met drie kinderen die ze moest opvoeden. Kort na de geboorte van

de baby kwam evangelist T.L. Osborne naar onze regio en iemand vroeg mij of ik er prijs op zou stellen dat hij voor me bad.

Inmiddels had ik zoveel pijn dat ik nauwelijks nog kon lopen. Al in het begin van de bijeenkomst die avond had ik een stem gehoord die zei: „Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt...” Het klonk zo duidelijk dat ik rondkeek om te zien wie dat zei, maar er was niemand. De stem herhaalde de boodschap nog een keer. In feite was ik alleen maar gekomen om anderen een plezier te doen; ik wist niet beter of die Amerikaanse evangelisten waren alleen op geld uit, en dat leek niet zo interessant.

Nadat ik die stem verschillende keren tot me had horen spreken, was ik overtuigd dat het alleen maar God kon zijn, en ik besloot dat ik er maar beter naar kon luisteren. T.L. Osborne preekte over hoe Jezus Christus gisteren, heden en voor eeuwig dezelfde was. Toen hij mensen opriep om naar voren te komen als ze hun leven aan Jezus Christus wilden overgeven, reageerden er velen. Toen zei hij: „Als u genezing nodig hebt, kom dan nu naar voren.” Iets binnenin mij dromde me om naar voren te gaan. Toen ik dat deed, bleek ik een van de pakweg tweehonderd mensen te zijn die daar voor het podium stonden.

Hij citeerde uit de Bijbel: „Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.” Toen hij dat zei, voelde ik heel reëel Gods aanwezigheid. Toen zei hij: „Ik ga bidden. Ik kan niet naar beneden komen en met ieder van jullie bidden, want er zijn er zoveel. Maar zoals Jezus zei: ‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.’ Jezus staat nu naast u.” Terwijl hij bad, voelde ik warmte door mijn lichaam stromen. Even later voorspelde hij: „Morgen zult u iets doen dat u nog niet eerder hebt gedaan.” De volgende ochtend stond ik op en ging ik naar beneden. Ik ging naar het ledikantje waar de baby in lag. Ze was drie maanden oud. Ik pakte haar op en hield haar boven

mijn hoofd, zonder ook maar even te bedenken wat ik deed. Het leek zo vanzelfsprekend. Maar ik deed iets dat ik nog nooit eerder had gedaan!

Tot dan toe had ik de baby alleen maar vastgehouden als ze in mijn armen werd gelegd, en zelfs dan nog maar heel even. Maar nu hield ik de baby in de lucht, en zonder pijn. Het was verbazingwekkend! Geleidelijk herstelde ik helemaal. Ik zei tegen de dokter: „Ik ben genezen!” Hij antwoordde: „We zullen je een poosje in de gaten houden.” Hij voelde er weinig voor om mij weer aan het werk te laten gaan.

Toen kreeg ik een droom. Ik was aan het spreken over Psalm 114. Ik maakte mijn vrouw wakker en zei: „Beryl, wat staat er in Psalm 114?” Ze antwoordde: „Dat weet ik niet. Ga maar weer slapen.” De droom was zo levensecht dat ik het licht aandeed en het in de Bijbel opzocht. Vers drie luidde: „De zee zag het en vluchtte, de Jordaan wendde zich achterwaarts.” De Jordaan is een beeld van de dood. Ik las verder: „Wat was er, o zee, dat gij vluchtet, gij Jordaan, dat gij u achterwaarts wenddet... voor het aangezicht van de God Jakobs?” Ik realiseerde me dat mijn leven behouden was door de aanwezigheid van de Heer. Sinds dat moment werd ik sterker. Een evangelist van onze kerk kwam me opzoeken en ik vertelde hem van die droom – dat ik stond te preken over Psalm 114. Toen ik vertelde hoe vers 3 voor mij eruit sprong toen ik dat hoofdstuk las, zei hij: „Claim dat vers, Phil. Als er weer een aanval

de Parel **EVEN OP ADEM KOMEN?**

Zwerven door de Stille Kern,
kanoën tussen rietkragen,
eindeloos fietsen en
niemand tegenkomen...

Kom kamperen op onze
knusse boscamping voor
natuurliefebbers in het
grootste loofbos van Nederland
en laat de kinderen maar lekker hun gang gaan.

036-5227862

komt, is het een aanval van de vijand. De Jordaan is teruggedreven – proclameer dat.

Ongeveer een week later werd ik ziek. Het was alsof ik zonk. Ik riep uit: „De Jordaan is teruggedreven.” Net op dat moment kwam mijn vrouw de slaapkamer binnen en zag dat mijn kleur veranderd was. (Ze had me niet horen roepen.) Ze was bezorgd en belde de arts. Toen hij mij onderzocht had, schudde hij zijn hoofd: „Er gebeurt hier iets en ik weet niet wat het is.” Hij liet een ECG maken, en de laborant zei: „Hoe is uw naam?” Toen ik antwoordde, zei hij: „Er moet een vergissing gemaakt zijn. Een ogenblikje.”

Toen hij terugkwam, zei hij: „Ik zal het rapport naar uw huisarts sturen.” Mijn huisarts riep: „Dat is vreemd. Er is een enorme verandering vergeleken met twee jaar terug. De laborant snapt er niets van. Ik hoop dat u weer aan het werk kunt gaan. Toen ik u de eerste keer onderzocht, had u de symptomen van iemand van 70 jaar.” Toen ik hem bedankte, vroeg hij: „Waar bedankt u mij voor?” Ik vertelde hem van die droom, en hij keek me verbaasd aan. God had een wonder gedaan! Dat is nu 36 jaar geleden, en ik ben er nog steeds.

In 1979 kreeg ik een uitnodiging voor een bijeenkomst van de Full Gospel Business Men's Fellowship International. Ik was daar

zo van onder de indruk dat ik tegen mijn vrouw zei: „Beryl, ik heb vanavond dingen zien gebeuren waar ik al jaren over preek.” Ze antwoordde: „Zulke dingen zien we in de kerk regelmatig gebeuren.” „Het is toch anders,” zei ik. „Dit zijn gewone zakenmensen, die onder Gods zalving hun ervaringen delen. Ik werd lid van de FGMBFI en ik werd al gauw voorzitter van het chapter Swansea.

In 1992 werd ik ziek en moest ik naar het ziekenhuis. Ze konden niets vinden - alleen een litteken waar ik jaren geleden een hartinfarct heb gehad. De arts wist niets af van mijn verleden en zei: „Deze grafiek klopt niet. U zou of in een kist moeten liggen of een harttransplantatie gehad moeten hebben. Het is niet te geloven!” God heeft iets groots gedaan. Toen de arts met pensioen ging, riep hij me bij zich. Hij zei: „Ik wil u danken voor de bemoediging die u voor mij was.” Hij scheen ook iets aan zijn hart te hebben gehad en mijn geval had hem echt hoop gegeven. God is zo goed!

Sinds ik zelf met pensioen ben, heb ik met de FGMBFI naar veel landen kunnen reizen en mijn ervaringen delen en anderen bemoedigen. Ik ben nu in de zestig en doe meer dan toen ik dertig was. Ik speel met mijn kleinkinderen – soms zelfs voetbal of cricket. Ik heb het gevoel dat ik meer uithoudingsvermogen heb dan zij. ●



EEN PERSOONLIJKE RELATIE

Bij het lezen van het blad *Stem* heeft u zich misschien afgevraagd of u ook zo'n relatie met God zoudt kunnen krijgen als waarover hier verteld wordt. Om die te krijgen, moet u het volgende doen.



1 Erken tegenover God dat u egoïstisch geleefd hebt en dat u, door Hem niet als Heer van uw leven te eren, gezondigd hebt en gescheiden bent van Hem. „Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23).

2 Bekeer u door u tot God te wenden en vergeving te vragen voor uw vroegere zonden en vraag Hem u te helpen te leven zoals Hij dat wil. „Als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen” (Lukas 13:3).

3 Geloof dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij, toen Hij aan het kruis stierf, uw zonden op zich heeft genomen opdat u vergeving van God zou kunnen ontvangen. „Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).

4 Belijd dat u Jezus wilt aannemen als uw Verlosser en Heer van uw leven. „Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden” (Romeinen 10:9).

Als u hier zorgvuldig over hebt nagedacht en u wilt deze belangrijke stap nemen, bid dan hardop het volgende: „Heer, ik ben ervan overtuigd dat ik een zondaar ben en dat ik daardoor op weg ben naar de ondergang. Ik geloof in mijn hart dat Jezus, Uw Zoon, gestorven is voor alle zondaars, mijzelf inbegrepen, en Zijn bloed vergoten heeft om mijn zonden af te wassen. Ik belijd dat Jezus mijn Verlosser en de Heer van mijn leven is, en ik dank U voor uw geschenk: het eeuwige leven. Ik vertrouw er nu op dat U me helpt om zo te leven als U het wilt.”

Vertrouw niet op uw gevoel als bewijs dat God u geaccepteerd heeft. Gevoelens zijn veranderlijk, maar uw nieuwe relatie met God is gebaseerd op Zijn beloften (Romeinen 10:3). **Schaam u niet om anderen te vertellen over uw relatie met Jezus** (Mattheüs 10:32). **Neem dagelijks de tijd om te bidden en de Bijbel te lezen** (1 Petrus 2:2; Psalm 37:4; Romeinen 8:14). Wanneer u deze belangrijkste van alle beslissingen hebt genomen, laat ons dat dan graag weten.

☰ ALS U CONTACT WILT OPNEMEN MET HET STEM-TEAM ☰

Nederland: FGBMFI Nederland, Braak 48, 5501 DK Veldhoven; tel. 040-2300161; fax 040-2300163; e-mail Ir.H.Hahn@wxs.nl • **België en andere landen:** FGBMFI, Postbus 49, B-3000 Leuven 3, België; tel. (0032)(0)32.7552.9733; fax (0032)(0)2.390.92.98; e-mail 100444.1300@compuserve.com

- Ik wil u meedelen dat ik besloten heb om Jezus Christus te volgen. Zend mij a.u.b. het boekje *Nu u Christus hebt ontvangen*.
- Zend mij a.u.b. informatie over de FGBMFI.
- Zend mij a.u.b. nadere inlichtingen over het lidmaatschap van de FGBMFI.

Naam en adres (in blokletters s.v.p.):



Het onmogelijke is gebeurd

Paul Hickman, Kingmeadow, Engeland

Ik was een verwoed sporter, en met mijn zaak ging het goed. Het leek me dan ook in alle opzichten goed te gaan. Hoewel ik ten gevolge van letsel weg moest bij de mariniers, ben ik er later volledig van hersteld. Ik was 34 en het ging prima met me!

Toen begon mijn leven ineens in elkaar te storten. Ik begon weer last van mijn rug te krijgen, ik raakte mijn zaak kwijt, en er begon een periode van zes jaar die een ware nachtmerrie werd. Het werd zo erg dat ik zelfs een zelfmoordpoging deed. Op mijn veertigste verjaardag werd ik wakker op een intensive-care-afdeling in het ziekenhuis.

Al die jaren heb ik alles geprobeerd om mijn problemen op te lossen. In die tijd bleef een goede vriend maar vertellen over hoe reëel God is. Eerst dacht ik dat het een grap was, maar uiteindelijk, toen de artsen me niet meer konden helpen uit deze hel te komen, nam ik, tegen mijn gezond verstand in, een uitnodiging aan voor een diner van de FGBMFI. Die avond was niet gemakkelijk voor mij. Hoewel ik daar dol-

graag weg wilde gaan, overreedde mijn vriend, Mick, me om naar voren te gaan voor gebed.

Ik wilde niets liever dan naar huis gaan, en dus vroeg ik hem: „Als ik naar voren ga om met die vent te spreken, vind je het dan goed als ik meteen daarna naar huis ga?” Hij vond het goed en ik ging naar voren, hoewel zeer cynisch. Maar voor ik het wist, voelde ik hoe een ongelooflijk liefde me bedekte. Ik kon me niet meer bewegen. Ik was op de grond gevallen onder de krachtige aanwezigheid van God, en toen ik erin slaagde om overeind te komen, zei de spreker, Bob Mains: „God zei dat ik u moest vragen iets te doen wat u niet kunt.” Ik was aan mijn rug geopereerd, waarbij enkele wervels aan elkaar vast waren komen te zitten, en ik kon me daar nauwelijks bewegen. Gehoorzaam boog ik voorover om mijn tenen aan te raken. Dat kon ik al een tijd helemaal niet meer. De week daarop ging ik naar mijn werk, en tot mijn verrassing had ik geen pijn meer.

Ik kon dit niet begrijpen en belde mijn vriend op om te vragen wat er met me gebeurd was. Hij legde uit dat Jezus me genezen had. Hij praatte verder met me en bad met me. Daar aan de telefoon vroeg ik Jezus Christus in mijn leven te komen en vroeg ik Hem mijn „zonden te vergeven.” Dat is nu ruim vijf jaar geleden.

Ik voelde me destijds erg eenzaam. Toen leerde ik Leslie kennen. Zij is inspecteur bij de politie. Binnen vier maanden zijn we getrouwd. God heeft me een nieuw thuis gegeven. Hij heeft me een groep mensen om me heen gegeven die me steunen en bemoedigen. Wonderlijk! Ook heeft Hij me vrede gegeven over de toekomst, en ik werk nu aan een nieuw project in een nieuw bedrijf. Er rust een zalving op mijn leven en ik vertrouw dat God mij voor Zijn koninkrijk gebruikt.

Een interessant detail is het volgende. Ik was altijd kerngezond. Zo heb ik eens een soort marathon van 84 km gelopen in iets meer dan 12 uur. Toen mijn rug kapot was, kon ik nauwelijks verder lopen dan van mijn huis naar de auto. Ik leefde helemaal op pijnstillers. Ik had geen controle meer over mijn darmen en mijn blaas. Het was vreselijk!

Toen God me had genezen, wilde ik uiteraard mijn conditie weer terugkrijgen. Ik werk nu in een fitness-centrum, ik doe aan hardlopen en leer zelfs paardrijden. Hoewel deze sport de rug zwaar belast, heb ik helemaal geen problemen meer.

Het is prachtig om anderen mee te nemen naar FGBMFI-diners en God in hun leven te zien werken. In deze tijd van het „global village” – de wereld als een dorp – ben ik tot mijn genoegen betrokken bij een groep christelijke zakenlieden die werkelijk internationaal zijn. ●



Echte liefde

Dennis Horner, Hertfordshire, Engeland

Toen het gebeurde, stond ik vooraan in de bijeenkomst. Dus toen ze vroegen of mensen die gebed wilden, naar voren wilden komen, stond ik daar vanzelf bij. Ik stond daar met de armen over elkaar en dacht: „Dat is niets voor mij.” Toen kwam er een oudere dame op me af. Zij legde haar hand op mijn hoofd en zei: „Jezus zegt: ‘Ik houd van je zoals de Vader van mij houdt’” Even later hoorde ik een heel diep gesnik. Het duurde even voor ik door had dat ik dat zelf was. Het kwam uit het diepst van mijn maag. Hoewel ik wist dat God van me hield, had ik nooit goed begrepen hoeveel Hij van me hield. Dat nieuwe inzicht overweldigde me. Ik kon het niet bevatten. Sindsdien heb ik altijd dat fundament gehad om op terug te vallen in tijden van nood, en zie zijn er vele geweest. Ik heb die liefde inderdaad zo reëel gevoeld dat noemand hem meer van me weg kan nemen. ●

De evolutie te boven

Rodney Radcliffe, Londen, Engeland

De kleuren van de bomen, de bloemen en het landschap waren in harmonie. Je kon ieder individu aan zijn stem herkennen. Dat leek de evolutietheorie te boven te gaan. Er leken geen harde bewijzen te zijn dat we meer geciviliseerd waren geworden – tenminste niet voor wat betreft de manier waarop we met elkaar omgaan. Er was niet minder kwaad in de wereld; eigenbelang leek een algemeen verbreid verschijnsel te zijn. De tijd heeft de mens niet menselijker of rationeler gemaakt dan zijn voorouders.

Ik had na mijn militaire dienst een tijdje in de verzekeringswereld gewerkt. Daarna heb ik een cursus personeelsmanagement gevolgd bij een multinationale organisatie in de papierindustrie. Nadat ik dat diploma had gehaald, kreeg ik een baan als verkoop-personeelsmanager bij een wereldwijd werkzaam Amerikaans bedrijf op het gebied van geneesmiddelen en cosmetica. Toen ik de opdracht kreeg om vanwege een reorganisatie 20 mensen te ontslaan die ik zelf had aangenomen, begon mijn werk een beetje zinloos te lijken.

Kort daarna, tijdens een vakantie, ontmoette ik een paar overtuigde christenen, die opvallend gelukkig leken te zijn. Daar ik redenen zag om te geloven dat de Bijbel Gods Woord was, nam ik hun uitnodiging voor een conferentie aan. Ik hoopte er meer over te weten te komen.

Eén van de sprekers op die conferentie haalde hoofdstuk 53 van het boek Jesaja uit het Oude Testamant aan. In vers 10 staat dat

de Verlosser zichzelf tot een schuldoffer stelde. Het voorafgaande vers geeft een levendige beschrijving van Jezus. Het boek Jesaja werd geschreven 700 jaar voordat Jezus Christus leefde. Geen mens zou zo nauwkeurig kunnen profeteren. Niemand anders, geen Mohammed, Boeddha, Hindoegoden of welke andere god dan ook, heeft zich zo nauwgezet met de problemen van de mens beziggehouden.

De spreker wees me toen op de plaats waar Jezus zei: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Jezus nam mijn eigenbelang en mijn zonde op zich aan het kruis. Het begon me duidelijk te worden dat Jezus voor mij gestorven was, waardoor ik een relatie met God kan hebben. Ik vroeg Hem mijn zonden te vergeven en heer over mijn leven te worden. Verder las ik in de Bijbel dat we „door genade behouden zijn, niet door onze goede werken, opdat niemand roeme.” Toen las ik de belofte dat we alles kunnen door Jezus, die ons kracht geeft.

In de 33 jaar sinds ik mijn leven aan Jezus heb overgegeven, heeft God me in staat gesteld om in mijn werk op topniveau te opereren. De laatste twintig jaar ben ik zelfstandig, en ik dank God voor de manier waarop Hij in al mijn behoeften heeft voorzien en mij een fijn gezin heeft gegeven. Ik ben me ervan bewust dat Hij degene was die alles leidde.

Drie jaar nadat ik mijn leven aan Jezus had overgegeven, ontving ik de doop in de Heilige Geest. Ik zag Gods kracht in wonderen tijdens mijn reizen door Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika en Europa. De Bijbel leert ons dat ziekte, geweld en lijden in de wereld zijn

gekomen doordat de mens God verwierp, maar dat Jezus het antwoord is. Ik weet zeker dat Hij „Goed Nieuws” is. Hij is mijn Beschermers en mijn Voorziener; Hij is ook mijn genezer, nog onlangs van een probleem met een slagader.

Thans is het me een eer dat ik, samen met mijn vrouw en mijn zoon, God mag dienen als directeur voor Londen van de FGBMFI. Onze wens is dat anderen ook Gods kracht in hun leven gaan zien werken.

Rodney Radcliffe is zelfstandig personeels- en managementsconsulent. Hij is lid van de Britse beroepsvereniging van personeelsmanagers. Hij is directeur voor Londen van de Full Gospel Business Men's Fellowship International, en hij was een van de oprichters van het FGBMFI-werk in Londen. Hij is getrouwd met Judy. Zij hebben één zoon, Timothy.



WIE ZIJN WIJ?

De *Internationale Gemeenschap van Volle-Evangeliezakenlieden* (Full Gospel Business Men's Fellowship International, *FGBMFI*) is een internationale gemeenschap van christen-zakenlieden, met als doelstellingen:

1 Mannen tot God te roepen door te getuigen van Gods aanwezigheid en kracht in de hedendaagse wereld, door middel van de boodschap van het totale evangelie voor de totale mens.

2 Mannen overal ter wereld de gelegenheid te bieden voor christelijke gemeenschap onder de ene banier van hun ervaringen in Jezus Christus, en hen op te bouwen zodat zij verfrist en vernieuwd naar hun eigen kerken kunnen teruggaan. De FGBMFI is zelf geen kerk of secte. Zij heeft dan ook geen voorgangers of priesters en richt ook geen kerken op.

3 Een grotere mate van eenheid te bevorderen onder alle christenen.



STEM no.992

Dit is één van de 30 talen waarin het blad Stem door het Internationale kantoor van de FGBMFI wordt uitgegeven. Postbus Box 36, CH-1122 Romanel-Sur-Morges, Switzerland. 20 Corporate Park, 3rd Floor, Irvine CA, USA.

PUBLICATIES Hoofdredacteur: Blair Scott, E-Mail: 100444.1300@compuserve.com Internet: <http://members.aol.com/fgbmfi/news.htm> Tel: +1.360.318.8077 Fax: +1.360.354.1307

Directie internationale publicaties: Jerry Jensen, Blair Scott. – **Assistent:** Donato Anzalone.

Graphics: Intl. Graphics & Design. – **Art:** Jean-Claude Duviella. **Redacteur Nederland en Vlaanderen:** Huug Hahn, tel. (0031)(0)40 2300161, fax (0031)(0)40 2300163, e-mail: Ir.H.Hahn@wxs.nl

Welkome in ons chapter



Luister naar goede verslagen van gewone mensen die in een buitengewone God geloven! Het is een prima gelegenheid voor contact met anderen en een plaats waar u uw gaven en talenten kunt gebruiken en ontwikkelen. Onze FGBMFI-chapters zijn er om u te helpen op alle gebieden succes te hebben.

U zult geestelijk verrijkt worden en de overwinnaar worden zoals God het bedoeld heeft. Het is nu de tijd om mee te doen in een van onze vele chapters die over de gehele wereld bijeen komen. U zult zegen ontvangen.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met bovenstaand adres. Laat dit tijdschrift niet rondslingeren... Geef het aan een vriend!