

STEM

A man in a white dress shirt and a dark patterned tie is sitting on a large, reflective black sphere. The sphere is positioned in the center of the frame. Inside the sphere, the front end of a dark-colored car is visible, including the headlights and grille. The background is a blue gradient with a faint, repeating pattern of the same scene. The overall composition is centered and balanced.

Een nieuwe Zaak

Summary

De winnende keuze	2
Goede ideeën Seppo Tuominen Espoo, Finland	3
Het verbond David R. Parker Lenoir City, Tennessee	4
Stem bestellen	8
Contactadressen	9
Victoria-watervallen Eric Woodward Seacroft, Engeland	9
Weer gezond Colin Powell Hitchin, Engeland	10
Belangrijk	11
Het duurde een tijd Raoul Gerber en Céline Jolivet, Lutry, Zwitserland	12
Yoga, UFOs, en New Age Dr. Pierre Gilbert Alma, Quebec	15
Geen andere weg Colin Powell, Hitchin, Engeland	17
Zakelijke beslissingen David Young, London, Engeland	18
Het is echt de moeite waard Christoph Hägele, Duitsland	19
Wie zijn wij?	19



Richard Shakarian

De winnende keuze

Het zakenleven kent een manier om steeds de winnende beslissing te nemen. Moeilijke keuzes maken is een dagelijks onderdeel van het zakendoen. Voor velen is deze uitdaging een manier van leven. We hebben het vinden van een antwoord als thema gekozen voor deze editie van ons blad *Stem*. We geloven dat er een weg tot succes is – er zijn principes die werken, en zij werken ook echt.

Onze leden komen uit vele landen ter wereld en vanuit verschillende achtergronden. Toch hebben ze allen iets gemeenschappelijk, en dat is dat ze weten hoe of waar ze leiding en kracht kunnen vinden. Betekent dat dat zij nooit meer moeilijkheden tegenkomen? Nee, dat betekent het niet! Maar het betekent wel dat ze duidelijk leiding krijgen hoe ze de problemen kunnen overwinnen. Onze visie is deze antwoorden aan alle volkeren door te geven.

Op een conferentie in Straatsburg in januari dit jaar sloot een aantal mannen uit Bulgarije zich officieel bij ons aan. Er zijn nu meer dan 15 afdelingen in dat land. Over de hele wereld, in Noord en Zuid, in Oost en West, zitten mannen met een nieuwe hoop voor de toekomst.

Op ieder continent vindt men soortgelijke groepen die de visie verbreiden, die contacten leggen om de weg voorwaarts te tonen. Er wordt inderdaad gezegd dat een volk zonder visie te gronde gaat, maar er is ook kracht nodig om de visie in actie om te zetten, en wijsheid om te weten wanneer we moeten handelen en wanneer we moeten wachten. Wij brengen zakenlieden bij de bron.

Richard Shakarian
Internationaal voorzitter



Goede ideeën

Seppo Tuominen, Espoo, Finland



Nadat ik een tijd in Bogotá (Colombia) en in Venezuela had gewerkt, ervoer ik het leven hier in Finland als een last, vooral toen ik gevangen zat in een recessie, waar velen werden ontslagen, waaronder ikzelf. Ik had geen geld meer en geen werk. Mijn vrouw moest gaan werken en ik moest mijn auto en andere „luxe“-goederen verkopen. Het leven leek wreed!

In mijn wanhoop begon ik de Bijbel te lezen. Niet lang daarna werd ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van de FGBM-FI, waar ik mijn leven overgaf aan Jezus Christus. Daarmee kwam Gods vrede en blijdschap in mijn leven, en mijn vooruitzicht veranderde onmiddellijk. Ik ontdekte dat ik, wanneer God de leiding heeft, niets te vrezen heb, in wat voor omstandigheden dan ook.

Toen ik de Bijbel las en over mijn situatie bad, voelde ik dat God mij ertoe leidde voor mijzelf te beginnen. Ik ontdekte dat er in Helsinki onvoldoende capaciteit

was voor het verwerken van gebruikte oplosmiddelen, en ik vond een Amerikaans systeem om deze herbruikbaar te maken. Ik importeerde de apparatuur uit Amerika en kan nu meer dan 100 ton per jaar verwerken.

Toen ik zonder werk zat, had ik de gelegenheid om de Bijbel te bestuderen, en ik kon zelfs een boekje schrijven. Toen ik aan de Technische Universiteit in Helsinki onderzoek deed, kreeg ik een idee. Ik ging naar het octrooibureau om na te gaan of het octrooieerbaar was. Nadat ik eindeloze octrooien had doorgespit, begon ik te twifelen aan de briljantheid van mijn eigen idee. Na drie dagen kwam ik een zeer interessante recycling-methode tegen, die ik nu in Finland op de markt probeer te brengen. Het is verbazingwekkend hoe God alles voor ons ten goede kan doen meewerken, als we Hem maar de eerste plaats in ons leven willen geven (Romeinen 8:28). ●



Het verbond

David R. Parker, Lenoir City, Tennessee (VS)



Voordat ik adjunct-directeur Operations en Marketing werd van ons familiebedrijf, had ik op alle afdelingen gewerkt. Toen ik 16 was, deed ik eindexamen van de middelbare school, waarna ik naar Lenoir City (Tennessee) verhuisde om als terminal-manager te gaan werken in het transportbedrijf van mijn ouders. Ongeveer een jaar later werd ik overgeplaatst naar het hoofdkantoor in Chattanooga.

Samen met twee andere medewerkers leidde ik de dagelijkse werkzaamheden. Ook mijn ouders werkten veel in de zaak.

We vormden een goed team. Het duurde niet lang of we haalden in de gehele VS een winst van ongeveer \$ 60 miljoen.

Maar na acht maanden verkochten mijn ouders de zaak aan een investeringsgroep in New Jersey. Ik voelde dat God me in een andere richting leidde en ik nam ontslag als adjunct-directeur. Een dag later namen ook mijn beide assistenten ontslag. Al gauw besloten wij, ons eigen transportbedrijf op te zetten. Alleen door een concurrentiebeding in het verkoopcontract moesten we zes maanden wachten.

Toen ik 28 was, begon ik samen met mijn twee assistenten plannen te maken voor een nieuw transportbedrijf, hoewel een klein stemmetje in mijn binnenste

„Nee!” zei. Al gauw begon God zich met mij bezig te houden over het project, en ik begon slecht te slapen. Op een zeker moment sliep ik zelfs nog maar in korte stukjes van telkens 10 tot 15 minuten.

Ik wist dat God dit probleem voor me kon oplossen. Dus ik begon bijbelgedeeltes op te lezen, maar er gebeurde niets. Want ik weigerde een reëel probleem in mijn leven onder ogen te zien. Ik was bezig tegen Gods wil in te gaan. Toen ik er een paar dagen tussenuit ging om ergens op een boerderij voor vrijheid te bidden, gaf ik me tenslotte helemaal aan de Heer Jezus Christus over.

Ik zei tegen de duivel dat ik mijn gevechtslaarzen aantrok en me voor de strijd klaarmaakte, en dat ik op Gods Woord ging staan. Ik zei hem dat het me niet interesseerde of ik ooit nog een moment zou slapen in mijn leven. Ik zou geen slaappillen meer nemen. Die nacht was vreselijk. Ik deed geen oog dicht. Maar de volgende nachten sliep ik heerlijk. Alles veranderde, doordat ik niet langer weigerde Gods wil voor de zaak te accepteren.

Ik zei tegen mijn beide vennoten dat we de zaak niet verder samen zouden runnen zoals we van plan waren, maar dat de Heer me ergens anders heen leidde. Nu schreeuwde ik het letterlijk uit tot God. Ik zei tegen Hem dat ik mijn vertrouwen niet op mensen zou stellen, maar dat ik een verbond met Hem zou sluiten en dat ik met Zijn hulp mijn best zou doen.

Ik zei tegen mijn vennoten dat ze vier van onze acht belangrijkste klanten mochten uitzoeken, en dat ik de andere vier zou nemen en mijn eigen weg zou gaan. Ik januari 1986 startte ik *Covenant Transport* („covenant” = verbond – *vert.*) met 25 trucks. Het eerste jaar maakte het bedrijf \$ 7,4 miljoen winst. Twee jaar later hadden we ca. 150 trucks en maakten we \$ 19,4 miljoen winst.

In 1989 nam ik een slechte beslissing. In

► 6



Meer dan het gezicht

Jan Milan Krkoska, Klagenfurt, Oostenrijk

Ik was blind aan mijn rechteroog, en ik begon naar wonderen uit te zien. Beide ogen zijn belangrijk voor een beeldhouwer, anders zie je maar tweedimensionaal. Nu geloof ik dat God alles in Zijn hand heeft, maar intussen heb ik een waardevolle les geleerd.

In het begin van de jaren-negentig opende God een nieuwe weg voor me om mijn kunstwerken af te werken en tentoon te stellen. Het zou een getuigenis voor God zijn en meer dan alleen maar financiën opleveren. De kunst zou het leven van mensen raken en hen op Jezus wijzen. Niettemin gleed ik steeds terug in mijn oude werkwijzen. Overal had ik een excuus voor, totdat ik tenslotte door mijn ongehoorzaamheid op mijn werk een ongeluk kreeg waardoor mijn rechteroog beschadigd raakte. Maar toen ik me bekeerde, gingen er hele nieuwe gebieden van kunst voor me open, en ondanks alles ben ik erg dankbaar voor de lessen die God me door deze situatie heeft geleerd.

plaats van dat ik de wagens na de gebruikelijke tijd verkocht, redeneerde ik dat ik, als ik ze 11 maanden langer zou gebruiken, genoeg winst zou maken om een nieuw hoofdkantoor te kunnen bouwen. De problemen begonnen toen de garantie verlopen was. In net twee maanden had ik \$ 30.000 reparatiekosten, en dus probeerde ik de oude wagens te verkopen.

Normaal zou ik ze in 90 dagen verkocht hebben, maar ditmaal kwam er geen beweging in. Voordat het jaar om was, hadden \$ 600.000 onderhoudskosten. Tegelijk maakten we te weinig winst. Twee jaar lang dreigden we te verdrinken in een zee van schulden. Ik bleef steeds weer een bepaalde bijbeltekst lezen die mijn zuster me in 1983 had gegeven. Het kwam ongeveer hier op neer: „Als je door een rivier gaat, zul je niet verdrinken, en als je door het vuur gaat, zul je niet verbranden.”

Mijn bedrijf leed \$ 900.000 verlies. Toen het zover was, begonnen de leveranciers en de banken ongeduldig te worden. Het kwam voor dat onze bankrekening \$ 600.000 rood stond. Ik

zat op het diepste denkbare punt van mijn zakenleven. Het was op dat punt dat God mijn ogen opende voor het feit dat Covenant Transport was afgeweken van het plan waarop het oorspronkelijk gebaseerd was.

Om terug te keren naar het plan dat God me getoond had, zou echter een snelle groei noodzakelijk zijn, waarvoor we meer trucks nodig hadden. Dus moest ik naar de financiële instellingen gaan die me eigenlijk liever niet meer zagen; ik moest vragen of ze me \$ 15 miljoen wilden lenen om de nieuwe vrachtauto's te kopen.

Ze lachten me uit. In diezelfde tijd deden mijn twee vrienden, die nu mijn concurrenten waren, het zeer goed. Net toen alles hopeloos leek, kwam een van onze vrouwelijk chauffeurs naar me toe en vertelde me dat er, toen ze op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Los Angeles geparkeerd stond, een man op haar deur klopte en zei dat God hem daar naar toe had gestuurd.

Hij vertelde verder dat hij geen idee had waarom God hem daar naar toe stuurde, totdat hij de vrachtwagen zag met de naam *Covenant Transport* op de zijkant. Hij gaf haar een lapje stof en zei dat ze het aan de directeur van het bedrijf moest geven. Hij zei ook dat het woord *Covenant* sloeg op de relatie die de directeur met God de Vader had en dat God hem meer zou zegenen dan hij zich ooit zou kunnen voorstellen, en dat God hem uit ieder probleem zou halen dat hij zou hebben.

De vrouw vertelde me dat ze haar arm naar buiten stak om het lapje aan te nemen, en dat ze het in haar agenda legde. Toen ze weer naar buiten keek om met die man te spreken, waren hij en zijn wagen weg. Niet lang daarna begon Gods hand te bewegen. Mijn vader leende me \$ 1 miljoen en zette mede zijn handtekening onder een lening waarmee ik de wagens weer op de weg kon krijgen.

Eerst hinderde dit mij, omdat ik dacht dat God de zaak bovennatuurlijk zou gaan redden. Maar Hij liet me zien dat Hij me op iedere manier kon helpen die Hij maar wilde, en dat Hij zowel mij als mijn vader wilde zegenen. Ik snapte dat niet, want ik was de enige die gezegend werd, en niet mijn



vader. Die legde er alleen maar \$ 1 miljoen op toe.

Kort daarna bood ik mijn ouders 50% van de aandelen van Covenant Transport aan, maar dat wezen ze af. Met het geld dat mijn vader me had gegeven, begonnen we onze leveranciers te betalen, en mijn vrienden in de bankwereld begonnen weer terug te komen. Covenant Transport begon onstuimig te groeien. We schaften vele nieuwe trucks aan, en in maart 1991 kon ik \$ 5000 aan een christelijke liefdadigheidsinstelling geven. Het werd de beste maand april in de geschiedenis van ons bedrijf.

Diezelfde maand maakte de Heer me duidelijk dat de claims op mijn leven verbroken waren en dat de bevrijding eraan kwam, want ik was Hem trouw geweest. Hij zei dat 1992 een jubeljaar voor Covenant Transport zou worden. Tegen het einde van dat jaar maakten we \$ 55 miljoen winst en hadden we ca. 350 trucks. Onze winst was groter dan in de drie tot dan toe meest winstgevend jaren samen.

Voorjaar 1993 konden we \$ 3 miljoen met rente aflossen en hadden we nog \$ 1 miljoen op onze bankrekening staan! In 1994 wisten mijn vader en een advocaat me er na veel gebed van te overtuigen dat we met Covenant Transport naar de beurs moesten gaan. We hadden \$ 60 miljoen nodig om 1000 trucks te kunnen betalen. Al gauw reisde ik de hele wereld door om mijn bedrijf voor potentiële investeerders te beschrijven. Op de dag dat Covenant Transport aan de beurs genoteerd werd, werd het op \$ 220 miljoen gewaardeerd! Het was de grootste en succesvolste beursgang in de geschiedenis van het vrachtvervoer! Kort voordat we naar de beurs gingen, gaf ik mijn vader een 25% aandeel in het bedrijf. Zijn lening aan mij van \$ 1 miljoen is nu \$ 40 miljoen waard! God is trouw. Het enige dat we hoeven te doen, is Hem de leiding geven over ons leven en onze zaken, en ons verbond met Hem nakomen.



Financiën

Alain Jorel, Frankrijk

Als ingenieur werkzaam in de computers, kreeg ik een nieuwe baan op financieel gebied. Omdat ik daar niet veel van afwist, begon ik naar God om te zien voor hulp. Bijna dagelijks zag ik voorbeelden van hoe God me exact toonde hoe ik te werk moest gaan, zoals hoe ik diegenen moest instrueren waar ik verantwoordelijk voor was, en wanneer ik presentaties moest houden op financiële bijeenkomsten. Het is een bijzondere bemoeiding voor me om te zien hoe God me steeds weer de juiste woorden en inzichten geeft om te weten wat ik moet zeggen.



Een nieuwe baan

Rainer Hann, Dortmund, Duitsland

Mensen vochten voor werk en eisten het op in demonstraties op straat in het Ruhrgebied in Duitsland. Door mijn werk in een bedrijf temidden van deze problemen voelde ik me niet op mijn gemak. Met de tijd groeide mijn wens om van baan te veranderen, en ik riep tot God om me daarin te helpen. Daarbij kwam de gedachte in me op om een bedrijfsadviseur te bellen. Twee dagen later had ik een afspraak, waar me een baan werd aangeboden met een hoger salaris en betere werkomstandigheden. Daardoor kon ik mijn tijd beter beheren en kon ik meer actief zijn op andere belangrijke terreinen. Ik ben God erg dankbaar voor Zijn hulp.

Stem in het zakenleven

We vragen ons vaak af wat mensen van ons zullen denken als ze weten dat we christen zijn. Christoph Hägele uit Duitsland voelde dat God hem ertoe leidde om aan iedere klant een Stem te sturen. Hij twijfelde aan de respons wanneer klanten erachter kwamen dat hij christen was, maar hij deed het toch. Tot zijn verbazing zei een aantal mensen dat ze vonden dat ze hem als christen konden vertrouwen. God zorgde ervoor dat de zaken er niet door gehinderd werden.



Om STEM te bestellen

Als u *STEM* wenst te ontvangen voor uzelf of om aan anderen weg te geven, dan kunt u het tijdschrift bij uw afdeling bestellen. Indien u geen lid van de FGBMFI bent, schrijf dan a.u.b. naar een van deze adressen:

VOOR NEDERLAND:

Administratie FGBMFI Nederland
Jan de JONG, Rubensstraat 22,
3351 JV Papendrecht,
Tel. 078-6152725
Prijs per jaar: f 14,50.

VOOR BELGIE:

FGBMFI STEM
Postbus 49
B-3000 Leuven-3
Tel. 016-207944
Prijs per jaar: BF 270

FGBMFI HEEFT EEN CHAPTER BIJ U IN DE BUURT

We zitten momenteel in meer dan 150 landen ter wereld.

Nederland

Nat. voorzitter: I. van der Zee, tel. 035-6023222 • **Secretariaat:** H. Hahn, Braak 48, 5501 DK Veldhoven; tel. 040-2300161, fax 040-2300163; e-mail: Ir.H.Hahn@wxs.nl • **Admin. en distrib.:** J. de Jong, Rubensstraat 22, 3351 JV Papendrecht; tel. 078-6152725; bankrekening: Postbank 187344, t.n.v. FGBMFI Nederland, Papendrecht • **Internet:** <http://www.wxs.nl/~hhahn/fgbl/fgbln00.htm>
Alkmaar: C. van Engelenhoven, tel. 0229-215573 • **Almelo:** L. Kerklaan, tel. 0548-614675 • **Amersfoort, Amsterdam:** L. Hoksbergen, tel. 070-5116070 • **Deltachapter (Zeeland), Drechtstreek:** zie Rotterdam • **Eindhoven:** H. Hahn, tel. 040-2300161 • **Groningen:** J. Roffel, tel. 0594-212747 • **Den Haag:** J. van Bijsterveld, tel. 070-3253184 • **Naaldwijk:** J. Westra, tel. 0174-416643 • **Roermond:** Th. Bovend'Eerd, tel. 0475-486621 • **Rotterdam:** H. Duynisveld, tel. 010-4422860 • **Zoetermeer:** D. Breugem, tel. 010-5120988 • **Overige plaatsen:** I. van der Zee, tel. 035-6023222

België

Nat. voorzitter: Donato Anzalone • **Admin. en distrib.:** 02-390-92-98 - E-mail: Anzalone@ibm.net
Brussel (Europ. afd., F): Simon Boen, tel. 03-2817337 • **Brussel (F):** H. Mutshipai, tel. 02-7843187 • **Brussel (E):** Carl Walker, tel. 02-3804954 • **Charleroi (F):** Richard Van Waesberghe, tel. 02-6332147 • **Comines (F):** Yves Laevens, tel. 056-559017 • **Izegem (N):** Rik Van Neste, tel. 051-306983 • **Kortrijk (N):** Frans Van de Kerckhove, tel. 056-220020 • **Liège (F):** François Deschamps, tel. 087-338743 • **Limburg (N):** Johnny Frederix, tel. 011-649061 • **Mons (F):** Raoul Richez, tel. 065-653089 • **Mouscron (F):** Jacob Kalemba, tel. 056-840325 • **Namur (F):** Philippe Guns, tel. 082-613667 • **Nord Jeunesse (F):** David Degreef, tel. (0033)320660857 • **Saint-Ghislain (F):** Roger Diku Kapotho, tel. 065-347552 • **Saint-Vith (D):** U. Ney, tel. 0049-65642779 • **Torhout (N):** Raf De Puydt, tel. 051-726237 (N = Nederlandstalig, F = Franstalig, D = Duitstalig, E = Engelstalig)

Andere landen!

Inlichtingen: FGBMFI Europa, Postbus 49, B-3000 Leuven 3, België; tel: (0032)(0)16-207944, fax: (0032)(0)16-207931 e-mail: 100444.1300@compuserve.com • **Internet:** <http://members.aol.com/fgbmfi/info.htm> • International Office, PO Box 19714, Irvine, CA 92623, (714)260-0700.

Victoria-watervallen

Eric Woodward, Seacroft, Engeland

De week voor Kerst 1979 zaten mijn vrouw Jean en ik te lunchen in het Victoria Falls hotel. Buiten op het terras werden de steaks gebarbecued, en op de achtergrond speelde een steel-band. De zon scheen helder, en we hadden geen haast. Daardoor had ik de tijd om mijn leven te overdenken.

Ik dacht terug aan de tijd dat ik mijn leven aan Jezus had gegeven op een bijeenkomst onder leiding van de bisschop van Liverpool, David Shepherd, tijdens een evangelisatiecampagne in Ealing (West-Londen). Toen ik wegging, zei een portier tegen me: „Jongeman, jij hebt Jezus nodig.” We hebben toen samen gebeden. Een tijdje later bezochten Jean en ik een kerk op het eiland Wight. We hadden onze bijbels onder de arm, en de voorganger vroeg of we een getuigenis wilden geven. Toen we klaar waren, zei

hij: „U hebt ons niet verteld wanneer u de doop in de Heilige Geest hebt ontvangen.” Toen we zeiden dat we die niet hadden ontvangen, leidde hij ons tot die prachtige ervaring.

Ik gaf mijn leven opnieuw aan Jezus, en toen we vanuit Afrika terugkeerden naar Groot-Brittannië, leidde de Heer me naar de FGBMFI, waar we mensen tot Jezus Christus zagen komen en genezen en veranderd zagen worden. Je had daar zakenlieden die met mensen spraken en baden – geen geestelijken. Geleidelijk raakte ik erbij betrokken, en toen we naar Brighton vertrokken, werd ik penningmeester van het zojuist opgerichte chapter Brighton van de FGBMFI. Een jaar later werd ik voorzitter.

De laatste jaren hebben we veel wonderen gezien. We hebben nieuwe chapters opgezet in Sussex, en we hebben meegeholpen met het opzetten van een chapter in Dieppe (Frankrijk). ●

Weer gezond

Colin Powell, Hitchin, Engeland



Het was vijf uur 's morgens toen de telefoon naast mijn bed ging. Het was mijn moeder. Ze zei dat mijn vader zich niet goed voelde en ze vroeg of ik wilde komen. Aangezien ze slechts enkele straten bij ons vandaan wonen, was ik er binnen een paar minuten. Ik wist dat ze me niet om die tijd gebeld zou hebben als het niet erg dringend was. Mijn moeder zei dat ze dacht dat hij een beroerte had gehad. De dokter bevestigde dat later. Zijn spraak en zijn gezichtsvermogen aan de rechterkant waren aangetast.

Het eerste wat ik deed toen ik binnenkwam, was dat ik voorstelde onze „Hemelse Dokter” te raadplegen. Daar in dat keukentje hielden we elkaars hand vast en baden dat God een wonder zou doen en mijn vaders lichaam zou herstellen. We gingen naar boven, en hij lag volkomen stil. De hele dag baden we voor zijn genezing. De dokter kwam die dag tweemaal langs. Bij zijn tweede bezoek voelde mijn vader zich al stukken beter. Het ging al

zoveel beter dat hij even zijn bed uit kon en aan de hand van de dokter een stukje kon lopen. Daarbij riep hij uit: „Ik denk dat ik maar eens in de tuin ga werken!” De dokter moest hem ertoe overreden dat hij beter eerst nog even naar bed kon gaan en rust nemen.

Later vertelde vader dat één bepaalde zin steeds maar door zijn hoofd ging: „Het geknakte riet zal Ik niet verbreken, maar Ik zal het herstellen.” We vonden die tekst in de Bijbel (Jesaja 42:3), en we legden hem uit hoe God deze tekst gebruikte om hem genezing te beloven.

God heeft ons gebed inderdaad verhoord en mijn vader heeft na die beroerte nog 22 jaar van een goede gezondheid genoten. We zijn dankbaar dat God ons mijn vader teruggaf en dat hij voor de rest van zijn leven mijn beste vriend mocht worden. Ik zie ernaar uit hem eens terug te zien als we samen voor onze hemelse Vader staan. ●



Een eerbetoon aan moeders

door Blair Scott

Moeders leren ons zoveel. Zij tonen ons de tere, oneindige liefde van God. Ongeacht hoe iemand is, zijn moeder zal hem zelden in de steek laten. Een moeder zal haar kind net zolang verzorgen tot het weer gezond is, zelfs al kost het haar alles. Als er gevaar dreigt, zal ze instinctief zichzelf tussen het kind en het gevaar plaatsen.

Er is een oud verhaal van een boer die gaat kijken naar de asresten van een schuur, die daar een uur geleden nog stond. Toen hij met zijn laars wat restanten opzij duwde, zag hij de verbrande resten van een kip. Toen hij die opzij duwde, schoten er kleine kuikentjes onder vandaan. De kip had hen beschermd met haar eigen leven.

Met God is het net zo. Jezus, die God en toch mens is, wil ons rond Hemzelf vergaren. Ook Hij gaf Zijn leven op opdat wij het eeuwige leven zouden krijgen.

Er staan zoveel voorbeelden in de Bijbel van godvrezende moeders. Lukas 1:27-28 vertelt ons hoe de engel bij Maria, de moeder van Jezus, kwam. Vanwege haar reactie zullen alle geslachten haar zalig prijzen.

Zij probeerde niet haar zoon te beheersen of te manipuleren, maar ze verzorgde Hem, en terwijl Hij opgroeide, vergat zij de bijzondere dingen niet die haar over Hem geopenbaard waren. Een voorbeeld vinden we in Lukas 2, waar ze Jezus in de tempel vindt waar hij aan het onderwijzen is. Maria was een van de eersten die onderkenden wie Jezus werkelijk was, zoals we lezen in het verhaal van de bruiloft te Kana, waar zij Hem vraagt om te helpen en Hij water in wijn verandert.

Johannes zegt dat dit plaatsvond slechts drie dagen nadat Johannes de Doper Jezus in water had gedoopt (Johannes 2). Maria stond bij het kruis en was gedurende Zijn bediening vaak bij Jezus.

Verdere voorbeelden zijn Elizabeth, de moeder van Johannes de Doper; Hanna, de moeder van Samuel; de moeder van Mozes, en vele anderen. Hoewel we weinig over deze vrouwen horen, hadden zij een godvrezende invloed op hun zoons, die door God op een machtige manier gebruikt werden.

De grootste bediening die de meesten van ons ooit zullen heb-

WISSTEN

ben, is in ons eigen gezin. De liefde en barmhartigheid die moeders geven, leidden ertoe dat velen later grote dingen hebben kunnen doen. Hun godvrezende moeders hebben een grote rol gespeeld in wat zij gedaan hebben.

Als alle anderen het al opgegeven hebben, zullen onze moeders voor ons blijven bidden. Hun liefde en steun wijzen ons steeds op God. Dank God voor onze moeders.

Profetie

Omdat de laatste tijd nogal wat Nederlandse chapters hun activiteiten hebben neergelegd, is het Nationaal Bestuur op 25 februari 1998 voor een gebedsbijeenkomst bijeengekomen. Tijdens die bijeenkomst werd onderstaande profetie uitgesproken.

Mijn zonen, jullie liggen hier geknield voor Mijn aangezicht, maar hoe is jullie hartsgesteldheid? Is jullie verwachting op Mij? Wees volkomen toegewijd in grote en kleine dingen, opdat Ik jullie kan zegenen.

De kentering is er, de laatste kentering voor Ik kom, en wandel van nu af aan dicht aan Mijn zijde. Niet maar af en toe, maar gestadig. Ik zal met jullie gaan, en vertrouw op Mij dan ook volkomen. Want jullie weten dat Ik de grote overwinnaar ben, en jullie met Mij meer dan overwinnaar zijn. Sta dan in het geloof en twijfel niet, en twijfel nooit.

Houd je ogen op Mij gericht. Ik zal jullie leiden, de weg uitstippelen, hem banen. Er ligt nog een wonderbare oogst in het verschiet, zo groot dat je er over verbaasd zult zijn. Roep je medebroeders op om samen te wandelen, laat je niet verleiden door iets of iemand. Wandel eerzaam en deugdvol in liefde tot Mij.

Alles wat ineengevallen is, wat nog niet

bereikt is, Ik zal het herstellen, vernieuwen en uitbouwen. Vertrouw Mij dan, en wanhoop niet, en kijk niet op de omstandigheden, want Ik heb de leiding, niet alleen hier maar wereldwijd. Demos was mijn knecht, maar hij mocht het niet zien, net als Mozes mocht hij het beloofde alleen van verre zien. Nu is de tijd van de overwinning, maar neem niets als roof mee van de vijand. Alles uitbannen. Wees daarom gehoorzaam, niets toe-eigenen van de vijand. De strijd zal zijn des HEREN. Jonge mannen, vurige mannen, Ik zal ze geven, ook mannen die Mij nu nog niet kennen, ze zullen vurige leiders zijn, vol van Mijn Geest.

Vreest niet, voor niets en niemand, en luister steeds weer wat de volgende stap moet zijn. Dan zul je versteld staan van de wonderlijke dingen. Weest dienstbaar aan je medechristen, zoek de vrede met hen allen en bouw aan een eendrachtig leger.

Zie niet op tegen wat er te doen staat, Ik zal het dragen. Zie niet op tegen hooggeplaatsten en machtigen; zij zijn allen aan Mij onderdanig.

Chapter Stafford

*door Tom Adams
voorzitter chapter Stafford (GB)*

Op onze dinerbijeenkomst op maandag 15 december 1997 hadden we John Gaughan als spreker. Hij sloot zijn getuigenis af met een oproep tot het zondaarsgebed. Aan het einde van de bijeenkomst werd ik naar een tafel geroepen waar een jongedame me vertelde dat zij gereageerd had, gebeden had en haar leven aan Jezus had gegeven en Hem als haar Heiland had aangenomen. Ik nam haar mee naar voren om met John te spreken, en samen baden we met haar.

Op 23 december nam ik 's avonds de telefoon aan. Het was diezelfde jongedame waar we mee gebeden hadden. Zij had toen niet verteld dat er bij haar een kankergezwel op de borst was geconstateerd. Na die bijeenkomst was ze weer bij de specialist geweest en waren er röntgenfoto's gemaakt. De foto's toonden dat het gezwel geheel verdwenen was. Wat een prachtig kerstcadeau! God is in staat om vele malen overvloediger te geven dan wij kunnen bidden of denken!

Gerrard's Cross

door Bob Sutton

Op onze dinerbijeenkomst op maandag 20 oktober 1997 hadden we een goede opkomst. Onze gastspreker, Ian Ferguson, vertelde ons een ontroerend verhaal hoe alles in zijn leven mis dreigde te lopen – zijn examens op school, zijn toelating tot de Luchtmacht, en zelfs zijn huwelijksaanzoek aan zijn latere vrouw! Maar de Heer veranderde dat alles en redde hem zelfs van een dramatisch vliegtuigongeluk.

Een van onze leden vertelde ook nog van een wonderbaarlijke genezing die de vrijdag daarvoor plaatsvond. Een dame bij hem in de kerk leed al anderhalf jaar aan multiple sclerose. Zij liep op krukken en zij had geen gevoel meer in haar handen.

**Denk aan het
publicatieteam.
We hebben uw
voorbede nodig!**

Eén kant van haar gezicht hing omlaag, zodat haar hele gezicht scheef was. Enkele leden van haar kerk besloten met haar te bidden in een van de bijzalen van de kerk. Later die avond merkte ze dat ze de krukken niet meer nodig had. Haar gezicht was ook weer normaal geworden en ze had weer gevoel in haar handen.

Later rende ze de kerk binnen en rende ze herhaaldelijk de treden naar het podium op en af. Eerst vond ze het altijd erg moeilijk om met haar krukken de treden op te gaan als ze de schriftlezing moest doen. De mensen in de buurt waren verbaasd en konden bijna niet geloven dat het dezelfde vrouw was!

Georgië

Georgië is een van de oudste christelijke naties, maar de laatste duizend jaar moesten zij vechten tegen invasies van Turkse en Iraanse moslims en Russische communisten. Toen ik Tbilisi bezocht om er zaadjes te zaaien voor een FGBMFI-chapter, sprak ik met pater Zacharia, een georgisch-orthodoxe priester met een zwarte hoed en een lange zwarte baard. Ik schatte hem in als een jongen uit een boerendorpje die met een jaar of veertien naar een seminarie was gestuurd, en ik verwachtte dat hij weinig méér zou weten dan hoe je kippen moet voeren en hoe je een vijf uur durende orthodoxe mis moest opdragen.

Maar hij zei: „Ik neem aan dat u mijn verhaal wilt horen. Ik was als communistische, atheïstische kernfysicus werkzaam in het ruimtevaartprogramma, toen ik me begon te realiseren dat er een Schepper moest zijn. Ik begon naar de kerk te gaan en werd christen. Op een dag verscheen er een engel, die zei: 'Jij moet priester worden.'” Vervolgens hadden we een heel interessant gesprek over de Heilige Geest.

Bid alstublieft voor Georgië! Ieder die geïnteresseerd is in een reis naar Georgië (£ 400 voor een vliegticket) kan contact opnemen met John Wright, tel. 0044 1508 494366 (Engelstalig).

Great Yarmouth

door Michael Clarke, Vice President

Nadat we ons chapterwerk enkele maanden hadden opgeschort, voelden we dat we in geloof een stap moesten zetten en opnieuw moesten beginnen. We vroegen Dr. Richard Kent als spreker. We zochten een nieuwe plaats om bijeen te komen en werden naar een restaurant geleid dat normaal 's winters dicht is.

Het geloof werd beloond! Er was een goede opkomst, waaronder veel nieuwe gezichten. Zes mensen gaven hun leven aan de Heer, en de eerste daarvan was de restauranteigenaar! Hij was achterin blijven zitten terwijl de spreker aan het woord was, en de Heer had hem aangesproken. Niet alleen gaf hij zijn leven aan de Heer, maar hij ontving ook de doop in de Heilige Geest.

Vernieuwde chapters

*Huug Hahn, nationaal secretaris
FGBMFI Nederland*

Verschillende chapters in Nederland zijn op een soort dood spoor terechtgekomen. Hoe dat precies komt, kan best voor ieder chapter verschillend zijn. Maar zolang we allemaal nog de nodige onbekeerde burens, familie, vrienden, collega's, etc. hebben, is er nog een hoop te doen.

Het kan dus best de moeite waard zijn

om eens te kijken hoe chapters elders over zo'n moeilijke periode heen gekomen zijn. Elders in deze Vision vindt u twee zulke verhalen uit Engeland, van respectievelijk het chapter Great Yarmouth en het chapter Reading.

Niet dat we alles letterlijk moeten nagaan, maar het kan interessant zijn om er kennis van te nemen. Kernpunt in beide gevallen is het terugkeren naar de oorspronkelijke doelstelling, namelijk het bereiken van onbekeerde mannen.

Chapter Reading

door iemand die het erg druk heeft!

Toen het chapter Reading in 1991 opnieuw begon, besloten de vier leden, die het allemaal erg druk hadden met hun gezin, hun kerk en hun werk, zich erop te richten dat dinerbijeenkomsten „speciale evangelisatiebijeenkomsten” zouden zijn, en te vermijden dat de bijeenkomsten als een maandelijkse routine zouden worden.

In 1997 heeft het chapter vier diners gehouden met steeds ongeveer 40 mensen. Onder die veertig gasten waren meestal zo'n tien niet-christenen en nog eens tien mensen die voor het eerst kwamen.

Doordat men slechts vier diners per jaar houdt, kunnen de bestuursleden en de gewone leden het zich permitteren om meer gasten persoonlijk uit te nodigen en voor hen te betalen. We hebben gemerkt dat het de persoonlijke uitnodigingen zijn waardoor mensen komen en die de sleutel zijn tot de effectiviteit van de bediening van het chapter. Een kern van bestuursleden en gewone leden komt maandelijks samen voor gebed, planning en gemeenschap. De gebeden zijn praktisch en vruchtbaar, en de gemeenschap is vlot.

Begin 1997 kwamen de leden in het bijzonder bij elkaar om na te denken en te bidden over de problemen die we in de FGBMGI tegenkwamen. Zij voelden dat het goed was om bij de Fellowship te blijven en te kijken hoe alles weer in orde zou komen, aangezien er verzoening plaatsvond. Dat was de juiste beslissing gebleken. Er was een zalving op de sprekers en de diners van de FGBMFI, met vruchtbare resultaten. Sommige bezoekers zijn christen geworden en christenen zagen hun visie vernieuwd worden. Onze inspanningen zijn zeer de moeite waard geweest.

We proberen de avonden vrij te houden van „overdreven onderdanigheid”, en dus vermijden we alles wat onze gasten aantoot zou kunnen geven of hen in verwarring kan brengen (2 Kor. 6:3). Aan het eind van de bijeenkomst wordt de Weg tot redding duidelijk uitgelegd, en er is altijd gelegenheid voor bediening, zodat men op de oproep voor Jezus kan reageren.

Het resultaat is dat het chapter Reading niet muf, overbelast of ineffectief is. Het is een voortdurend, vruchtbaar evangelisatiewerk.

Opmerking van de redactie: In het visioen dat Demos kreeg, zag hij de oneindige varieerbaarheid van de chapters.

Regio Londen

Ontbijt voor mannen en hun echtgenoten

David Fotherby, regionaal directeur, inspireerde alle aanwezigen door mannen uit te dagen de zeven sleutelprincipes voor het succes van een chapter toe te passen. Zijn vrouw Val bracht een woord

van bemoediging voor de dames. Frank en Audrey Pratt uit Noord-Londen vertelden kort hoe hun gezamenlijke bediening van leiding en ondersteuning die van de FGBMFI aanvulde.

Er kwamen 60 mensen naar het ontbijt op 4 oktober. Er werd een goede collecte gehouden voor de FGBMFI in Groot-Brittannië en wereldwijd. Voor alle aanwezigen was het een bemoedigende en motiverende ochtend. We kunnen de gastsprekers van harte aanbevelen!

Richard Shakarian

Onze internationale voorzitter is aan het herstellen van zijn drievoudige bypass-operatie. Hij schreef ons met het verzoek u zijn groeten over te brengen en u te danken voor de vele gebeden gedurende zijn ziekte. Wilt u blijven bidden voor Richard en Vangie, dat de Heer hen overvloedig zal zegenen in hun toekomstige bediening voor Hem.

Een heel dorp wordt christen

Een volledig dorp in Thailand werd christen nadat een gebed om regen verhoord was, aldus *Sowers Ministry*. Lun Poobuanak, een Thaise zendeling onder de boeddhisten en animisten in de provincie Kalasin, vertelde dat een dorpsoudste een christelijke dienst onderbrak en beloofde dat als de christelijke God regen zou brengen en de oogst zou redden, alle 134 gezinnen in het dorp christen zouden worden. Lun en de overige

christenen baden en vastten drie dagen lang, en de vierde dag werden de sloten en de rijstvelden overstromd door een zware wolkbreuk.

God leeft!

Moestafa is een christelijke Iraniër, die momenteel in India studeert. Hij is getrouwd met Andrea, een Indiase vrouw. Toen zijn visum verlopen was, probeerde hij verschillende keren het verlengd te krijgen, maar de ambtenaren lieten hem maar wachten en zeiden dat hij een andere keer terug moest komen. Tenslotte nam hij zijn vrouw Andrea mee, om te laten zien dat hij echt met een Indiase getrouwd was. Dat hielp ook al niet, omdat de ambtenaar hem zei dat „zijn huwelijksakte uit zijn dossier was verdwenen.” Hij zei dat Moestafa naar Iran terug moest gaan en daarvandaan een nieuw visum moest aanvragen. Hij schreef zelfs een brief aan de universiteit om te zorgen dat ze Moestafa's inschrijving zouden intrekken.

De ambtenaar werkte gewoon tegen, en Moestafa besloot dat het tijd was om te gaan. „Toen ik opstond,” vertelt hij, „gaf God me een profetisch woord. Ik vroeg de ambtenaar of hij een kleinzoon van drie jaar had die gebed nodig had. Hij was stomverbaasd en vertelde me dat zijn tweelingbroer een kleinzoon van bijna drie had die dringend gebed nodig had. Zijn hele houding veranderde, en hij stond ons toe voor de jongen te bidden. Toen we weer weggingen, riep hij ons terug en begon hij beleefder tegen ons te praten. Hij zei tegen Andrea dat ze erg op zijn dochter leek. Tegen mij zei hij dat ik die brief aan de universiteit weg moest gooien en dat ik de volgende dag terug moest komen met onze kopie van de huwelijksakte en dat hij me een visum voor vijf jaar zou geven.”

Dank u wel

Ons team op het Europese kantoor wil u vriendelijk bedanken voor het geld dat het afgelopen jaar ontvangen is. Alle giften en tienden die we ontvangen, worden besteed aan evangelisatieprojecten (voornamelijk in Oost-Europa), door middel van *Stem* in plaatselijke talen, andere FGBMFI-publicaties en folders, en overig chaptermateriaal. Sommige westerse landen blijven regelmatig bepaalde Oost-Europese *Stem*-uitgaven financieren. Hiervoor zijn zowel wij als de landen die de *Stemmen* ontvangen, dankbaar.

De ledencontributies die we ontvangen, worden gebruikt voor de administratieve ondersteuning van de Europese publicaties, campagnes en conventies, voor het persoonlijke exemplaar van *Stem* met *Vision* dat ieder lid krijgt, en, waar nodig, de levering van chaptermaterialen voor chapters in Oost-Europa.

We hebben nog vele projecten op ons hart en vele mensen die we nog willen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Wij zijn afhankelijk van uw voortdurende steun, zowel financieel als in gebed, voor ons werk in de Fellowship.

De tijd is kort!

door Jim Bramlett

Barbara Richmond heeft dit verbazingwekkende voorval voor zich gehouden, maar nu voelt ze dat ze haar wonderlijke ervaring in 1995 met een groep rabbijnen in Jeruzalem moet vertellen.

In september 1995 leidde Barbara een groep op een rondreis door Israël, zoals ze regelmatig doet. Op hun vrije dag, waarop ze geen geplande activiteiten hadden, ging ze met enkele mensen uit

haar groep winkelen in de Oude Stad van Jeruzalem. Haar vrienden waren een paar winkels binnengegaan en zij stond buiten in een van de nauwe straatjes te wachten. Ze vertelt: „Het was een prachtige middag, en ik stond tegen een van de oude stenen muren te wachten en bad in de Geest. Ik genoot van de plek waar ik was.”

Ineens hoorde ze over haar linker schouder een mannenstem roepen: „Barbara.” Ze draaide zich om om te kijken, maar ze zag niemand die ze kende. De enige man in dat nauwe straatje was iemand die ze beschreef als „met een lang, zwart gewaad, een grote baard en krullen opzij” – een orthodoxe rabbijn. Ze dacht dat dat nooit degene kon zijn die haar naam had geroepen, want in het openbaar spreken zij zelfs helemaal niet met vrouwen. Zij vermeed oogcontact, omdat hem dat aanstoot zou kunnen geven. De draaide zich weer terug en dacht dat ze zich vergist had.

Een paar seconden later hoorde ze die stem weer zeggen: „Barbara – zo heet u toch?” Ze keek weer om en merkte dat die rabbijn haar recht aankeek. „Wees niet bang,” zei hij. „Kom maar.” Zij liep naar hem toe. Hij stelde zich voor met zijn voornaam en zei: „Ik woon in die-en-die wijk. Ik wilde u vertellen dat ik geloof dat Jesjoea de Messias is. Wij zijn trouwens een groep van 40 rabbijnen aan wie de *Roeach ha-Kodesj* (de Heilige Geest), terwijl we de Torah aan het bestuderen waren, getoond heeft dat Jesjoea de Messias is.”

Barbara's hart was zo geroerd door dit ongewone werk van de Heilige Geest dat ze in tranen uitbarstte. De rabbijn vertelde verder: „Op dit moment zijn we nog geheime gelovigen. Niet omdat we bang zijn, maar omdat de Heer ons nog niet gezegd heeft dat we ons getuigenis naar buiten toe moeten uitspreken. De Heer heeft ons opgedragen voor onze broeders

te bidden. Dus komen we om middernacht samen om te bidden.”

Barbara stelde de voor de hand liggende vraag: „Maar hoe kende u mij dan? Waarom vertelt u dit aan mij?”

De rabbijn grinnikte en antwoordde: „Ik ken u niet. Maar de afgelopen nacht waren we aan het bidden, en een van de andere rabbijnen kwam naar mij toe en zei: ‘Morgenmiddag om 2 uur moet je naar die-en-die straat gaan. Daar zul je een Amerikaanse dame zien met zwart haar. Ze heet Barbara. Geef haar de volgende boodschap door.’”

Toen gaf de rabbijn haar de boodschap door. Hij zei: „De Heer wil u laten weten dat Hij datgene wat 26 jaar geleden over u is uitgesproken, binnenkort zal laten gebeuren.”

Barbara stond versteld en was overweldigd door emoties. Alleen haar man wist dat zij precies 26 jaar geleden, drie maanden nadat zij tot geloof was gekomen, naar een bijeenkomst van de *Full Gospel Business Men's Fellowship International* in New York City was gegaan. Een van de hoofdsprekers daar was Kathryn Kuhlman, de evangeliste met een krachtige genezingsbediening. Barbara had slechts heel even persoonlijk contact met haar, maar Kuhlman wees met haar lange vinger naar Barbara, zoals ze dat wel vaker met mensen deed, en sprak de volgende profetische woorden: „De Heer gaat u naar de volkeren brengen en gaat door uw handen wonderen doen. Maar u zult nog een aantal jaren moeten wachten voordat dit gaat gebeuren.” Barbara was dit nooit vergeten.

De rabbijn ging verder: „De Heilige Geest heeft die broeder nog iets verteld. Wanneer u thuiskomt van deze reis, ligt er een brief uit Afrika op u te wachten, waarin u wordt uitgenodigd voor een bediening daar. U moet die uitnodiging

aannemen. Het is de Heer die de deur opent, en het zal een keerpunt in uw leven zijn."

Voordat ze weggingen, vroeg de rabbijn: „Wat doet u voor werk?" Barbara vertelde dat zij bijbellerares was. Hij zei: „O, hebt u misschien belangstelling voor wat aantekeningen die ik verzameld heb sinds ik Jesjoea heb ontmoet?" „Ja, natuurlijk," zei ze. Later liet hij op Barbara's hoteladres een verzameling handgeschreven aantekeningen bezorgen van Hebreeuwse en culturele inzichten in het Nieuwe Testament, unieke inzichten die niet uit de Griekse woorden of uit de vertalingen naar voren komen. Voor Barbara zijn deze aantekeningen zeer waardevol.

Toen hij vertrok, zei de rabbijn tegen haar: „Als ons getuigenis openbaar wordt, zullen we elkaar zeker nog eens tegenkomen."

Toen Barbara thuiskwam, lag er inder-

daad een brief uit Afrika op haar te wachten! Het was een uitnodiging om te komen spreken, die zij uiteraard aannam. Ze vertelt dat daar inderdaad wonderen gebeurden, en dat het inderdaad een keerpunt in haar leven werd.

Men moet zich afvragen aan hoeveel meer rabbijnen de Heilige Geest de Messias heeft geopenbaard. Alleen Hij weet dat, maar Hij heeft ons het grote voorrecht gegeven dat we alvast dit kleine beetje mogen weten van wat Hij aan het doen is.

Stuurt u gerust berichten in over hoe God in uw chapter werkt, zodat anderen erdoor bemoedigd kunnen worden. U kunt uw berichten sturen naar Huug Hahn, Braak 48, NL-5501DK Veldhoven; tel. (0031)(0)40-2300161; fax (0031)(0)40-2300163; e-mail Ir.H.Hahn@wxs.nl

Outreach Agenda

Mei 1998:

9-10 mei 1998:

21-23 mei 1998:

5-7 juni 1998:

6-12 juli 1998:

10-12 juli 1998:

28-30 augustus 1998:

2-3 oktober 1998:

2-3 oktober 1998:

10-11 oktober 1998:

14-22 oktober 1998:

30 okt.-1 nov. 1998:

16-22 november 1998:

6-8 mei 1999:

Jubileum 50 jaar Israël.

Italiaanse Nationale Conventie, Venetië, Italië.

Mannenkamp, Vichy, Frankrijk.

Trainingsseminar voor leiders, Helsinki, Finland.

Wereldconventie, Dallas, Texas.

Regionale conventie in Bawtry Hall, Engeland.

Midden-Europese en Poolse Conventie.

Belgische Nationale Conventie, Brussel.

Drielandenconventie Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland in Bregenz (Oostenrijk).

European National Leaders' Meeting, Leuven, Belgium.

Outreach-conventie in Jeruzalem.

Regionaal mannenkamp, South Windermere, Engeland.

Trainingsseminar, Kniebis/Zwarte Woud, Duitsland.

National/international conventie, Genève, Zwitserland.

Inlichtingen over bovengenoemde activiteiten (tenzij anders vermeld): FGBMFI Europa, Postbus 49, Leuven-3, België, tel. (0032)(0)16-207944, fax (0032)(0)16-207931, of e-mail 100444.1300@compuserve.com.

Wij stellen het op prijs als u uw activiteiten tijdig (ten minste zes maanden van tevoren) doorgeeft aan Huug Hahn, Braak 48, NL-5501DK Veldhoven; tel. (0031)(0)40-2300161, fax (0031)(0)40-2300163, e-mail: Ir.H.Hahn@wxs.nl, zodat ze in deze agenda kunnen worden opgenomen. Vermeld er desgewenst ook bij of u ze ook graag in buitenlandse edities van Vision gepubliceerd zou willen hebben.

Als u wilt bijdragen aan een of meer van bovengenoemde buitenlandse activiteiten, neemt u dan contact op met het Europees Kantoor. U kunt bij uw giften desgewenst een speciale bestemming vermelden. De behoefte is groot en elke bijdrage is welkom.

EEN PERSOONLIJKE RELATIE

Bij het lezen van het blad *Stem* heeft u zich misschien afgevraagd of u ook zo'n relatie met God zoudt kunnen krijgen als waarover hier verteld wordt. Om die te krijgen, moet u het volgende doen.



1 Erken tegenover God dat u egoïstisch geleefd hebt en dat u, door Hem niet als Heer van uw leven te eren, gezondigd hebt en gescheiden bent van Hem. „Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23).

2 Bekeer u door u tot God te wenden en vergeving te vragen voor uw vroegere zonden en vraag Hem u te helpen te leven zoals Hij dat wil. „Als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen” (Lukas 13:3).

3 Geloof dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij, toen Hij aan het kruis stierf, uw zonden op zich heeft genomen opdat u vergeving van God zou kunnen ontvangen. „Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).

4 Belijd dat u Jezus wilt aannemen als uw Verlosser en Heer van uw leven. „Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden” (Romeinen 10:9).

Als u hier zorgvuldig over hebt nagedacht en u wilt deze belangrijke stap nemen, bid dan hardop het volgende: „Heer, ik ben ervan overtuigd dat ik een zondaar ben en dat ik daardoor op weg ben naar de ondergang. Ik geloof in mijn hart dat Jezus, Uw Zoon, gestorven is voor alle zondaars, mijzelf inbegrepen, en Zijn bloed vergoten heeft om mijn zonden af te wassen. Ik belijd dat Jezus mijn Verlosser en de Heer van mijn leven is, en ik dank U voor uw geschenk: het eeuwige leven. Ik vertrouw er nu op dat U me helpt om zo te leven als U het wilt.”

Vertrouw niet op uw gevoel als bewijs dat God u geaccepteerd heeft. Gevoelens zijn veranderlijk, maar uw nieuwe relatie met God is gebaseerd op Zijn beloften (Romeinen 10:3). Schaam u niet om anderen te vertellen over uw relatie met Jezus (Mattheüs 10:32). Neem dagelijks de tijd om te bidden en de Bijbel te lezen (1 Petrus 2:2; Psalm 37:4; Romeinen 8:14). Wanneer u deze belangrijkste van alle beslissingen hebt genomen, laat ons dat dan graag weten.

ALS U CONTACT WILT OPNEMEN MET HET *STEM*-TEAM

Nederland: FGBMFI Nederland, Braak 48, 5501 DK Veldhoven; tel. 040-2300161; fax 040-2300163; e-mail Ir.H.Hahn@wxs.nl • **België en andere landen:** FGBMFI Europa, Postbus 49, B-3000 Leuven 3, België; tel. (0032)(0)16 207944; fax (0032)(0)16 207931; e-mail 100444.1300@compuserve.com

- Ik wil u meedelen dat ik besloten heb om Jezus Christus te volgen. Zend mij a.u.b. het boekje *Nu u Christus hebt ontvangen*.
- Zend mij a.u.b. informatie over de FGBMFI.
- Zend mij a.u.b. nadere inlichtingen over het lidmaatschap van de FGBMFI.

Naam en adres (in blokletters s.v.p.):

Het duurde een tijd

**Raoul Gerber en Céline Jolivet,
Lutry, Zwitserland**



Het was een uitdaging om in Londen een Montessorischool te leiden. We waren goed voorzien, en we moedigden ieder kind aan om zich in zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen. Dat betekende dat we gevoelig moesten zijn voor hun behoeften. Het is een systeem van individueel onderwijs.

Daar we ons best deden het gehele kind te bereiken, stond ik ook open voor hun geestelijke noden. Ik wilde dat ze onderwezen werden over God en Jezus. In onze boekenhoek hadden we altijd religieuze verhalen staan. Toen ik dit gebied van onderwijs wilde uitbreiden, kwam er een prachtig jong meisje bij ons op school werken. Ze zag er uit als een engel, met haar blonde krullen. Zij bleek LSD te gebruiken en zich met New-Age-denken bezig te houden.

Naïef als ik was, vond ik dat prachtig. Al gauw raakte ik volledig betrokken in New-Age-onderwijs – het universele licht en zo – en al die tijd dacht ik dat

deze dingen me terug zouden leiden naar God in de hemel. In werkelijkheid brachten ze me de andere kant op, en het ging van kwaad tot erger. Ik raakte betrokken bij astraal reizen en occultisme. Mijn geleidegeest (een demon), die me tot het licht zou leiden, leidde me tot depressie en uitputting. 's Nachts werd ik overal naar toe gebracht, om 's morgens vroeg nog net op tijd in mijn lichaam terug te keren voor het licht werd. Ik kreeg geen rust meer. Als je in dit soort dingen verzeild raakt, wordt je leven uit je weggezogen, terwijl je voortdurend liefde en schoonheid beloofd worden. Langzaam maar zeker viel ik in een duistere put vol tranen.



Toen op een nacht kreeg ik een visioen waarin ik aan tafel zat met familie. Mijn oom vroeg mij waarom ik zo gedeprimeerd was. Ik besloot dat ik zo niet langer door kon gaan en zocht een plaats waar ik genezing kon krijgen. Mijn eerste stap was een christelijk retraitecentrum in Kent. Na lange gesprekken met een priester daarginds, besloot ik Jezus te gaan zoeken. Die avond begon ik mijn lange,



smalle pad naar genezing. Twee jaren van gesprekken en bidden later, was alles anders geworden. In die tijd bevrijdde Jezus me van de demonische onderdrukking die me zo geteisterd had. Ik gebruikte geen kalmeringsmiddelen en antidepressiva meer. Ik weet dat er mensen zijn die snel genezen worden. Bij mij duurde het een tijd, maar God heeft me genezen en bevrijd.

Mijn man, Raoul, had in die tijd een ernstig drankprobleem. Ik bad al een tijd voor hem, maar op een zondag, terwijl ik me voorbereidde op het Avondmaal in onze kerk, sprak Jezus tot mijn hart dat ik op school voor kinderen van anderen zorgde, terwijl mijn eigen man mijn hulp nodig had. Ik voelde dat God zei dat ik de school en mijn huis moest verkopen – dat

ik mijn werk moest opgeven en Hem moest volgen waar Hij me ook heen zou leiden. Het kostte een jaar om alles te liquideren, maar waar het om ging was het welzijn van mijn man. We gingen terug naar de streek in Zwitserland waar Raoul vandaan kwam.

Daar begon ik regelmatig naar een gebedsgroep te gaan. Intussen ging het thuis niet veel beter. Het werd zelfs een hel. Toen ik van de FGBMFI in Lausanne hoorde, dacht ik dat dat misschien iets voor Raoul zou kunnen zijn – een plaats waar hij christenmannen zou kunnen leren kennen in een niet-bedreigend milieu.

Raoul: De dinerbijeenkomsten hielden me uit huis, en dat betekende dat ik niet thuis zat te drinken. Maar net als bij Céline kwam ook in mijn leven de verandering niet van de ene dag op de andere. In de eerste bijeenkomst gaf ik mijn leven al aan Christus, maar ik had nog steeds problemen met alcohol.

Elke maand gingen we naar die chapterbijeenkomst. Ik ging vaak naar voren voor

gebed. Op een keer vroeg een spreker diegenen die een drankprobleem hadden om naar voren te komen. Die keer was het alsof ik aan mijn stoel zat vastgelijmd. Eigenlijk wilde ik helemaal niet bevrijd worden.

Céline: Op dat moment zei God tegen me: „Ga even weg. Ga even naar het toilet, en ik zal wel voor Raoul zorgen.” Ik was de zaal nog niet uit of hij ging naar voren voor gebed.

Raoul: Het was een wonder – ik werd niet alleen bevrijd van mijn alcoholprobleem, maar mijn lichaam werd ook geheel gereinigd van de neveneffecten van

de alcohol. Ik had geen leverproblemen meer. Het was gewoon prachtig! God heeft ons leven volledig veranderd.

Het belangrijkste wat ik tegen iedereen kan zeggen, is dat veranderingen soms tijd kosten. God geneest ons en zorgt voor onze problemen, maar dat gebeurt niet altijd van de ene dag op de andere. In ons geval was het een proces. Veel mensen geven het op als zij niet op opzienbarende wijze bevrijd worden de eerste keer dat er met hen gebeden wordt. Soms doet God dat, maar niet altijd. Misschien bent u als Céline en ik – u hebt wat tijd nodig. Neem de tijd. God heeft iets goeds voor u in petto. ●

Geen alcoholist meer

Fraser Macleod, Frankrijk

Alcohol heeft mijn leven 20 jaar lang beheerst. Eerst tastte het me langzaam aan, maar op het laatst heb ik twee zelfmoordpogingen gedaan. In 1968, in Nigeria, was ik aan het eind van mijn Latijn en kon ik niet verder. Zes jaar lang heb ik met de Anonieme Alcoholisten gewerkt. Nadat ik een levende relatie met Jezus Christus had gekregen, kwam ik in contact met de FGBMFI in Brussel. Ik voelde meteen dat ik daarbij betrokken wilde zijn.

De chairvoorzitter, een Zuid-Afrikaan, begon mij te onderwijzen



overde genade van God. Ik herinner me dat ik hem vertelde: „Ik ben alcoholist, maar ik drink niet.” Hij vroeg: „Ken je Jezus – ken je Hem echt?” Toen ik ja zei, ging hij verder: „Dan ben je geen alcoholist meer, want Jezus heeft je veranderd, hij heeft je een nieuwe mens gemaakt. Neem je bevrijding aan.” Hij liep alle bijbelteksten door die daarover gingen. Sinds



die tijd weet ik dat ik bevrijd ben, bevrijd van de alcohol. Een paar jaar later was ik ergens met mijn vrouw en dronk ik een apéritief waar per ongeluk champagne in zat. Toen wist ik zeker dat ik inderdaad een bevrijde alcoholist was. ●

Yoga, UFO's en New Age

Dr. Pierre Gilbert, Alma, Québec

Ik was op zoek naar iets dat voldoening zou brengen, en ik dook in de hypnose. Ik was sterk onder de indruk van mensen die anderen konden hypnotiseren, en ik wilde alles over het onderwerp leren wat ik vinden kon. Zoals een vlieg wordt aangetrokken door de zoete nectar van een vleesetende plant, trok mijn verdwazing voor boeken over dit onderwerp me dieper en dieper in de muil van een verterende obsessie.

Yoga beloofde kracht. De meesters konden hun huid met naalden doorboren – ik deed dat ook. Nog steeds vond ik geen voldoening. Daarom ging ik de achterliggende

filosofie, het hindoeïsme, bestuderen. Ik kwam in het occultisme terecht, waar ik een structuur ontdekte die inderdaad probeert om zelfs de politiek en de regeringen te manipuleren. Ik was in het filosofische net terechtgekomen dat zijn oorsprong vindt in het oude Babylon.

Toen ik mijn onderzoek op UFO's richtte en me realiseerde hoeveel bewijzen er waren, werd ik heel bang. Ondanks mijn verwoede zoeken werd de leegte die ik van binnen voelde, alleen maar groter en groter. En de antwoorden die ik zocht, vond ik niet. Ik was lector, en ik had bij mensen zoals Joseph Murphy de filosofie van het positieve denken bestudeerd.

New Age

New Age zegt in beginsel dat we uiteindelijk goden zullen worden. Eén boek dat ik vol verwachting las, was getiteld *Three Magic Words* (Drie toverwoorden). Ik verwachtte echt dat ik daar uiteindelijk het antwoord zou vinden. Het beloofde steeds maar weer dat je het antwoord alleen zult vinden als je het boek uit hebt. Het antwoord bleek te zijn: „Ik ben god.”

Toen ik ontdekte dat zelfs de auteur niet gelukkig was, concludeerde ik dat er iets mis moest zijn met de filosofie. Rond die tijd begon een christen me te vertellen over de Bijbel en over Gods plan met de mensheid. Wat hij zei, maakte indruk op me. Op een avond in



De EEG

In 1978, toen Fraser McLeod bij de EEG werkte, voelde hij Gods leiding om met een andere man op kantoor te gaan bidden. De twee werden er al gauw zes, en toen vertelde Fraser dat hij graag een getuigenislunch zou willen organiseren. Twee anderen bevestigden dat zij ook de indruk hadden dat God dat wilde. Dij bijeenkomst werd bijgewoond door 120 EEG-ambtenaren.

Deze groep ging een aantal jaren hiermee door, totdat een van de mannen zijn visie meedeelde dat er in elk EEG-gebouw een gebedsgroep zou moeten komen. Thans is er in meer dan dertig gebouwen een gebedsgroep. Dit is maar één voorbeeld hoe een klein stapje in gehoorzaamheid aan God een groot resultaat kan opleveren.



15 ►►

augustus 1980 werd er in een krantenadvertentie een film aangekondigd, genaamd *The Road to Armageddon*, van David Wilkerson. Ik ging er heen, en ik werd er zo door geboeid dat ik er drie avonden achtereen naar toe ging.

Het was een christelijke productie, en dus stond er de laatste avond een voorganger op om een aantal vragen te beantwoorden. Hij beantwoordde elke vraag aan de hand van zijn Bijbel. Vervolgens riep hij mensen op die hun leven aan Jezus Christus wilden geven. Het was voor het eerst dat ik zoiets hoorde. Als vanzelf ging mijn arm omhoog. Toen ik dat deed, was het alsof ik „overstroomd” werd door de Heilige Geest. Hoewel ik op dat moment nog niet helemaal begreep wat er gebeurde, voelde ik me diep van binnen schoon. Ik begon te huilen, wel een minuut of twintig. Ik voelde een vrede zoals ik die nog nooit tevoren had gevoeld.

Mijn hele leven veranderde. Ik begon de Bijbel te lezen en te bestuderen. Tegenwoordig geef ik les over deze dingen, en over hoe de Bijbel zich verhoudt tot New Age en UFO's etc. Momenteel probeer ik mensen duidelijk te maken wat de gevaren zijn van de groepen en filosofieën waar ik vroeger in gezeten heb.

Het is me nu duidelijk dat de duivel dit soort leringen voor één doel gebruikt, en dat is om mensen te af te houden van de waarheid die alleen in Jezus Christus te vinden is. Demonische machten willen ons van de waarheid afhouden en vermommen zich daartoe zelfs als boodschappers van het licht. Ik heb verschrikkelijke dingen zien gebeuren, waaronder acute depressies, met mensen die in de klauwen van dergelijke machten waren geraakt.

Vliegende voorwerpen

Wat UFO's betreft, ben ik ervan overtuigd dat dit demonische manifestaties zijn. Daarbij gaat het uiteraard niet om vliegende voorwerpen die door mensen zijn gemaakt. Er zijn veel

fantastische dingen waar wetenschappers aan werken, maar daar heb ik het niet over, hoewel techniek natuurlijk altijd zowel ten goede als ten kwade gebruikt kan worden. Er zijn zeer zeker groepen mensen die plannen hebben die een zekere gelijkenis vertonen met het bijbelboek Openbaring. Bewijzen daarvoor zijn beschikbaar voor iedereen die wil.



De mens luistert nog steeds naar dezelfde leugen waardoor Adam en Eva in de problemen kwamen. De slang zei tegen Eva: „Als je van de vrucht van de boom van de kennis eet, word je als God.” De New-Age-filosofie is in feite niets anders dan „Old-Age”-filosofie – er is niets veranderd. Dezelfde oude leugen is alleen in een ander papiertje verpakt. ●



Geen andere weg

Colin Powell, Hitchin, Engeland

Eén man was heel anders dan de overige „kerkgangers” die ik ontmoet had. Omdat ik naar de waarheid zocht, begon ik samen met hem de Bijbel te bestuderen. Zijn ideeën waren heel anders dan alles wat ik tot dan toe in verschillende kerken gehoord had. Het bleek dat hij betrokken was bij een bekende secte. Niettemin had ik door hem de smaak te pakken gekregen van de Bijbel.

Ik begon zelf de Bijbel te lezen en ik ontdekte hoezeer God de wereld liefhad dat Hij Jezus, Zijn Zoon, had gestuurd, die naar de mismaakten omzag, gewonden genas, preekte over de liefde van Zijn Vader en zelfs bad voor degenen die Hem

aan het kruis hingen. Dat was me teveel! Zo'n liefde was ik nog nooit tegengekomen. Ik wist dat Hij ook voor mijn zonden gestorven was, om me weer met God te verzoenen. Toen dit tot me doordrong, barstte ik in tranen uit – ik had Zijn liefde helemaal niet beantwoord.

Een stem, waarvan ik inmiddels weet dat het de Heilige Geest was, zei: „Je hebt Christus nodig, en niet een of andere religie die Zijn geboorte, leven, dood en opstanding alleen maar vertekent.”

Toen ik mij aan Jezus Christus overgaf, heeft dat mijn leven enorm veranderd, in positieve zin. Want Hij *is* de Weg, de Waarheid en het Leven. Alleen door Hem kunnen we tot God komen. Er is sindsdien veel gebeurd, en ik zou Jezus voor niets anders willen inruilen. ●

Zakelijke beslissingen

David Young, London, Engeland

Het is gemakkelijk om over ons geloof te spreken en vervolgens op basis van ons eigen verstand belangrijke zakelijke beslissingen te nemen. Een paar jaar geleden kreeg ik een nieuwe baan aangeboden. Ik wilde God op de eerste plaats stellen, en dus bad ik ervoor. Korte tijd later bleek ik op een bijeenkomst van de FGBMFI naast enkele collega's te zitten. Toen ze me vroegen hoe het ging, nam ik hen in vertrouwen. Onafhankelijk van elkaar stelden deze mannen voor dat ik niet te snel moest beslissen, maar er eerst voor moest vasten en bidden.

Het was interessant dat zij het beiden over vasten hadden, iets waar ik niet zo dol op ben – vooral omdat ik veel te graag lekker eet! Ik besloot dat weekend te vasten en te bidden, hoewel ik nog heel wat te doen had voor een presentatie die ik die maandag moest houden.

Zondagavond was ik tamelijk gefrustreerd dat ik nog steeds niets van God had gehoord. Die avond was ik onderweg naar een ander land. Na de bijeenkomst waar ik die presentatie moest houden, zat ik wat te dommelen op het vliegveld, terwijl ik wachtte op de terugvlucht naar Londen. Ineens maakte iemand me wakker die me herkende. Hij was concerndirecteur ontwikkeling bij een bedrijf, en ik had hem een jaar geleden zakelijk ontmoet. Het bleek dat hij zojuist besloten had niet van bank te veranderen; zijn bank was net degene die me die nieuwe baan had aangeboden. Hij had goed zaken met hen gedaan.

In de loop van het gesprek vroeg hij me of ik er wel eens aan dacht om van baan te veranderen. „Daar denk je wel eens aan,” was mijn ontwijkende antwoord. Terwijl we in het vliegtuig verder zaten te praten, was ik nieuwsgierig naar zijn visie op het bedrijf dat mij die baan aanbood. Hij was er erg positief over.

Toen we in Londen aankwamen, namen we samen een taxi naar de binnenstad. Ik vertelde hem over de baan die me aangeboden was. Hij bemoedigde me niet alleen om de baan aan te nemen, maar hij vertelde me ook dat hij een tijdje tevoren mijn naam had genoemd toen ze hem advies vroegen wie ze zouden kunnen benaderen als ze wilden uitbreiden. Toen realiseerde ik me dat ik zojuist een ongelooflijk antwoord op mijn gebeden had gekregen.

Op die basis besloot ik op het aanbod in te gaan. Het bleek voor mij persoonlijk een zeer goede baan te zijn. Omdat ik zo duidelijk voel dat ik daarheen geleid ben, kan ik ook met het volste vertrouwen de uitdagingen die op me af komen, aan God overgeven en Zijn leiding daarin zoeken. Ik werk in een milieu met hoge werkdruk en veel deadlines en tegenstrijdige eisen. Gebed is van zeer groot belang voor mijn werk. Als ik dingen aan God overgeef, lopen ze meestal goed af, terwijl ze anders vaak minder goed gaan.

Zakenmensen die met problemen te kampen hebben, zou ik willen adviseren om de evangeliën te lezen en in hun eigen woorden tot God te bidden. Ik voel heel duidelijk dat mijn gebedsleven krachtiger is geworden sinds ik dat heb leren doen – kort en specifiek bidden voordat ik iemand opbel of naar belangrijke vergaderingen ga.

Hoewel ik in een christelijk gezin ben opgegroeid, had ik moeite met het geloof en ben ik filosofie gaan studeren. Hoewel ik God echt wilde dienen in het zakenle-

ven, bleek ik van Hem weg te glijden. Toen ik ten slotte alles op een rijtje zette en me realiseerde hoe belangrijk het is om God in alles op de eerste plaats te zetten, maakte dat heel veel verschil. Dat is nu mijn hoogste prioriteit, en het heeft niet alleen mijn leven, maar ook mijn carrière in positieve zin veranderd. ●



Het is echt de moeite waard

Christoph Hägele, Duitsland

In mijn functie als vice-voorzitter van de FGBMFI in Duitsland ben ik verantwoordelijk voor de public relations. Van beroep ben ik projectontwikkelaar in de bouw. Normaal verkoop ik onze appartementen via makelaars. Dus toen een paar christelijke bladen me benaderden om een advertentie te plaatsen, zag ik daar geen enkele reden toe. Nadat ik ervoor gebeden had, stemde ik toe, maar eerlijk gezegd verwachtte ik er zakelijk niet veel resultaat van. Ik dacht dat het weinig meer dan een gift zou zijn. Maar het bleek dat ik door die advertenties 20 tot 30 appartementen kon verkopen, en dat alleen doordat ik besloot om een christelijke bediening te steunen. Ik kan hier echt Gods hand in zien. ●

WIE ZIJN WIJ?

De *Internationale Gemeenschap van Volle-Evangeliezakenlieden* (Full Gospel Business Men's Fellowship International, *FGBMFI*) is een internationale gemeenschap van christen-zakenlieden, met als doelstellingen:

1 Mannen tot God te roepen door te getuigen van Gods aanwezigheid en kracht in de hedendaagse wereld, door middel van de boodschap van het totale evangelie voor de totale mens.

2 Mannen overal ter wereld de gelegenheid te bieden voor christelijke gemeenschap onder de ene banier van hun ervaringen in Jezus Christus, en hen op te bouwen zodat zij verfrist en vernieuwd naar hun eigen kerken kunnen teruggaan. De FGBMFI is zelf geen kerk of secte. Zij heeft dan ook geen voorgangers of priesters en richt ook geen kerken op.

3 Een grotere mate van eenheid te bevorderen onder alle christenen.



STEM no.983

Dit is één van de 29 talen waarin het blad Stem door het internationale kantoor van de FGBMFI wordt uitgegeven. Postbus 49, B-3000 Leuven 3, België; tel.: (0032)(0)16 207944; fax: (0032)(0)16 207931 e-mail: 100444.1300@compuserve.com

PUBLICATIES Hoofdredacteur: Blair Scott, E-Mail: 100444.1300@compuserve.com
Directie internationale publicaties: Jerry Jensen, Blair Scott. – **Assistent:** Donato Anzalone.
Graphics: Intl. Graphics & Design. – **Art:** Jean-Claude Duviella. **Redacteur Nederland en Vlaanderen:** Huug Hahn, tel. (0031)(0)40 2300161, fax (0031)(0)40 2300163, e-mail: Ir.H.Hahn@wxs.nl

*Internationale Gemeenschap
van Volle-Evangeliezakenlieden*



Gebonden

*Ik had over onze zaak een
verbond gesloten. De zaak
groeide, totdat ik de
doelstelling uit het oog
verloor. Toen ik die weer
oppakte, ging het ons beter
dan ik ooit had kunnen
dromen...*

*Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met bovenstaand adres.
Laat dit tijdschrift niet rondslingeren... Geef het aan een vriend!*