



# STEM<sup>®</sup>

Danny  
van der Giessen:

Gods kracht  
redde mijn  
leven!

Ex-alcoholist:

Eén op de tien mensen  
heeft een drankprobleem

## GOEDKOOP DRUKWERK

# FLYERS

**5000 A6 € 130,-** ex btw  
full color, dubbelzijdig, 250 gr.mc

## VISITE kaartjes

**1000 ex. € 99,-** ex btw  
full color, dubbelzijdig, 400 gr. geplastificeerd

# POSTERS

**250 A2 € 220,-** ex btw  
full color, enkelzijdig, 115 gr.mc

*Wij ontwerpen en produceren al uw promotionele producten en drukwerk voor o.a. conventies, bijeenkomsten, evenementen en bedrijven, zoals:*

*programma boekjes • tijdschriften • brochures*



*banners • badges • buttons • boekenleggers*



*pennen, sleutelhangers, agenda's, etc. t-shirts, overhemd, polo's, caps & tassen*



**yabo**  
promotions

Stationsweg 83 - 2515 BK Den Haag

T 070 445 18 16

info@yabopromotions.com

www.yabopromotions.com

## Technische vertalingen

uit het Duits en het Engels, naar het Nederlands

- Vakgebieden: technische informatica, natuurkunde, elektronica, instrumentatie.
- Vertalen van software en documentatie, coördinatie van vertaalprojecten.
- „Translation memory” (Trados Translator's Workbench) en terminologiebeheersysteem beschikbaar.
- Uitlevering per e-mail, op cd-rom, diskette of papier.
- Verschillende bestandsformaten mogelijk.
- Desgewenst ook verzorging van layout.



## Hahn Informatica

Hahn Informatica

Braak 48, NL-5501DK Veldhoven, Nederland

tel.: +31 40 2300161, +31 6 4130 3557

fax: +31 40 2300163

e-mail: h.hahn@hahn-informatica.nl

internet: www.hahn-informatica.nl

# Aktief

SCHOONMAAKDIENSTEN

## VOOR EEN SCHONE KIJK OP ZAKEN!

Werkzaam in de regio's  
Rotterdam - Zoetermeer - Den Haag  
Dordrecht - Gorinchem - Leerdam

WWW.AKTIEF-SCHOONMAAK.NL

TEL. 0183 - 648 668

## IN DEZE STEM



### 4 INTERVIEW

Mijn alcoholprobleem werd steeds erger



### 10 LEVENSVERRHAAL

Rob Hietbrink: 'Ik voelde me een speldenkussen vol adrenaline'



### 16 GETUIGENIS

Danny van der Giessen

## En verder...

### 9 Unieke bestemming

Bevrijding

### 15 Bijbelverhaal

### 21 De grens over

### 22 Wat is bekering?

### 23 Een persoonlijke relatie

### 24 De uitdaging van FGBMFI

### 25 Chapteradressen



## Hoe gaat het met u?

Meestal is ons antwoord positief. Als je *slecht* zou zeggen dan krijg je maar vragen en dan moet je lastige antwoorden geven. Dus verbergen we onze moeilijkheden. Maar voor God valt er helemaal niets te verbergen. In de bijbel staat op diverse plekken dat God eerlijkheid verwacht. In elk geval naar Hem toe. En waarom ook niet? We zijn toch een open boek voor Hem? Je voor Hem verbergen lijkt op een vorm van liegen. Daar heb je God niet mee te pakken. Alleen maar jezelf. Jezelf voor de gek houden, zeggen we dan. Dat is een populaire activiteit. Alleen leidt het niet tot succes of geluk. En zeker niet als het om de echtheid van onze levens gaat. Die echtheid voor ons leven nastreven, zou ons veel waard moeten zijn!

Als redactie hopen wij dat de verhalen en de getuigenissen in dit nummer hierbij helpen. Om te laten zien dat zoiets geen onzin is, maar dat het kan. Mét God, die u - ver boven uw eigen verwachtingen uitgaande- liefheeft. Als de echte God!

Redactie STEM

### Ongelijk

*Onze gezonde verstand kan nooit op tegen de eeuwige ervaring en de wijsheid van God. Laten we daarom maar flink ruimte hebben voor ons eigen ongelijk.*

‘Als je volhoudt  
met bidden, kom je eruit.’

# Paul Looymans:

## ‘Mijn alcoholprobleem werd steeds erger’

Na de kweekschool voor de detailhandel ging Paul Looymans aan de slag in de meubelbranche. Op zijn 21ste was hij al filiaalchef bij een meubelbedrijf in Amsterdam en vervolgens was hij een tijdje verantwoordelijk voor de inkoop. Op zijn 23ste vertrok hij met zijn jonge vrouw naar Zuid-Afrika en kreeg daar een baan bij een groothandel in tapijten, eerst als verkoopmanager en uiteindelijk werd hij tien jaar lang General Manager van dit bedrijf met 1200 medewerkers. Zuid-Afrika vond hij prachtig, maar niet toen de veiligheidssituatie drastisch wijzigde. In 1985 keerde hij daarom met zijn vrouw en twee dochters terug naar Holland en ging wonen in Almere. Paul zocht een nieuwe uitdaging en vond die bij een grootwinkelbedrijf als projectmanager voor kantoormeubelen. Dat duurde twee jaar, waarna hij de ziekte-wet in ging. Oorzaak? Alcoholverslaving. Hij kon het niet langer verbergen, was te vaak ‘ziek’, en bleek in zijn baan niet meer te handhaven. Of hij maar wilde vertrekken. Daar zat hij, thuis, nu 18 jaar geleden.

### Wanneer begon je met drinken?

‘Toen ik zo 15 jaar oud was. Maar dat was nog helemaal niet problematisch. Het werd pas

enger in Zuid-Afrika waar ik met mijn klanten veel moest lunchen en dineren, mét een fles wijn erbij. In die zakelijke omgeving was dat heel normaal. Bovendien zat ik voor mijn werk vaak in hotels. En daar is altijd wel een bar. Dat ging een tijd goed, maar langzaam maar zeker kwam er een moment dat ik niet meer kon stoppen.’

### Hoe ging het met je huwelijk?

‘Ik was in die tijd erg materialistisch, leed aan zelfoverschatting en door mijn topbaan was het een beetje naar mijn hoofd gestegen. Mijn alcoholprobleem werd steeds erger en in 1989 is mijn vrouw met de kinderen vertrokken. Het werd haar teveel en ze vond dat ik eerst moest afkicken en dan zou zij wel weer eens komen kijken. Nu had ik al eens een poging daartoe gewaagd, maar na drie dagen was ik al weer uit de kliniek vertrokken. Maar nu, door deze scheiding, wou ik er echt vanaf. Ik heb toen in drie weken een ontgiftingskuur gedaan. Dat lukte en enige tijd daarna kreeg ik een baan in Londen bij een internationale handelsmaatschappij als General

15

Sales Manager voor kledingimporten in Engeland. Ook die baan verknaalde ik echter door de drank en na acht maanden was ik al weer terug in een kliniek voor een therapie, mede doordat de scheiding toen een definitief karakter kreeg. Dat laatste was een harde klap. Die therapie, die drie maanden duurde, heb ik toen wèl afgemaakt. Korte tijd later ging ik met mijn ouders op vakantie naar Oostenrijk en daar heeft een totale ommekeer plaatsgevonden. In ons vakantiedorp hielden ze met Pasen een processie de nabijgelegen berg op. Nu was het geen Pasen, maar ik heb toch die berg beklommen en daar heel lang en heel intensief tot God gebeden. Ik zei: "God, ik wil dit niet meer, helpt U mij alstublieft!" Vanaf dat moment, 14 jaar geleden, heb ik nooit meer één druppel gedronken.'

## 6 | 'Eén op de tien heeft een drankprobleem'

### **Wat ben je toen gaan doen?**

'Ik ben gaan helpen in gevangenschappen en op middelbare scholen met voorlichting. Dat je echt kunt stoppen met drinken. Ik heb me aangesloten bij het werk van de AA (Anonieme Alcoholisten) en heb vier clubs opgericht. Bij de AA kom je één keer in de week bij elkaar als (ex-)verslaafden, je vertelt elkaar over je problemen en dan kijken we hoe we kunnen helpen. Daar stop ik heel wat tijd in. Ik ben enige tijd regiovoorzitter van Utrecht geweest met 48 clubs. Nu ben ik de voorzitter van de AA in Huizen, maar ik help bij moeilijke gevallen ook andere clubs in de buurt. Daarvan begeleid ik er ongeveer 15 intensief. Soms neem ik zelfs iemand een tijdje in huis. Tenslotte steek ik ook veel tijd in Armekant, een organisatie in

Almere die mensen opvangt die sociaal ontspoord zijn of mensen die net uit een kliniek komen. Die helpen we dan met allerlei praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het inrichten van hun huis.'

### **Hoe groot is het alcoholprobleem in Nederland?**

'Heel groot. Eén op de tien mensen heeft een drankprobleem. De totale kosten van klinieken, ziekenhuizen, verloren arbeidsuren en auto-ongelukken etcetera bedragen 3,2 miljard euro. De meeste probleemdrinkers erkennen het niet. Ik heb het ook jarenlang ontkend. Wanneer mijn omgeving heel kritisch werd dan dronk ik een week niet en riep vervolgens dat er niets aan de hand was!'

### **Hoe kan je iemand bewust maken dat hij wèl een probleem heeft?**

'Mijn ervaring is dat zoiets alleen lukt door gesprekken en daarin aantonen wat zij hun directe omgeving allemaal aandoen. Er komen bij onze AA heel wat mensen, min of meer gedwongen door een werkgever of familie, en dan ontkennen ze het soms nóg. Terwijl ze weten dat ze heus niet voor hun zweetvoeten komen.'

### **Hoe ben jij ervan afgekomen?**

'Uiteindelijk door mijn gebed in Oostenrijk, maar daar ging wel een heel proces aan vooraf. Na onze terugkomst uit Zuid-Afrika ben ik in aanraking gekomen met enkele leden van de FGBMFI. Ik heb heel veel steun

gehad aan alle gesprekken met hun, en we zijn ook samen gaan bidden. Hoewel ik van huis uit katholiek ben, was dat toch een nieuwe ervaring. De fellowship was voor mij ongekend. Zonder de FGBMFI had ik het niet

## 'De fellowship was voor mij ongekend'

gered, dat durf ik gerust te zeggen. Ook mijn familie heeft veel gebeden en verder een aantal katholieke zusters. Bidden blijkt in de praktijk van de hulpverlening trouwens het meest succesvol. De slaagpercentages van de verschillende hulptrajecten geven dat aan. Ik heb van zeer nabij echt hopeloze gevallen meegemaakt, waar geen enkele professionele hulp iets mee kon, maar die door gebed genezen zijn. Als je volhoudt met bidden, kom je eruit. Zo is het in elk geval bij mijzelf gegaan. Het gebeurde toen ik Jezus volledig accepteerde en me aan Hem overgaf. Dat is mijn redding geweest!

### Heb je die fellowship dan niet bij de AA?

Jawel, maar daar wordt jouw probleem niet zozeer een gezamenlijk probleem. De AA heeft weliswaar een christelijke ondergrond, maar het is geen christelijke organisatie. Samen bidden doe je niet. De AA hanteert een 12-stappen plan. Elke stap begint met



17

een uitspraak als: God, geef ons kalmte of wijsheid etcetera. Dat dus wel. Ik herinner me een man die absoluut niet in God of een oppermacht geloofde. Er is geen macht groter dan wijzelf, beweerde hij. Ik zei: 'Weet je het zeker?' 'Absoluut', was zijn antwoord. Ik herinner me dat hij aardig op zijn neus keek, toen ik vroeg: 'En die fles dan?' (JdK)

info: [www.aa-nederland.nl](http://www.aa-nederland.nl)

Als FGBMFI-Amersfoort bidden we elke week met elkaar voor allerlei zakelijke en persoonlijke dingen. Het mooie is dat we zien dat veel van die gebeden worden verhoord.

## De Groot Drukkerij bv

de groot druk



**De Groot Drukkerij werkt met  
het oog op uw toekomst.**

**Kijk op  
[www.degrootdruk.nl/doelgroepen](http://www.degrootdruk.nl/doelgroepen)  
en ontdek wat wij voor  
u kunnen betekenen.**

De Groot Drukkerij bv • Zuidzijde 131 • 2977 XE Goudriaan  
Telefoon 0183 - 58 33 33 • E-mail [info@degrootdruk.nl](mailto:info@degrootdruk.nl)  
[www.degrootdruk.nl](http://www.degrootdruk.nl)

De Groot Drukkerij bv  
biedt een breed pakket  
hoogwaardig drukwerk  
zoals:

- Huisstijldrukwerk
- Acceptgiro's
- Magazines
- Periodieken
- Boeken
- Kranten

## Scriba Public Relations

**Adviesbureau voor:**  
✓ **Communicatieproblemen**  
✓ **Teksten**

**Tel: 070-3242699**  
**Mob: 06-53361661**



STOFFEERDERIJ

**W. BOUW**

STOELMATTERIJ

sinds 1965

STOFFEREN van STOFFEN, LEREN en  
SKAI STOELN, BEKLEDEN van BOOT- en  
CARAVANKUSSENS, RESTAURATIE (antieke)  
MEUBELN, STOELMATTEN, BIEZEN, ROTAN-  
en GAATJESSTOELN, **PROJECT STOFFEREN**

**W. Bouw**  
Amsterdamseweg 24, 1182 HD Amstelveen  
tel.: 020-6439895, mobiel: 06-22667127, fax: 020-6400422

**Lees het beroemde  
levensverhaal van de  
oprichter van de  
FGBMFI, Demos  
Shakarian!**

**Voor bestellingen  
zie pag. 26**

(Wat nu met ons gemeent  
Wat's een paradijs)  
**De  
gelukkigste  
mensen  
ter  
wereld**  
Het langstlevende levensverhaal van  
Demos Shakarian  
geleesd door  
John en Elisabeth Sherrill



## Unieke bestemming?

Talenten, kernkwaliteiten, competenties, vaardigheden. Oppervlakkig gezien lijken deze begrippen op elkaar. Toch maken deskundigen een duidelijk verschil. Talenten en kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen van een persoon behoren. Ze *kleuren* een mens. Competenties en vaardigheden worden gedefinieerd als karakteristiek gedrag van een persoon. Het verschil? Kwaliteiten komen van binnenuit en vaardigheden zijn van buitenaf aangeleerd.

De psycholoog/schrijver Dirk van der Schaaf brengt in deze uitleg een nuanceverschil aan. Volgens hem kan je competenties wel aanleren, maar iemands talenten bepalen welke competenties je uiteindelijk wel of niet kunt waarmaken.

Aan dit rijtje voegt hij een derde term toe: potentiële *geestelijke gaven*. God heeft ons talenten gegeven om met behulp van natuurlijke middelen uit onze omgeving iets te doen of te maken wat voorziet in allerlei natuurlijke behoeften. Een geestelijke gave kan je definiëren als een door God gegeven aanleg om met behulp van geestelijke middelen te voorzien in geestelijke behoeftes. Door onderzoek ontdekte Van der Schaaf dat er bij gelovige mensen een uniek verband bestaat tussen de natuurlijke talenten en de ontvankelijkheid voor het ontwikkelen van geestelijke gaven, die met die talenten samengaan. Deze talenten en potentiële gaven vormen de bouwstenen van iemands *unieke bestemming*.

Interessant toch? Want wat betekent dit in de praktijk? Dat God kennelijk met elk men-



senleven een specifieke bedoeling heeft. Zou het dan niet jammer zijn als we die unieke bestemming missen?

## Bevrijding

Zonde is pure ongerechtigheid. Voorbeelden van zonde zijn liegen, bedriegen, stelen, roddelen, wraak, dronkenschap, vuile taal en seksuele losbandigheid. De vraag is waarom mensen voor zonde kiezen. Waarschijnlijk doen de meeste mensen dat omdat ze een verkeerd voorbeeld hebben gehad hoe het leven echt kan zijn. Of zij menen zich in hun vrijheid alles te kunnen veroorloven. Zonde komt voort uit een hartsgesteldheid, waarin het in wezen alleen maar om jezelf draait en nooit echt om iemand anders. Goed beschouwd is het gemeenschappelijke kenmerk van uitingen van zonde dat het bijna altijd ten koste gaat van wie dan ook. En daarin schuilt geen enkele vorm van gerechtigheid. Interessant is daarom dat de naam van Jezus *bevrijder* betekent. Hij kwam speciaal naar de aarde om de mensen van de zonde én de afschuwelijke vernietigende gevolgen daarvan te bevrijden. Want uit zichzelf lukt dat de mens niet!



10 |

## Rob Hietbrink:

### ‘Ik voelde me een speldenkussen vol adrenaline’

**‘Ik werd bedrogen door een compagnon, maakte een faillissement mee, werd onder curatele gesteld en moest verder leven met zware schulden. Uiteindelijk heeft God mij geleerd om van Hem afhankelijk te zijn.’**

Aan het woord is de Rotterdamse ondernemer Rob Hietbrink, 53 jaar, die met zijn bedrijf actief is in de handel en installatie van houten planken en parketvloeren. Dat doet hij nu zo'n

acht jaar en met succes. Maar zo was het in zijn leven niet altijd. Aanvankelijk begon het, na zijn technische opleiding op HTS-niveau, allemaal best goed. Hij kreeg goede banen in de Botlek en Europoort onder andere bij multinationals als AKZO, ICI en Shell en de banen volgden elkaar snel op. Rob: ‘Ik ervoer altijd onrust en hield het nooit lang bij dezelfde werk-

gever uit. Het mooie was wel dat er steeds een stijging in verantwoordelijkheden plaats vond. Ik maakte behoorlijk snel carrière. Toen gebeurde er iets nieuws.'

### **Bekering en genezing**

'Ik' was rooms-katholiek opgevoed, maar eigenlijk kende ik de Heer nog niet. Nu had ik een oom en tante in Boston (VS) die in 1977 mij en Joke, mijn vrouw, uitnodigden voor vakantie. Eenmaal daar begon hij mij over God te vertellen, over de bijbel, over het zondeprobleem en over de liefde van Jezus. Tot ver in de vroege uurtjes gingen onze gesprekken door. Op een zondag gingen ze naar de kerk en ik vroeg of ik mee mocht gaan. Van de preek herinner ik me niets, maar na afloop sprak een ouderling mij aan.

## **God wil ons hart veranderen**

---

Hij legde mij de kern van het Evangelie uit en nodigde mij toen uit om de Here Jezus aan te nemen in mijn leven. Dat heb ik toen gedaan! Nu had ik vanaf mijn twintigste last van een zware lichamelijke ziekte waarvoor ik medicijnen moest slikken. Het bijzondere was dat ik op die dag totaal werd genezen. Ik had God er niet eens om gevraagd!

Toen ik terugkwam uit de kerk zag

De bijbel zegt dat wij bij onze bekering *hemelburgers* worden (Filip. 3:20). Maar we moeten nog wel ingeburgerd worden. Door Gods inburgeringscursus te volgen, raken we vertrouwd met de cultuur en de zaken *die van boven zijn*. Ons probleem is vaak dat we tegen allerlei zonden strijden en daar niet goed uitkomen. God zegt echter: "Ik wil het *recht* op jouw leven." Dáár gaat het om. Hij geeft je veel krediet voor een bepaalde periode waarin je tracht het zelf te doen. Maar na verloop van tijd legt God de lat hoger voor je. Hij wil je leren om jezelf van Hem afhankelijk te *maken*. En Hem te vertrouwen.

| 11

Joke dat er met mij iets was gebeurd. Dat voelde voor haar als een bedreiging en zij dacht: terug in Holland stop ik met dit huwelijk. Maar een week later ging ze mee naar een evangelisatiedienst en daar raakte de Heilige Geest haar aan en kwam ze tot bekering!

### **Geheim**

'Weer in Holland begon ik op mijn werk collega's te vertellen over de Heer Jezus. Er volgden veel gesprekken en ik probeerde allerlei vragen te beantwoorden, maar nu vanuit bijbels perspectief. Ik heette al snel *het profeteetje* en ontmoette flink wat tegenstand. Ik had echter een nieuwe houding van: *Als God met mij is, wie is dan tegen mij?* Gecoached door enkele mensen, volgde een lange leerschool over allerlei bijbelse principes. Die paste ik ook toe in mijn werk. Spreuken 3 werd voor mij het



12 |

geheim en ik overlegde over alles met God. Op een gegeven moment zei ik tegen de Heer dat ik graag een bepaalde baan bij ICI wilde. De volgende dag al zag ik in de krant een advertentie die daarop sloeg, en wonderlijk genoeg kreeg ik heel snel de bewuste job. Maatschappelijk gezien ging de weg nog steeds omhoog. Ik verdiende een *ministerssalaris*, totdat God in 1985 tegen me zei dat ik een eigen bedrijf moest beginnen!

### **Slimme truc**

'Dat bedrijf werd TPS International, een ingenieursbureau. Vanaf de start was het een succes. Na enige tijd werkten we met 25 mensen, we hadden alle technische disciplines in huis en verdienden veel geld. Drie jaar later werd ik door een medechristen benaderd om op het terrein van de zogeheten cryogene

techniek te gaan samenwerken en technisch hoogwaardige producten te fabriceren voor de industrie en de ruimtevaart. Ik had kapitaal, hij de kennis, dus ik vroeg hem een ondernemingsplan op te stellen. Gelet op de prognoses zei ik ja, en we bouwden, deels gefinancierd door een bank, een gloednieuwe fabriek. De start was hoopgevend en we hadden een redelijke afzet. Maar na verloop van tijd kwamen we door een slimme truc van hem in grote financiële problemen met uiteindelijk voor mij een faillissement. In 1990 moest ik me met bijna een miljoenschuld melden bij de Sociale Dienst voor een uitkering. Wat een afgrijselijke vernerding, maar ik hield vast aan God.'

### **Seconde**

'Op een avond, toen mijn lichaam aanvoelde als een speldenkussen vol adrenaline, vroeg ik wanhopig en op ook wel militante wijze aan God hoe het zat met deze situatie. Je verwacht een antwoord dat over die broeder gaat, iets als: Vreselijk is het te vallen in handen van de levende God of iets als: Gij adderengebroad! De Heer wees mij echter op Hebreëen 10, vanaf vers 34, waar wordt gesproken over 'geroofde bezittingen' en 'dat we moeten volhouden en de wil van God doen', en 'geef je blijmoedigheid niet prijs.....Ik kom spoedig!' Ik was in één seconde van al mijn pijn en verdriet genezen! Uiteindelijk heb ik die compagnon later ontmoet en hem de hand geschud. Maar toch, daar sta

je dan. Onder curatele gesteld, geen baan en in feite terug naar af.

In die tijd kreeg ik de mogelijkheid een internationale bijbelschool te volgen. Dat werd een periode van toerusting. God wil dat we Hem beter leren kennen. Hij wil ons hart veranderen zodat wij compassie krijgen

## In één seconde was mijn pijn en verdriet genezen

voor mensen om ons heen. Wij willen vaak wraak, maar God wil dat wij vergeven. In dezelfde periode gaf God de kans om met iemand uit de gemeente, Gerard Grimbergen, *Naar House* op te zetten. Deze stichting evangeliseert op plaatsen waar *house-party's* worden gehouden. Met *Naar House* hebben we veel jongeren kunnen helpen om uit de rotzooi van drank, drugs en seks te stappen. Verder zijn mijn vrouw en ik betrokken geweest bij de opbouw van een nieuwe gemeente in Rotterdam. Al met al een periode waarin ik veel heb geleerd. Zonder mijn faillissement was dat alles helemaal aan mij voorbij gegaan.'

### Succesvol

'In het midden van de jaren negentig kwam ik in aanraking met iemand die tapijten legde in huizen. Hij verdiende daarmee behoorlijk wat geld. Hij

wees me de weg en ik ben het ook gaan doen. Een tijdje later ben ik met een compagnon een winkel voor interieurverzorging begonnen. Na twee jaar heb ik de zaak aan die compagnon gelaten en ben ik voor mezelf begonnen met de handel en installatie van houten planken en parketvloeren. Ik zag daar meer brood in en dat klopte. De formule van dit bedrijf is echter geheel anders. Ik zie het als een kweekvijver voor jonge mensen die bij mij in het bedrijf werken, maar mijn doel is om ze zo snel mogelijk maatschappelijk en geestelijk succesvol te maken. Gezien hun capaciteiten zijn het toekomstige zakenlieden, managers en artsen. Zij beschouwen mij als hun mentor zonder dat ik een claim op ze leg. Ik houd van ze en mijn diepste verlangen is dat het echte zielenwinnaars voor Jezus gaan worden!'

**Rob Hietbrink: God heeft mijn vrouw en mij een visie gegeven om veel te netwerken. De FGBMFI past daar helemaal in vanwege alle contacten. Mijn hart gaat sneller kloppen voor deze laagdrempelige club die zakenmensen wil bereiken voor het Evangelie.**

| 13

Charisma NEDERLAND  
CHRISTELIJK LIFESTYLE MAGAZINE

CHARISMA NEDERLAND HEEFT  
NOG STEEDS EEN STERK  
GROEIEND AANTAL  
ABONNEES.

*Ideaal om in te adverteren dus.*

Uit een lezersenquête bleek duidelijk dat onze lezende achterban sterk betrokken is bij het blad en ook de advertenties goed leest. Interessant voor uw bediening, kerk, organisatie, bedrijf of activiteiten. Charisma heeft een grote oplage van rond de 18.000, heeft lage advertentietarieven gezien die oplage en kent geen toeslagen voor steunkleur of full colour. Het bereikt een veel breder christelijk publiek dan wel eens gedacht wordt en verschijnt zes keer paar jaar.

Neem contact met ons op via:  
Telefoon 0297 237173, of e-mail [info@charisma.nl](mailto:info@charisma.nl)

**\*nog geen abonnee? Vraag een proefnummer aan via  
[www.charisma.nl](http://www.charisma.nl)**

Charisma Nederland • Postbus 289 • 1430 AG Aalsmeer  
Tel. (0297) 237173 • Fax. (0297) 237177 • [info@charisma.nl](mailto:info@charisma.nl) • [www.charisma.nl](http://www.charisma.nl)

**Gospel**

De nieuwste aanbiddingsmuziek,  
popmuziek, muziek DVD's, speelfilms,  
boeken en aanbiedingen vind je op:

**[www.gospel7.com](http://www.gospel7.com)**



Je christelijke boekhandel thuis!

Wil je de superdikke catalogus  
per post ontvangen? Bel dan met  
**(0297) 237 175**

**faiTh**support.be  
webhosting en domeinnamen voor christenen

Domeinnamen\* **15.00** /jaar  
\* prijs voor .nl .com .org .net .be .info

Webhosting small 100MB **45.95** /jaar  
Webhosting medium 250MB **75.95** /jaar  
Webhosting large 500MB **95.95** /jaar  
Webhosting super 1000MB **145.95** /jaar



[www.faithsupport.be](http://www.faithsupport.be)  
[info@faithsupport.be](mailto:info@faithsupport.be)

# Jezus vertelt:

## De rijke man en de bedelaar

“Er was eens een rijke man die altijd de mooiste kleren droeg. Hij woonde in een groot, duur huis en leidde een luxe leven. Op een dag werd een bedelaar, Lazarus, bij de poort van zijn grote villa neergelegd. Zijn lichaam zat onder de zweren. Hij hoopte zijn honger te stillen met wat bij de rijke man van tafel afviel. Hij was er zelfs zo erg aan toe dat de honden zijn zweren kwamen likken. Tenslotte stierf de bedelaar. Hij werd door de engelen bij Abraham gebracht.

### Kloof

De rijke man stierf ook. Hij werd begraven en ging naar het dodenrijk, waar men van God gescheiden is. Terwijl hij daar grote pijn leed, zag hij in de verte Lazarus, die bij Abraham was. ‘Vader Abraham!’ kermde hij. ‘Heb toch medelijden met mij! Stuur Lazarus hier naar toe. Laat hij zijn vinger nat maken en daarmee mijn tong verkoelen. Want het is verschrikkelijk hier in deze vlammen.’ Maar Abraham zei tegen hem: ‘U bent zeker vergeten dat u tijdens uw leven alles had wat uw hart begeerde en Lazarus

had niets dan ellende. Nu is het andersom: Hij wordt hier getroost en u vergaat van de pijn. Bovendien is tussen u en ons een enorme kloof. Wie van hier naar u toe wil, komt er niet overheen.’

### Waarschuwen

Daarop zei de rijke man: ‘Vader Abraham, ik smeed u Lazarus dan naar het huis van mijn vader te sturen, want ik heb vijf broers. Laat hij hen ernstig waarschuwen voor de pijn en ellende hier. Want ik zou het verschrikkelijk vinden als zij ook hier moesten komen.’ Abraham antwoordde: ‘In de boeken van Mozes en de profeten staan waarschuwingen genoeg. Uw broers kunnen die zo vaak lezen als zij willen.’ Maar de rijke man bleef aanhouden. ‘Nee vader Abraham. Die lezen ze toch niet. Maar als iemand uit de dood terugkomt en hen waarschuwt, zullen ze hun leven zeker beteren.’ ‘Dat is niet waar’, zei Abraham. ‘Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij ook niet luisteren naar iemand die terugkomt uit de dood.’

| 15

16 |

Danny van der Giessen:

## ‘Voelbaar aangeraakt door de Heilige Geest’

‘Op de christelijk lagere school maakte ik kennis met de verhalen uit de Bijbel. Ze werden door de meesters en juffrouwen voorgelezen en ik vond ze interessant en soms ook spannend. Van huis uit waren wij hervormd, maar nadat mijn oudste broer Leo, die een jaar ouder is dan ik, naar een openbare middelbare school ging, deden wij vrijwel niets meer aan het geloof. Op het Atheneum heb ik behoorlijk veel uitdagingen gehad. Het was alsof ik steeds blootstond aan gevaar. Dat gebeurde ook, en

tijdens die zes schooljaren heb ik enkele ongelukken gehad en ook gezondheidsproblemen, waaronder een heftige vorm van acne, en door de medicijnen daarvoor langdurige slapeloosheid. Halverwege brak ook de zon door, want ik ontdekte krachttraining en stortte me daar op. Dat leidde ertoe dat ik samen met mijn vader en broer Leo een fitness-centrum opstartte in 1981. Dit was onze eerste



werkkring en we hadden er plezier totdat na drie jaar de sleur optrad en het niet ons pad bleek om een dergelijk centrum te blijven leiden. Mijn broer en ik kwamen terecht in de verkoop, Leo bij Unilever en ik bij Sharp. Dat was wennen want van ondernemer werden we nu werknemer. Zake-lijk gezien waren we succesvol. Wel had ik in deze periode haast met succes hebben, want ik racete aardig door het land om kopieerapparatuur te verkopen. De ommekeer kwam in januari 1989.'

### Gods aanwezigheid

'Op een mistige dag reed ik op weg naar een klant op een stilstaande file in. Ondanks hard remmen kon ik niet voorkomen dat ik een enorme tankwagen raakte. Ik wilde er direct achter vandaan, maar dat lukte niet vanwege het links en rechts achterop komend verkeer. Vervolgens klapte een vrachtwagen met 30 ton gas en een snelheid van bijna 100 kilometer per uur achterop mijn auto. Dit overleefde ik ternauwernood en in die spannende uren was het Gods aanwezigheid in mijn auto die erger voorkwam. Een slagaderlijke bloeding stopte, het bloeden uit mijn neus stopte en er verscheen na verloop van tijd een geweldig reddingsteam van brandweer en politie. De blijvende gevolgen waren amputatie van mijn linkerduim en wijsvinger en een brandwond op mijn linker onderbeen. In september van dat jaar werd een teen van mijn voet als duim op de hand

geplaatst. Woensdag 18 januari 1989 zie ik als de dag dat Gods Kracht in mijn leven kwam doordat Hij me redde!

Daarna ben ik zeer goed hersteld en kreeg ik meer kracht dan ooit tevoren. Op mijn 30ste begon ik met een eigen bedrijf trainingen te geven in communicatie & positief denken en dat lukte behoorlijk goed, maar het eiste veel inspanning. Drie jaar later leerde ik via een klant Ellen kennen, die later mijn liefdevolle vrouw werd.'



| 17

## 'Het was alsof ik steeds blootstond aan gevaar'

### Aangeraaft

'Tijdens het kerstfeest in 1999 waren we samen in Jeruzalem en daar liepen we over de Via Dolorosa. Volgens de overlevering is dat de straat waar Jezus doorheen liep op weg naar zijn kruisiging. In de muren zijn alle momenten van de kruisweg van Jezus aangebracht. We stonden stil bij de plek waar Jezus even uitrustte vanwege het zware kruis dat hij droeg. Ik vroeg me toen af wat hij gevoeld moest hebben. Vanaf die tijd begon ik elke dag het volgende hardop te zeggen: *Goddelijke*

*liefde omringt, omhult en omgeeft mij, en ik wandel in vrede.* Dat voelde goed en gaf merkbaar bescherming en steun.

## 'Het vooruitzicht op eeuwig leven is fenomenaal'

Medio 2003 zaten mijn vrouw en ik in een genezingsdienst. Beiden werden we voelbaar aangeraakt door de Heilige Geest. We gaven ons leven en hart aan Jezus en tot op de dag van vandaag ben ik daar erg dankbaar voor. Het is fijn een goed leven op aarde te hebben, maar het vooruitzicht op eeuwig leven is fenomenaal!

18 | Vanaf dat moment gingen wij naar een gemeente in Leiderdorp en begonnen we ons in de principes van het evangelie te verdiepen. Ook namen we afscheid van occulte boeken en occulte hulpmiddelen om gezondheid te verkrijgen of te behouden. Het principe van zaaien en oogsten op financieel vlak paktten we op door minstens tien procent van ons brutoinkomen te zaaien in gemeenten en christelijke organisaties. Want ik vind het belangrijk dat Gods Koninkrijk gebouwd wordt door evangelisatie en daar is veel geld voor nodig.'

### Voorspoed

'Naast de merkbaar grotere kracht van God beleefde ik eind 2003 ook zakelijke voorspoed. Het was toen een minder goed jaar op het gebied van trainingen. Echter, een paar weken nadat ik een bedrag voor de nieuwbouw van de gemeente had overgemaakt, kwamen er opeens nieuwe opdrachten binnen. Ik herinner-

de me diverse bijbelteksten, waaronder Maleachi 3:10-12, Lucas 6:38 en Psalm 23. Deze lijn zette zich door in 2004 en dat werd een topjaar. Zeker toen ik in juli 2004 Paul Olson uit Mound, USA hoorde spreken in een gemeente in Hoogvliet. Hij haalde prachtige voorbeelden aan over geven en ontvangen. Ik kocht al zijn programma's op CD's en cassettes en nog steeds draai ik die volop. Hij bood aan om mij een beetje te mentoren. Deze man heeft al 50 jaar een wereldwijde bediening en weet waarover hij praat.

In 2004 hebben we veel meer dan tien procent kunnen geven. God beloonde dit met extra voorspoed! Zo iets is





niet altijd uit te drukken in geld, maar ook in gezondheid, relaties of de werksituatie. En ook dit jaar gaat een topjaar worden met God aan onze zijde. Allereerst vinden Ellen en ik het belangrijk dat er geld komt voor de bouw van Gods filialen hier in Nederland. Maar ook wereldwijd, en daarom helpen we bijvoorbeeld Benny Hinn. Zijn team heeft dit jaar drie avonden in Nigeria georganiseerd met per avond 6 miljoen mensen! Dat is nog nooit eerder voorgekomen. God wil zich manifesteren en dat kan door mensen die Zijn Woord verspreiden. Zelf haal ik in al mijn trainingen de hand en de kracht van God aan, ook als er onbekeerden bij zijn. God houdt ervan als we geen geheime agenten van Hem zijn. Wel vraagt het natuurlijk wijsheid hoe je dat brengt. Het is belangrijk dat men je handel en wandel als positief beoordeelt.'

### **Toekomst**

'Via Leon van der Eijk van het chapter Rotterdam kwam ik met de FGBMFI in contact. Ik werd daar zo enthousiast over dat ik in de Drechtstreek met

chaptermeetings ben begonnen. Op een bijeenkomst in ons trainingscentrum in Zwijndrecht sprak vorig jaar oktober Russell Sage. Hij is een veelgevraagde Australische evangelist met

## **'We namen afscheid van occulte boeken'**

---

een profetische bediening en treedt vaak op in de bijeenkomsten van de FGBMFI. Ook over mijn leven profeteerde hij en dat belooft veel goeds voor de toekomst! Belangrijk is echter dat je zorgt voor een sterk fundament en dat wordt nu gebouwd. Eind 2004 en in de eerste maanden van 2005 heb ik 's nachts een boek geschreven over het evangelie in zaken als gezondheid, relaties, ontwikkeling, werk en financiën. Ik hoop het eind 2005 te kunnen uitgeven. Ik ben blij dat ik de afgelopen twaalf jaar al heel wat Bijbelse principes in de trainingssessies heb kunnen overbrengen. Nu weet ik dat de Bijbel het beste boek is dat je kunt bedenken. Inmiddels ben ik ook begonnen met het geven van trainingen en lezingen over het evangelie.'

Zie ook: [www.geloofinactie.nl](http://www.geloofinactie.nl)

(advertenties)

## SPECIALIST INTERN TRANSPORTMATERIAAL



palletwagens en stapelaars



bagagewagens



aluminium en stalen steekwagens



speciaal transport



electrische  
trappenklimmers,  
ook voor rolstoelen



aluminium oprijplaten,  
draagbaar en verrijdbaar

# AARNOUDSE

transportmiddelen



drempelplaten



rolcontainers,  
ook stapelbaar



allerlei magazijnwagens



etagewagens

Boerhaavelaan 21  
2992 KB Barendrecht  
tel. 0180-619034  
fax 0180-617987  
[www.aarnoudse.nl](http://www.aarnoudse.nl)  
[info@aarnoudse.nl](mailto:info@aarnoudse.nl)



rollers



kastendiepladers

**SNEL UIT VOORAAD LEVERBAAR. MAATWERK IS MOGELIJK**

# ✝ GODS GENADE



Gottes Gnade / God's Grace Ministries  
*The Lord is good and his mercy endures forever.*

Nico & Josta Aarnoudse

Stg. Gods Genade  
Postbus 111  
2990 AC Barendrecht • Nederland  
Tel: (31) 180 - 617822  
Fax: (31) 180 - 621425  
E-mail [nico@aarnoudse.nl](mailto:nico@aarnoudse.nl)



Gebedsdienst aan de Boerhaavelaan 23 elke woensdagavond  
van 19.30 uur - 22.00 uur. Genezingsdienst elke laatste  
zaterdag van de maand van 13.00 - 18.00 uur.



# De grens over

*Is je paspoort nog geldig?*

*Denk je om je pas?*

Vragen die bij een vertrek naar het buitenland altijd weer actueel zijn. Hoewel de situatie aan de grenzen van de EU-landen sterk veranderd is, blijft een paspoort onmisbaar als je het buitenland bezoekt. Als we gaan vliegen is er geen keus, je komt niet weg zonder paspoort! Trouwens, ook binnen onze grenzen is een legitimatiebewijs een vereiste geworden om op zak te hebben! Het kost voortaan geld als je niet kunt bewijzen wie je bent! In de tijd dat ik nog reisbureaus exploiteerde, belden mensen mij soms in paniek vanaf Schiphol om hulp, omdat ze hun paspoort waren vergeten. Maar ik kon geen hulp bieden, het ging om die persoonlijke pas, die nog thuis lag!

Mensen die nooit op reis gaan, hebben hier weinig weet van. Maar welk mens reist er eigenlijk niet? Feitelijk zijn wij toch allemaal op reis? Op reis 'van de wieg naar het graf'. Die reis maakt iedereen of je het wilt of niet! De één is blijmoedig op reis, de ander zwaarmoedig, de één zit alles mee onderweg, de ander heeft altijd pech. De één ziet en geniet van alle zegeningen, de ander ziet niks en klaagt

altijd. En het einddoel? Het graf? Het paradijs? Welke grens zullen wij passeren bij onze dood, welke grens willen wij passeren? Heb je daar ook een paspoort voor nodig? Als je van mening bent dat dood dood is, dan lijkt een paspoort overbodig. Maar als je de grens naar het eeuwige leven wilt oversteken en de heerlijkheid van God wilt binnengaan, dan heb je het Paspoort dat Jezus verstrekt onvoorwaardelijk nodig, niemand uitgezonderd! Nú, want niemand weet het tijdstip van vertrek! Jezus Christus, de Zoon van God, kwam naar deze aarde, Hij passeerde daarbij de 'grens' tussen Zijn heerlijkheid en onze ellende en stierf voor al onze zonden aan het kruis op Golgotha! Als je dát gelooft en dit geweldige offer van Hem met heel je hart wilt aannemen, dán heb je het Paspoort op zak, ondertekend door Jezus met Zijn kostbaar bloed, als waarborg dat het écht is! Als je denkt die 'grens' wel te kunnen passeren met een boekje vol goede werken of met een goed verhaal of een aardige babbel of mocht je soms denken 'dat het allemaal wel mee zal vallen', dán zul je een vreselijke teleurstelling tegemoet gaan! Je zult dan niemand meer kunnen vragen om hulp, het zal voor altijd zijn! Daarom, in Gods Naam, vraag vandaag nog je Paspoort aan bij Jezus, want wie zal zeggen hoe dicht je de grens van jouw leven al bent genaderd?

H. van den Berg  
berg.services@open.net



## Wat is eigenlijk een bekering?

Bij een bekering maak je een draai van 180 graden, waardoor jijzelf niet meer het middelpunt van je leven bent, maar een ander. Je keert je om van een puur egoïstische levensstijl, gericht op jouw verwachtingen, jouw geluk, rijkdom, jouw familie of bedrijf ofwel succes. Een houding waarin je eigenlijk jezelf boven alles en iedereen plaatst en daardoor in feite je eigen (af)god bent.

Bekering betekent vooral een verandering in je denken, die voortaan op waarheid en niet meer op leugens berust. Dat werkt heel bevrijdend! Hierdoor ga je inzien dat het in deze wereld niet als eerste moet gaan om de mens, maar om God, zoals de aarde draait om de zon en niet andersom. Om de God, Die alles heeft ontworpen en tot stand gebracht. Bij een bekering gaat het om de vrije keuze om Hem als de oorsprong van je leven te erkennen. En vanuit die erkenning sla je een nieuwe hoofdrichting in, met nieuwe keuzes voor je leven. Hoopvolle keuzes!

# relatie

Door de artikelen in dit blad hebt u misschien het verlangen gekregen om ook op een heel persoonlijke manier God te leren kennen. Dat kan, als u in alle oprechtheid de hiernavolgende stappen zet. Ontelbaar veel mensen hebben dat al vóór u gedaan!

**1 Erken dat God de schepper van alle dingen is.**

De Bijbel zegt: 'Want sinds Hij de wereld heeft geschapen, kunnen we met ons verstand zijn onzichtbare eigenschappen uit de schepping opmaken: zijn eeuwige macht en zijn God-zijn' (Brief van Paulus aan de Romeinen, hfdst 1 vers 20).

**2 Accepteer dat God belangstelling voor u heeft,**

en méér nog: Hij heeft u lief en wil graag een levende relatie met u hebben! Jezus Christus, de Zoon van God, heeft dat mogelijk gemaakt. Zijn dood aan het kruis is geen ongeluk of mislukking, maar het middel dat God uitkoos om de scheidingsmuur te doorbreken die tussen Hem en de mensheid instond (Efeziërs, hfdst 2 vers 14). Deze muur, die *zonde* wordt genoemd, is de wortel van al onze problemen.

**3 Beantwoord de liefde van deze God,** die uw

Vader wil worden. 'Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon ervoor over had: iedereen die in Hem gelooft (blijft geloven), gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven' (Evangelie volgens Johannes, hfdst 3 vers 16).

**4 Spreek hardop het volgende gebed uit** (of in uw eigen woorden), want de Bijbel zegt dat als u

met uw mond erkent: 'Jezus is de Heer' en met uw hart gelooft dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt, u wordt gered (Rom., hfdst 10 vers 9).

*'Here God, na het lezen van al deze getuigenissen geloof ik dat U in ieder mens bent geïnteresseerd, ook in mij. Ik leg nu mijn hart voor U open, met al mijn problemen, mijn vragen, mijn mislukkingen, teleurstellingen en angsten. Ik erken dat Jezus, uw Zoon, aan een kruis is gestorven, opdat ook ik een persoonlijke en levende relatie met U kan hebben. Ik geloof dat het vergoten bloed van Jezus al mijn fouten uitwist en mijn leven reinigt. Jezus, ik geef me aan U over, ik neem U aan als mijn Redder en als de Leidsman over mijn leven. Met uw hulp wil ik opnieuw beginnen en mijn best doen om naar uw wil te leven.'*

Vertrouw niet op uw gevoel dat God u heeft aangenomen! Gevoelens kunnen veranderen, maar uw nieuwe relatie met God is gebaseerd op Zijn beloften, want er staat geschreven: 'Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered' (Romeinen, hfdst 10 vers 13). Neem regelmatig de tijd om te bidden, praat met God met woorden die uit uw hart komen. Lees regelmatig in de Bijbel om alles te ontdekken wat God heeft beloofd (zie bijv. Psalm 37 vers 4; Romeinen, hfdst 8 vers 14-17; Eerste brief van Petrus, hfdst 2 vers 2). En schaam u nooit om anderen te vertellen over uw nieuwe relatie met Jezus (Evangelie volgens Mattheüs, hfdst 10 vers 32).



welijks met de bijbelse boodschap in aanraking komen. De vereniging organiseert daartoe bijeenkomsten via de lokale afdelingen, de zogeheten chapters. Een spreker, meestal een zakenman, geeft daarbij zijn getuigenis hoe hij Jezus Christus heeft leren kennen en welke gevolgen dat had en heeft in zijn leven, zowel in persoonlijk als ook in zakelijk opzicht.

Deze bijeenkomsten vinden gewoonlijk eens per maand op een doordeweekse avond plaats. Meestal in een restaurant met ofwel een maaltijd of alleen een kop koffie.

U ontmoet daar mensen uit het bedrijfsleven en elders, die het als een uitdaging zien om aan anderen over de geweldige liefde van God te vertellen.

De FGBMFI hanteert het woord businessman in de ruimste betekenis van het woord. Iedere man of vrouw die de grondslag kan onderschrijven, kan lid worden. Er bestaat geen enkele beperking op grond van functie, inkomen of lidmaatschap van een kerk of gemeente.

### In verbinding

Het resultaat van al deze activiteiten? Maandelijks komen op ruim 4500 plaatsen in de wereld de lokale chapters in een informele sfeer bijeen met gemiddeld ruim één miljoen bezoekers! Maar het grootste wonder is wel dat in al die jaren vele honderdduizenden mensen hebben gekozen voor de realiteit van een levende God in hun leven. Dat je met Hem in verbinding kunt komen!

## 24 | De uitdaging van de Full Gospel Business Men's Fellowship International

- Het grootste netwerk van christelijke zakenmensen in de wereld
- Actief in ruim 160 landen
- Een organisatie die elk ras, elke cultuur, elke kerkelijke richting en bijna elke taal omvat
- Relevant voor de mensen van vandaag, voor iedere man en vrouw die op zoek is naar wat blijvende waarde heeft in deze wereld

De FGBMFI probeert zakenmensen te bereiken en ook anderen die in hun dagelijks leven niet of nau-



# CHAPTER ADRESSEN



Full Gospel  
Business Men's Fellowship  
International

De Full Gospel Business Men's Fellowship International omvat wereldwijd ruim 4500 chapters in meer dan 160 landen. Hieronder vindt u de chapters in Nederland en België. De bijeenkomsten zijn voor belangstellenden toegankelijk. De hieronder genoemde personen geven u graag nadere informatie over tijd en plaats van de bijeenkomsten.

## Nederland

Meer informatie vindt u op [www.fgbmfi.nl](http://www.fgbmfi.nl)

### Almelo

J. Dogger  
0546-861669

### Amsterdam:

W. Bouw  
020-6439895

### Amersfoort:

H.J. Lit  
0650698673

### Deltachapter Zeeland

J.J. van der Have  
0113-270662

### Groningen

J. Roffel  
0594-212747

### Den Haag

J.J. van Bijsterveld  
070-3253184

### Naaldwijk:

J. van der Graaf  
010-5928720

### Rotterdam

L.J.v.d.Eijk  
0641369854

### West-Brabant

J.G.de Klerk (a.i.)  
070-3242699

### Zoetermeer:

H. Dijkshoorn  
015-3697399

### Drechtstreek

D. van der Giessen  
078-6101458

## België

Chapters,  
Nederlands sprekend

### Izegem

Rik van Neste  
Tel th.: +32 51 302444  
Mob.: +32 476 227574

### Ieper

Danny Chapelle  
Tel th.: +32 57 206123  
Mob.: +32 476 442345

### Vlaanderen

Jongerenchapter  
Han Waroquier  
Tel th.: +32 56 373418  
Mob.: +32 477 446061

Chapters,  
Frans sprekend

### Liege

Charles Bindels  
Tel th.: +32 80 338331

### Mons

Georgio Tsiakas  
Tel th.: +32 65 730819

### Namur

Roland Vander Meulen  
Tel th.: +32 81 745627  
Mob.: +32 476 957274

### St Ghislain

Roger Kapotho  
Tel th.: +32 65347552

Nationaal Bestuur  
Nederland

Voorzitter a.i.  
(tevens 1e secretaris)  
Hans de Klerk  
Tel.: 070-3242699  
Mob.: 0653361661  
[hdeklerk@fgbmf.nl](mailto:hdeklerk@fgbmf.nl)

Penningmeester  
Han Hoogendoorn  
Tel.: 0113-312700  
Mob.: 0620613013  
[hoogendoorn.felix@scarlet.nl](mailto:hoogendoorn.felix@scarlet.nl)

2e Secretaris  
Huug Hahn  
Tel.: 040-2300161  
[nat.secr@fgbmf.nl](mailto:nat.secr@fgbmf.nl)

National Director  
Ib van der Zee,  
Tel th.: 035-6023222

Huub Dijkshoorn  
Tel th.: 015-3697399

Jacob Dogger  
Tel th.: 0546-861669

Léon van der Eijk  
Mob.: 06-41369854

Nationaal Bestuur  
België

Voorzitter  
André Bergs  
Halloux 13  
4830 - Limbourg  
Tel th.: +32 87 787228  
Tel kt.: +32 87 314188  
Mob.: +32 495 546932  
[andre.bergs@skynet.be](mailto:andre.bergs@skynet.be)

Vice-voorzitter  
Danny Chapelle  
Tel th.: +32 57 206123  
Mob.: +32 476 442345  
[dannyc@tiscali.be](mailto:dannyc@tiscali.be)

Penningmeester  
Jean Dehoy  
Tel. th.: +32 61 222180  
[jeanregine92@yahoo.com](mailto:jeanregine92@yahoo.com)

Secretaris  
Luc Noyez  
Tel th.: +32 57 466774

Gebedscoördinator  
Danny Chapelle  
Tel. th.: +32 57 206123  
Mobiël: +32 476 442345  
[dannyc@tiscali.be](mailto:dannyc@tiscali.be)

Regiovertegenwoordiger  
Vlaanderen  
Rik Van Neste  
Tel. th.: +32 51 302444  
Tel. kantoor: +32 51 306983  
Mobiël: +32 476 227574  
[vanneste.rik@telenet.be](mailto:vanneste.rik@telenet.be)

Regiovertegenwoordiger  
Brussel  
Paul Tielens  
Mob.: +32 475 413441  
[mail@paultielens.com](mailto:mail@paultielens.com)

European Office  
Office Manager  
Leonard Brookes  
Wilselsesteenweg, 5  
3020 - Herent, België  
Tel.: +32 16 207944  
Fax kt.: +32 16 207931  
[FGBMFI@skynet.be](mailto:FGBMFI@skynet.be)  
[www.fgbmfi-europe.com](http://www.fgbmfi-europe.com)

International Office  
27 Spectrum Pointe Drive,  
Suite 312, Lake Forest,  
CA 92630, USA  
Tel: +1.949.4610100  
Fax: +1.949.6090344  
[International@mail.fgbmfi.org](mailto:International@mail.fgbmfi.org)  
[www.fgbmfi.org](http://www.fgbmfi.org)

Wilt u een uitnodiging voor een  
chaptermeeting in uw buurt?

Stuur een e-mail met al uw gegevens naar:

Nederland: [hdeklerk@fgbmf.nl](mailto:hdeklerk@fgbmf.nl)

België: [jeanregine92@yahoo.com](mailto:jeanregine92@yahoo.com)

# Bestelbon



\* Voor het aanvragen van abonnementen zie kolom hiernaast.

\* De Stem bestellen (excl. verzendkosten)

1 exemplaar:	€ 2,00 p. st.
10 t/m 24 ex.:	€ 1,80 p. st.
25 t/m 99 ex.:	€ 1,70 p. st.
100 en meer ex.:	€ 1,60 p. st.

**Let op: exacte aantal exemplaren vermelden!**

**Ik bestel:**

Van de STEM:  exemplaren

Van het boek over D. Shakarian:  exemplaren

Voorl. en naam:

Adres:

PC en plaats:

Handtekening:

Deze bon duidelijk leesbaar ingevuld toesturen naar:

**In Nederland:** C.Cats, Paul Scholtenstraat 30  
1063 NG Amsterdam - tel: 020-6116528  
e-mail: cor.cats@wolmail.nl

**In België:** Jean Dehoy, Le Pequay, 19,  
B-6800 Recogne; tel. 061-222180,  
e-mail : jeanregine92@yahoo.com

Het boek *De gelukkigste mensen ter wereld* is het beroemde levensverhaal van de oprichter, Demos Shakarian. Het beschrijft het ontstaan en de achtergronden van de FGBMFI. In meerdere talen beschikbaar. Prijs: € 9,00 (excl. verzendkosten)



## Colofon

*Uitgever:*

Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI)

De STEM is een gezamenlijke uitgave van FGBMFI België en FGBMFI Nederland

*Redactiesecretariaat:*

J.G. de Klerk, 070-3242699; Mob: 0653361661; hdeklerk@fgbmfi.nl

*Abonnementenadministratie Nederland:*

H. Hoogendoorn, Prunusstraat 104, NL 4431 DB, 's-Gravenpolder. Tel: 0113-312700; hoogendoorn.felix@scarlet.nl

*Abonnementenadministratie België:*

Jean Dehoy. Tel th: +32 61 222180  
jeanregine92@yahoo.com

*Grafisch ontwerp:*

Seaman Designs te Anna Paulowna  
www.seamandesigns.nl

*Druk:*

De Groot Drukkerij B.V. te Goudriaan

## Advertenties

*Nederland:*

Verburg Services  
Postbus 289 - 1430 AG Aalsmeer  
Tel ktr: 0297-237173 - Fax: 0297-237177  
Mob: 0652004070  
e-mail: sverburg@wxs.nl

*België:*

Rik van Neste  
Marktstraat 45 - 8870 - Izegem  
Tel ktr: +32 51 306983  
Fax ktr: +32 51 316791  
Mob: +32 476 227574  
e-mail: vanneste.rik@telenet.be

**Boeken, brochures, rapporten etc.**

**Printing on Demand of  
Afdrukken op aanvraag**

**in full-colour of gewoon zwart/wit**

**voor  
1 exemplaar of zoveel als nodig**

**Wij spreken op dit gebied alle talen, zijn veelkleurig en verwerken elke hoeveelheid. Vraag vrijblijvend informatie of offerte per e-mail:**



**THORA**  
**print & copy**

Jacob Gillesstraat 12  
2582 XZ 's-Gravenhage  
Tel. 070-3501791 Fax: 070-3584778  
e-mail: thora@dataweb.nl



**KIEBOOM**

Training & Development B.V.

**Wilt u uw  
commerciële prestaties  
blijvend verbeteren?**

Kieboom verbetert uw commerciële prestaties door maatwerk te leveren op het gebied van consultancy, training, coaching en teambuilding. Kieboom staat voor integriteit, ondernemerschap, betrokkenheid en een resultaatgerichte samenwerking.

De consultants, trainers en coaches van Kieboom zijn mensen uit de praktijk. Zij hebben ruimschoots hun sporen verdiend in het succesvol inspireren en leiden van mensen in veranderingstrajecten en optimalisatie-processen.

Zo boeken wij met specifieke oplossingen voor uw situatie blijvende commerciële resultaten!

Wilt u meer weten of contact opnemen?  
Kijk dan op onze internetsite:  
[www.kieboom-training.com](http://www.kieboom-training.com)  
of bel ons op 010-4413111

Wat is het doel van mijn leven ?

Op zoek naar innerlijke rust en kracht ?

Altijd vreugdevol ?

Altijd gelukkig...

ook als het stormt ?

ER IS EEN ANTWOORD ! JEZUS IS DE WEG !

Lees de boeiende 'uit het leven gegrepen' verhalen binnen deze uitgave van mensen die hun antwoord vonden- je zult verrast staan !

**Voor meer informatie:**

FGBMFI-België: Rik Van Neste, Tel 00-32- 051/30.24.44  
email [vanneste.rik@telenet.be](mailto:vanneste.rik@telenet.be), <http://fgbmfi.be.free.fr/>

FGBMFI-Nederland: [www.fgbmfi.nl](http://www.fgbmfi.nl)

FGBMFI-Europe: [www.fgbmfi-europe.com](http://www.fgbmfi-europe.com)

