

STEM®

God voorkomt
faillissement!

Ex-drugsdealer, nu ondernemer:
'Ik kreeg echte vrede
in mijn hart'



Visitekaartjes: verkrijgbaar in alle kleuren!



wees er snel bij!

Hoge kwaliteit visitekaartjes vanaf 95 euro!

Dubbelzijdig fullcolour op extra stevig 350 grams mc papier, dubbelzijdig voorzien van een glanzende of matte laminaatlaag. Leverbaar vanaf 500 stuks.



www.seamandesigns.nl | 0223 523 006

SEAMAN DESIGNS SIGNFACTORY

Technische vertalingen

uit het Duits en het Engels, naar het Nederlands

- Vakgebieden: technische informatica, natuurkunde, elektronica, instrumentatie.
- Vertalen van software en documentatie, coördinatie van vertaalprojecten.
- „Translation memory” (Trados Translator's Workbench) en terminologiebeheersysteem beschikbaar.
- Uitlevering per e-mail, op cd-rom, diskette of papier.
- Verschillende bestandsformaten mogelijk.
- Desgewenst ook verzorging van layout.



Hahn Informatica

Hahn Informatica

Braak 48, NL-5501DK Veldhoven, Nederland

tel.: +31 40 2300161, +31 6 4130 3557

fax: +31 40 2300163

e-mail: h.hahn@hahn-informatica.nl

internet: www.hahn-informatica.nl

aatop

personeelsintermediair

intermediair met overtuiging

Bureau voor Werving & Selectie en detachering van MBO en HBO-personeel.

Wij werken vanuit een mensgerichte houding op basis van christelijke waarden en normen.

Een nieuwe stap in uw carrière begint bij aatop!

Vakgebieden:

Bouwkunde/Civiele techniek

Bank- en verzekeringswezen

Elektrotechniek

Financieel/administratief

Non-profit

Personeel en organisatie

Sales/marketing

Secretarieel

Werktuigbouwkunde

Aatop personeelsintermediair bv

Nijverheidsstraat 60

3371 XE Hardinxveld-Giessendam

Tel.: (0184) 620 820

Nieuweweg 170b

3905 LS Veenendaal

Tel.: (0318) 582 582

E-mail: info@aatop.nl

Internet: www.aatop.nl

Werven en selecteren | Detacheren | Uitzenden | Inzetten van specialisten op het gebied van personeel en arbeid

IN DEZE STEM



4 INTERVIEW

Bart Mutsaerts



10 GETUIGENIS

Gods economie is anders dan die van de wereld



16 LEVENSVERHAAL

Arian, waar is je hart?

En verder...

9 Levende waarheid

Kenmerken van zonde

15 Een vrouw ontmoet Jezus

21 God kent ieder mens

22 Wat is bekering?

23 Een persoonlijke relatie

24 De uitdaging van FGBMFI

25 Chapteradressen



Levensvernieuwend!

Het Nederlandse VOICE magazine, vertaald uit de Duitse STIMME, is niet meer. Een vernieuwde uitgave van de STEM heeft u thans in handen. Dat heeft nogal wat tijd genomen want er was niet zo snel een vervanging voorhanden voor alle redactionele activiteiten, die voor het overgrote deel afkomstig waren van Huug Hahn. Hij was de man die jarenlang de drijvende kracht achter de VOICE vormde. Wij zijn hem dan ook heel veel dank verschuldigd want het maken van een blad is een bijzonder tijdrovende klus. Eén ding staat echter vast: hij heeft er talloze mensen mee gezegend!

Wij hopen van harte dat deze STEM via de chapters in Nederland en België, en ook door iedereen die het blad wil bestellen, zijn weg zal vinden om in de eigen omgeving aan anderen te tonen dat het Evangelie in alle realiteit de levende kracht van God Zelf betekent. Een kracht die mensen redt uit een leven met leugens, soms uit de pure ellende van hun bestaan en in elk geval uit een eeuwige duisternis. Een kracht die levens vernieuwt. Door iemand een STEM te overhandigen kon er wel eens veel meer gebeuren dan u voor mogelijk zou houden.

Redactie

'Als wij de pomp wit verven, wordt het drinkwater nog niet zuiver. Een hart dat zuiver is tegenover God en de mensen vormt zelden een sociaal probleem.'

(D.L. Moody)

| 3



4|

Bart Mutsaerts: 'Ik ben innerlijk aangesloten op de bron van leven'

'Eigenlijk was ik de hele tijd op zoek. Ik ben nu 32 jaar, woon in Breda en sinds 1998 zelfstandig ondernemer. In dat jaar ben ik een schoonmaakbedrijf begonnen en twee jaar geleden ook nog een Gospelshop. Jarenlang zag het er niet naar uit dat ik ooit zulke activiteiten zou oppakken!' Het heftige verhaal van Bart.

'Op mijn zestiende begon ik met het gebruiken van wiet, stuf en spacecake. Twee jaar later ontdekte ik XTC. 'Dit is het!' dacht ik. Te gekke

party's, meiden, drugs en muziek. De house was op dat moment in Nederland net aan het opkomen en vanaf het eerste begin zat ik erbij en eigenlijk met de house-scene meegegroeid. DJ's, producers, pillenmakers, dealers, organisatoren en criminelen, kortom, de house-scene was voor mij een wereld in een wereld. Een aparte groep mensen die de maatschappij verachtte en zich er daarom tegen

'Ondertussen werd de toch al slechte house-scene nog slechter'

afzette. Omdat houseparty's veel geld kostten, begon ik te dealen.

Tegenstelling -

In 1992 moest ik van de Middelbare Detailhandel School af omdat ik opnieuw bleef zitten. Mijn resultaten waren al lange tijd ruim onvoldoende. Dit had tot gevolg dat ik nog meer begon af te glijden. Ik werkte een tijdje en ging daarna in dienst. Ook hier kwam ik in aanraking met drugs. Ondertussen feestte ik dóór. In 1993 werd house echt populair in Nederland. Wanneer ik op zondagochtend na een houseparty over straat liep, zag ik wel eens mensen naar de kerk gaan. De groep waarmee ik altijd ging housen, lachte die mensen uit om hun burgerlijkheid. Ik ook... soms. Want ik zag de tegenstelling. Voor mij was er geen duidelijker tegenstelling tussen licht en duisternis!

Eng -

Die duisternis had zijn weerslag op mijn leven. Ik begon mezelf hoe langer hoe vreemder te voelen en kon mijn draai niet vinden in de maatschappij. Ondertussen werd de toch al slechte house-scene in mijn beleving nog slechter. Mensen leken negatief te veranderen en bedrogen me. Door de jaren heen verdwenen ze uit mijn

omgeving of ze gingen dood door drugsgebruik, door zelfmoord of een auto-ongeluk. Ook geslachtziektes staken de kop op. Ik kende meiden die een abortus lieten plegen omdat ze niet meer wisten of ze nu wel of niet de pil hadden genomen. Enkelen belandden in de prostitutie. In die periode moesten een paar kennissen van mij zelfs lever- en milttransplantaties ondergaan. Drugs hadden die organen aangetaast. Ik vond dat eng en het maakte mij alert. Waar was ik mee bezig? Het kon mij ook gebeuren. Mijn toekomstbeeld werd steeds negatiever.

Pastoor -

Omdat ik in sommige periodes geen huis had, ging ik telkens een tijdje bij mijn ouders wonen. Ze zijn Rooms-katholiek en zo ben ik ook opgevoed. Toch moest ik er niets van hebben. Tot er een nieuwe pastoor kwam in de kerk van mijn ouders. Toen hij op een dag bij mijn ouders thuis kwam, liep ik de kamer uit, maar hij riep mij terug en gaf me een hand. Hij was heel aardig en ik voelde me bij hem op mijn gemak. Op een dag nodigde hij mij uit bij hem thuis. Als ik, ook nog later, bij hem kwam, praatten we over van alles en nog wat. Tussendoor spraken we ook over geestelijke zaken. Langzaam maar zeker begon zich bij mij een bewustwordingsproces op gang te komen. Vaak bad de pastoor voor mij. Na een jaar verhuisde hij en verwaterde het contact. Vanaf dat moment heeft het nog vijf jaar geduurd voordat ik Jezus persoonlijk leerde kennen.

Tarotkaarten en demonen -

Ik was nog steeds erg wisselvallig en had periodes dat ik wel en niet in de house zat. In die tijd was ik bezig met alles wat maar met spiritualiteit te maken had. Ik legde wel eens tarotkaarten, verdiepte me in New Age en filosofeerde nachtenlang met vrienden onder het 'genot' van een blowtje, paddestoelen en cocaïne. Eigenlijk was ik de hele tijd op zoek. In de house kon ik het niet echt vinden. In de drugs of in spiritualiteit ook niet. Ik zocht en zocht... op de verkeerde plek.

'Eigenlijk was ik de hele tijd op zoek'

6 |

Tot ik in 1997 een vriend tegenkwam. Samen met hem had ik vanaf het begin in de house gezeten. Hij vertelde mij dat hij bekeerd was. 'Die zit bij een sekte' was mijn eerste reactie. Maar hij was erg radicaal en dat sprak me aan. Ik ging daarom twee keer met hem mee naar een dienst in zijn gemeente, maar daar voelde ik mij niet thuis. Nu had ik wel eens gehoord van de Jezus-bus en al heel lang had ik gehoopt dat ik die bus eens zou tegenkomen. Toen ik in 1998 op de Dance Parade in Rotterdam kwam, was de Jezus-bus daar ook. Bij de ingang kreeg ik een paarse flyer over Jezus. Al mijn vrienden gooiden de flyer op de grond en begonnen te vloeken. Ik deed de flyer in mijn zak, belde de week daarop naar de mensen van de Jezus-bus (van de stichting Naar House) en kwam zo in contact met een jonge vrouw. Voor mij was ze een engel van God! Ik vertelde haar dat ik bezig was geweest met het leggen van tarotkaarten, horoscopen en New Age en dat ik regelmatig spirituele

ervaringen had. Ik zag demonen, voelde energievelden en hoorde stemmen. Op het moment dat zij samen met mij bad voor de vergeving van mijn zonden, ervaaarde ik de kracht en heerlijkheid van God. Dat was voor mij een enorme openbaring! Dit was reëel. Ik kreeg echte vrede in mijn hart.

Onuitputtelijke bron -

Bijna zes jaar ben ik nu christen. Wat ik zocht, heb ik gevonden in Jezus. Ik ben innerlijk aangesloten op de bron van leven. God zegt in de bijbel dat Hij een God van wonderen en tekenen is. Die zie ik elke dag om mij heen gebeuren. God is betrokken in de meest kleine dingen van mijn leven. Er is interactie tussen God en mij, een relatie. Ik ervaar dat als iets heel bijzonders, een wonder. Ik vind het ontzettend interessant om te geloven. Het liefst zou ik elke minuut van de dag intensief met God bezig zijn. Maar je moet natuurlijk ook je dingen doen, zoals werken. Tijdens mijn werk overpeins ik allerlei zaken uit de bijbel. Het is een onuitputtelijke bron. Ik ga ook steeds meer zien hoe satan de heerser in deze wereld is, maar Jezus heeft hem overwonnen aan het kruis. Door Zijn opstanding uit de dood heeft Jezus ook de dood overwonnen. Gods bijbel is levend, echt en opbouwend. Ik vind dat enorm heftig. Alles is waar. Soms twijfel ik nog wel eens, maar ik weet dat satan me laat twifelen. Mijn geloof in Jezus is echter een geloof van zeker weten, dat maakt het zo interessant.



Lachertje -

Wanneer ik kijk naar de wereld om me heen dan zie ik dat die in haar laatste dagen leeft. De mensen hebben bijna genoeg bereikt om te kunnen zeggen dat ze God niet nodig hebben. Dat dacht ik ook. Maar satan is een leugenaar. Wat ik nu weet over de bijbel wil ik graag doorgeven aan anderen. Ik geef presentaties voor de stichting Naar House door het hele land. Her en der geef ik mijn getuigenis en preek ik ook. Gelukkig zijn er ook veel jong volwassenen die Jezus volgen en sta ik niet alleen in mijn geloof. Ik ben ontzettend blij dat ik uit de duisternis ben gehaald en nu rust, vrede en vreugde ervaar. Ik raad iedereen aan: geef God een kans! Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Deze wereld lijkt heel mooi, maar in vergelijking met Gods Koninkrijk is het een lachertje!

Hoe ben je met de FGBMFI in contact gekomen?

'Via de Gele Gids! De eerste bijeenkomst die ik bijwoonde, ervaarde ik als een zegen. Dat er zoiets bestond voor christelijke zakenlieden wist ik niet. Ik ben kort daarop lid geworden, puur om hun visie mee uit te dragen en te kunnen praten over allerlei zaken waar je als zelfstandige christen-ondernemer tegenaan loopt. Nu de trend zich meer gaat richten op het thematische in combinatie met een getuigenis, zie ik ook meer mogelijkheden voor de FGBMFI ontstaan. In deze helaas steeds rommeliger wereld is het goed om te laten zien dat christelijke zakenlieden een houvast hebben en dat God overall een uitkomst voor heeft ook al lijkt het soms tegen alle regels in fout te gaan.'

gospelshopshalom@zonnet.nl

de groot

De Groot Drukkerij bv



**De Groot Drukkerij werkt met
het oog op uw toekomst.**

**Kijk op
www.degrootdruk.nl/doelgroepen
en ontdek wat wij voor
u kunnen betekenen.**

De Groot Drukkerij bv • Zuidzijde 131 • 2977 XE Goudriaan
Telefoon 0183 - 58 33 33 • E-mail info@degrootdruk.nl
www.degrootdruk.nl

De Groot Drukkerij bv biedt een breed pakket hoogwaardig drukwerk zoals:

- Huisstijldrukwerk
- Acceptgiro's
- Magazines
- Periodieken
- Boeken
- Kranten



Clarona

**Inkoop, verkoop en leasing
van nieuwe en gebruikte
kopieerapparaten**

- Fotokopieerapparaten
- Fotoreceptors
- Toner
- Papier
- Inktcartridges

Clarona Tel.: 077 3986147
In de Riet 45 Fax: 077 3986147
5961 DE HORST E-mail: claassens@solcon.nl



STOFFEREN van STOFFEN, LEREN en
SKAI STOELN, BEKLEDEN van BOOT- en
CARAVANKUSSENS, RESTAURATIE (antieke)
MEUBELN, STOELMATTEN, BIEZEN, ROTAN-
en GAATJESSTOELN, PROJECT STOFFEREN

W. Bouw
Amsterdamseweg 24, 1182 HD Amstelveen
tel.: 020-6439895, mobiel: 06-22667127, fax: 020-6400422

verpleegster of prostituee WAT WORDT ROSITA?



Help een straatkind in Brazilië



Tel. (0223) 522155
E-mail: info@braziliezending.nl
Internet: www.braziliezending.nl
Postbank 3297260
ABN-AMRO 55.51.35.357

Levende Waarheid

Iemand zei ooit: 'Wát is waarheid?' Maar zou de waarheid misschien ook een persóón kunnen zijn? We zullen al gauw geneigd zijn om daar *nee* op te antwoorden omdat er iets onge-rijms in zit.

De postmoderne mens zal zelfs zeggen: er bestaat gewoonweg niet één waarheid, er bestaan alleen maar meerdere waarheden. Maar dan zet je het begrip waarheid toch wel heel erg op losse schroeven. Binnen een koninkrijk in zijn oorspronkelijke vorm was dat wat de koning zei, beval of uitvaardigde, een absoluut gegeven. Zijn woorden, zijn wetten vormden de norm(en) en hadden daardoor een geldingskracht die alles wat daarvan afweek, uitsloot. Immers, zou dat niet zo zijn, dan zou er normloosheid en chaos in de samenleving ontstaan. Die wetten van de koning vormen daarom het *cement* van zijn koninkrijk. Zo bezien kan de waarheid dus door de koning worden belichaamd of als een persoon worden uitgebeeld. Omdat het gehele menselijke bestaan op basis van wetten functioneert, die afkomstig zijn van de Schepper zelf, kon Jezus (die de menselijke manifestatie van de almachtige God is) zeggen: 'Ik ben De Waarheid'. Zijn waarheid is daarbij des te aantrekkelijker, omdat Jezus iemand is met een geweldig groot hart, altijd begrijpend, vol mededogen en vol met oneindig zuivere liefde. Maar ook altijd rechtvaardig. Dat bewees Hij tijdens zijn leven. Hij is de Levende Waarheid!



God
loves you

Kenmerken van zonde

Zonde is ongerechtigheid. Voorbeelden van zonde zijn liegen, bedriegen, stelen, roddelen, wraak, dronkenschap, vuile taal en seksuele losbandigheid. De vraag is waarom mensen voor zonde kiezen. Waarschijnlijk doen de meeste mensen dat omdat ze een verkeerd voorbeeld hebben gehad hoe het leven echt kan zijn. Of zij menen zich in hun vrijheid alles te kunnen veroorloven. Zonde komt voort uit een hartsgesteldheid, waarin het in wezen alleen maar om jezelf draait en nooit echt om iemand anders. Goed beschouwd is het gemeenschappelijke kenmerk van uitingen van zonde dat het bijna altijd ten koste gaat van wie dan ook. En daarin schuilt geen enkele vorm van gerechtigheid. Interessant is daarom dat de naam van Jezus 'Redder' betekent. Hij kwam speciaal naar de aarde juist om de mensen van de zonde én de afschuwelijke vernietigende gevolgen daarvan te redden. Want uit zichzelf lukt dat de mens niet.



10 |

'Gods economie is anders dan die van de wereld'

De boekhouder vertelde ons dat het nog hooguit één à twee maanden zou duren, voordat we failliet zouden zijn. Rita, mijn vrouw, en ik voelden ons wanhopig en met onze rug tegen de muur staan. Zou het einde van ons bedrijf niet meer te vermijden zijn?

'Mijn naam is Hans 't Hart, ik ben 42 jaar, psycholoog, en van beroep trainer-coach. Vijf jaar geleden ben ik begonnen met een bureau voor trainingen en coachingstrajecten op het terrein van persoonlijke effectiviteit en communicatie.

Sinds de start had ik een redelijk vaste klantenkring opgebouwd en de omzet groeide elk jaar gestaag. Na de klap van 11 september kwam daar de klap in, want de economie zakte behoorlijk in elkaar. Enkele klanten draaiden acuut de geldkraan dicht, waardoor de aanmeldingen voor trainingen sterk afnamen. Zelfs geplande trainingstrajecten werden afgezegd. Voor het eerst kwamen er fors minder inkomsten binnen dan dat er werd uitgegeven. De bodem van de schatkist kwam razend snel in zicht.

De bank bleek niet bereid tot het verstrekken van een extra krediet, omdat ik niets kon voorspellen over de vooruitzichten. Ik merkte dat ik me door deze ontwikkelingen totaal liet verlammen. Die week was ik bij een workshop over coaching. Toen ik mijn verhaal daar vertelde, gaf iemand mij het advies: 'be a warrior and not a worrior'. Op dat moment werd ik ermee geconfronteerd dat ik weliswaar een goede trainer was, maar dat ondernemerschap ook andere vaardigheden eiste. Ik was veel te aardig geweest voor debiteuren, die soms al zes maanden niet hadden betaald. Ik had veel te hoge vaste lasten en was veel teveel afhankelijk van slechts een handjevol klanten. Het roer moest om!

'God heeft ook een hart voor ondernemers'

Lam -

De zondag daarna ging ik samen met mijn vrouw naar onze evangelische gemeente. Ik voelde me volkomen teerneer geslagen. Halverwege de mededelingen onderbrak de voorganger zichzelf. Hij zei dat hij de indruk had dat er mensen met een financiële nood aanwezig waren. Hij riep ons op om ondanks alles ons vertrouwen op God te stellen, omdat Gods economie anders is dan die van

'Op mijn achttiende ging ik als vrijwilliger werken op een kasteel in het Lakeland in Engeland. Aan de zomerbijbelschool overdag deed ik niet mee, maar wel aan de avondbijeenkomsten. Ik heb daar veel wonderen gezien, maar wat me vooral trof, was de onderlinge liefde in die samenkomsten. Ik voelde aan alles dat zij iets hadden wat ik niet had. Ik heb toen bewust voor God gekozen. Of er wat veranderde? Thuis in Holland zeiden de mensen dat ik heel anders uit mijn ogen keek. Verder begon ik in de bijbel te lezen en merkte ik opeens dat ik de tekst begreep. Dat was echt opvallend. Later heb ik in een gemeente de doop in de Heilige Geest ontvangen.'

de wereld. Ineens moest ik huilen. Aan het einde van de dienst konden mensen die ziek waren en ook de mensen met een financiële nood naar voren komen voor gebed. Mijn vrouw moedigde mij aan om dat te doen.

Na daar een tijdje gestaan te hebben, kwam mijn vrouw op mij af met een man. Ik kende hem niet, maar hij zei tegen me dat hij een woord van God voor mij had. Mijn vrouw vertelde me later dat zij samen met hem voor iemand aan het bidden was geweest, toen hij zich opeens naar haar omdraaide en vroeg: 'Waar is je man? Ik heb een woord van God voor hem.'

Hij legde mij de handen op en profeteerde over mij alles wat zich op dat moment afspeelde: de

financiële problemen en dat ik mij lam had laten slaan, etc., maar hij zei dat God mijn nood had gezien en dat er een nieuwe tijd zou komen. Ik hoefde niet bang te zijn, ik moest sterk en moedig zijn! Al mijn verdriet brak door de muren van de opgebouwde spanning heen. Als zoiets zo voorin de gemeente gebeurt, is dat best een nederig makende ervaring! Niettemin, ik stond op met de overtuiging dat er een God is, die werkelijk van mij houdt en voor mij zorgt. Wat zijn wij blij dat we in een gemeente zitten, waar God ook door profetie heen tot mensen spreekt. Waren wij daar niet geweest dan hadden we de kans op een dergelijke bemoediging op zo'n belangrijk moment misschien misgelopen.

Spanning -

12 |

De week daarna ging het eigenlijk alleen maar slechter! Geen telefoontjes, geen aanmeldingen, niets. We brachten een bezoek aan de boekhouder. Die was heel somber. Nog hooguit één à twee maanden, en dan zouden we echt failliet zijn. We voelden ons wanhopig en met onze rug tegen de muur staan. Zou dit dan echt het einde van ons bedrijf zijn? God had toch gesproken?

De volgende dag besloten we om een teken te vragen. Als er die dag geen aanmeldingen zouden komen voor de training persoonlijke effectiviteit of voor coaching, dan zouden we de stekker uit het bedrijf trekken. De spanning van een bijna-faillissement is enorm, je loopt door je huis heen en ziet dan voor je dat ze je spullen komen weghalen.

Die dag gebeurde het: drie mensen meldden zich aan voor de training. De dagen erna plotseling nog meer aanmeldingen voor

coachingstrajecten. Binnen twee weken stond mijn agenda voor zeker twee maanden vol. Wat een wonder!

'De volgende dag besloten we om een teken te vragen'

Gelukkig is het daarna goed blijven gaan. Het is een periode die we niet graag overdoen, maar we hebben er wel heel veel van geleerd. Ik ben ook een stuk zakelijker geworden. Bij slecht betalende klanten heb ik een incassobureau ingeschakeld. In allerlei kosten is fors gesneden. We beseffen dat het hebben van een bedrijf lijkt op een trainingsschool: elke keer als het iets minder gaat, kun je de moed laten zakken of daarentegen je vertrouwen op God stellen. Als het even wat minder gaat, blijven we toch doorgaan met het zaaien van geld in Gods Koninkrijk, omdat we geloven dat dit als een soort waarborg zal fungeren. Naast het gewone gesprek met God, proclameren we nu vaak Gods beloften over ons leven. Wij geloven dat wij hiermee Gods wonderen tot aanzien roepen. Elk wonderverhaal heeft helaas ook een zwart randje. Immers, er zijn mensen die óók gebeden hebben en toch een faillissement moesten doormaken;



géén wonder dus. Wij geloven dat God ons leven in Zijn hand heeft. Als wij ooit wèl door een faillissement zouden moeten heengaan, en wij volharden in ons geloof, dan zullen we Gods voorziening zeker ook daarin ervaren.'

'Ik ben een stuk zakelijker geworden'

Lid zijn van de FGBMFI, wat betekent dat voor jou?

'Dat is voor mij een belangrijke zaak geworden. Behalve de chapterbijeenkomsten komen we elke vrijdagochtend op mijn kantoor in Bunschoten bij elkaar voor gebed en dat heeft een enorme impact op mijn leven. Ik heb nieuwe vrienden leren kennen waarmee ik allerlei persoonlijke en zakelijke aangelegenheden kan bespreken. Puur goud! Soms begrijp ik niet waarom niet meer mensen van dat soort gelegenheden gebruik maken.'

| 13

Jullie hebben emigratieplannen?

'Klopt, dat is onze droom. We willen in Canada een nieuw bedrijf starten en zeker ook actief zijn binnen de FGBMFI, want ik vind het heel belangrijk dat we in de marketplace zichtbaar maken dat God ook een hart voor ondernemers heeft. Dat is toch eigenlijk het bijzondere voor mij, dat je in relatie leeft met de levende God, die een Vader voor mij is, in mijn omstandigheden voorziet, die geneest en ook herstel brengt in relaties!'

E-mail: info@hartcom.nl

CHARISMA NEDERLAND HEEFT
NOG STEEDS EEN STERK
GROEIEND AANTAL
ABONNEES.

Charisma
NEDERLAND
CHRISTELIJK LIFESTYLE MAGAZINE

Ideaal om in te adverteren dus.

Uit een lezersenquête bleek duidelijk dat onze lezende achterban sterk betrokken is bij het blad en ook de advertenties goed leest. Interessant voor uw bediening, kerk, organisatie, bedrijf of activiteiten. Charisma heeft een grote oplage van rond de 18.000, heeft lage advertentietarieven gezien die oplage en kent geen toeslagen voor steunkleur of full colour. Het bereikt een veel breder christelijk publiek dan wel eens gedacht wordt en verschijnt zes keer paar jaar.

Neem contact met ons op via:
Telefoon 0297 237173, of e-mail info@charisma.nl

***nog geen abonnee? Vraag een proefnummer aan via
www.charisma.nl**

Charisma Nederland • Postbus 289 • 1430 AG Aalsmeer
Tel. (0297) 237173 • Fax. (0297) 237177 • info@charisma.nl • www.charisma.nl

Scriba Public Relations

Adviesbureau voor:

- ✓ Communicatieproblemen
- ✓ Teksten
- ✓ Benadering Media

Tel: 070-3242699

Mob: 06-53361661



Aktief
SCHOONMAAKDIENSTEN

**Voor een schone
kijk op zaken!**

www.aktief-schoonmaak.nl



Een vrouw ontmoet Jezus



Jezus verliet Judea en ging op weg naar Galilea. Hij moest door Samaria en kwam in de stad Sichar in Samaria. Deze stad lag vlakbij het stuk land dat Jakob aan Jozef had gegeven en daar was ook de bron van Jakob. Jezus was moe van het lopen en rustte uit bij de bron; dat was omstreeks 12 uur 's middags. Er kwam een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus vroeg of zij hem wat te drinken wilde geven. Hij was op dat moment alleen omdat zijn discipelen naar de stad waren om eten te kopen. 'Dat begrijp ik niet', zei de vrouw verbaasd. 'Ik ben een Samaritaanse en U bent een Jood. Welke Jood vraagt een Samaritaanse nu iets te drinken?' Want joden gaan niet met Samaritanen om. 'Als u wist wat God geeft en Wie Ik ben Die u om water heeft gevraagd', antwoordde Jezus, 'dan zou u Mij om water hebben gevraagd en Ik zou u levend water hebben gegeven.' 'Maar Here', zei zij, 'U hebt geen kruik en de put is diep. Waar haalt U dat levende water dan vandaan? Bent U meer dan onze stamvader Jakob? Hij heeft deze put gegraven. En zijn zoons, zijn vee en hijzelf hebben er water uit gedronken.'

Fontein -

Jezus antwoordde: 'Wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt.' De vrouw zei: 'Here, geef mij van dat water, dan zal ik nooit meer dorst krijgen en hier geen water hoeven te putten.' Jezus zei: 'Ga uw man halen.' 'Ik heb geen man', antwoordde de vrouw. 'Dat is waar', zei Jezus. 'U bent vijf keer getrouwd geweest en de man met wie u nu samenleeft, is uw man niet.' 'Here',

zei de vrouw tegen Hem, 'U moet een profeet zijn! Op welke plaats moeten wij God eigenlijk aanbidden? Hier op de berg Gerizim zoals onze voorouders altijd deden of in Jeruzalem zoals de Joden zeggen?' Jezus antwoordde: 'Geloof Mij, er komt een tijd dat de mensen de Vader niet zullen aanbidden op de Gerizim en ook niet in Jeruzalem. U aanbidt blindelings, want u kent God niet. Wij weten wie wij aanbidden. Wij kennen God. De Redder van de wereld komt uit het Joodse volk. Het gaat er niet om waar wij de Vader aanbidden, maar hoe wij Hem aanbidden. Echte aanbidding is geestelijk en zuiver. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden. God is Geest en wij kunnen Hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is.'

Precies -

De vrouw zei: 'Ik weet dat de Christus komt; Hij zal ons Gods boodschap precies vertellen.' Jezus antwoordde haar: 'Ik ben de Christus.' (...) De vrouw liet haar kruik bij de put staan en ging de stad in. 'Kom mee!' riep zij naar de mensen. 'Er is een Man Die mij wist te vertellen wat er in mijn leven gebeurd is. Zou Hij de Christus kunnen zijn?' De mensen liepen de stad uit om Hem te zien. (...) Veel mensen uit de Samaritaanse stad geloofden in Jezus. Zij waren daarvan overtuigd omdat de vrouw vertelde dat Hij precies wist wat er in haar leven gebeurd was. Toen zij bij Hem kwamen, vroegen zij of Hij bij hen bleef. Hij bleef nog twee dagen. Er gingen nog veel meer mensen in Hem geloven. 'Wij geloven nu ook in Hem', zeiden zij tegen de vrouw, 'maar niet alleen door wat u ons hebt verteld. We hebben Hem nu zelf gehoord. Wij weten dat deze Man werkelijk de Redder van de wereld is.' (naar Johannes 4, Het Boek)



16 |

'Arian, waar is je hart?'

De regels uit het hiernaast afgedrukte, ontroerende lied geven volgens Arian Eland (26) uit Rotterdam misschien wel het beste het verhaal van zijn 'bekering' weer. Eigenlijk is bekering een beetje raar woord want hij komt uit een warm christelijk gezin. 'Op mijn 18e jaar heb ik belijdenis van mijn geloof gedaan, en ik zou mijn hele leven 'ja' hebben geantwoord op de vraag of ik een christen ben. En toch miste ik iets heel belangrijks!'

Veel feesten -

'Het christen-zijn was voor mij voornamelijk het weten dat er een God is, de God van de bijbel. Toen ik economie ging studeren in Rotterdam en lid werd van de christelijke studentenvereniging NSR, kwam ik erachter dat er mensen bestonden voor wie het

De Verloren Zoon

Alles kun je nu vergeten
Alles wat je vroeger was
Want je hebt jezelf verloren
Je bent opnieuw geboren
Nu begint het pas

Alles mag je nu vergeten
Alles wat je had geleerd
Wat beneden was wordt boven
Weten wordt geloven
Alles is omgekeerd



christen-zijn méér was, zonder dat ik dat 'méér' precies kon definiëren. Even goed lukte het me vrij aardig om dat van de hand te doen als 'overdreven gedoe' en 'een kwestie van verschillende persoonlijkheden' om zo m'n handen vrij te hebben voor een zeer onbezorgde studententijd. Lange nachten, veel feesten en weinig studeren. Maar toch, er bleef iets knagen. Ik dacht dat ik de bijbel wel zo'n beetje kende, en daarin lezen vond ik erg saai, maar aan de andere kant vond ik dat jammer, want ik ontmoette medestudenten die bleven volhouden dat God tegen hen sprak door de bijbel....

Overleven -

Een sprongetje in de tijd: najaar 2001, net gaan werken als financieel analist bij een grote oliemaatschappij

en, veel belangrijker, pas getrouwd met mijn lieve vrouw. De start van ons huwelijk was nu niet bepaald het sprookje waar we op hadden gehoopt: mijn vrouw werd namelijk erg ziek tijdens onze huwelijksreis. De eerste weken thuis werden gekenmerkt door ziekenhuisbezoeken, zorgen en vragen: wat is er aan de hand, hoe moet het nu verder? De zorgen en de vragen gingen niet weg, en de weken en maanden verstreken. Ondertussen eiste ook de overgang van het studentenleven naar werken zijn tol, en zo was leven in die periode vooral overleven.

Jezus zegt:

'Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden.'

(Mattheüs 11:28,29 - Het Boek)

Van kerkbezoek, in die tijd doorgaans Hervormd/Gereformeerd, kwam niet al te veel, het ging ons steeds minder zeggen. Geen puf om 'ook nog eens' aan God te denken, hoewel we af en toe een hulpeloos gebed om hulp aan Hem richtten. Gebeden die zonder meer gehoord zijn, al voelde dat toen niet zo. Mijn vrouw was nog steeds ziek, en hoewel het langzaam aan ietsje beter ging, beperkte het ons nog steeds in sterke mate in onze mogelijkheden.

Even in de hemel -

Op een wonderlijke manier kwamen we, zonder dat wij daar nu zo'n behoefte aan hadden, terecht in een dienst in de Pinkstergemeente in Hoogvliet. God had die ochtend, in het voorjaar van 2003, iets in petto voor ons! God Zelf sprak door degene die voorging

'Wat een vuur, wat een kracht, wat een blijdschap!'

heel duidelijk tot mij: "Arian, waar is je hart?" Ik besepte dat mijn hart bepaald niet bij God was, en ik realiseerde me als nooit tevoren dat het inderdaad mijn hart was waar God naar op zoek is. Al die tijd had ik de overgave aan Jezus, het Hem in alles en met alles wat ik ben Heer van mijn leven maken, gemist. Na een oproep daartoe knielden we uiteindelijk voor- en ik herinner me als de dag van gisteren de manier waarop God me met Zijn

Liefde aanraakte. Het was net alsof ik even in de hemel was. Alle moeiten en vragen van de afgelopen periode nam Hij in één keer van me af! Nadat er met me was gebeden, werd ik gedoopt in de Heilige Geest, en de uitwerking was onbeschrijflijk. Wat een vuur, wat een kracht, wat een blijdschap! Ook met mijn vrouw werd gebeden en enkele weken later werd zij, nadat daarvoor specifiek gebeden was, door onze Heer Jezus volkomen genezen!

Gebedsverhoringen -

Ons leven veranderde totaal, het ging volledig op zijn kop: van mensen met problemen werden we getuigen van Gods genezende en herstellende liefde en kracht. Vrienden waren verbaasd, ook nieuwsgierig en vaak heel positief. Een paar goede studievrienden zijn nog steeds goede vrienden, die vriendschappen hebben zich

18 |





sinds die tijd alleen maar verdiept. Verder hebben we er enkele goede vrienden bij gekregen uit de Pinkstergemeente in Rotterdam, waar we nu lid van zijn.

'De reactie op elk probleem is: bidden!'

Sommige dingen veranderden langzaam, andere snel; alles precies op Gods tijd, in zijn wijsheid. Als Hij Heer van je leven is, betekent dat dus ook wel eens geduld hebben en lang niet alles begrijpen, maar wèl weten dat Hij alles in zijn hand heeft.

Er veranderde méér: opeens vond ik het helemaal niet moeilijk meer om 's ochtends tijd voor God te nemen. Hij wou immers met me spreken, ook door de bijbel, die ik toch lang niet zo goed bleek te kennen als ik had

gedacht. Er ontwikkelde zich bij ons allebei een echte persoonlijke relatie met onze Heer en Heiland. In alle facetten van ons leven betrekken we Hem tegenwoordig, en de reactie op elk probleem is: bidden! Al vele malen hebben we wonderlijke gebedsverhoringen mogen meemaken.

Levensrecht -

Via een goede vriend kwam ik niet lang na de dienst in Hoogvliet terecht bij het FGBMFI-Chapter Rotterdam. Ik herkende daar bij veel mensen het enthousiasme voor Jezus, dat God ook in mijn hart had gelegd. De getuigenissen die op de maandelijkse Chaptermeetings worden gegeven zijn levensrechte verhalen van hoe God in mensenlevens werkt. Ik ben erg dankbaar voor de mogelijkheid om elkaar als Full Gospel Business Mannen te kunnen bemoedigen en aan te vuren om je plek als discipel van Jezus op je werk in te nemen. Maar het is evenzeer mijn droom en gebed dat God ons als FGBMFI-leden nog veel meer de ogen gaat openen voor de grote massa's afgematte en voortgejaagde mensen, schapen zonder herder, overal om ons heen!

SPECIALIST INTERN TRANSPORTMATERIAAL



palletwagens en stapelaars



bagagewagens



aluminium en stalen steekwagens



speciaal transport



electrische
trappenklimmers,
ook voor rolstoelen



aluminium oprijplaten,
draagbaar en verrijdbaar

AARNOUDSE transportmiddelen



dremplplaten



allerlei magazijnwagens



etagewagens

Boerhaavelaan 21
2992 KB Barendrecht
tel. 0180-619034
fax 0180-617987
www.aarnoudse.nl
info@aarnoudse.nl



rollers



kastendiepladers



rolcontainers,
ook stapelbaar

SNEL UIT VOORAAD LEVERBAAR. MAATWERK IS MOGELIJK

† GODS GENADE



Gottes Gnade / God's Grace Ministries
The Lord is good and his mercy endures forever.

Nico & Josta Aarnoudse

Stg. Gods Genade
Postbus 111
2990 AC Barendrecht • Nederland
Tel: (31) 180 - 617822
Fax: (31) 180 - 621425
E-mail nico@aarnoudse.nl



Gebedsdienst aan de Boerhaavelaan 23 elke woensdagavond
van 19.30 uur - 22.00 uur. Genezingsdienst elke laatste
zaterdag van de maand van 13.00 - 18.00 uur.



God kent ieder mens!

'Ik had me wel eens afgevraagd of God nu werkelijk ieder mens zou kunnen kennen. Het antwoord daarop kreeg ik enkele jaren geleden, toen ik met een goede kennis uit mijn gemeente een conferentie bezocht in het noorden van Engeland. Op een middag konden we kiezen uit enkele sprekers en wij gingen luisteren naar Frank Houston uit Australië, een voorganger die al heel wat gemeentes had gesticht. Hij bleek een ervaren spreker en hij begon met te zeggen dat hij helaas al zijn aantekeningen was kwijtgeraakt en nu maar zou gaan vertellen over zijn ervaringen met God. Dat zou een heel serieuze spreekbeurt hebben kunnen worden, maar het werd een aaneenschakeling van hele leuke gebeurtenissen. Daar bleef het niet bij want er gebeurde

iets verrassends. Wij zaten in een grote sportzaal met zo'n 300 mensen en die had één uitgang, die zich schuin achter de spreker bevond. Al na ongeveer een half uur liep een man de zaal uit en Frank stopte zijn verhaal en vroeg hem wat hij ging doen. Naar het toilet! 'Oh,' zei Frank, 'iedereen die de zaal hier verlaat, ga ik altijd eerst zegenen.' De man krijgt daarop gebed en wordt heel krachtig aangeraakt door de Heilige Geest en schuift meters over de grond. Ik denk: die spreker is echt een man van God en bad daarop stilletjes dat, als de Heer voor mij soms ook iets had, hij mij dan uit de zaal wilde pikken. Het ongelooflijke gebeurde: binnen vijf minuten wijst Houston naar mij, terwijl ik toch ergens op de zestiende rij zat, en vraagt me om naar voren te komen. En vervolgens sprak hij over mij een gebed uit. Voor mij was dit het bewijs dat God echt alles weet!

(Verhaal van een zakenman; naam bij de redactie bekend)

| 21



22 |

Wat is bekering?

Bij een bekering maak je een draai van 180 graden, waardoor jijzelf niet meer het middelpunt van je leven bent, maar een ander. Je keert je om van een puur egoïstische levensstijl, gericht op jouw verwachtingen, jouw geluk, rijkdom, succes, jouw familie of bedrijf. Een houding waarin je eigenlijk je eigen (af)god bent. Bekering betekent vooral een verandering in je denken, die op waarheid en niet

meer op leugens berust. Dat werkt heel bevrijdend! Hierdoor ga je inzien dat het in deze wereld niet als eerste moet gaan om de mens, maar om God, zoals de aarde draait om de zon en niet andersom. Om de God, Die alles heeft ontworpen en tot stand gebracht. Bij een bekering gaat het om de vrije keuze om Hem als de oorsprong van je leven te erkennen. En vanuit die erkenning sla je een nieuwe hoofdrichting in, met nieuwe keuzes voor je leven.

relatie

Door de artikelen in dit blad heeft u misschien zitten denken of u God ook zou willen leren kennen op zo'n persoonlijke manier. Dat kan, als u in alle oprechtheid de hierna volgende stappen zet. Ontelbaar veel mensen zijn u daarin al voorgegaan!

1 Erken dat God de schepper van alle dingen is.

De Bijbel zegt: 'Want sinds Hij de wereld heeft geschapen, kunnen we met ons verstand zijn onzichtbare eigenschappen uit de schepping opmaken: zijn eeuwige macht en zijn God-zijn' (Brief van Paulus aan de Romeinen, hfdst 1 vers 20).

2 Accepteer dat God belangstelling voor u heeft,

en méér nog: Hij heeft u lief en wil graag een levende relatie met u hebben! Jezus Christus, de Zoon van God, heeft dat mogelijk gemaakt. Zijn dood aan het kruis is geen ongeluk of mislukking, maar het middel dat God uitkoos om de scheidingsmuur af te breken die tussen Hem en de mensheid instond (Efeziërs, hfdst 2 vers 14). Deze muur, die zonde wordt genoemd, is de wortel van al onze problemen.

3 Beantwoord de liefde van deze God, die uw

Vader wil worden. 'Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon ervoor over had: iedereen die in Hem gelooft (blijft geloven), gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven' (Evangelië volgens Johannes, hfdst 3 vers 16).

4 Spreek hardop het volgende gebed uit (of in

uw eigen woorden), want de Bijbel zegt dat als u met uw mond erkent: 'Jezus is de Heer' en met uw hart gelooft dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt, u wordt gered (Rom., hfdst 10 vers 9).

'Here God, na het lezen van al deze getuigenissen geloof ik dat U in ieder mens bent geïnteresseerd, ook in mij. Ik leg nu mijn hart voor U open, met al mijn problemen, mijn vragen, mijn mislukkingen, teleurstellingen en angsten. Ik erken dat Jezus, uw Zoon, aan een kruis is gestorven, opdat ook ik een persoonlijke en levende relatie met U kan hebben. Ik geloof dat het vergoten bloed van Jezus al mijn fouten uitwist en mijn leven reinigt. Jezus, ik geef me aan U over, ik neem U aan als mijn Redder en als de Leidsman over mijn leven. Met uw hulp wil ik opnieuw beginnen en mijn best doen om naar uw wil te leven.'

Vertrouw niet op uw gevoel dat God u heeft aangenomen! Gevoelens kunnen veranderen, maar uw nieuwe relatie met God is gebaseerd op Zijn beloften, want er staat geschreven: 'Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered' (Romeinen, hfdst 10 vers 13). Neem regelmatig de tijd om te bidden, praat met God met woorden die uit uw hart komen. Lees regelmatig in de Bijbel om alles te ontdekken wat God heeft beloofd (zie bijv. Psalm 37 vers 4; Romeinen, hfdst 8 vers 14-17; Eerste brief van Petrus, hfdst 2 vers 2). En schaaft u nooit om anderen te vertellen over uw nieuwe relatie met Jezus (Evangelië volgens Mattheüs, hfdst 10 vers 32).



24 | De uitdaging van de Full Gospel Business Men's Fellowship International

- Het grootste netwerk van christelijke zakenmensen in de wereld
- Actief in ruim 160 landen
- Een organisatie die elk ras, elke cultuur, elke kerkelijke richting en bijna elke taal omvat
- Relevant voor de mensen van vandaag, voor iedere man en vrouw die op zoek is naar wat echt waarde heeft in deze wereld

De FGBMFI probeert zakenmensen en anderen te bereiken die normaal gesproken niet of nauwelijks

met het Evangelie in aanraking komen. De vereniging doet dat door het organiseren van bijeenkomsten van de lokale afdelingen, de zogeheten chapters. Een spreker, meestal een zakenman, geeft daarbij zijn getuigenis hoe hij Jezus Christus heeft leren kennen en wat dat voor gevolgen heeft gehad voor zowel zijn persoonlijk als in zijn zakelijk leven.

De bijeenkomsten -géén kerkdiensten!- worden gewoonlijk eens per maand op een doordeweekse avond in een restaurant gehouden met een maaltijd of een kop koffie.

U ontmoet er zakenmensen en andere werkenden, die het als een uitdaging zien om aan anderen de geweldige liefde van God door te geven.

De FGBMFI hanteert het woord businessman in de ruimste betekenis van het woord. Iedere man of vrouw die de grondslag kan onderschrijven, kan lid worden. Er bestaat geen enkele beperking op grond van functie, inkomen of lidmaatschap van een kerk of gemeente.

Het resultaat van al deze activiteiten? Maandelijks komen op ruim 4500 plaatsen in de wereld de lokale chapters in een informele sfeer bijeen met ruim één miljoen bezoekers! Maar het grootste wonder is wel dat in al die jaren vele, vele honderdduizenden mensen hebben gekozen voor de realiteit van een levende God in hun leven. Omdat ze ontdekten dat God een Vader is die om ieder van ons geeft.

CHAPTER ADRESSEN



Full Gospel
Business Men's Fellowship
International

De Full Gospel Business Men's Fellowship International omvat wereldwijd ruim 4500 chapters in meer dan 160 landen. Hieronder vindt u de chapters in Nederland en België. De bijeenkomsten zijn voor belangstellenden toegankelijk. De hieronder genoemde personen geven u graag nadere informatie over tijd en plaats van de bijeenkomsten.

Nederland

Meer informatie vindt u op www.fgbmfi.nl

Almelo

J. Dogger
0546-861669

Amsterdam:

W. Bouw
020-6439895

Amersfoort:

J.'t Hart
033-4567706

Groningen

J.Roffel
0594-212747

Den Haag

J.J.van Bijsterveld
070-3253184

Naaldwijk:

J.van der Graaf
010-5928720

Rotterdam

L.J.v.d.Eijk
0641369854

West-Brabant

J.G.de Klerk (a.i.)
070-3242699

Zeeland

H.Hoogendoorn
0113-312700

Zoetermeer:

H.Dijkshoorn
015-3697399

België

Chapters,
Nederlands sprekend

Izegem

Rik van Neste
Tel th: +32 51 302444
Mob: +32 476 227574

Ieper

Danny Chapelle
Tel th: +32 57 206123
Mob: +32 476 442345

Vlaanderen

Jongerenchapter
Brecht Van Neste
Tel th: +32 51 241663
Mob: +32 475 670423

Chapters,
Frans sprekend

Liege

Charles Bindels
Tel th: +32 80 338331

Mons

Georgio Tsiakas
Tel th: +32 65 730819

Namur

Roland Vander Meulen
Tel th: +32 81 745627
Mob: +32 476 957274

St Ghislain

Roger Kapotho
Tel th: +32 65347552

Nationaal Bestuur Nederland

Voorzitter a.i.
(tevens 1e secretaris)

Hans de Klerk
Tel: 070-3242699
Mob: 0653361661
hdeklerk@fgbmf.nl

Penningmeester

Han Hoogendoorn
Tel: 0113-312700
Mobiel: 0620613013
hoogendoorn.felix@scarlet.nl

2e Secretaris

Huug Hahn
Tel: 040-2300161
nat.secr@fgbmf.nl

Leden:

Huub Dijkshoorn
Tel thuis: 015-3697399

Jacob Dogger

Tel. thuis: 0546-861669

Léon van der Eijk

Mobiel: 06-41369854

Ib van der Zee

Tel. thuis: 035-6023222

Nationaal Bestuur België

Voorzitter

Koen Van Neste
Ieperstraat 38
8830 - Hooglede
Tel. thuis: +32 51 241663
Tel. kantoor: +32 51 241535
Mobiel: +32 476 227576
koenvanneste@skynet.be

Vice-voorzitter

André Bergs
Tel. thuis: +32 87 787228
andre.bergs@skynet.be

Penningmeester

Jean Dehoy
Tel. thuis: +32 61 222180
jeanregine92@yahoo.com

Secretaris

Jacques Naert
Tel. thuis: +32 56 413411
Fax kantoor: +32 56 364565
Mobiel: +32 494 064594
jacquesnaert@belgacom.net

Gebedscoördinator

Danny Chapelle
Tel. thuis: +32 57 206123
Mobiel: +32 476 442345
dannyc@tiscali.be

Regiovertegenwoordiger Vlaanderen

Rik Van Neste
Tel. thuis: +32 51 302444
Tel. kantoor: +32 51 306983
Mobiel: +32 476 227574
vanneste.rik@telenet.be

European Office

Office Manager
Leonard Brookes
Wilselsesteenweg, 5
3020 - Herent, België
Tel: +32 16 207944
Fax kt: +32 16 207931
e-mail: FGBMFIEur@skynet.be
www.fgbmfi-europe.com

International Office

20 Corporate Park Dr
3rd Floor
Irvine, CA 92606, USA
Tel.: +1.949.260.0700
Fax: +1.949.260.0718
fgbmf@ix.netcom.com
www.fgbmf.org

Wilt u een uitnodiging voor een
chaptermeeting in uw buurt?

Stuur een e-mail met al uw gegevens naar:

Nederland: hdeklerk@fgbmf.nl

België: jacquesnaert@belgacom.net

Bestelbon



Voor abonnementen s.v.p. contact opnemen met:
H. Hoogendoorn, Prunusstraat 104
4431 DB, 's-Gravenpolder. Tel: 0113-312700
e-mail: hoogendoorn.felix@scarlet.nl

De Stem bestellen (excl. verzendkosten)

1 t/m 10 exempl: € 2,00 p. st.
11 t/m 25 exempl: € 1,80 p. st.
26 t/m 100 exempl: € 1,70 p. st.
Meer exemplaren: € 1,60 p. st.

Let op: exacte aantal exemplaren vermelden!

Ik bestel:

Van de STEM: exemplaren
 Van het boek over D. Shakarian: exemplaren

Voorl. en naam:

Adres:

PC en plaats:

Handtekening:

Deze bon duidelijk leesbaar ingevuld sturen naar:

In Nederland: C.Cats, Paul Scholtenstraat 20
1063 NG Amsterdam - tel: 020-6116528
e-mail: cor.cats@wolmail.nl

In België: p/a FGBMFI Europa, Postbus 49 - B-3000
Leuven-3 - tel. 016-207944 - fax 016-207931
e-mail: FgbmfiEur@aol.com

Het boek 'De gelukkigste mensen ter wereld' is het beroemde levensverhaal van de oprichter, Demos Shakarian. Het beschrijft het ontstaan en de achtergronden van de FGBMFI. In meerdere talen beschikbaar. Prijs: € 9,00 (excl. verzendkosten)



Colofon

Uitgever:

Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI)
De STEM is een gezamenlijke uitgave van FGBMFI België en FGBMFI Nederland

Redactiesecretariaat:

J.G. de Klerk, 070-3242699; Mob: 0653361661; hdeklerk@fgbmf.nl

Abonnementenadministratie Nederland:

H. Hoogendoorn, Prunusstraat 104, NL 4431 DB, 's-Gravenpolder. Tel: 0113-312700; hoogendoorn.felix@scarlet.nl

Abonnementenadministratie België:

p/a FGBMFI Europa, Postbus 49, B-3000 Leuven-3, België; tel. 016-207944, fax 016-207931, e-mail: FgbmfiEur@aol.com

Graphisch ontwerp:

Seaman Designs te Anna Paulowna
www.seamandesigns.nl

Druk:

De Groot Drukkerij B.V. te Goudriaan

Verschijningsfrequentie:

In 2004 éénmaal; in 2005 twee uitgaven

Advertenties

Nederland:

Verburg Services
Postbus 289 - 1430 AG Aalsmeer
Tel ktr: 0297-237173 - Fax: 0297-237177
Mob: 0652004070
e-mail: sverburg@wxs.nl

België:

Rik van Neste
Marktstraat 45 - 8870 - Izegem
Tel ktr: +32 51 306983
Fax ktr: +32 51 316791
Mob: +32 476 227574
e-mail: vanneste.rik@telenet.be

Boeken, brochures, rapporten etc.

**Printing on Demand of
Afdrukken op aanvraag**

in full-colour of gewoon zwart/wit

**voor
1 exemplaar of zoveel als nodig**

Wij spreken op dit gebied alle talen, zijn veelkleurig en verwerken elke hoeveelheid. Vraag vrijblijvend informatie of offerte per e-mail:



THORA
print & copy

Jacob Gillesstraat 12
2582 XZ 's-Gravenhage
Tel. 070-3501791 Fax: 070-3584778
e-mail: thora@dataweb.nl

Geloof nodig?

Je kunt het krijgen!

... door Gods Woord te horen. Dat is één van de zeven wonderlijke kenmerken van Gods bovennatuurlijke Woord: het produceert geloof.

Zomaar een kort principe uit de onderwijsbrieven van Derek Prince. Deze studiebriefjes worden wereldwijd door miljoenen mensen gelezen. U kunt ze vier keer per jaar gratis ontvangen. U krijgt dan ook regelmatig proclamatiekaarten, een catalogus met zijn boeken en zendingsnieuws...

Stuur de bon in een envelop naar DPM Nederland, Antwoordnummer 1803, 1960 VB Heemskerk (postzegel niet nodig). Mailen of bellen kan ook: 0251-255044, info@nl.derekprince.com, www.dpmnederland.nl

Ja, stuur mij de gratis onderwijsbrieven van Derek Prince!

Naam:

Straat:

Postcode en Plaats:

Tel:

Nationaal Opbouwweekend

26, 27 en 28 november 2004

Kom en ervaar Jezus' kracht?



Duinse Polders in Blankenberge

Samson Rajkumar komt uit India (Madras) en is gehuwd met Elgin. Hij volgde de 'Lakewood bijbelschool' in Texas en werd medewerker van John Osteen. Hij is tevens doctor in de theologie. Sinds 1986 predikt hij het Evangelie in India en overal ter wereld. In India is hij oprichter van 100 kerken, 6 weeshuizen, hij voorziet dagelijks ten minste 16.000 mensen met drinkbaar water, medicijnen en voedselbedeling voor kinderen en ouderen. Duizenden mensen gingen in Jezus geloven door het horen van Samson's prediking en velen werden op bovennatuurlijke manier genezen. Hij werd zelf genezen van een hersentumor.

David Hathaway, komt uit UK. en is gehuwd met Zena, beroemd en geliefd internationaal evangelist bereikt miljoenen mensen over de ganse wereld. David kreeg een wonderbaarlijke genezing van keel- en longkanker. God bevestigt nog steeds de boodschappen door duizenden bovennatuurlijke wonderen en tekenen. Zijn getuigenis en zijn ervaringen leren wat geloof echt is. David zegt: "Mijn visie is om te demonstreren wie de echte Jezus Christus is en Hem écht persoonlijk leren kennen.

Inschrijving:

- Inschrijving moet gebeuren **vóór 21 NOVEMBER 2004** en dit door e-mail fgbmfi.conventie@telenet.be
- Storting op rekeningnummer: 748-0026309-28 van FGBMFI-Conventie

Deelnamekosten:

- Eén of meer dagen zonder overnachting (minimum één maaltijd per dag):
Per middagmaal: 15 Euro
Per avondmaal: 13 Euro
- Volledige weekend met overnachting: Prijzen inclusief overnachtingen, alle maaltijden, lakens, handdoeken, gebruik zalen, verzekering.
Volwassenen: 100 Euro per persoon
Kinderen 6 - 11j. : 77 Euro per persoon
Kinderen 2 - 5j. : 56 Euro per persoon
Kinderen <2j. : gratis

Geen kinderopvang voorzien !!!

