

VOICE

No. 2001/3-4
december 2001



Conflicten oplossen door communicatie



Sylvie Moo
**Genezen van
doofheid**
blz 12

Dr. Christoph
Häselbarth
**Naar een voortref-
felijk huwelijk**
blz 10



Wolf-Dieter
Hartmann
**Omgaan met
conflicten**
blz 8



Conflicten oplossen door commu- nicatie



TITELTHEMA

- 4 Dr. Christoph Hägele
Een gezonde persoonlijkheid als voorwaarde voor een goede communicatie
Mijn zelfbeeld is doorslaggevend voor mijn omgaan met anderen
- 6 Statistisch aangetoond
Conflictheersing door goede communicatie
- 7 Kort commentaar door prof. G. Sauder
Communicatieve vaardigheden zijn essentieel

INTERVIEW

- 8 Wolf-Dieter Hartmann
Omgaan met conflicten
Ga een conflict niet uit de weg



GETUIGENIS

- 10 Dr. Christoph Häselbarth
Naar een voortreffelijk huwelijk
„Ik sta de ander toe anders te zijn“

GETUIGENIS

12 Sylvie Moo

Verwondering en een nieuw begin

Genezen van doofheid – horen maakt communicatie mogelijk

HET VISIOEN LEEFT

19 Franz Kren

Een strijd in het denken – moord of zelfmoord?

De nieuwe voorzitter van FGBMFI Oostenrijk vertelt over zijn leven

GETUIGENIS

22 Pamela Suran

Brandpunt in het Midden-Oosten

Conflicten vermijden door vreedzaamheid



ADVIES

24 Tien gouden regels voor goed luisteren en goede communicatie

RUBRIEKEN

Van de redactie	3
Bijbelse wijsheden	11
FGBMFI Actueel	14
Activiteiten-agenda	17
De FGBMFI bij u in de buurt	18
Colofon	27
Wie zijn wij?	27
Bestellen	27

Beste lezer,

Het woord „conflict” komt van het Latijnse „confligere”, dat letterlijk „botsen” betekent.

Een conflict komt neer op een botsing van verschillende meningen of gevoelens. Wie heeft dat niet mee-gemaakt? Het zou interessant zijn u als lezer te vragen wanneer u uw laatste conflict hebt gehad en hoe u daarmee bent omgegaan. Er zijn verschillende soorten conflicten. Vaak vinden we het gemakkelijker een conflict uit de weg te gaan, de „botsing” te vermijden, in plaats van het conflict bewust onder ogen te zien. Diverse auteurs bieden hier hulp en brengen hun ervaring in.

We kunnen uitgaan van enkele vaststaande inzichten, ongeacht waar een conflict optreedt: in het huwelijk, in de familie, op het werk, bij vrienden, in de kerk of gemeente. Conflicten zijn niet te vermijden. Een conflict kan niet stilzwijgend opgelost worden. Communicatie is van levensbelang voor een relatie. Hetzelfde geldt voor luisteren. Ik wens u een geslaagde conflictoplossing door communicatie toe. Daarbij gaat het niet alleen om wat men zegt, maar vooral ook om hoe de ander het opvat.



Helmut Klaes

Helmut Klaes
hoofdredacteur

Een gezonde persoonlijkheid als voorwaarde voor een goede communicatie

„Voor de vaardigheid om met anderen om te gaan zou ik aanmerkelijk meer betalen dan voor welke andere vaardigheid ook.” Aldus Andrew Carnegie, de grote Amerikaanse staalmagnaat, die aan het begin van de twintigste eeuw een vermogen van meer dan US\$ 500 miljoen verwierf, hoewel hij als volkomen onbemiddelde immigrant was begonnen.

Het vermogen om met andere mensen om te gaan, de sociale intelligentie, is in onze maatschappij een essentiële eigenschap. Dat geldt niet alleen voor onze carrière, ons huwelijk en andere intermenselijke relaties, maar ook voor ons psychische welzijn. Maar hoe worden we een persoonlijkheid met een positieve instelling, iemand die door iedereen wordt gewaardeerd en die overal welkom is? Laten we deze vraag eens onderzoeken.

Het grootste deel, circa 85%, van wat we bereiken, is een rechtstreeks resultaat van hoe we met anderen omgaan. We zien reeds dat personeelschefs van grote en succesvolle bedrijven overal ter wereld hun personeel eerder aannemen op grond van hun persoonlijkheid en hun waarden, dan op grond van diploma's, getuigschriften, vaardigheden en ervaring. Waarom?

Het komt op de persoonlijkheid aan

Een belangrijke reden is dat iemand die de juiste persoonlijke succesvaar-

digheden meebrengt, al het andere kan leren. Maar als iemand alle denkbare vaardigheden bezit en een slecht karakter heeft, dan is er maar één weg om daar verandering in te brengen. Hier komen we later nog op terug.

Maar als 85% van het succes in ons leven afhankelijk is van een positief omgaan met andere mensen en slechts 15% ervan van onze vakkennis, dan zou ons er alles aan gelegen moeten zijn om de kwaliteit van onze relaties met anderen te verbeteren.

Tegenwoordig weten we dat er een directe samenhang bestaat tussen de manier hoe we met anderen omgaan en de gezondheid van onze persoonlijkheid. Velen zouden graag een gezondere persoonlijkheid willen hebben. Maar wat zijn de kenmerken van zo'n gezonde persoonlijkheid?

Kenmerken van een gezonde persoonlijkheid

1. Zelfacceptatie: Wie zichzelf accepteert, kan ook beter met anderen overweg.

2. Bereidheid om verantwoording af te leggen: Mensen die veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben, die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leven, die niet de schuld op anderen willen schuiven, zullen anderen niet



Dr. Christoph Hägele, 37 jaar, gehuwd, twee kinderen, heeft bedrijfs-economie en management gestudeerd in Tübingen, Parijs, Oxford, Madrid en Berlijn. Hij leidt een familiebedrijf in onroerend goed, dat vooral veel investeert in Berlijn. Hij is vice-voorzitter van FGBMFI-Duitsland en bestuurslid van FGBMFI Europa. In dit kader houdt hij ook voordrachten over persoonlijkheidsontwikkeling.



zo scherp beoordelen en hen geen te hoge eisen stellen.

3. Vergevingsgezindheid: Wie anderen vergeeft wanneer hij door hen gekwetst wordt, zal op de lange termijn effectiever zijn, omdat hij geen oude emotionele lasten hoeft mee te sjouwen, maar innerlijk vrij op zijn doel kan afgaan.

4. Een houding van positieve verwachting: Mensen die iets aandurven en verwachten dat zij succes zullen hebben, verspreiden daardoor ook onder hun medemensen een positieve atmosfeer waardoor ook zij meer zelfvertrouwen krijgen en optimistisch worden.

5. Omgang met anderen: Wie weet wat hij kan en zelfvertrouwen heeft, is in staat zich voor anderen te interesseren en op anderen toe te stappen. Hij heeft er geen moeite mee anderen te accepteren en in hun waarde te laten als zij anders zijn.

Uit observaties is gebleken dat de menselijke geest volgens bepaalde wetmatigheden werkt. Net zoals de wetten van de wiskunde (bijv. $1 + 1 = 2$) of van de natuurkunde (bijv. de wet

van de zwaartekracht) met absolute zekerheid functioneren, functioneren ook deze wetten absoluut zeker. De fundamenten van deze wetten voor de menselijke relaties vinden we in het Woord van God, de Bijbel. Daarom worden ze ook geestelijke wetten genoemd. Over de belangrijkste van deze geestelijke wetten willen we hier onze gedachten laten gaan.

Een belangrijke en fundamentele geestelijke wet is die van het zaaien en oogsten. Alle andere geestelijke wetten kunnen hier uiteindelijk van worden afgeleid. De wet van het zaaien en oogsten zegt dat alles wat we in onze relaties oogsten, het resultaat is van wat we – bewust of onbewust – hebben gezaaid en heeft slechts weinig te maken met andere mensen, met een noodlot of met wat dan ook.

De wet van de overeenkomst, eveneens een belangrijk geestelijk beginsel, zegt dat onze uiterlijke wereld en onze innerlijke wereld altijd overeenkomen. Dat wordt vooral in onze relaties weerspiegeld. Wij trekken alleen die mensen aan die innerlijk sterk op ons lijken, bijvoorbeeld op het gebied van

waarden, overtuigingen, interesses. Als wij de kwaliteit van onze relaties met de medemens willen veranderen, moeten we allereerst onszelf veranderen, en onze uiterlijke relaties zullen dat dan weerspiegelen.

In het zakenleven is het van groot belang met zoveel mogelijk mensen overweg te kunnen. Want met hoe meer mensen we overweg kunnen, des te meer mogelijkheden hebben we om een interessant en fascinerend leven te leiden. Wat is de sleutel om ons zelfrespect te vergroten? De Bijbel wijst ons hier de weg!

Door de wet van de wederkerigheid leidt alles wat we doen om het zelfrespect van de ander te verhogen, ertoe dat ook ons eigen zelfrespect groeit. Dat betekent dat iedere genereuze en onzelfzuchtige handeling ter versterking van het zelfrespect van anderen

tegelijk ons eigen zelfrespect vergroot. De goddelijke wetten werken!

Egoïsme wordt niet gevraagd

Onze motivatie om het zelfrespect van anderen te vergroten, mag nooit op egoïstische motieven berusten, maar op echte naastenliefde. Maar echte naastenliefde kunnen we niet in eigen kracht of door goede werken bereiken, zelfs niet wanneer we ons ervoor inspannen en goede dingen doen. Echter, als iemand zich bewust tot Jezus Christus wendt en Hem in zijn leven uitnodigt, wordt hij met liefde voor God en de naaste vervuld. Gods schepende kracht maakt dan ook de karakterveranderingen mogelijk waar we het hierboven over hadden.

Als we deze beslissende bekeringsstap hebben gedaan, zijn we merkwaardigerwijs ineens in staat onze medemens te accepteren en echt lief te hebben, elke dag wat meer. Dat vermogen hangt samen met het inzicht dat we zelf tenslotte niet beter zijn dan de ander en dat we het geschenk van de verlossing uit genade verkregen hebben zonder eigen inspanning.

Als christen gebruiken we de goddelijke wetten niet om onze eigen doelen in ons leven te realiseren. De motivatie om ons aan Gods wetten te houden, komt veeleer voort uit liefde voor en dankbaarheid aan onze Schepper. Dankbaarheid dat Hij ons vervuld heeft met nieuw leven en een nieuwe hoop, die ver boven leven en dood uitgaan.

Maar als we dankbaar worden voor ons eigen leven en daardoor onszelf ondanks onze zwakheden kunnen accepteren, zullen wij ook in staat zijn andere mensen te accepteren, die net als wij onvolmaakt zijn. Op die manier leggen wij de basis voor gelukkige relaties met anderen, zelfs als zij geheel anders zijn dan wij.

Echte acceptatie van en liefde tot de medemens waren altijd al de sleutel tot succesvolle relaties, en zij zijn ook de ideale basis voor conflictbeheersing door communicatie. ■

Conflictmanagement door goede communicatie

Het ontbreken van een conflictcultuur heeft tot een opeenhoping van conflicten in ondernemingen geleid. Een goede manager zou acht van de tien conflicten zelf moeten kunnen oplossen, aldus het *Praxishandbuch Sozial Management* (zie <http://www.sozial-management.de>). In werkelijkheid ligt het succespercentage bij nog geen 50%. Slechte conflictbeheersing begint met het probleem dat men niet goed luistert. Uit waarnemingen blijkt dat meningsverschillen slechts in een op de tien gevallen de oorzaak zijn van een conflict. In 90% van de gevallen heeft men onenigheid omdat men langs elkaar heen praat. Het oplossen wordt nog bemoeilijkt doordat negen van de tien leidinggevend

meteen in paniek raken en het gevoel hebben dat zij het niet aan kunnen. Als conflicten dan eenvoudig worden genegeerd, worden ze juist nog versterkt. Bron: <http://komma-net.de>



Communicatieve vaardigheden – een essentie



Spreken is zilver, zwijgen is goud. Wie zich in het leven strikt aan dit oude spreekwoord houdt, komt heden ten dage niet ver meer. Communicatie is al sinds lang de sleutel tot succes in maatschappij en beroep.

De managementadviseur prof. Günter Sauder noemt een viertal vaardigheden als voorwaarde voor succesvolle communicatie:

1. Kunnen luisteren, d.w.z. de ander laten uitspreken, en begrijpen wat hij bedoelt, doordat ik zijn uitspraken in hun samenhang begrijp.
2. Feiten en emoties onder woorden

brengen, d.w.z. deze duidelijk en voor de ander begrijpelijk formuleren.

3. Conflicten gezamenlijk kunnen aanpakken, teneinde een voor ieder bevredigende oplossing te kunnen realiseren zonder de persoon aan te vallen of te kleineren.

4. Over zichzelf kunnen spreken, d.w.z. zo nodig ook iets van de eigen persoon kunnen prijsgeven; communiceren betekent immers „in verbinding staan”.

Prof. Sauder beklemtoont dat het vlak van de relatie van doorslaggevend belang is voor de oplossing van concrete problemen. Door onze stijl van communiceren kunnen we het succes van een gesprek wezenlijk beïnvloeden.

■ De autoritaire stijl stuurt het gesprek door voortdurend aan het woord te zijn, door sterke gebaren en veel interrupties.

■ De coöperatieve stijl toont invoelingsvermogen en let op een eerlijke verdeling van de spreektijd tijdens het gesprek.

Iemand's communicatiestijl hangt duidelijk samen met zijn persoonlijkheid en wordt gevormd door zijn opvoeding en zijn omgang in het gezin en de vriendenkring. Voorwaarde voor succesvolle communicatie is openheid voor anderen en hun mening. Een advies: vraag uw vrienden en kennissen hoe zij uw communicatiestijl ervaren. Dat kan pijnlijk zijn, want meestal wijkt ons zelfbeeld af van het beeld dat anderen van ons hebben. Maar op deze manier kunnen we leren en kunnen we onze communicatiestijl veranderen.

Samenvatting van een voordracht door prof. G. Sauder bij de firma Plansecur in Kassel. Met toestemming overgenomen. ■



Omgaan met conflicten



Wolf-Dieter Hartmann is 54 jaar oud, is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij is afgestudeerd als psycholoog. Bij de *IGNIS-Akademie für christliche Psychologie* in Kitzingen (D) heeft hij de leiding over de afdeling Opleiding en Therapie. Hij is per e-mail te bereiken op hartmann@ignis.de

Een conflict moeten we niet uit de weg gaan

Interview met Wolf-Dieter Hartmann, psycholoog

Hoe ontstaan conflicten tussen mensen eigenlijk?

Menselijke conflicten vindt men overal waar persoonlijk belangen botsen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen intermenselijke conflicten (tussen twee of meer mensen) en intrapsychische conflicten (binnen één persoon). Een voorbeeld van het eerste: twee gezinnen willen samen een huis bouwen en moeten het eens worden over de bouwlocatie. Een voorbeeld van het tweede: een kind heeft maar € 1,- en wil zowel een krant als een ijsje kopen, maar allebei gaat niet. Of ik wil slapen maar voel een innerlijke onrust die me

uit mijn slaap houdt. Ik wil buiten werken maar het wordt al donker. Aan de meeste situaties om ons heen zijn we gewend geraakt; het kost ons niet zoveel tijd om een oplossing te vinden. Vaak voelen we niet eens meer de spanning van een conflict en lossen we het gemakkelijk op.

Kan men conflicten vermijden?

Nee, helemaal niet! Het lijkt zo te zijn dat mensen in tijden van crises en conflicten zelfs eerder bereid zijn tot elkaar te komen dan in conflictloze tijden. Conflictloze tijden bevorderen blijkbaar onze zelfzucht en bitterheid. Dat zie

je ook in Duitsland, waar we al sinds lang geen ernstige, het hele land bedreigende conflicten meer hebben.

Iets dergelijks zien we ook in huwelijken die bij gebrek aan gemeenschappelijke interesses uiteen dreigen te vallen. Zodra er dan in het gezin een kind ernstig ziek wordt, kan dat tot een nieuwe verdieping van het huwelijk leiden. De crisis kan opnieuw een wij-gevoel doen ontstaan.

Zijn conflicten volgens u nuttig of vernietigend?

Zoals ik al zei, kunnen wij conflicten niet vermijden. Het hangt ervan af hoe we ermee omgaan. Meestal taxeren we op onze eigen manier een uitspraak van de echtgenoot, de chef, een buurman enz. Niet het conflict is het probleem, maar mijn persoonlijke respons en reactie daarop. In een pastoraal gesprek zei een vrouw dat ze van haar man wilde scheiden. De uiterlijke situatie was zo zwaarwegend dat dit vrijwel de enige mogelijkheid leek. Maar de zielzorger bood nog een alternatief: eenzijdige „ontwapening“. De vrouw geeft alle eisen ten opzichte van haar man op. Zij neemt de beslissing, haar man lief te hebben zoals hij is (omdat God hem zo lief heeft). Vervolgens beleeft zij stapsgewijs veranderingen bij haar man, tot deze zich geheel vernieuwd op haar en ook op God richt. Een conflict is dus altijd een punt van keuze ten aanzien van verschillende mogelijkheden. Zegen en vloek legt God aan ons voor, en Hij voegt er aan toe: kies dan voor het leven.

Hoe kan men oplossingen nog concreter maken?

Doordat ik mezelf met hulp van vrienden of deskundigen duidelijk maak wat de aanleiding tot het conflict was. Welke gebeurtenis heeft een rol gespeeld? Wat heeft de ander gezegd? Wat ervoer ik daarbij? Heel belangrijk is dat ik me bewust word van mijn gedachten. Dan moet ik me eerlijk afvragen welke doelen ik bij het oplossen van het con-

flict nastreef. Ben ik ook bereid, de beoordeling van anderen aan te horen? Wil ik de ander begrijpen? Waar kan ik compromissen sluiten, of zelfs toegeven? Er zijn ook situaties die geen compromissen toestaan, bijv. als de Bijbel duidelijke aanwijzingen geeft.

Is het altijd mogelijk om het eens te worden?

Het geloof is een enorme hulp bij de conflictbeheersing. Maar dat wil niet zeggen dat het garandeert dat we het altijd eens worden en dat de harmonie volledig wordt hersteld. Maar je ziet dan wel duidelijker waar je staat. Ook de verschillen worden duidelijker. Men moet het begrip „eens zijn“ opnieuw definiëren, namelijk als elkaar vinden in het verschillend-zijn. Hoe duidelijker het conflict – het verschillend-zijn – blijkt, des te meer mogelijkheden hebben wij als mensen om ermee om te gaan.

Hebt u ook nog conflicten?

(Lacht) – Misschien nog wel meer dan vroeger. Beter gezegd: ze komen duidelijker naar voren en ik neem ze beter waar. Ik ben nu minder bang om anders te zijn dan anderen. En ik ben ook minder bang om in een conflict ook eens de „verliezer“ te zijn.

Vriendelijk dank voor het gesprek.

Dit interview werd afgenomen door Helmut Klaes.





De weg naar een excellent huwelijk

Ik sta de ander toe anders te zijn!

Dr. Christoph Häselbarth heeft jarenlang in de ontwikkelingshulp gewerkt. Samen met zijn vrouw, dr. Utta Häselbarth, leidt hij de „Josua-Dienst“ in Strittmatt (zuidelijk Zwarte Woud). Doel is het motiveren en versterken van christelijke leiders.

Een van de belangrijkste sleutels voor een uitstekende relatie in het huwelijk is vergeving. Vergeving is een levensstijl die de Bijbel ons wijst. Vaak weten we dit wel, maar we nemen niet de benodigde stappen. Toen ik me opnieuw bewust werd van het belang van vergeving, sprak ik er eerst met mijn vrouw over. Naar mijn idee hadden we een goed huwelijk, maar niet excellent. We besloten allebei een balans op te maken van bijna 30 jaar huwelijk. Waar voel ik me gekwetst? Waar heeft zich een gevoel van teleurstelling genesteld? Wat is er niet zo goed gegaan? Waar is sprake van onopgehelderde misverstanden? Waar hebben we onenigheid gehad? Bij welk soort gelegenheden ontstaan er steeds weer irritaties? We lieten in gedachten gebeurtenissen aan ons voorbijgaan en baden God om hulp, opdat we door

Hem de finesses zouden herkennen. Terwijl ik zelf vijf tot tien punten had verwacht, kwamen we allebei uiteindelijk op ongeveer 200 punten waar iets te verbeteren viel. We hebben deze „lijst van gebreken“ voor God en elkaar uitgesproken en hebben er niet over gediscussieerd, maar elkaar vergeving geschonken. Ineens werd mij duidelijk: „Ik heb nooit geweten hoezeer ik je gekwetst heb.“ Ons huwelijk werd transparant. Vergeving betekent niet alleen het oplossen van het onrecht uit het verleden, maar ook de partner aannemen zoals hij of zij nu is. Hij of zij hoeft niet te zijn zoals ik hem of haar wil hebben. Ik geef mijn vermeende recht op, me boven de ander te stellen en op hem of haar neer te zien. Vergeving begint altijd met ontferming. Die ontvangen wij van God en we geven hem door aan anderen. ■

Gedeelte uit een voordracht van dr. Christoph Häselbarth voor een FGBMFI-conferentie in Beilngries (Beieren) op 23 maart 2001.

(Een Duitstalige cassette is verkrijgbaar bij Kassettendienst Raab, tel. 0049 8841 1456, fax 0049 8841 9192.)

Conflict en communicatie in de Bijbel

De gulden regel in de relatie met de medemens

„Doe voor anderen wat u graag voor u zelf gedaan wilt hebben,” zegt Jezus in het Mattheüs-evangelie, hoofdstuk 7, vers 12.

Twistzucht verstoort de relaties

„Wie iets anders beweert, is verwaand en dom; die heeft de ziekelijke neiging te willen bekvechten over de betekenis van de woorden van Christus. De gevolgen daarvan zijn jaloezie en ruzie, beledigingen en verdachtmakingen.” Zo verklaart Paulus in zijn eerste brief aan Timotheüs, hoofdstuk 6, vers 4, zijn medewerker de achtergrond van een conflict.

Negatief spreken richt schade aan

„Houd op met liegen. Vertel elkaar de waarheid,” schrijft Paulus in zijn brief aan de gemeente in Efeze, hoofdstuk 4, vers 25.

„Wij kunnen eerlijk zeggen dat wij altijd zuiver en oprecht geweest zijn. Wij hebben rustig op de Heer vertrouwd en niet op ons eigen kunnen. Dat geldt in het bijzonder voor onze omgang met u.” Paulus zegt dat van zichzelf in zijn tweede brief aan de gemeente in Korinthe, hoofdstuk 1, vers 12.

Positief spreken bouwt op

„Een passend antwoord maakt de spreker blij, en wat is een woord goed op zijn tijd!” Spreuken 15:23.

Spreken en handelen moeten in overeenstemming zijn

„Vrienden, wij moeten ophouden te zeggen dat we van elkaar houden. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken.” Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 18.

Begripvolle communicatie en eenheid van spreken garanderen het succes van een project. „Voor dit volk met zijn ene taal zal voortaan niets meer onmogelijk zijn!” Genesis 11:6.

Relatie en communicatie met God

Als u het gevoel hebt dat u geen communicatie met God hebt of dat die communicatie verstoord is, is er toch een mogelijkheid om heel ongecompliceerd met Hem in contact te komen. Misschien hebt u ook schuldgevoelens waarvan u zich nu pas bewust bent geworden. De Bijbel zegt dat als wij onze zonden voor God belijden, wij vergeving krijgen. U kunt bijvoorbeeld als volgt bidden: „Vader in de hemel, ik geef toe dat ik fouten heb gemaakt en schuldig ben. (Noem uw schuld zo concreet mogelijk.) Ik ben ervan overtuigd dat Jezus voor mij gestorven is en mijn schuld op zich heeft genomen. Ik vraag U om vergeving en wil mijn leven door U laten leiden en alles met U bespreken. Ik dank U dat u mijn gebed verhoort en van nu af aan altijd bij mij bent.” Als u nog nooit heel persoonlijk met God hebt gesproken en u nog vragen hebt, kunt u ons gerust bellen of schrijven. Telefoonnummers en adressen, zowel in België als in Nederland, vindt u op blz. 18. ■

Samengesteld door Helmut Klaes
Gebruikte bijbelvertaling: Het Boek

Ongelooflijk! Een nieuw leven!



Sylvie

Met een jaar of drie was ik doof. Mijn ouders hebben mij verzekerd dat ik maar twee woorden kon spreken: „Papa” en „arm”, als ik opgetild wilde worden. Ik kan me herinneren dat ik wat geruis hoorde, zoals het lawaai van de stofzuiger en muziek op de radio. Mijn ouders zijn met me naar een psychiater geweest. Die adviseerde om alleen mijn linkeroor met een gehoorapparaat te trainen, omdat mijn rechteroor toch onherroepelijk verloren was. Twaalf jaar lang was ik onder behandeling van een specialist op het gebied van gehoorschade om een paar woorden en zinnen te leren spreken en te leren liplezen.

Later, vanaf de geboorte van onze dochter in januari 1978 tot eind maart 1998, leed ik aan ondraaglijk oorsuizen. Dat was een moeilijke tijd. Wij zijn bij specialisten geweest, die constateerden dat dit oorsuizen overeenkwam met 110 decibel, d.w.z. net of ik vlak naast een persluchthamer woonde!

In 1987 werden wij door goede vrienden uitgenodigd voor een christelijke bijeenkomst. Die avond begreep ik dat Jezus zich al vanaf mijn kinderjaren tot op heden voor mijn leven interesseerde en het beste voor mij wilde. Ik stelde mijn hart open voor zijn liefde.

In 1997 veranderde mijn leven op slag: ik kon mijn gehoorapparaat niet meer dragen. Het veroorzaakte steeds weer zware oorsuizingen als ik het in-

schakelde. Het was duidelijk dat ik zonder gehoorapparaat net zo doof was als op driejarige leeftijd.

Ditmaal schreeuwde ik van vertwijfeling tot Jezus om hulp. Ik vroeg Hem heel persoonlijk: „Wat moet ik nou toch?” Ik was zwaar gedeprimeerd en hilde veel. Gelukkig voelden Ken en ik in die tijd hoe we door de gebeden van onze vrienden kracht kregen om vol te houden. We ervoeren het als een voorrecht dat we christelijke vrienden hadden die in deze moeilijke tijd zonder ophouden voor ons baden.

Bij de profeet Jesaja vond ik een antwoord op mijn gebed: „Luister! Ik hoor de stem van iemand die luidkeels roept: ‘Baan voor de Here een weg in de wildernis; maak een rechte en vlakke weg door de woestijn!’” (Jesaja, hoofdstuk 40, vers 3.)

Op dat moment kreeg ik de overtuiging dat God iets in mijn leven wilde veranderen. Geleidelijk aan begreep ik dat ik naar Zijn wil en Zijn plan een beslissing moest nemen en moest toestemmen in een operatie waarbij een implantaat aangebracht zou worden. Daarbij zouden elektroden in het binnenoor worden geleid. Het geluid wordt naar een ontvangertje geleid, dat in het oor is geïmplanteerd en dat het signaal aan de gehoorzenuw doorgeeft.

Een vriendin kwam me in het ziekenhuis opzoeken. Zij sprak de volgende woorden, die ik ervoer als door de Heilige Geest geïnspireerd: „De Heer houdt van je! Hij houdt heel veel van je! Jij bent Zijn kind, dat Hij beschermt. Wees niet bang. Hij bereidt je voor op een nieuw leven. Hij maakt je tot een bekwaam medewerkster. Geloof dat je genezen wordt.” Deze woorden beves-

Sylvie Moo



Ken en Sylvie Moo.

Ken werkt als informatica-ingenieur en Sylvie is huisvrouw. Zij wonen in Mesnil St.-Denis (Frankrijk).



Sylvie op zesjarige leeftijd

tigden een tekst uit het Lukasevangelie, hoofdstuk 1, vers 28 en 30, die me al maanden bezighield: „De engel kwam bij haar binnen en zei: 'Ik wens u vrede toe! U bent een gelukkige vrouw. De Here zij met u! Wees niet bang, Maria,' zei de engel, 'want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen.'”

En inderdaad, toen ik twee dagen later 's nachts alleen in mijn kamer was en heel laat – op mijn buik liggend – in slaap was gevallen, werd ik plotseling wakker en kon ik mijn hoofd niet bewegen. Ik voelde heel duidelijk de aanwezigheid van Jezus, die mij als met een mantel met vrede omhulde, met kracht, met bemoediging – en vervolgens werd ik vervuld van een ongewone evenwichtigheid.

Ja, ik ben Jezus zo dankbaar voor deze operatie die mijn leven veranderde, die het me mogelijk maakte weer vele geluiden waar te nemen: het rui-

sen van de wind, de regen die op de veranda valt, het getijl van de vogels in de tuin in het voorjaar, dat ik nog nooit had gehoord. Ik kan nu met mensen praten. En bovenal heeft die operatie een eind gemaakt aan dat ondraaglijke oorsuizen, dat me twintig jaar lang geplaagd heeft ondanks de acht tabletten per dag die ik slikte.

Ken

Ja, wat dat oorsuizen betreft, dat was echt een bevrijding! Jarenlang heb ik 's nachts wakker gelegen omdat Sylvie ondraaglijk oorsuizen had. Ik bad in de naam van Jezus, en het wonderlijke was dat zodra ik ervoor bad, haar toestand verbeterde en dat oorsuizen verminderde.

Die operatie was geweldig. De hoogleraar die hem uitvoerde, zei: „De natuur zit prachtig in elkaar. Want er is maar één enkele toegang tot het binnenoer, die je als een deur kunt openen om de elektroden naar binnen te brengen – geen drie of vier.”

Eén enkele toegang, één enkele deur. Zo is het ook met ons hart, als wij dat voor God openen: Jezus is de weg, de waarheid en het leven.

Sylvie

Behalve de operatie heeft Jezus me nog een prachtig geschenk gegeven. Veertig jaar lang heb ik nooit kunnen telefoneren. Nu kan ik mijn man opbellen, mijn ouders, mijn vrienden. Wat ben ik daar ongelooflijk blij mee! Hoewel mijn gehoortraining nog niet geheel afgerond is en ik nog in een leerproces zit, bid ik de Heer dagelijks of Hij mij wil helpen de verschillende etappes vol te houden. Ik vertrouw van ganser harte op Hem! ■

ACTUEEL

Nieuwe start chapter Amersfoort

Het chapter Amersfoort – ooit een van de grootste in Nederland – lag al een aantal jaren stil. Het chapter Amsterdam heeft een poosje terug besloten om Amersfoort weer op de been te helpen, voorlopig onder de paraplu van Amsterdam.

Op donderdag 19 april vond de eerste bijeenkomst plaats. Er waren dertien aanwezigen, waaronder verschillende leden van het Nationaal Bestuur. Omdat men had gekozen voor „celdeling” vanuit het chapter Amsterdam, heeft het bestuur van Amsterdam tot de eerstvolgende jaarvergadering ook de leiding in Amersfoort.

Henk Lit, bestuurslid van het chapter Amsterdam, opende de avond met gebed, waarna hij een toelichting gaf op de keuze van de startlocatie. Omdat het gekozen restaurant die avond geen ruimte beschikbaar had, was men uitgeweken naar het kantoor van 't Hart Communicatie in Bunschoten. Hier vinden ook de wekelijkse gebedsbijeenkomsten voor het nieuwe chapter plaats, waarvan valt te melden dat God reeds een aantal gebeden heeft verhoord. Als voorbeeld noemde Henk het snelle herstel van een broer van

een van de aanwezigen, die een viervoudige bypass-operatie heeft ondergaan.

Hans 't Hart getuigde dat hij als startende ondernemer deze gebedsbijeenkomsten als verfrissend en bemoedigend ervaart en dat de Heer als verhooring op gebeden in broodnodige opdrachten heeft voorzien.

Gerrit Nolles, voorzitter van het chapter Amsterdam, noemde het belang van de heroprichting van het chapter. Op de adressenlijst van Amsterdam staan veel mensen die belangstelling hebben voor een chapter in de regio Amersfoort. Qua opzet en invulling van de avonden zal het voorbeeld van Amsterdam worden gevolgd, omdat is gebleken dat deze vorm een actieve deelname van alle aanwezigen bevordert. Getui-

genissen over hoe God in ons leven werkt, zijn voor iedereen relevant en laten de Heilige Geest volledig vrij om de avonden te leiden. Bij hoge uitzondering zal een spreker van buiten worden uitgenodigd. Ook is in Amsterdam gebleken dat de mogelijkheid van voorbede ter afsluiting van de bijeenkomsten veel mensen heeft geholpen. Ter illustratie werden diverse voorbeelden genoemd.

Besloten is dat potentieel geïnteresseerden telefonisch worden benaderd door de bestaande contactpersonen in het chapter Amsterdam (aldaar „peetvaders” genoemd), omdat deze met velen reeds een band hebben opgebouwd. Overwogen wordt om de eerstvolgende bijeenkomst d.m.v. persberichten en een advertentie in een regionale krant aan te kondigen. De bijeenkomsten zullen elke derde donderdag van de maand plaatsvinden, in restaurant Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 1, 3832 RG Leusden. Aanvang om 19.30 uur.

Tot slot werd gebeden voor de voortrekkers van het chapter Amersfoort, te weten Henk Lit, Paul Looijmans, Koen Hagen en ondergetekende. Er werd een zegen over de start uitgesproken.

Hans 't Hart



Elders in Europa

Er zijn veel tekenen dat de Fellowship in een aantal Midden-Europese landen aan het groeien is. De afgelopen jaren hebben we er aantal campagnes gehouden, en we beginnen nu de vruchten daarvan te zien.

Van 7 tot 9 juni 2002 wordt in Boedapest een bijeenkomst gehouden van Midden-Europese leiders. Ook leden van het bestuur van FGBMFI Europa zullen daar aanwezig zijn. Er zal gelegenheid zijn voor fellowship en gebed, voor het delen van ervaringen, en om te helpen onze acties te coördineren en de visie in dit deel van Europa te verspreiden.

In **Hongarije** zijn de leden in Boedapest zeer bemoedigd door de grote aantallen mensen die erbij zijn gekomen. Zij bidden voor een opwekking, en de Heer heeft beloofd dat er velen bij zullen komen „alsof ze uit de grond oprijzen.“ De Hongaren willen de komende maanden ook activiteiten ontplooiën in Slowakije en Bulgarije.

In **Tsjechië** zijn het afgelopen jaar twee belangrijke campagnes gehouden, een in Praag en een in České Budejovice. Zeer bemoedigend waren de Tsjechische deelname en de goede organisatie van deze bijeenkomsten.

In een van de campagnes hield Vaclav Lamr, de vroegere nationale voorzitter, een tentoonstelling van kunst in een

plaatselijke galerie. Het was een zegen om te zien hoevelen er kwamen kijken. Het was een aanleiding tot goede gesprekken. Vaclav Lamr is bezig een bediening te ontwikkelen om het evangelie te verspreiden door middel van kunst. Als iemand hier belangstelling voor heeft, kan hij contact opnemen met het Europees Kantoor (tel. 0032-16-207944, e-mail FgbmfiEur@aol.com).

In **Oekraïne** zijn onlangs campagnes gehouden, waar een tweetal nieuwe chapters uit zijn voortgekomen, nl. in Kiev en in Dnepropetrovsk. Voor begin 2002 zijn ook weer campagnes gepland. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Thomas Hettingen, e-mail info@cornhouse.com.

In **Noorwegen** melden zich diverse voormalige leden, die weer lid van de Fellowship willen worden, aldus Hans-Petter Thue, nationale voorzitter van FGBMFI Noorwegen. Een aantal van hen wil weer ontbijtbijeenkomsten gaan houden in Bergen, waar vroeger hetgrootste chapter van Noorwegen was.

Een TV-organisatie heeft Hans-Petter benaderd met een verzoek om meer informatie over de Fellowship. Er zijn twee zakenseminars gehouden, een in Moss en een in Hafjell. Ook was er veel belangstelling voor het kerstdiner in Oslo. Verder heeft



Hans-Petter contact met Mads Winther op de Færøer-eilanden. Hij wil daar in januari of februari heen gaan om de chapterleden daarginds te bemoedigen.

In **Groot-Brittannië** worden van 25 juli tot 4 augustus 2002 in Manchester de *Commonwealth Games* gehouden, een soort Olympische Spelen voor de landen van het Britse Gemeenebest. Er worden meer dan 2000 atleten uit 72 landen verwacht. Het chapter Salford (NW-Engeland) bereidt zich voor op een evangelisatiecampagne tijdens deze spelen. Leden uit andere landen die belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met Chris Basson, e-mail chris.basson@advanceadvertisingfgbmfi.com. Informatie is ook te vinden op internet op www.advanceadvertisingfgbmfi.com.

Bestuurswisseling in België

In België is Koen Van Neste uit Hooghelede (West-Vlaanderen) tot nationaal voorzitter gekozen. Richard Van Waesberghe uit Court-St.Étienne (Waals-Brabant) is vice-voorzitter geworden.



Nationale Conventie FGBMFI Nederland

2-3 november 2001

Een „korte” conventie ditmaal, van één (vrijdag)avond en één (zater)dag. Net als vorig jaar zaten we in het Belmont-hotel in Ede, een conferentiecentrum van het Leger des Heils. Het is een goede accommodatie, die ons vorig jaar ook goed was bevallen. De bouwwerkzaamheden – we moesten buitenom van het hotel- en restaurantgedeelte naar de conferentiezaal – beloven dat het in de toekomst nog beter zal worden.

Het thema was „De christen in zijn beroep is...” Vijf verschillende sprekers behandelden ieder een eigen deelonderwerp, waarmee ze deze uitspraak ieder op hun manier aanvulden:

■ „...rein!” – Gordon van Veele, een geoloog en bijbelleraar, besprak het onderwerp seksualiteit. We worden tegenwoordig overspoeld met seksuele prikkels. Hoe heeft God de seksualiteit bedoeld, en hoe gaan we ermee om?

■ „...koning!” – Naast priesters en profeten kent het Konink-

rijk van God ook koningen. Hoe functioneren we in dat opzicht? Gerrit Nolles, voorzitter van het chapter Amsterdam en in het dagelijks leven directeur levensverzekeringen van een verzekeringsmaatschappij, behandelde dit onderwerp.

■ „...getuige!” – Getuige van Christus moeten we allemaal zijn. Gijsbert Pellegrum, die dit thema besprak, heeft Frans en Duits gestudeerd en is reserve-majoor bij de Koninklijke Marechaussee. Hij is verbonden aan Agapè en houdt zich daar onder meer bezig met de cursussen *Aanstekelijk christen zijn*.

■ „...vergevingsgezind!” – Wie kan dit onderwerp beter behandelen dan Durk Sprik? In de Tweede Wereldoorlog zat hij in het verzet en werd verraden. Hij kwam uiteindelijk in het concentratiekamp Dachau terecht. God heeft hem hieruit bevrijd.

■ „...doelgericht!” – Aan de hand van de Amerikaanse bestseller *Who moved my cheese?* besprak Bram Flippo welke rol



veranderingen spelen in het Koninkrijk van God. Wij zijn vaak veel te statisch en trachten veranderingen juist tegen te werken. Bram is manager bij een Fortune-500-bedrijf en heeft o.a. een aantal jaren bij Peter Drucker gestudeerd.

Daarnaast was er uiteraard ook gelegenheid voor getuigenissen. Heel indrukwekkend was het verhaal van een man die in Rotterdam diep in de criminaliteit had gezeten. Hij is een grote baas in de drugshandel geweest. Nadat hij in de gevangenis had gezeten, bleek hij door een vriend voor vele miljoenen gulden te zijn opgelicht. Hij stond op het punt zelfmoord te plegen maar God heeft hem ervan weerhouden. Hij leidt nu een geheel nieuw leven en heeft een eigen zaak. Hij moet er hard voor



werken, maar het gaat goed.

De muzikale omlijsting van de conventie werd verzorgd door een muziekgroep uit Roosendaal.

Huug Hahn

Activiteiten- agenda

■ 22-24 november 2002

Vormingsweekend te Blankenberge (West-Vlaanderen).

Spreekers (gevraagd): Brent Régis en Fredy De Koster. Inl.: Rik Van Neste. tel. +32 51 302444, fax +32 51 316791, e-mail: vanneste.rik@attglobal.net

Inlichtingen (tenzij anders aangegeven): FGBMFI Europa, Wilselsesteenweg 5, B-3020 Herent, België, tel. +32 16 207944, fax +32 16 207931, e-mail: FgbmfiEur@aol.com
Wij stellen het op prijs als de chapters hun bijzondere activiteiten tijdig (lieft 3 à 4 maanden van tevoren) doorgeven aan Huug Hahn, Braak 48, NL-5501DK Veldhoven; tel. +31 40 2300161, fax +31 40 2300163, e-mail nat.secr@fgbmf.nl, zodat ze in deze agenda kunnen worden opgenomen.

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER BRUGGE

- GESPECIALISEERD IN SALARISADMINISTRATIE
uw salarisadministratie geheel verzorgd voor € 5,00 per werknemer per maand!
- BOEKHOUDING

Informeer naar onze all-in tarieven
ook voor kleine organisaties

J.W.L. van der BRUGGE
HENDRIK MARSMANHOVE 60
3437 ZN NIEUWEGEIN
TEL. (030) 601 43 78
bgg. (06) 51 633 610
FAX (030) 601 43 79
E-mail: brugge.admin@planet.nl

Technische vertalingen

van het Duits en het Engels naar het Nederlands

- Vakgebieden: technische informatica, natuurkunde, elektronica, instrumentatie.
- Vertalen van software en documentatie, coördinatie van vertaalprojecten.
- „Translation memory“ (Trados Translator's Workbench) en terminologiebeheersysteem beschikbaar.
- Uitlevering per e-mail, op diskette of op papier.
- Verschillende bestandsformaten mogelijk.
- Desgewenst ook verzorging van layout.

Internationalisatie-adviezen

voor hard- en software

- Vermijden van internationalisatieproblemen.
- Verbeteren van de kwaliteit van de vertaling, o.a. door optimalisatie van de software.
- Meertalige software, tijdens gebruik omschakelbaar.



Hahn Informatica

Hahn Informatica tel.: +31 40 2300161
Braak 48 fax: +31 40 2300163
NL-5501DK Veldhoven e-mail: h.hahn@hahn-informatica.nl
Nederland internet: www.hahn-informatica.nl

De FGBMFI bij u in de buurt

De Full Gospel Business Men's Fellowship International heeft wereldwijd meer dan 4000 afdelingen – „chapters” genaamd – in meer dan 120 landen. Op deze pagina vindt u de afdelingen in de Benelux. De bijeenkomsten, die gewoonlijk maandelijks gehouden worden, zijn voor belangstellenden toegankelijk. De hieronder genoemde contactpersonen zijn gaarne bereid u vrijblijvend nadere inlichtingen te geven over tijd en plaats van de bijeenkomsten. Doel van de bijeenkomsten is in de eerste plaats om anderen in de ge-

legenheid te stellen te horen wat men met God heeft beleefd. Het gaat daarbij steeds om concrete, praktische ervaringen. Het zijn geen kerkdiensten, en ze worden gewoonlijk in een horecagelegenheid gehouden, meestal op een doordeweekse avond. De sfeer is ontspannen, rond een kopje koffie of een maaltijd. Het woord „chapter” is een Engels woord dat op verschillende manieren vertaald kan worden. In het Amerikaans Engels wordt het onder meer gebruikt voor

een bijeenkomst van leden van een club of een vereniging. Verder betekent „chapter” uiteraard ook „hoofdstuk”. In die zin zou elk chapter van de FGBMFI gezien kunnen worden als een nieuw hoofdstuk van het bijbelboek „Handelingen van de apostelen”, waarin we lezen van de vele wonderen die God deed en nog steeds doet. Binnen de FGBMFI gebruiken we het woord „chapter” om de plaatselijke afdelingen aan te duiden.



Nederland

Recente informatie vindt u ook op www.fgbmfi.nl

Almelo

J. Dogger
0546-861669

Amersfoort

zie Amsterdam

Amsterdam

G. Nolles
035-6916457

Groningen

J. Roffel
0594-212747

Den Haag

J. van Bijsterveld
070-3253184

Naaldwijk

H. van den Berg
0174-518669

Roermond

Th. Bovend'Eerdts
0475-486621

Rotterdam

L. van der Eijk
010-4142436

West-Brabant

A. de Koning
0187-657920

Zoetermeer

D. Breugem
010-5117032

Overige plaatsen

I. van der Zee
035-6023222

Nationaal voorzitter

H. Duynisveld
010-4422860

Secretariaat

H. Hahn, Braak 48,
5501 DK Veldhoven,
tel. 040-2300161,
fax 040-2300163,
e-mail: nat.secr@fgbmfi.nl

Admin. en distrib.

J. Hoogendoorn
Prunusstraat 104,
4431 DB 's-Gravenpolder,
tel. 0113-312700,
e-mail: hoogendoorn-felix@scarlet.nl

Internet: www.fgbmfi.nl

België

Recente informatie vindt u ook op www.go.to/fgbmfi.be

Ieper (Nederlandstalig)

Dany Chapelle
057-206123

Izegem (Nederlandstalig)

Rik Van Neste
051-302444

Liège (Franstalig)

Charles Bindels
080-338331

Mons (Franstalig)

Patrick Namer
065-723754

Mons-Borinage

Jeunesse (Franstalig)

Joël Legrand
071-557578
mob. 0495-268436

Namur (Franstalig)

Roland Vander Meulen
081-745627

Saint-Ghislain

(Franstalig)
Jean-Marie Van
Nieuwenhuyze
065-225954

Torhout

(Nederlandstalig)
Raf Depuydt
051-726237

Nationaal voorzitter

Koen Van Neste
051-241663

Regioleider Vlaanderen

Rik Van Neste
051-302444

Regioleider Wallonië

René Carlier
0486-723339

Admin. en distrib.

Claude Denys
Stuivenbergstraat 31
B-8870 Izegem
tel. 051-314264
e-mail: fgbmfi.belgium@belgacom.net

Internet:

www.go.to/fgbmfi.be

Luxemburg

Luxemburg-Stad

(Frans-/Engelstalig)
Frank Everett
00352-330438

Andere landen

Europa

FGBMFI Europa,
Wilselsesteenweg 5,
B-3020 Herent, België;
tel. +32-16-207944,
fax +32-16-207931, e-mail
FgbmfiEur@aol.com

Internationaal

FGBMFI International,
P.O. Box 19714
Irvine, CA 92623-9714
USA
tel. +1.949.461.0100
fax +1.949.609.0344
e-mail: international@mail.fgbmfi.org





Een innerlijke strijd – moord of zelfmoord

De nieuwe voorzitter van FGBMFI Oostenrijk vertelt over zijn leven

Franz Kren

Hoe is het zover gekomen dat ik als rustige, bezadigde man gepijnigd werd door gedachten aan zelfmoord en moord? Hoe ben ik daarvan afgekomen?

Ik ben opgegroeid in een gelukkig, bescheiden gezin met drie zusters. Tot 1978 werkte ik als calculatie-ingenieur bij een groot projectbureau in de metaalbranche, met een carrièremogelijkheid als projectleider voor Oost-Europa. Tijdens een trainingsseminar leerde ik mijn toekomstige vrouw kennen.

Carrièremogelijkheden

Als enige dochter van een textielabrikant, opgegroeid in een op succes gericht gezin dat doordrenkt was van een macht- en prestigedenken, zou zij te zijner tijd het bedrijf van haar vader overnemen.

Als jonge, dynamische man nam ik, na er kort over nagedacht te hebben, de uitdaging van mijn toekomstige schoonvader aan om me in zijn bedrijf waar te maken, niet wetende dat hij eigenlijk zelf een schoonzoon

had willen uitzoeken. Zo leerde ik mijn vrouw kennen en stapte ik over naar de textielbranche.

Daarmee begon een moeilijke tijd. Eerst dacht ik dat mijn schoonvader probeerde te testen of ik wel geschikt was, want uit jaloezie liet hij niets na om ons uiteen te drijven. Mijn vrouw werd naar een vakopleiding in Wenen gestuurd, en ik begon mijn werk in de buitendienst. Ondanks zware concurrentie, ook binnen het bedrijf, heb ik het gered.

Het wordt menens

Hoewel hij er in 1980 mee instemde dat wij trouwden, bleef hij alles proberen om onze relatie te dwarsbomen. Toen we een jaar getrouwd waren, gaf hij ons de leiding over een dochterbedrijf. Het was een productiebedrijf van zijn concern, waarvoor wij de verantwoordelijkheid kregen, echter met een samenwerkingsovereenkomst onder zijn speciale voorwaarden, die alleen in zijn voordeel waren. Dat betekende volledige afhankelijkheid en geen werkelijke eigen beslissingsmogelijkheden.

Alsof we met blindheid geslagen waren, vertrouwden we hem zonder meer. Maar onze inspanningen om goed, dynamisch en succesvol werk te leveren, liepen stuk op dit afhankelijkheidscontract. Zodoende kwam het tot spanningen en ruzie, en uiteindelijk tot een concurrentiestrijd binnen het bedrijf – zelfs tot een wederzijdse vernietigingsstrijd. Zijn eigenlijke doel in deze strijd was dat wij zouden scheiden. Maar ondanks deze problemen beschermde God ons huwelijk.

Na een turbulente tijd, gekenmerkt door succes, machtsstrijd en streven naar prestige, stortte de zaak financieel volkomen ineen.

Doordat ik zelf altijd een goede relatie met mijn vader heb gehad, kon ik het eenvoudig niet vatten dat een vader zijn eigen dochter zo behandelde en trachtte te ruïneren. Als hij met mij als schoonzoon problemen had, was dat

tot daar aan toe. Maar hoe zij zijn dochter behandelde, dat was onbegrijpelijk, en ik begon hem te haten. Zo erg zelfs, dat ik voortdurend een wapen bij me droeg, want als alles dan toch kapot zou moeten, dan hij ook.

Geplaagd door gedachten aan moord en zelfmoord, begon ik God te zoeken. „Doch keerden zij in hun benauwdheid tot de HERE, de God van Israël, terug en zochten zij Hem, dan liet Hij Zich door hen vinden.“ (2 Kronieken 15:4.)

Gedachten aan moord en zelfmoord

Waarom werd ik geplaagd door gedachten aan moord en zelfmoord, zelfs zo serieus dat ik al plannen maakte om ze ten uitvoer te brengen? Doordat ik Jezus Christus nog niet kende.

Vertwijfeling was mijn dagelijkse basis, haat regeerde in mijn hart, uitzichtloze situaties in mijn werk, financiële nood – tegen dat alles wilde ik mijn kinderen beschermen.

Na een strijd van bijna tien jaar, maar niet in de laatste plaats ook ten gevolge van concurrentie uit de lagelonenlanden, moesten wij tenslotte ons productiebedrijf sluiten. De situatie en de problemen in de familie waren op een absoluut dieptepunt beland – grote financiële nood en geen vooruitzichten voor de toekomst. Ik hield van mijn vrouw en kinderen, en ik wilde dat het hun goed ging. Ik besloot ons aller leven te beëindigen, om mijn kinderen de ophanden zijnde uitzichtloosheid en nood te besparen.

Op een zondagavond reden we de bergen in, naar een afgelegen parkeer-





plaats, om daar een eind aan ons leven te maken. Toen we daar stonden, viel er door de dikke regenwolken een zonnestraal rechtstreeks op het gezicht van ons zoontje – en daarmee ook midden in mijn hart. Die lichtstraal verhinderde die daad van vertwijfeling. Thans weet ik dat God hier heeft ingegrepen.

De omkeer

Een paar weken later leerde ik een man kennen van de *Full Gospel Business Men's Fellowship International*, een internationale vereniging van christenzakenlieden. Hij vertelde mij over Jezus Christus. Hij zei dat Jezus de enige uitweg, de hoop en het doel is. Ik gaf mijn leven, die hele puinhoop, over aan Jezus Christus.

Kort daarop begon mijn nieuwe werk in de reclamebranche vrucht te dragen en begonnen we weer uit het dal te kruipen. We begonnen onze schulden af te betalen.

Voor mij was het een wonder dat Jezus mijn haat tegen mijn schoonvader van me afnam en mij genas van bitterheid en schuldgevoelens. Ik leerde de wonderlijke kracht van God kennen die in de vergeving ligt. En zoals Jezus mij vergeven heeft, kon ik mijn schoonvader vergeven.

Verandering biedt levenskwaliteit.

Ook voor mijn familie was de verandering in mijn hart zichtbaar en voelbaar. Daardoor kwamen ook mijn vrouw en mijn kinderen tot een levende relatie met Jezus Christus. Jezus heeft bij ons alles nieuw gemaakt. Zijn liefde en genade heeft ons innerlijke vrede gebracht en ons in een gelukkig gezin veranderd. Onze innerlijke houding ten opzichte van mijn schoonvader is volkomen veranderd. Helaas is hij een paar jaar geleden overleden. Met mijn schoonmoeder hebben we een hartelijke, innige relatie.

„Waarlijk, dan is er toekomst, en uw verwachting wordt niet afgesneden.” (Spreeken 23:18.)

Deze bijbeltekst heeft ons gezin en mij door veel problemen heen gedragen.

Sinds elf jaar werk ik als zelfstandig ondernemer op het gebied van reclame. Ik ervaar nu dat christelijke waarden het fundament vormen voor een succesrijk zakenleven. De diepe aanraking met het Woord van God begon mijn uitstraling te veranderen. Door mijn werkzaamheden kom ik veel in contact met zakenmensen, en steeds vaker komt het tot gesprekken waarin door stress geplaagde managers over hun problemen beginnen te praten. De kracht van de Heilige Geest, die wonderen doet, begint dan te stromen, en ik heb al velen mogen vertellen over wat ik heb meegemaakt, van de wonderbare liefde van God, en dat er een uitweg is uit de nood, uit de problemen van het zakenleven: een levende relatie met Jezus, de dagelijkse, actieve communicatie met onze Heer Jezus Christus.

Vergeving is voor mij de sleutel geworden waardoor ik zonder pijn over mijn verleden kan spreken. Zonder de genade en de barmhartigheid van God had ik dat niet gekund.

Jezus Christus heeft ons leven van de grond af aan veranderd. Tegenwoordig mag ik Hem samen met mijn vrouw van ganser harte dienen, in vele persoonlijke gesprekken, en ook als voorzitter van FGBMFI Oostenrijk. ■



Franz Kren, 46 jaar oud, is sinds 20 jaar gehuwd met Ulli. Zij hebben twee zonen, van 17 en van 14 jaar. Hij heeft een reclamebureau en een uitgeverij en is daarnaast voorzitter van FGBMFI Oostenrijk.

Israël – brandpunt in het Midden-Oosten



Pamela Suran (geb. 1950) is schilderes. Zij woont in Jeruzalem en is gehuwd met Shmuel Suran, de leider van de messiaans-Joodse evangelische organisatie *Chazon Jerusjalajiem* (Visie voor Jeruzalem). Zij werkt als toeristengids voor Engels- en Duitstalige groepen.

Conflicten vermijden door vriendelijkheid

Overal ter wereld zien we dat de meeste conflicten etnische of religieuze oorzaken hebben. Ook Israël wordt niet met rust gelaten. Sinds de proclamatie van de staat Israël in mei 1948 moet het strijden om te overleven – telkens werd het door een overmacht aangevallen, en desondanks behaalde het steeds weer de overwinning. Sinds de redding van het volk uit Egypte heeft God vaak op wonderbare wijze ingegrepen en geholpen in situaties die uitzichtloos leken. We zagen dat al bij de val van de muren van Jericho, en zelfs nog in de bescherming tegen raketten tijdens de Golfoorlog. Onlangs beweerde sjeik Ibrahim Sabri, de moefti van Jeruzalem, dat de Klaagmuur in wezen niets met de Joodse tempel te maken had, maar slechts een fundament van de Al-Aksa-moskee zou zijn.

Pamela Suran beschrijft hier een heel persoonlijke belevenis tijdens een conflictsituatie. Als toeristengids leidde zij een groep op 1 oktober 2000, een van de beide feestdagen van het Joodse Nieuwjaar. Zij vertelt:

De spanning stijgt

Omdat er op deze feestdag in Jeruzalem veel gesloten is, besloot ik met nog twee toeristengidsen onze groep naar de Dode Zee en naar Jericho te leiden. We zouden de dag beginnen met de rit naar

Masada en afsluiten met een bezoek aan Jericho. Maar ook in Jericho bleek ten gevolge van de spanningen veel gesloten te zijn. Na veel getelefoneer kozen we voor Bethlehem. Onze enthousiaste toeristen moesten toch iets zien – misschien de velden van Efrata?

Voor zover we konden nagaan, hoefden we geen problemen te verwachten. We sloegen af naar de velden van Efrata. Mijn collega George reed met zijn bus voorop, en wij volgende op enige afstand. Plotseling kwam een andere bus ons tegemoet. De chauffeur was erg opgewonden. Hij vertelde dat er bij de controlepost in het dal geschoten werd. Ik belde George en waarschuwde hem, en ik liet onze buschauffeur keren en naar de hoofdweg terugrijden. Daar stonden onze vrienden uit Bethlehem ons al op te wachten om ons de weg naar het centrum te wijzen, zodat we de kerk konden bezichtigen.

Beleven wij de catastrofe?

Toen we in de buurt van het centrum kwamen, zag ik plotseling mensen rennen. Ziekenauto's en een vrachtwagen vol soldaten met machinegeweren raasden ons voorbij.

Desondanks hebben we de kerk bezichtigd, waarna we weer terugreden – op advies van onze plaatselijke vrienden weer over secundaire wegen.

Deze weg bleek echter tot het slagveld te behoren, dat zich inmiddels had





uitgebreid, en de grote bus kon onmogelijk keren. Links van ons schoten Israëlische soldaten op een grote groep jongeren een meter of honderd verderop. Ze renden op ons af. Nauwelijks waren we deze plek voorbij, of we zagen vóór ons een nog grotere groep, en langs de weg liepen enkele mannen met halfautomatische geweren.

Op dat moment begon ik te glimlachen. Ik weet niet waarom ik dat deed. Ik was niet bang, er kwam alleen vreugde in me op.

Kan vriendelijkheid helpen?

Vóór ons blokkeerden enkele jonge mannen met Arabische hoofddoeken de weg. Ze keken naar ons, en keken nog eens, en ik glimlachte terug. Plotseeling begon een van hen te wenken, alsof hij ons de weg wilde wijzen. Tot op dat moment hadden ze de weg geblokkeerd. Nu liep de jonge man voor ons uit, en overal waar stenen de doorgang voor onze bussen versperden, nam hij ze op en wierp ze aan de kant.

De volgende blokkade was een brandende telefoonpaal, die dwars over de weg op een paar grote rotsblokken lag. Er stonden wat jonge mannen bij, en mijn chauffeur riep een van hen in het Arabisch toe: „Vriend, zou je dat niet even voor ons aan de kant willen doen?” Hij keek ons aan, rende naar de wegversperring en rukte de brandende massa opzij, zodat we verder konden rijden.

Nog meer weerstand

Alsof dat nog niet genoeg was, kwamen we even later weer bij een versperring met stenen. Een andere jonge man deed die voor ons aan de kant. Zo kwamen we op de hoofdweg, terwijl links naast de weg jongelui stenen naar de Israëlische soldaten gooiden. We passeerden de grenspost en kwamen tenslotte bij het hotel.

De mensen in de bus waren sprakeloos, blij en gezegend.

Pas toen vertelde ik hun dat dit alles bij ons leven hier hoort. Dat we niet bang moeten zijn, maar moeten toestaan dat Jezus door ons heen de mensen liefheeft. Nog nooit was ik zo in het centrum van een conflict geweest als toen bij die brandende telefoonpaal. Toch voelde ik geen angst, maar alleen liefde voor deze jongelui. Ik vroeg de mensen in onze groep voor deze jongelui te bidden, allereerst voor hun veiligheid, maar ook dat zij Jezus zouden aannemen. Maar ook onze Israëlische soldaten hebben gebed nodig. De groep was heel bewogen, en samen baden we voor al die mensen die we gezien hadden.

Voor mij was dit een belangrijke ervaring. Ik had altijd gedacht dat ik in zo'n situatie zou weglopen. Maar nu had ik op de voorste rij in de bus, waar ik me niet kon verstoppen, de bovennatuurlijk liefde van God ervaren als nooit tevoren.

Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vers 17 en 18:

Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde. In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet.



DISG-communicatieprofiel

Regels voor goed luisteren en goede communicatie

Tien gulden regels voor goed luisteren

1. Blijf neutraal en vermijd zoveel mogelijk om adviezen, lof of kritiek en interrupties te geven in het gesprek.
2. Wees volledig opmerkzaam, toon belangstelling en geef verbale en non-verbale (met de lichaamstaal) instemming.
3. Maak aantekeningen als dat zinvol is. Ook daarmee toont u een positieve belangstelling.
4. Controleer aan de hand van de non-verbale signalen van de ander en uw eigen gevoel, of u de situatie en de stemming van uw gesprekspartner juist inschat.

Gepubliceerd door DISG, een organisatie die in het Duitse taalgebied cursussen verzorgt op het terrein van persoonlijkheidsontwikkeling (www.disg.de). Met toestemming overgenomen.

5. Toon onverdeelde aandacht. Als onderbrekingen van het gesprek niet te vermijden zijn, maak dan zo mogelijk een andere afspraak.
6. Beperk alle afleidingen en verstoringen, zoals bezoekers, telefoontjes, bureau-accessoires, etc.
7. Wees terughoudend. Luisteren betekent informatie opnemen en het standpunt van de ander beter begrijpen.
8. Vraag uitdrukkelijke verbale instemming voor beslissingen en actieplannen. Zwijgen betekent niet zonder meer dat uw gesprekspartner het ermee eens is.
9. Weest u zich ervan bewust dat volhardend, goed luisteren inspanning en een zekere energie vergt.
10. Oefen u regelmatig in het actief luisteren. Net als iedere andere vaardigheid moet het steeds weer geoefend worden.





Tien gulden regels voor goede communicatie

1. Let op uw lichaamstaal: een ongedwongen zithouding, oogcontact gedurende ten minste tweederde van de gespreksduur, gebaren, evt. lichaamscontact en aanrakingen, glimlachen, geïnteresseerde en vriendelijke gelaatsuitdrukking, ondanks concentratie het voorhoofd niet fronsen – nodigt dit alles de ander uit tot positieve communicatie?
2. Wees hoorbaar attent – moedig de ander aan om te praten.
3. Stelt u zich in op spreektempo en -ritme van de ander.
4. Bedenk van tevoren wat u wilt zeggen – wees inhoudelijk startklaar.
5. Achterhaal de natuurlijke luisterstijl van de ander en stelt u zich daarop in.
6. Weest u er zich bij meningsverschillen van bewust hoe ver u in het uiterste geval kunt gaan.
7. Begrijp de non-verbale signalen van de ander en helder eventuele storingen meteen op.
8. Gebruik zo veel mogelijk algemeen begrijpelijke termen. Gebruik alleen vaktermen als u ze meteen uitlegt.
9. Stel vragen om er zeker van te zijn dat de ander uw boodschap niet alleen gehoord maar ook begrepen heeft (feedback).
10. Wees de toehoorder behulpzaam om zich achteraf nog alles goed te kunnen herinneren, en geef verbanden aan met vertrouwde, bekende zaken. ■

Een persoonlijke relatie

Bij het lezen van de bijdragen in dit blad *Voice* hebt u zich misschien afgevraagd of u zelf God ook op zo'n persoonlijke manier kunt leren kennen en vrede hebben in uw hart. Dat kan inderdaad. Daarvoor hoeft u slechts de hiernavolgende principes te volgen en daarbij eerlijk te zijn tegenover uzelf.

1 Erken dat God de schepper van alles is. De Bijbel zegt: „Want sinds Hij de wereld heeft geschapen, kunnen we met ons verstand zijn onzichtbare eigenschappen uit de schepping opmaken: zijn eeuwige macht en zijn God-zijn.” (*Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 20*)

2 Accepteer dat Hij belangstelling voor u heeft, en meer nog, dat Hij u liefheeft en ook een persoonlijke en levende relatie met u wil hebben. Jezus Christus, de Zoon van God, is gekomen om dat mogelijk te maken. Zijn dood aan het kruis is nòch een ongeluk, nòch een mislukking, maar het middel dat God heeft gekozen om de scheidingsmuur te doorbreken die tussen Hem en de mensheid stond (*Brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vers 14*). Deze muur, zie „zonde” wordt genoemd, is de wortel van al onze problemen.

3 Beantwoord de liefde van deze God, die uw Vader wil worden. „Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon er voor over had: iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven.” (*Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16*)

4 Spreek hardop het volgende gebed uit (u mag het ook in uw eigen woorden zeggen), want de Bijbel zegt dat als u met uw mond erkent: 'Jezus is de Heer' en met uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt, u wordt gered. (*Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 10, vers 9*)

„God, na het lezen van deze getuigenissen realiseer ik me dat U belangstelling hebt voor iedereen, en ook voor mij. Ik leg mijn hart voor U open, met al mijn problemen, mijn vragen, mijn mislukkingen, mijn teleurstellingen, mijn angsten. Ik erken dat Jezus, uw Zoon, aan een kruis is gestorven, opdat ook ik een persoonlijke en levende relatie met U kan hebben. Ik geloof dat zijn vergoten bloed al mijn fouten uitwist en mijn leven reinigt. Jezus, ik geef me aan U over, ik neem U aan als mijn redder en als de Heer over mijn leven. Met uw hulp wil ik opnieuw beginnen, en ik wil naar uw wil leven.”

Vertrouw niet op uw gevoel dat God u heeft aangenomen. Gevoelens kunnen veranderen, maar uw nieuwe relatie met God is gebaseerd op zijn beloften: „Want er staat geschreven: 'Iedereen die de naam van de Heer aanroep, zal worden gered.'” (*Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 10, vers 13*). Neem regelmatig de tijd om te bidden, d.w.z. om met God te praten met woorden die uit uw hart komen. Lees ook regelmatig in de Bijbel, om alles te ontdekken wat God u heeft beloofd (zie bijv. Psalm 37 vers 4; Romeinen hoofdstuk 8 vers 14-17; Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2 vers 2). Schaam u ook niet om anderen te vertellen over uw relatie met Jezus (*Evangelie volgens Mattheüs 10 vers 32*).

Als u meer inlichtingen wilt, neemt u dan gerust contact met ons op. Namen, adressen en telefoonnummers vindt u elders in dit blad. ■



Boeken, brochures, rapporten etc.



Printing on Demand of Afdrukken op aanvraag



in full-colour of gewoon zwart/wit



*voor
1 exemplaar of zoveel als nodig*

Wij spreken op dit gebied alle talen, zijn veelkleurig en verwerken elke hoeveelheid. Vraag vrijblijvend informatie of offerte per e-mail:



THORA
print & copy

Jacob Gillesstraat 12
2582 XZ 's-Gravenhage
Tel. 070-3501791 Fax: 070-3584778
e-mail: thora@dataweb.nl

 **H. Schuinder**
bouwkundig adviesbureau bv

Voor al uw:

- bouwadviezen
- ontwerpen
- nieuwbouw
- verbouw

Melkweg 59
7904 ER Hoogeveen
Telefoon 0528-233355
Telefax 0528-233356

Als u er vlug
bij bent, kan volgende
keer uw advertentie
hier staan!

tel. +31-40-2300161
nat.secr@fgbmf.nl



Claron

**Inkoop, verkoop en leasing
van nieuwe en gebruikte
kopieerapparaten**

Verkoop van:

- Fotokopieerapparaten
- Fotoreceptoren
- Toner

Claron Tel.: 077 3986147
In de Riet 45 Fax: 077 3986147
5961 DE HORST E-mail: claassens@solcon.nl

■ Uitgever

Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI)

Gezamenlijke uitgave van FGBMFI België en FGBMFI Nederland, in samenwerking met FGBMFI Duitsland

FGBMFI Nederland

Braak 48, NL-5501DK Veldhoven
tel. 040-2300161
fax 040-2300163
e-mail: nat.secr@fgbmf.nl
internet: www.fgbmf.nl

FGBMFI België

Claude Denys
Stuivenbergstraat 31
B-8870 Izegem
tel. 051-314264
e-mail: fgbmf.belgium@belgacom.net

FGBMFI Duitsland – Christen im Beruf

Schlossau 1
D-94209 Regen
Duitsland
tel. +49-9921-8400
fax +49-9921-6207
e-mail: cib@fgbmf.de
internet: www.fgbmf.de

FGBMFI International

P.O. Box 19714
Irvine, CA 92623-9714 USA
tel. +1.949.461.0100
fax +1.949.609.0344
e-mail: international@mail.fgbmf.org
internet: www.fgbmf.org

■ Hoofdredacteur

Helmut Klaes,
Kieslingstr. 14, D-94469
Deggendorf, Duitsland;
tel. +49-991-2708214,
mobiel +49-171-5044078
fax +49-991-2708215,
e-mail: hklaes@t-online.de

■ Redacteur Nederland en Vlaanderen

Huug Hahn, Braak 48,
NL-5501DK Veldhoven,
Nederland
tel. 040-2300161
fax 040-2300163
e-mail: nat.secr@fgbmf.nl

**■ Leden- en abonne-
mentenadministratie
Nederland**

Han Hoogendoorn,
Prunusstraat 104,
NL-4431 DB 's Gravenpolder,
tel. 0113-312700,
e-mail: hoogendoorn-felix@scarlet.nl

België

Claude Denys
Stuivenbergstraat 31
B-8870 Izegem
tel. 051-314264
e-mail: fgbmf.belgium@belgacom.net

**■ Advertenties
Nederland**

Huug Hahn, Braak 48,
NL-5501DK Veldhoven,
Nederland; tel. 040-2300161
fax 040-2300163, e-mail:
nat.secr@fgbmf.nl

België

Rik Van Neste, Markt-
straat 45, B-8870 Izegem,
België; tel. 051-302444,
fax 051-316791, e-mail:
vanneste.rik@attglobai.net

■ Grafisch ontwerp

IMAGE Grafik-Design,
Spitalfeldstr. 26, D-86899
Landsberg/Lech, Duitsland;
tel. +49-8191-922341
fax +49-8191-922342

■ Druk

Druckbild GmbH, Titisee-
Neustadt, Duitsland

VOICE

Jaarabonnement

4 uitgaven per jaar*

<input type="checkbox"/>	1 abonnement	EUR	
<input type="checkbox"/>	3 abonnementen op één adres		12,00
<input type="checkbox"/>	5 abonnementen op één adres		28,50
<input type="checkbox"/>	10 abonnementen op één adres		45,50
			88,50

Prijzen inclusief verzendkosten.

* Als er in een kalenderjaar minder uitgaven verschijnen, wordt het teveel betaalde gerestitueerd of in mindering gebracht op de abonnementskosten voor het volgende jaar.

Pakketten per nummer

Aantal per zending	EUR
<input type="checkbox"/> 1 exemplaar	2,00
<input type="checkbox"/> 10 exemplaren van één nummer	9,00
<input type="checkbox"/> 25 exemplaren van één nummer	45,50
<input type="checkbox"/> 50 exemplaren van één nummer	91,50
<input type="checkbox"/> 100 exemplaren van één nummer	165,50
<input type="checkbox"/> 200 exemplaren van één nummer	303,00

Prijzen exclusief verzendkosten.

Zolang de voorraad strekt.
Voor grotere aantallen s.v.p. contact opnemen (zie beneden).
Voor 25 of meer exemplaren ongesorteerd: 10% korting.

Voorl. en naam: _____

Adres: _____

PC en plaats: _____

Bovenstaande bon s.v.p. kopiëren of uitknippen en duidelijk leesbaar ingevuld sturen naar:

Nederland: Han Hoogendoorn, Prunusstraat 104, NL-4431 DB 's Gravenpolder, tel. 0113-312700, e-mail: hoogendoorn-felix@scarlet.nl

België: Claude Denys, Stuivenbergstraat 31, B-8870 Izegem, tel. 051-314264, e-mail: fgbmf.belgium@belgacom.net

Wie zijn wij?

De doelstellingen van de Full Gospel Business Men's Fellowship International

■ De FGBMFI is een wereldwijde vereniging van mannen die concreet ervaren dat God nog steeds bestaat en wonderen doet zoals vroeger. Zij willen dit in de praktijk van alledag aan hun medemensen laten zien, zodat ook deze Gods wonderen en kracht mogen ervaren.

■ Daarnaast wil de FGBMFI christenen opbouwen, zodat zij verfrist en vernieuwd naar hun eigen kerken terug kunnen gaan. De FGBMFI is namelijk zelf geen kerk en heeft geen voorgangers en priesters in dienst.

■ Verder wil de FGBMFI een grotere mate van eenheid onder alle christenen bevorderen.

optiek van neste

MARKTSTRAAT 45 | IZEGEM | TEL. (051) 30.69.83
IEPERSTRAAT 38-42 | HOOGLEDE | TEL. (051) 24.15.35



Alles wat
een bril
moet zijn.

Kiezen voor een bril die jou perfect past, hangt van veel factoren af. Bij Optiek Van Neste – dé specialist in leesbrillen met doorgeloeiglazen – vind je steeds topkwaliteit in brilglazen en monturen tegen een betaalbare prijs. Je geniet bovendien van professioneel advies én een persoonlijke service. Precies wat je van een optiek verlangt.

Optiek Van Neste, meer dan 20 jaar ervaring. Niet tevreden, geld terug.

KEUZE UIT INTERNATIONALE TOPMERKEN | PERSOONLIJKE SERVICE
KWALITEITSGARANTIE | SPECIALIST LEESBRILLEN MET DOORVLOEIGLAZEN

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onderstaand adres:



Full Gospel
Business Men's Fellowship
International

Laat dit tijdschrift niet rondslingeren – geef het aan een vriend!