

VOICE

No. 2001/2

mei 2001



Dipl.-Ing. Leo Nefiodow
De lange golven van
de conjunctuur
blz. 7



Prof. Dr. Siegfried Scherer
Daarom geloof ik in
een schepping
blz. 4

Wetenschappers ontdekken
God!

TITELTHEMA



Wetenschappers ontdekken God!

4 Prof. Dr. Siegfried Scherer
Daarom geloof ik in een schepping!

Prof. Scherer leidt het Instituut voor Microbiologie aan de Technische Universiteit München. In dit artikel verklaart hij duidelijk en overtuigend waarom hij in een schepping en niet in een evolutie gelooft.



14 Christian Pellone
Ook knappe koppen hebben God nodig

Een Franse wetenschapper wordt verrast door de ervaarbare aanwezigheid van God. Hij voelt hoe zijn innerlijke leegte wordt gevuld. Wetenschap en christelijk geloof zijn geen tegenstellingen.



7 Dipl.-Ing. Leo A. Nefiodow
De lange golven van de conjunctuur – een kans voor christenen

Dipl.-Ing. Leo A. Nefiodow is een van de bekendste aanhangers van de theorie van de lange golven en een vooraanstaand denker van de informatiemaatschappij. In zijn artikel geeft hij antwoorden op de radeloosheid van onze tijd.

VERDERE BIJDAGEN

20 Annick Colin

Geezen van reumatoïde polyartritis

Een jonge vrouw krijgt een verkeersongeluk. Trauma en schrik lijken een ernstige ziekte te veroorzaken. Is er uitzicht op genezing?



22 Satish Puri

God overtuigde mij door Zijn woord

De hindoeïstische wetenschapper Satish Puri maakt mee hoe zijn leven volledig verandert. Filosofieën en overleggingen wijken voor een nieuw inzicht. Door de Bijbel komt hij tot geloof in de levende God.



RUBRIEKEN

Van de redactie	3
Bijbelse wijsheden	13
FGBMFI actueel	17
Activiteitenagenda	18
De FGBMFI bij u in de buurt	19
Colofon	26
Wie zijn wij?	26
Bestellen	27

Beste lezer,

Water kookt bij 100 °C. Koper geleidt elektriciteit, en glas niet. Dat zijn zekerheden. Wij houden van zekerheden. Alles wat we niet zelf kunnen beïnvloeden, moet zoveel mogelijk voorspelbaar zijn. Daarom bevallen wetenschap en techniek ons zo goed. Die zijn betrouwbaar!

Tegen het einde van de 19e eeuw dacht de wetenschap dat we nu wel ongeveer „alles wisten”, en het weinige dat daar nog aan ontbrak, zouden we wel spoedig ontdekken. Maar toen de relativiteitstheorie en de quantummechanica ontstonden, begonnen de „zekerheden” van de toenmalige wetenschap op hun grondvesten te schudde. Deze nieuwe ideeën leken volkomen idioot.

Maar de wetenschappers hebben dit alles empirisch getoetst. En het bleek dat deze „idiote” theorieën kloppen – of beter gezegd: dat zij tot bruikbare resultaten leiden. En inderdaad: zonder quantummechanica was er geen halfgeleiderfysica, zonder halfgeleiderfysica geen geïntegreerde schakelingen, en zonder geïntegreerde schakelingen hadden we geen personal computers, geen internet, geen mobiele telefoons, geen zakrekenmachientjes, enzovoort.



Dat er een bovennatuurlijke God zou kunnen bestaan, lijkt niet in deze gedachtenwereld te passen. Het bovennatuurlijke kunnen we niet zien. Het leidt tot onzekerheid, roept weerstanden op, of het wordt zelfs als bedreigend ervaren.

Desondanks zijn er mensen, waaronder ook steeds meer wetenschappers, die deze bovennatuurlijke God op een of andere manier hebben ervaren. Men kan natuurlijk proberen, dergelijke ervaringen psychologisch te verklaren. Maar een feit blijft dat de gevolgen in veel gevallen objectief controleerbaar zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld genezingswonderen die medisch bevestigd zijn.

In deze uitgave van VOICE schrijven enkele wetenschappers over hun ervaringen met God. Leest u deze artikelen zelf en kijk of ze geloofwaardig zijn. Ik wil u aanmoedigen dat u zich voor deze – voor u wellicht nieuwe – waarheid openstelt.

Huug Hahn
secretaris FGBMFI Nederland

Daarom geloof ik in een *schepping!*

Prof. Scherer leidt het Instituut voor Microbiologie aan de Technische Universiteit München

Interview met prof. dr. Siegfried Scherer, München



Prof. Scherer is 45 jaar en is gehuwd. Zijn vrouw, Sigrid Scherer, is antropoloog en doceert aan de universiteit in München en doet onderzoek naar de fossiele geschiedenis van de mens. Siegfried Scherer is voorzitter van de studiering *Wort und Wissen* (Woord en weten), die zich vooral bezighoudt met het thema schepping en evolutie (internet: www.wort-und-wissen.de).

Kunt u iets over uw achtergrond vertellen?

Ik heb biologie, natuurkunde en scheikunde gestudeerd. Eerst wilde ik leraar worden. Maar ik kreeg meer belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. Ik heb de typische carrière van een wetenschapper doorlopen. Ook een verblijf in de VS maakte daar deel van uit. In 1991 werd ik hoogleeraar aan Technische Universiteit München. Ik leid hier het Instituut voor Microbiologie. Mijn onderzoek spitst zich thans toe op het terrein van de microbiologie van ziekteverwekkers. Daarnaast houd ik me met de evolutie bezig.

Heeft dat ook te maken met onderwerpen als BSE?

De BSE-discussie vindt helaas grotendeels plaats buiten de wetenschap om. Wat men vroeger verzuimd heeft te doen, kan men nu niet door hectische activiteiten inhalen. Goed onderzoek vergt tijd, en voor dit onderwerp is goed onderzoek noodzakelijk. Ik betwijfel of BSE bij vogels en vissen optreedt, maar ik vrees dat deze ziekte wel eens bij alle soorten zoogdieren zou kunnen optreden, dus ook bij varkens. Er is veel dat we nog niet weten.

U hebt een biologieboek geschreven dat op de scheppingsleer is gebaseerd. Kunt u iets zeggen over de achtergrond van dit boek?

Ik ben als atheïst op de universiteit gekomen. Uiteraard baseerde ik mijn inzichten in de natuur eerst op de evolutie. Maar in de loop van mijn studie kwam ik tot geloof in de levende God. Door gesprekken met christenen aan de universiteit ben ik flink aan het denken gezet. Ik begon de Bijbel te lezen, en na enkele maanden begon mijn houding ten opzichte van God te veranderen. Daardoor begon ik me ook af te vragen of de evolutie wel zo wetenschappelijk was. Jaren later heb ik samen met vrienden uit de studiegroep *Wort und Wissen* het leerboek voor biologie geschreven. Helaas werd het boek door de ministeries van onderwijs afgewezen, omdat het zogenaamd niet in overeenstemming is met het leerplan. De achtergrond zal wel zijn dat de scholier zichzelf als product van een evolutieproces moet zien, hetgeen door dit boek natuurlijk niet wordt gepropageerd. Er wordt nu getracht, afzonderlijke hoofdstukken uit het boek in het leerplan in te voegen. Het boek behandelt de volledige basis voor het biologieonderwijs op de middelbare school, maar het gaat nog veel



Michelangelo, *De scheiding van land en water*, plafond Sixtijnse Kapel (1511)

verder. Het behandelt ook de voors en tegens van evolutieleer en scheppingsleer. Het wordt op verschillende christelijke scholen gebruikt, maar ook door niet-christelijke leraren. Het is voor iedereen interessant die zich met dit thema wil bezighouden.

In de USA krijgen de scholieren zowel evolutie als schepping zonder waardeoordeel voorgelegd. Wat zijn de wezenlijke verschillen tussen de evolutie- en de scheppingsleer?

De evolutieleer gaat uit van één bepaald wereldbeeld. Volgens dat wereldbeeld is er geen God die in het verleden een rol gespeeld zou kunnen hebben bij het ontstaan of de ontwikkeling van het leven. Dat is een we-

reldbeschouwelijke vooronderstelling, die noch bewijsbaar noch weerlegbaar is. Men moet er in geloven. De evolutiebioloog gaat er dus van uit dat God niet bestaat, althans niets met de natuur van doen heeft. Alle wetenschappelijke gegevens worden vanuit dit uitgangspunt geïnterpreteerd. Men moet dan op de evolutietheorie uitkomen. Een scheppingsleer gaat er



echter van uit dat God bestaat en de wereld heeft geschapen. Dat moet men natuurlijk eveneens geloven. Ik geloof dat God zich in de Bijbel heeft geopenbaard. Vanuit deze aanname kan men de gegevens uit de natuur geheel anders interpreteren. Dezelfde gegevens die een evolutionist voor zijn theorie gebruikt, verklaren wij vanuit een schepping. Dit soort leringen behoort echter niet tot het gebied van de wetenschap.

Hoe reageren uw studenten hierop?

In het algemeen staan de studenten op wereldbeschouwelijk terrein open. Velen zijn verbaasd dat er denk- en geloofsbenaderingen zijn die van een schepping uitgaan. Dat is geen onderwerp van mijn colleges, maar het leidt toch steeds weer tot gesprekken.

Wat betekenen God en Jezus voor u?

God is niet slechts de Schepper, maar ook de Onderhouder van het universum. Het gehele universum bestaat omdat het door Gods wijsheid en kracht gedragen en uiteindelijk voltooid wordt. Dat geldt niet alleen voor

de wereld, maar ook voor mij persoonlijk. Hij is mijn Schepper, Onderhouder en Voleinder, die mij aan het eind der tijden uit de doden zal opwekken. De persoon Jezus is voor mij de sleutel tot het leven. Hij is zowel mens als God, en aan Hem dank ik het eeuwige leven, mijn verlossing en de vergeving van mijn zonden.

Hoe verbindt u uw geloof met uw beroep?

Voor mij is er geen tegenstelling tussen geloof en beroep. Er is slechts één door God geschapen werkelijkheid. God is bij mij, zowel in mijn werk in het laboratorium als 's zondags in de kerk. Ik zie geen tegenstelling tussen geloof en wetenschap. De Bijbel zegt dat in Jezus alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Daartoe behoort ook de kennis die wij als wetenschappers verwerven. Als christen doe ik onderzoek.

Houdt u zich bezig met genetechnologie, en zo ja, kunt hoe u dit verantwoorden?

Ja, ik ben „genetechnoloog“. Wij zijn juist bezig een genetisch gemanipuleerd micro-organisme te ontwikkelen dat men aan levensmiddelen kan toevoegen en dat daarin de ziekteverwekkers vernietigt. Ik geloof dat deze methoden uit de genetechnologie in overeenstemming zijn met de schepping. Maar men kan ze – zoals alle methoden – ten goede en ten kwade gebruiken. De mogelijkheden van de genetechnologie zijn zo verstrekkend en krachtig dat er zegenrijke, maar ook verschrikkelijke dingen mee gedaan kunnen worden.

Hebt u nog een tip voor onze lezers?

Wees niet teveel onder de indruk van de „witte jassen“ in de media. Achter iedere laboratoriumjas zit een mens, met zijn fouten, zijn angsten en zijn hoop. Wetenschappers zijn ook maar mensen, net als wij allemaal. ■

Interviewer:
Helmut Klaes.
Foto's:
Barbara von Schnurbein



De lange golven van de conjunctuur

De markteconomie kent geen stilstand. Zij gaat hetzij op, hetzij neer. Conjunctuur en recessie wisselen elkaar regelmatig af. Economen maken onderscheid tussen korte en middellange cycli met een duur van drie tot elf jaar. Sinds 1926 weten we dat er nog langere cycli zijn, die ongeveer een halve eeuw duren. Naar hun ontdekker noemt men deze de Kondratieff-cycli. Nikolai Kondratieff (1892-1938) was de toenmalige leider van het Instituut voor Conjunctuuronderzoek in Moskou. In 1926 publiceerde hij het artikel *De lange golven van de conjunctuur*.

Als men de ontwikkelingen sinds het einde van de achttiende eeuw enigszins vereenvoudigd weergeeft, krijgt men een beeld van vijf lange golven, ontstaan door baanbrekende uitvindingen, die een grote, nieuwe markt, veel bedrijven en nieuwe werkgelegenheid teweeg brachten, waardoor de maatschappij ingrijpend veranderde. ➤

– een kans voor christenen



De lange golven van de conjunctuur en hun basisinnovaties

**Leo A.
Nefiodow,
St. Augustin
(Duitsland)**

Tot nu toe gevonden Kondratieff-cycli

De eerste cyclus ontstond door de uitvinding van de stoommachine. De belangrijkste toepassing lag in de textielindustrie. Er ontstonden fabrieken, een geheel nieuwe vorm van productie. Deze cyclus liep tot omstreeks 1840, waarna er een nieuwe recessie kwam. Vervolgens zette de tweede Kondratieff-cyclus in met een herstel, toen men in staat was efficiënt met staal om te gaan. Staal kon worden gebruikt in de scheepsbouw, voor machines, constructies, spoorwegen en wapens. De derde Kondratieff-cyclus ziet twee geheel nieuwe industrietakken, de elektrotechnische en de chemische industrie. De vierde Kondratieff-cyclus is in essentie gebaseerd op de automobiellindustrie. Hij begint meteen na de wereldrecessie en loopt door tot de grote olieprijsverhogingen door de OPEC. Thans bevinden wij ons in de nadagen van de vijfde Kondratieff-cyclus, die omstreeks 1960 begon.



Dipl.-Ing. Leo A. Nefiodow is werkzaam bij het GMD-Onderzoekcentrum voor Informatietechnologie in St.-Augustin (bij Bonn).

De volgende lange cyclus

Laten we eerst nog wat details bekijken van de huidige vijfde cyclus, die zijn kracht ontleent aan de moderne informatietechnologie. Joseph Schumpeter, naast Kondratieff wellicht de belangrijkste grondlegger van de theorie van de lange golven, stelde dat de basisinnovaties – die een lange golf teweeg brengen – voor de gehele economie als een locomotief werken. Enerzijds creëren zij een eigen nieuwe markt, tegelijkertijd hangen de andere takken van de economie als wagons achter deze locomotief. Daardoor ontstaat een zeer langdurige fase van voorspoed. Zo heeft de moderne informatietechnologie niet alleen een geheel nieuwe markt gecreëerd, maar ook de hele economie en het bedrijfsleven veranderd. Wat zouden de banken en verzekeringsmaatschappijen zijn zonder computers? Hoe zouden de handel of de luchtvaartmaatschappijen de grote hoeveelheden informa-

tie kunnen verwerken? De lange cyclus zijn niet alleen economische impulsen tot innovatie, maar reorganisatieprocessen in de hele maatschappij. Niet alleen de economie wordt anders ingericht, ook de maatschappij als geheel ondergaat, als zij het potentieel van de lange golven gaat gebruiken, veranderingen, bijvoorbeeld in het onderwijs, in het rechtssysteem, en vooral in het wetenschaps-, het economische en het financiële beleid.

Aan het begin van de zesde Kondratieff moeten dus nieuwe basisinnovaties ontstaan, die dan de aanzet geven voor de volgende lange golf, die de locomotiefunctie voor de overige wagons vervult. Deze innovaties zouden een nieuwe markt van ten minste 2000 miljard dollar moeten creëren. Om de diepe recessie te vermijden die gewoonlijk aan het einde van een Kondratieff-cyclus optreedt, zou nu consequent geïnvesteerd moeten worden in de basisinnovaties voor de volgende cyclus.

Welke van de thans opkomende sectoren hebben het benodigde potentieel?

Volgens mij zijn er vijf kandidaten die in staat zouden kunnen zijn om in de komende 30 à 35 jaar een geheel nieuwe markt van deze omvang te ontwikkelen.

- de milieubescherming, inclusief de regenerereerbare energiebronnen
- de biotechnologie
- de informatiemarkt
- de zonne-energie en alles wat met licht heeft te maken
- gezondheid

Het is niet mogelijk hier uitvoerig op alle kandidaten in te gaan. Daarom in het kort:

1. Milieubescherming

De milieubescherming vertoont ondanks alle kritiek en alle problemen al ten minste 15 jaar een meer dan gemiddelde groei, met een wereldwijde groei tussen de 5 en de 10%. De-

ze groei zal door- gaan. Er zijn meer mensen, meer au- to's en meer indu- strie. Er zal meer voor het milieu moeten worden gedaan, vooral ook in landen die tot nog toe we- nig aandacht daar- voor hadden.

2. Biotechnologie

De ontdekking van de structuur van het DNA in de ja- ren '50 gaf een baanbrekende doorbraak in de ontwikkeling van me- dische technologie, de farmaceutische industrie, de milieubescherming en de gehele gezondheidszorg. Door nieu- we computerstructuren is er een wis- selwerking met de informatica, want op het gebied van de erfelijkheid vin- den op moleculair niveau in feite infor- matieprocessen plaats. De biomassa groeit door snelgroeïende boomsoor- ten. De landbouw verandert ingrijpend. Er zijn inmiddels rijstsoorten waarin langs genetische weg vitamine-A is geïmplant. Tot nog toe leden alle volkeren die zich hoofdzakelijk met rijst voedden, gebrek aan vitamine-A. Door de biotechnologie kunnen tot nog toe ongeneeslijke ziekten, zoals kanker, di- abetes, Alzheimer en Parkinson, gene- zen worden. Met heel eenvoudige mid- delen is het leven van wormen met een factor vier verlengd. Zelf al zou- den we door dergelijke ontwikkelingen „slechts“ 120 jaar oud worden, dan heeft dat al aanzienlijke maatschappe- lijke consequenties.

3. Informatiemarkt

Er zijn in beginsel twee fundamentele parameters die groei mogelijk maken: energie en informatie. In de vijfde Kondratieff schakelen de ontwikkelde

landen voor het eerst over van een energie-georiënteerd groeimodel op een informatie-georiënteerd groeimodel. Tot dan toe waren alle Kondratieff- golven gebaseerd op verschillende vor- men van energie: hout, wind, water, steenkool, elektriciteit, olie, kernsplit- sing. Momenteel bouwen we een wereldwijde infrastructuur voor het verzenden van informatie. Werkgele- genheid van grote omvang ontstaat al- leen nog in de informaticabranche. Ten minste 40% van de wereldwijde uit- gaven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling gaat naar de infor- matica. Ondernemingen worden gereor- ganiseerd, sluiten hun werkplekken op netwerken aan en creëren efficiëntere informatiestructuren. Informatie is iets immaterieels. Wij komen terecht in een tijd waarin immateriële verschijnselen doorslaggevend worden: vermogen tot samenwerken, communicatieve vaar- digheid, verantwoordingsbewustzijn. De tegenwoordig veruit het meest ge- vraagde vaardigheden zijn sociale vaar- digheden, dus een immateriële psycho- sociale factor.

Ook in de zesde Kondratieff zal infor- matie nog een belangrijke rol spelen. Maar elke lange cyclus heeft zijn ei- gen markt. Daarom kan het in de zes-





de Kondratieff niet alleen om betere computers en om nog elegantere mobiele telefoons gaan. Die komen er wel, maar horen nog tot de vijfde lange golf. In de zesde Kondratieff komt een geheel nieuwe markt op, die aan een basiscriterium van de economische groei moet voldoen: de belangrijkste factor voor groei is niet kapitaal of werkgelegenheid, maar productiviteit.

Welk gebied belooft deze grote productiviteitsreserves?

Als we die vraag kunnen beantwoorden, weten we ook welke cyclus er aan komt. Eerst een paar getallen.

De criminaliteit veroorzaakt jaarlijks een schade van meer dan 1000 miljard US dollar. De wereldwijde omzet aan drugs wordt geschat op 600 tot 1000 miljard dollar. Van alle bedrijfskosten gaat 3-5% op aan corruptie en smeer-

gelden. Dat levert wereldwijd een schade van 1000 miljard dollar. De omzet aan alcohol bedraagt ca. 600 miljard dollar, dat is meer dan er aan onderzoek wordt uitgegeven. Over de hele wereld gaat 1200 miljard dollar op aan veiligheid. In Duitsland wordt 8 miljoen maal per jaar diefstal gepleegd. Iedere vierde Duitser licht zijn verzekering op, elke vierde miljoenenbrand is aangestoken. Van alle patiënten die een praktiserende arts bezoeken, heeft 30% psychosomatische klachten. De natuurwetenschappelijk geschoolde arts kan hier niet echt helpen, maar slechts de symptomen bestrijden. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de leidinggevenden in Duitsland aan neuroses lijdt en 90% met angst naar zijn werk gaat.

Amerika wordt ons vaak ten voorbeeld gesteld. Maar men spreekt zelden over de nadelen:

De drugsmarkt in Amerika ligt rond de 300 miljard dollar. Van de Amerikaanse kinderen groeit 40% niet bij hun biologische vader op. Vijftig procent van de huwelijken gaat kapot.

In Oost-Europa spreekt men van een maffiocratie. In Italië kan slechts één op de drie veroordeelden werkelijk in de gevangenis worden ondergebracht, de rest krijgt huisarrest. Telt men alle destructieve verschijnselen over de hele wereld bij elkaar, dan ziet men jaarlijks een schade van ten minste 10.000 miljard dollar. Deze ontwikkeling wordt in stand gehouden door immateriële verschijnselen, zoals psychische problemen en verstoorde relaties.

4. Gezondheid

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) behoren tot de gezondheid naast lichamelijk welzijn ook een intact milieu, psychische stabiliteit, sociale vaardigheden, gezonde arbeidsomstandigheden en de hoop op een leefbare toekomst. Waarschijnlijk komt daar binnen een aantal jaren ook „spirituele gezondheid“ bij.

Hoewel de kosten in de gezondheidszorg voortdurend stijgen, wordt de mens niet gezonder. Velen verdienen hun brood met het feit dat er zieken zijn. In Duitsland heeft een huishouding van vier personen de afgelopen jaren 50% meer aan gezondheid moeten uitgeven.

Bij Hippocrates was de arts een „gezondheidsmanager“. Behalve lichamelijke gezondheid hoorden ook sociale relaties, milieu en gevoelens bij het leven. Deze hele visie hield stand tot in de middeleeuwen. Natuurlijk hoorde daar ook een relatie met God bij. De geneeskunde heeft deze visie losgelaten toen het natuurwetenschappelijke wereldbeeld opkwam. Het is de hoogste tijd voor een herbezinning.

Innovatie-impuls voor de zesde Kondratieff zullen vooral op de genoemde terreinen en dat van de psychologie liggen. Freud trachtte concreet aan de behandeling van mensen met psychische storingen te werken en ontwikkelde met de psychoanalyse een methode voor classificatie en ook voor behandeling. De psychoanalyse heeft eigenlijk niemand werkelijk genezen en is in Amerika vanwege zijn inefficiëntie reeds aan de kant gezet. Freud legde de basis voor de toepassing van de wetenschap op het innerlijk van de mens, de verstoorde gevoelens en het daaruit voortvloeiende gedrag.

Deze gerichtheid op het innerlijk raakt in de twintigste eeuw verbonden met het streven naar vrijheid en leidt tot de moderne vorm van zelfverwerkelijking. De mens wil tegenwoordig op alle gebieden zelf beschikken en laat zich bij persoonlijke problemen door niemand iets voorschrijven. Ook op ethisch gebied oriënteert de mens zich steeds minder op God of op andere autoriteiten. Men wil autonoom beslissen. Zo zijn niet alleen de oude taboes aan de kant gezet, maar ook de „vangrails“ en de waarden die een betrouwbare oriëntatie bieden. Het gevolg van ontbrekende normen en oriëntatie is de toename van criminali-

teit, drugsgebruik en geweld, zoals we dagelijks zien.

Heeft godsdienst iets met gezondheid te maken?

Het christendom is in Europa al een tijdlang op de terugtocht en heeft steeds minder maatschappelijke invloed. Naar vragen of het geloof van invloed is op de gezondheid, wordt in West-Europa geen onderzoek verricht. Ik ken geen onderzoeken die zich serieus met deze zaken bezighouden. In Amerika gaat men hier heel anders mee om. De Amerikaanse president besluit elke toespraak met de woorden „God zegene Amerika!“ Het is daar normaal dat bekende schrijvers, toneelspelers of politici voor de camera's over hun geloofservaringen spreken. Op bijna de helft van alle universiteiten krijgen geneeskundestudenten ook seminars en colleges aangeboden over hoe het geloof bij verschillende mensen uitwerkt. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er de laatste dertig jaar ruim 200 onderzoeken op dit gebied zijn verricht. Een onderzoeksinstituut in Bethesda heeft 146 van deze studies geëvalueerd en vond dat in 77% het resultaat positief was, in 17% neutraal en in 6% negatief. Dat wil zeggen dat gelovige mensen gezonder zijn dan atheïsten of slechts oppervlakkig gelovigen. Als gelovigen ziek worden, kunnen zij beter met hun kwaal omgaan. Atheïsten en oppervlakkig gelovigen daarentegen worden volgens deze studies veel ernstiger bedreigd door drugs, echtscheiding, agressief gedrag en bovenal door de moderne civilisatieziektes als neuroses, depressies, psychoses en uiteindelijk zelfmoord.

Wat kunnen wij daaruit leren?

Alle kandidaten die beloven in staat te zijn de komende jaren een sterke groei door te maken, alle markten waar grote aantallen bedrijven worden opgericht en waar veel werkgelegenheid ontstaat, waar kapitaal heenstroomt, waar onderzoeksgelden besteed wor-





den, hebben iets gemeenschappelijk. Het komt in zekere zin tot een synergetische samenwerking van verschillende branches, markten, technologieën. Zo ontstaat een nieuw netwerk. De gemeenschappelijke noemer van deze nieuwe, complexe en nauw samenhangende megamarkt is gezondheid in de ruimste zin: lichamelijk, psychisch, geestelijk, sociaal en ecologisch. Dat is de boodschap van de zesde Kondratieff.

De vijfde Kondratieff, de huidige lange golf, voedt de maatschappelijke behoefte aan kennis en communicatie, dus vooral een immateriële behoefte. Dit proces zal doorgaan. Kapitaal zoekt nieuwe beleggingsmogelijkheden, ondernemers zoeken nieuwe zakelijke mogelijkheden, en mensen willen behoeften die tot nog toe niet bevredigd werden, alsnog bevredigen. Beide zijden zullen elkaar op de markt van de totale gezondheid ontmoeten. De basisinnovatie voor de nieuwe lange

cyclus zal voor de biologische aspecten de biotechnologie zijn, voor het terrein van de psychische en sociale kwaliteit de psychosociale gezondheid.

De zesde Kondratieff: een uitdaging voor christenen!

Met deze blik op de toekomst staan wij voor nieuwe uitdagingen, maar ook voor een interessante tijd voor christenen. Voor het eerst zal het centrum van het economische gebeuren niet gevormd worden door een machine, een chemisch proces of een grondstof. Voor het eerst komt de mens met zijn sociale, biologische en psychologische behoeften in het middelpunt te staan.

In een tijd van hectische veranderingen, waarin de traditionele normen afbrokkelen, opent het christelijke geloof ons de ogen voor het wezenlijke, laat het 't verschil zien tussen het vergankelijke en het eeuwige, en biedt het houvast, richting en zin aan het leven. ■

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER BRUGGE

- GESPECIALISEERD IN SALARISADMINISTRATIE uw salarisadministratie geheel verzorgd voor € 5,00 per werknemer per maand!
- BOEKHOUDING

Informeer naar onze all-in tarieven ook voor kleine organisaties

J.W.L. van der BRUGGE
HENDRIK MARSMANHOVE 60
3437 ZN NIEUWEGEIN
TEL. (030) 601 43 78
bgg. (06) 51 633 610
FAX (030) 601 43 79
E-mail: brugge.admin@planet.nl



Clarona

**Inkoop, verkoop en leasing
van nieuwe en gebruikte
kopieerapparaten**

Verkoop van:

- Fotokopieerapparaten
- Fotoreceptors
- Toner

Clarona Tel.: 077 3986147
In de Riet 45 Fax: 077 3986147
5961 DE HORST E-mail: claassens@solcon.nl

Voor advertentie-
mogelijkheden in

VOICE

bel NL: 040-2300161 (Huug Hahn)
B: 051-302444 (Rik Van Neste)

Wat zegt de Bijbel over wetenschap en geloof?

Er is een scheppende God

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

(Eerste zin van de Bijbel, Genesis 1:1)

God keek naar alles wat Hij gemaakt had, het was erg mooi.

(Genesis 1:31)

God kan de natuurwetten buiten werking stellen

Op die dag, toen de Heer aan de Israëlieten de overwinning op de Amorieten gaf, sprak Jozua met de Heer. In aanwezigheid van alle Israëlieten zei hij: „Zon, sta stil boven Gibeon, maan, blijf staan boven het dal van Ajjalon.“

En de zon stond stil en de maan bleef staan, tot het volk de vijand volledig verslagen had. Zo staat het immers opgetekend in het Boek van de Oprechte. Bijna een hele dag bleef de zon hoog aan de hemel staan, zonder verder te gaan.

(Jozua 10:12, 13)

Er brak een hevige storm op het meer los, zo erg dat de golven over de boot sloegen. Jezus lag te slapen. Zijn leerlingen schoten op hem toe en maakten hem wakker. „Heer, red ons,“ riepen ze, „we vergaan!“ „Waarom zijn jullie zo bang?“ zei Hij. „Wat zijn jullie kleingelovig!“ Hij stond op en sprak het meer streng toe, en het werd heel stil.

(Matteüs 8:24-26)

Het geloof berust op geestelijke wetten

In Jezus liggen alle schatten aan wijsheid en kennis verborgen.

(Paulus, in de brief aan de Kolossenzen 2:3)

Wijsheid wortelt in ontzag voor de Heer; wie zijn leven oriënteert op Gods geboden, die alleen verkrijgt wijsheid. Voor altijd duurt de roem van de Heer.

(Psalm 111:10)

Want God heeft door Hem alles geschapen in de hemel en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare wezens, ja ook de geestelijke krachten die invloed en gezag uitoefenen. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Christus is de voornaamste van allen en alles bestaat dank zij Hem.

(Paulus, in de brief aan de Kolossenzen 1:16-17)

Vertrouw niet op je eigen inzicht, maar vertrouw volledig op de Heer!

(Spreuken 3:5)

Want door wijsheid schiep God de aarde, met Zijn verstand ontwierp Hij het heelal.

(Spreuken 3:19)

Om wijs te worden, moet je ontzag hebben voor de Heer, om inzicht te verkrijgen, moet je de heilige God kennen.

(Spreuken 9:10)

Ga eens na wat u was toen God u riep. Menselijk bekeken waren er maar weinig wijs, invloedrijk of voornaam. Maar om de wijzen te beschamen heeft God juist uitverkoren wat de wereld dwaas vindt. En om wat sterk is beschaamd te maken, heeft Hij uitgekozen wat in de ogen van de wereld zwak is.

(Paulus, in de Eerste brief aan de Korintiërs 1:26-27)

Gebruikte bijbelvertaling: merendeels *Groot-Nieuwsbijbel*; gedeeltelijk naar de Duitse *Gute-Nachrichtbibel*

Samengesteld door Helmut Klaes.



“Ook knappe koppen hebben God nodig”

**Christian
Pellone,
Grenoble**

Ik ben in 1952 geboren en was als kind bovengemiddeld begaafd. Met vier jaar kon ik vloeiend lezen en al wat rekenen. Ik sloeg verschillende schoolklassen over en zat op mijn negende al in de zesde klas.

Ik ben heel streng opgevoed. God kon ik in deze deugdzame opvoeding niet vinden, maar wel hield ik me voortdurend bezig met metafysische vragen: Wie ben ik? Waarom ben ik geboren? Waarom besta ik? Waarom bestaat de dood? Waarom al het leed?

Op geen van deze belangrijke vragen had ik een antwoord. Diep van binnen wist ik dat het leven hier op aarde niet het laatste kan zijn. Voor mij als kind behoorde de dood tot de wereld van de volwassenen. Maar ik wist dat ik sterfelijk was, en ik groeide op met deze fundamentele vragen waar iedereen vroeg of laat tegenaan loopt.

Toen ik negen was, nam mijn leven ondanks al deze onopgeloste vragen een zeer positieve wending. Ik werd me bewust van mijn bijzondere be-



gaafdheid voor wiskunde, en vervolgens ook voor natuurkunde, en ik zei bij mezelf: „Dat is het antwoord. De wetenschap zal mij het antwoord geven.“ Op mijn 27^e was ik al ingenieur en sloot ik mijn proefschrift af. Ik was op basis van alle verstandelijke conclusies tot het inzicht gekomen dat ik ook met de wetenschap de vraag naar het waarom niet kon ophelderen. De wetenschap geeft alleen antwoord op de vraag naar het hoe, de vraag naar het waarom kan zij niet beantwoorden.

Neem bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht. De wetenschap heeft de wetmatigheden geformuleerd die de natuurverschijnselen beschrijven. Maar waarom bestaat er een zwaartekracht?

Geen enkele wetenschap geeft een antwoord op dit 'waarom'. Want in existentiële zin bestaat er geen fundamenteel antwoord op dergelijke vragen.

Ik was dus 27 jaar geworden en dacht veel na over metafysische ver-

banden. Op een dag, toen ik door het raam van mijn laboratorium naar de bergen rond Grenoble keek, kwam de volgende gedachte in me op: „Er is een hogere macht die alles geschapen heeft.“ Maar ik kende deze macht niet, doordat ik in het universum „gegooid“ was en in de universele evolutie terecht gekomen was. Op basis van de wetenschap, die mij op het spoor van deze macht had gezet, concludeerde ik dat deze geen contact met mij kon opnemen.

De daaropvolgende tijd voelde ik veel ontevredenheid op mijn zoektocht naar het antwoord. Drie jaar later, in februari 1982, leerde ik een gelovig meisje kennen, Isabelle, die later mijn vrouw werd. Zij was op een of andere manier anders. Het was alsof er een licht, een vrede van haar leven uitstraalde, die ik ook duidelijk voelde, hoewel ze me niets over haar geloof vertelde. Vervolgens gingen onze wegen weer uiteen.

In juni 1982 kwam Isabelle me weer eens opzoeken. God had tegen haar gezegd: „Je moet die jongeman opzoeken en hem van Mij vertellen.“ Toen we elkaar weer ontmoetten, vroeg ze: „Kent u mij nog, meneer Pellone?“ „Ja, natuurlijk ken ik u, we hebben elkaar toch een paar maanden geleden ontmoet?“ „Maar vandaag ben ik niet gekomen om u zo maar eens te ontmoeten, maar om u te zeggen dat Jezus Christus leeft, en dat u ondanks al uw intellectuele vermogens en al uw kennis Jezus in uw leven nodig hebt. Ondanks uw rechtschapen leven en uw hoge moraal bent u toch een zondaar, net zoals iedereen.“

Ik onderbrak haar abrupt, want ik was een paar jaar tevoren immers tot de conclusie gekomen dat deze God mij niet zou kunnen aanspreken. Zij respecteerde wat ik zei, en de daaropvolgende tijd ontmoetten we elkaar vaker. Wat de meeste indruk op me maakte, was dat ze af en toe uit haar handtasje een bijbeltje tevoorschijn haalde. Deze Bijbel maakte me



Dr. Christian Pellone is 48 jaar, is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij is gepromoveerd natuurkundig ingenieur. Sinds 20 jaar werkt hij bij het nationale onderzoeksinstituut CNRS in de buurt van Grenoble.

onrustig. Ik wist wat de Bijbel was, maar ik had hem nog nooit gelezen. Ik wilde hem weerleggen, want voor mij was hij „antiwetenschappelijk”.

Maar mijn geweten verbood me dat boek te veroordelen. De gedachte kwam in me op: „Christian, jij hebt niet het recht dit boek te veroordelen. Werkstukken van studenten of publicaties van andere wetenschappers zou je toch ook niet veroordelen als je ze niet gelezen hebt en niet eens hun inhoud kent?”

Deze innerlijke stem blokkeerde me en werkte me op de zenuwen. Ik was in mijn eer geraakt! Op een dag, toen Isabelle weer de Bijbel uit haar tasje haalde, vroeg ik haar of ik hem van haar mocht lenen. Ik wilde beslist weten wat erin stond. Nog nooit had ik een gezicht zo van blijdschap zien stralen! Ze gaf me meteen het advies dat ik het beste eerst het Nieuwe Testament kon lezen, want ze was bang dat ik als fysicus de schepping zou afwijzen. Maar ik zei: „Luister eens, een boek lees ik altijd van voor naar achter.”

Die avond sprongen de eerste woorden van de Bijbel er meteen uit: „In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Dat was het antwoord op al mijn vragen. Dat interesseerde me nog veel meer dan alleen wetenschappelijk! Als God ons geen verklaring geeft voor het waarom van de dingen, dan is dat gewoon omdat Hij ze heeft geschapen. Dat is de God voor wie niets onmogelijk is, dat is de bovennatuurlijke God die de natuurwetten buiten werking kan stellen. Ik verslond de Bijbel! Na drie dagen was ik al bij het boek Leviticus, het derde boek van de Bijbel. Ik vond het prachtig hoe Gods volk door de zee heen trok en hoe God het water tegenhield terwijl het volk erdoor trok. Dat was geen probleem, want God is God. Hij kan op ieder moment je leven beïnvloeden en het totaal veranderen. Hij kan de zon stil laten staan, Hij kan het hele universum laten schudden, want Hij is de Schepper.



Op dat moment herinnerde ik me wat Isabelle over Jezus had gezegd, over Zijn liefde en Zijn wonderbare woorden. Ik ben toen de evangeliën gaan lezen en heb voor het eerst van mijn leven gebeden: „U daarboven, ik ken U niet. Een paar jaar geleden geloofde ik nog dat U een onbenaderbare hogere macht bent door wie alles is ontstaan. Maar als U werkelijk God bent – de Vader van Abraham, van Izaäk en van Jakob, die in Jezus Christus mens bent geworden, als U de Drie-enigheid bent – Vader, Zoon en Heilige Geest –, dan ben ik maar een eenvoudig mens, die in het universum is ‘geworpen’. Maar als U wilt, laat me U dan kennen, en dan zal ik U dienen, dan geef ik U mijn hele leven en zal ik de mensen over U vertellen.”

Wat ik niet kon vermoeden, was dat God me twee weken later door Jezus zou antwoorden. Op 8 augustus 1982 werd ik met de Heilige Geest vervuld. Een fel licht scheen vóór me – in mijn lichaam, in mijn ziel, of in mijn geest, dat weet ik niet. Mijn hele ik werd door Hem opnieuw geboren. Mijn lichaam, mijn ziel en mijn geest stonden in lichterlaaie. Ik viel op mijn knieën, hoewel ik dit alles niet begreep, en in dit heerlijke licht nam ik een niet-hoorbare stem waar, die mij bij mijn voornaam aansprak: „Christian, je hebt Mij gevraagd of ik de God van Abraham, Izaäk en Jakob ben, en ik zeg je: Ik ben de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Je hebt Mij gevraagd of Ik in Jezus Christus mens ben geworden: Ik ben de God van de Bijbel, en dit verblindende licht is Mijn Zoon, die heilig en rein is en die voor jou is gestorven. Maar die zwarte punt die je in dit licht ziet, dat is jouw leven. Jij, de zoon uit een gegoede familie, die jezelf voor zo foutloos houdt, die gelooft perfect te zijn in de ogen van de mensen – in de glans van Mijn heiligheid lijk je zwart.”

Ik heb urenlang gehuild als een kind, als een kleine jongen. En ik heb antwoordd: „Heer, ik geloof en ik geef U mijn hele leven. Doe met mij wat U wilt.” Hoe almachtig is God! ■

ACTUEEL

Chapter Naaldwijk

Op 19 maart 2001 was het grootste deel van het Nationaal Bestuur te gast op de chapterbijeenkomst in Naaldwijk. Er waren in totaal ca. 70 aanwezigen.

De voorzitter, Hans van den Berg, legde in zijn inleiding de nadruk op het dragen van het lidmaatschapsspeldje. Dat speldje is op zich al een soort getuigenis: je laat zien dat je ergens lid van bent, dat je ergens bijhoort. Het speldje is dan ook vaak een aanleiding tot een nader gesprek.

De spreker van die avond was Dirk Breugem, voorzitter van het chapter Zoetermeer. Hij gaf een sprankelend getuigenis, waarvan een van de kernpunten was dat hij zich niet voor het evangelie schaamde. Op zijn werk als tuinder had hij een tijd geleden salpeterzuur in zijn oog gekregen. Volgens de oogarts zou dat nooit meer genezen. Maar Dirk zei tegen de arts dat hij zeker wist dat het wel zou genezen. Inmiddels is het ook inderdaad bijna genezen!

Dirk is gehoorzaam aan wat de apostel Paulus in Filippenzen 4:4 tweemaal achtereen zegt: Wees blij in de Heer! Hij ziet het werk op zijn tuinderij als zijn hobby, en het evangelie als zijn eigenlijke werk. Zijn „hobby” moet dus voldoende geld opbrengen opdat hij zijn „werk” kan doen.

Nog een markante uitspraak van hem: „Er zijn veel kerken, maar er is slechts één Leider. Alleen de filiaalhouders hebben wel eens ruzie.”

In memoriam Jan Troost

Vlak voor het ter perse gaan van deze Voice bereikte ons het bericht dat Jan Troost uit Maasbracht (Limburg) in de nacht van 28 op 29 april 2001 onverwachts is heengegaan. Donderdagmiddag 3 mei is hij begraven.

Jan was bijna 71 jaar. Hij heeft jaren deel uitgemaakt van het bestuur van het chapter Roermond, de laatste paar jaar als vice-voorzitter.

Wij hebben hem leren kennen als een zeer toegewijde broeder – iemand die uiterst trouw en nauwgezet omging met alles wat de Heer hem had toevertrouwd. Hij was radicaal in het geloof, en hij heeft zelf ook een aantal genezingswonderen mogen beleven. Hij had een enorme bijbelkennis. Velen heeft hij tot geloof mogen leiden, en vele anderen tot een geloofsverdieping, waaronder ook een aantal studenten van de TU Eindhoven.



Jan Troost

Hoewel hij zijn bedrijf – een rederij met cementtransportschepen – al een tijdje geleden had afgebouwd, bleef hij altijd in de weer. Hij reisde het hele land af. Overall had hij contacten, bezocht

hij conferenties en samenkomsten en hielp hij zijn vrouw Alie met het opzetten van boekentafels vanuit hun evangelische boekhandel in Maasbracht.

De begrafenisdienst was indrukwekkend. De grote zaal van het cultureel centrum De Spil in Maasbracht was vol, met naar schatting 250 à 300 bezoekers uit heel Zuid-Nederland en Vlaanderen, en zelfs enkelen uit Zuid-Duitsland. In de dienst werd veel gezongen. Jans oudste zoon, Henk, die voorganger is van een evangelische gemeente in Londerzeel (België), sprak. Daarnaast spraken ook Jans jongste zoon, Johannes, en nog enkelen. Bij het graf heeft Wim van den Berg, voorganger in Schinnen (Limburg), nog het woord gevoerd.

Wij bidden zijn vrouw Alie en zijn verdere familie Gods nabijheid en sterkte toe.

Huug Hahn

H. Schuinder

bouwkundig adviesbureau bv

Voor al uw:

- bouwadviezen
- ontwerpen
- nieuwbouw
- verbouw

Melkweg 59
7904 ER Hoogeveen
Telefoon 0528-233355
Telefax 0528-233356

Technische vertalingen

van het Duits en het Engels naar het Nederlands

- Vakgebieden: technische informatica, natuurkunde, elektronica, informatie.
- Vertalen van software en documentatie, coördinatie van vertaalprojecten.
- „Translation memory” (Trados Translator’s Workbench) en terminologiebeheersysteem beschikbaar.
- Uitlevering per e-mail, op diskette of op papier.
- Verschillende bestandsformaten mogelijk.
- Desgewenst ook verzorging van layout.

Internationalisatie-adviezen

voor hard- en software

- Vermijden van internationalisatieproblemen.
- Verbeteren van de kwaliteit van de vertaling, o.a. door optimalisatie van de software.
- Meertalige software, tijdens gebruik omschakelbaar.



Hahn Informatica

Hahn Informatica tel.: +31 40 2300161
Braak 48 fax: +31 40 2300163
NL-5501DK Veldhoven e-mail: h.hahn@hahn-informatica.nl
Nederland internet: www.hahn-informatica.nl

Activiteiten-agenda

■ 23 juni 2001

Regionale conventie Randstad in Den Haag.

Inlichtingen: Hans de Klerk, tel. 0031-70-3242699, fax 0031-70-3283691, e-mail hansdeklerek@hotmail.com

■ 7-11 augustus 2001

Wereldconventie 2001 FGBMFI International, te Orlando (Florida).

Inlichtingen: tel. 001-407-8273333, fax 001-407-8273472, e-mail jricciuto@wyndham.com

■ 24-26 augustus 2001

Eerste Centraal-Aziatische FGBMFI-conventie, te Bish- kek (Kirgizië).

Thema: „Wij brengen de liefde van de Heer naar de volkeren van Centraal-Azië”.
Inlichtingen: Nikolay Sterlikov, tel. 00996-312-544819, fax 00996-312-425735, e-mail nbs@ug.kairatbank.kg of center_of_gw@hotmail.com

■ 13-14 oktober 2001

Nationale conventie FGBMFI Duitsland, te Stuttgart.

Inlichtingen: FGBMFI Christen im Beruf Duitsland, tel. 0049-9921-8400, fax 0049-9921-6207, e-mail cib@fgbmfi.de, internet: www.fgbmfi.de

■ 2-3 november 2001

Nationale conventie FGBMFI Nederland te Ede.

(N.B.: Plaats en datum gewijzigd!)
Inlichtingen: Wim van der Wouden, tel. (mobiel) 0031-6-54678326, fax 0031-165-567744, e-mail westbrabant@fgbmfi.nl; zie ook www.fgbmfi.nl

■ 16-18 november 2001

Conventie in Vlaanderen, te Blankenberge.

Spreekers: Brent Régis en Kim Freeborn.
Inlichtingen: Rik Van Neste, tel. 0032-51-302444, fax 0032-51-316791, e-mail vanneste.rik@attglobal.net; zie ook www.go.to/fgbmfi.be

Inlichtingen (tenzij anders aangegeven):
FGBMFI Europa, Wilselsesteenweg 5, B-3020 Herent, België, tel. +32 16 207944, fax +32 16 207931, e-mail: FgbmfiEur@aol.com

Wij stellen het op prijs als u uw activiteiten tijdig (liefst 3 à 4 maanden van tevoren) doorgeeft aan Huug Hahn, Braak 48, NL-5501DK Veldhoven; tel. +31 40 2300161, fax +31 40 2300163, e-mail nat.sec@fgbmfi.nl, zodat ze in deze agenda kunnen worden opgenomen.

De FGBMFI bij u in de buurt

De Full Gospel Business Men's Fellowship International heeft wereldwijd meer dan 4000 afdelingen – „chapters” genaamd – in meer dan 120 landen. Op deze pagina vindt u de afdelingen in de Benelux. De bijeenkomsten, die gewoonlijk maandelijks gehouden worden, zijn voor belangstellenden toegankelijk. De hieronder genoemde contactpersonen zijn gaarne bereid u vrijblijvend nadere inlichtingen te geven over tijd en plaats van de bijeenkomsten. Doel van de bijeenkomsten is in de eerste plaats om anderen in de ge-

legenheid te stellen te horen wat men met God heeft beleefd. Het gaat daarbij steeds om concrete, praktische ervaringen. Het zijn geen kerkdiensten, en ze worden gewoonlijk in een horecagelegenheid gehouden, meestal op een doordeweekse avond. De sfeer is ontspannen, rond een kopje koffie of een maaltijd. Het woord „chapter” is een Engels woord dat op verschillende manieren vertaald kan worden. In het Amerikaans Engels wordt het onder meer gebruikt voor

een bijeenkomst van leden van een club of een vereniging. Verder betekent „chapter” uiteraard ook „hoofdstuk”. In die zin zou elk chapter van de FGBMFI gezien kunnen worden als een nieuw hoofdstuk van het bijbelboek „Handelingen van de apostelen”, waarin we lezen van de vele wonderen die God deed en nog steeds doet. Binnen de FGBMFI gebruiken we het woord „chapter” om de plaatselijke afdelingen aan te duiden.



Nederland
Recente informatie vindt u ook op www.fgbmfi.nl

- Amelo**
J. Dogger
0546-861669
- Amersfoort**
zie Amsterdam
- Amsterdam**
G. Nolles
035-6916457
- Groningen**
J. Roffel
0594-212747
- Den Haag**
J. van Bijsterveld
070-3253184
- Naaldwijk**
H. van den Berg
0174-518669
- Roermond**
P. Droog
077-3983430
- Rotterdam**
H. Kieboom
010-4502068
- West-Brabant**
A. de Koning
0187-657920
- Zoetermeer**
D. Breugem
010-5117032
- Overige plaatsen**
I. van der Zee
035-6023222

Nationaal voorzitter
H. Duynisveld
010-4422860

Secretariaat
H. Hahn, Braak 48,
5501 DK Veldhoven,
tel. 040-2300161,
fax 040-2300163,
e-mail: nat.secr@fgbmf.nl

Admin. en distrib.
J. Hoogendoorn
Prunusstraat 104,
4431 DB 's-Gravenpolder,
tel. 0113-312700,
e-mail: hoogendoorn-
felix@scarlet.nl

Internet: www.fgbmfi.nl

- België**
- Ieper** (Nederlandstalig)
Dany Chapelle
057-206123
 - Izegem** (Nederlandstalig)
Rik Van Neste
051-302444
 - Liège** (Franstalig)
Charles Bindels
080-338331
 - Mons** (Franstalig)
Patrick Namer
065-723754
 - Mons-Borinage**
 - Jeunesse** (Franstalig)
Joël Legrand
071-557578
mob. 0495-268436
 - Namur** (Franstalig)
Roland Vander Meulen
081-745627
 - Saint-Ghislain** (Franstalig)
Jean-Marie Van Nieuwenhuysse
065-225954
 - Torhout** (Nederlandstalig)
Raf Depuydt
051-726237

Internet: www.go.to/fgbmf.be

- Luxemburg**
- Luxemburg-Stad** (Frans-/Engelstalig)
Frank Everett
00352-330438
- Andere landen**
- Europa**
FGBMFI Europa,
Wilselsesteenweg 5,
B-3020 Herent, België;
tel. +32-16-207944,
fax +32-16-207931, e-mail
FgbmfiEur@aol.com
 - Internationaal**
FGBMFI International,
20 Corporate Park Dr,
3rd Floor,
Irvine, CA 92606, USA;
tel. +1.949.260.0700,
fax +1.949.260.0718,
e-mail
fgbmf@ix.netcom.com

Nationaal voorzitter
Richard Van Waesberghe
010-613854

Regioleider Vlaanderen
Rik Van Neste
051-302444



Regioleider Wallonië
René Carlier
0486-723339

Admin. en distrib.
Richard Van Waesberghe,
Rue de la Motte 8,
B-1490 Court-St.Étienne,
tel./fax 010-613854,
e-mail: fgbmfi.belgium@
belgacom.net

Internet: www.go.to/fgbmf.be

Luxemburg

- Luxemburg-Stad** (Frans-/Engelstalig)
Frank Everett
00352-330438

Andere landen

- Europa**
FGBMFI Europa,
Wilselsesteenweg 5,
B-3020 Herent, België;
tel. +32-16-207944,
fax +32-16-207931, e-mail
FgbmfiEur@aol.com
- Internationaal**
FGBMFI International,
20 Corporate Park Dr,
3rd Floor,
Irvine, CA 92606, USA;
tel. +1.949.260.0700,
fax +1.949.260.0718,
e-mail
fgbmf@ix.netcom.com



Van reumatoïde polyartritis geneezen

**Annick
Colin,
Nancy,
Frankrijk**

In 1986 hadden wij een verkeersongeluk. De zenuwshock die daar het gevolg van was, werd door de artsen als oorzaak gezien van de reumatoïde polyartritis waaraan ik daarna leed. Maar volgens mij begon die ziekte al veertien dagen eerder, toen we met onze dochter Rozenn, die al zes jaar nachtmerries had, een alternatieve genezer bezochten. De nachtmerries waren over, maar ik kreeg pijn in mijn vingers en polsen. Een glas oppakken, een vork vasthouden of me aankleden veroorzaakte vijf of zes dagen lang vreselijke pijn.

De diagnose van de artsen luidde: levenslange behandeling zonder uitzicht op genezing; bovendien moest ik dag en nacht prothesen dragen om de vergroeiingen te beperken en te vertragen.

Op 9 september 1989 bezochten we een ontbijtbijeenkomst, waar verschillende christenen uit hun leven vertelden. Mijn man en ik hebben die ochtend besloten ons leven door Jezus te laten leiden. Sindsdien is alles anders geworden.

Twee maanden later, tijdens een andere bijeen-

komst, vroeg ik of men voor mijn polsen en handen wilde bidden. Er gebeurde niets bijzonders, maar ik vertrouwde op God.

In januari 1990 was ik voor onderzoek in het academisch ziekenhuis in Nancy en tot grote verbazing van de artsen ging het beter met mijn handen en polsen. Ze zeiden dat ik mijn prothesen niet meer hoefde te dragen en dat de polyartritis zich had gestabiliseerd. Tweemaal heb ik nog een aanval gehad, een zwakke in mei en een zwaardere in juni. Beide keren belde mijn man vrienden op en vroeg hen voor mij te bidden, want ik leed er erg onder. De pijn werd geleidelijk minder. Twee dagen lang bleven mijn polsen nog gezwollen, maar ik had geen pijn meer.

Verschillende keren probeerde ik met de medicijnen te stoppen, maar zonder succes. Maar ik hield de hoop op genezing vast en beweerde met vaste overtuiging: „De Heer is begonnen mij te genezen, en op een dag zal ik helemaal genezen zijn.”

Een jaar later dacht ik er in de verste verte niet aan wat er met me zou kunnen gaan gebeuren. Tijdens een bijeenkomst zei de spreker, Allan Jones uit Engeland, dat er iemand was met artritis aan de polsen. Ik stond op en hij bad voor mij. Mijn handen en polsen begonnen heel sterk en oncontroleerbaar

Annick Colin is huisvrouw. Zij en haar man Louis hebben twee dochters en werken mee in het chapter Nancy (Lotharingen).





te beven. Ook mijn rug werd genezen. Ik had problemen met de wervels gehad, die een blokkade veroorzaakten, met als gevolg misselijkheid tot overgevens toe.

Vandaag kan ik zeggen dat ik ben genezen. Ik gebruik geen medicijnen meer en heb ook een medisch bewijs van mijn genezing. Een bloedonderzoek gaf de bevestiging. De behandelende hoogleraar riep zijn assistent en zei tegen hem: „Ze is echt genezen. Het is niet alleen maar een verlichting, maar een definitieve genezing. Medisch is dit onmogelijk. Het is uiterst ongewoon.”



■ Annick Colin met haar man en hun beide dochters

God overtuigde mij door zijn Woord

Een hindoeïstische wetenschapper beleeft een echte wedergeboorte



Dr. Satish Puri, Pfaffenhofen (Duitsland)

Oorspronkelijk kom ik uit India. Van beroep ben ik kernfysicus, en mijn religieuze achtergrond is het hindoeïsme. Mijn religie heeft me echter nooit bijzonder overtuigd. In feite was ik nergens van overtuigd, behalve van triviale waarheden: als men bijvoorbeeld een appel laat vallen, valt hij naar beneden. Maar van triviale waarheden kon ik niet gelukkig leven. Ik had veel vragen en ik wilde daar antwoorden op hebben. Materiële problemen had ik niet; ik kwam uit een welvarend gezin. Uiterlijk ontbrak het mij aan niets, maar van binnen was ik vol twijfel.

Waar kom ik vandaan? Wat is mijn bestemming? Is de dood het einde van alle menselijke inspanningen? Is er nog iets na de dood? Is het iets goeds of iets slechts? Ik stond bekend als een vrolijk iemand, maar van binnen had ik geen vreugde. Waarom ben ik überhaupt op deze wereld? Hoe krijg ik een zuiver geweten? Veel van wat ik deed, bedrukte me, maar ik kon er niet van loskomen. Misschien is alles zinloos? Ik was een goede student, maar waarom moest ik eigenlijk studeren? Waarom zoveel werk? Ik vroeg het aan mijn ouders, en zij hebben mij



over hun geloof verteld. Het Hindoeïsme is een eeuwenoud geloof. Mijn vader had een grote bibliotheek met veel boeken. Hij raadde me aan die te lezen. Die boeken zeiden dat ik aan yoga en aan meditatie moest doen. Natuurlijk heb je veel discipline, concentratie en zelfbeheersing nodig. En zo mogelijk de leiding van een goeroe. Het kan heel lang duren – verschillende levenscycli. Maar ooit zouden de verlichting en het inzicht in de godheid komen.

Ook veel goede werken hoorden erbij. Met goede werken compenseren

we onze slechte daden. Ieder van ons had dat wel eens geprobeerd om een hoger bewustzijn te bereiken. Dat is heden ten dage ook in West-Europa heel populair.

Ik wilde destijds van alles doen om tot inzicht te komen: boeken lezen, mediteren, vasten, goede werken doen. Maar wat kon ik daarmee winnen? Wat is de verlichting, het nirwana? De antwoorden daarop staan in onze heilige boeken, in de Bhagavadghita. Na verschillende „wedergeboorten“, als alle zonden gecompenseerd zijn, komt men tot de verlichting. De moeizame cyclus van die reïncarnaties is doorbroken. De mens verliest zijn eigen identiteit en wordt in de godheid geabsorbeerd. Als individu houdt hij op te bestaan. Hij verdwijnt spoorloos. Het alternatief was gereïncarneerd te worden, geplaagd met een moeizaam leven. Voor mij was dat een zeer twijfelachtige keus.

Ik vond de Schepper van dit heelal maar een duivelse God. Hij had deze wondermooie wereld gemaakt om ons te plagen en te ergeren. Waarom verlangen zoveel Hindoes naar het nirwana? Omdat het de enige uitweg is uit een smartelijk bestaan. Zij worden door een slecht geweten geplaagd, zoals zoveel mensen overal ter wereld. Om daarvan los te geraken, maken zij pelgrimsreizen, doen aan zelfkastijding op spijkerbedden en doornen, en vasten en mediteren jarenlang. Waarom?

Ik dacht: liever wetenschap dan hocuspocus. Daardoor heb ik me veel onheil bespaard. Tegenwoordig weet ik dat het systeem van yoga en meditatie een verbinding vormt met de occulte wereld. Het klopt dat men door yoga en meditatie bovennatuurlijke krachten krijgt. Er bestaat een geestelijke wereld, waar de Hindoes heel goed over geïnformeerd zijn. De yogi's streven naar deze krachten, die heel aantrekkelijk zijn. Maar aan het eind van die weg ligt de vernietiging van de mens. En niemand komt erdoor tot inzicht in de godheid of krijgt een rein

Dr. Satish Puri is geboren in India. Van beroep is hij kernfysicus. Hij is gehuwd en woont in Pfaffenhofen (bij München).

RODNEY HOWARD-BROWNE

27 t/m 31 augustus 2001
Jaap Edenhal Amsterdam

TOEGANG VRIJ

(er wordt wel een offer
opgehaald)

Hoek Kruislaan, Radioweg (Ringweg A10 (zuid), afslag 113 richting centrum 1^e rechts)
Info: (058) 2663646

PROGRAMMA

MA. 27 AUG.

19.00 uur

DI. 28 T/M VR. 31 AUG.

11.00 en 19.00 uur



Rodney en zijn vrouw Adonica komen oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Nu leiden zij een grote gemeente in Tampa, Florida. Rodney staat ook bekend als de "katalysator" van de vernieuwing die uitbrak eind 1993 begin 1994.

Boeken, brochures, rapporten etc.

**Printing on Demand of
Afdrukken op aanvraag**

in full-colour of gewoon zwart/wit

voor

1 exemplaar of zoveel als nodig

Wij spreken op dit gebied alle talen, zijn veelkleurig en verwerken elke hoeveelheid. Vraag vrijblijvend informatie of offerte per e-mail:



THORA
print & copy

Jacob Gillesstraat 12
2582 XZ 's-Gravenhage
Tel. 070-3501791 Fax: 070-3584778
e-mail: thora@dataweb.nl

geweten. Nog steeds worden ze allemaal geplaagd.

Tegenwoordig weet ik dat er twee geesten bestaan. Enerzijds de Geest van liefde en van het goede, de Geest van God. En aan de andere kant de geest van satan, de geest van vernietiging.

Destijds wist ik dat nog niet, en ik wendde me weer tot de wetenschap. Wetenschap is weliswaar nuttig, maar zij levert geen antwoorden over de zin van het leven. Ik geloofde vast in de evolutietheorie. Alle levende wezens zijn door een chemisch toeval ontstaan. Maar toeval levert noch een doel, noch een bestemming. Uiteindelijk raakte ik ervan overtuigd dat wij nakomelingen van de apen waren. Ik was teleurgesteld in het leven en geloofde in geen enkele god. En als er al een god was, dan was het een slechte. Ik kon dus geen hulp verwachten. Dat vooruitzicht maakte me cynisch en bitter.

In het kader van mijn studie kwam ik in Amerika terecht. Hier kon ik al mijn problemen vergeten. Waarom toch altijd zoveel nadenken? Misschien kon ik beter trouwen en van het leven genieten. In deze toestand leerde ik mijn vrouw kennen. Zij was bijna perfect. Ook zij was op zoek naar de waarheid.

Onze eerste vijf jaar waren pure wittebroodsweken. We kregen een zoon, een schat van een kind. In die tijd werd ik me ervan bewust dat ik nooit echt liefde kon betonen. Onze relatie bekoelde en we kregen onze eerste echtelijke ruzie. De relatie werd steed moeizamer, en uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we niet meer bij elkaar konden blijven. Dus gingen we uit elkaar. Ik was toen nog geen veertig.

In die tijd maakte ik in Californië kennis met een hippie-commune. Zij droegen Indische kleren en zongen Indische liederen. Het waren Joden die zich in India tot het hindoeïsme hadden bekeerd en nu met een goeroe leefden. Ik sloot me bij deze commune aan. Op een dag zei deze goeroe tegen ons: „Vanavond heb ik een belangrijke

boodschap voor jullie.” Drie jaar lang had hij niet meer gesproken!

Wat hij toen zei, was overweldigend: „Ik heb jullie op een dwaalspoor geleid. Nu heb ik de waarheid gevonden. Jezus is de Waarheid. Jezus is de Heer.” Hoewel ik toen vrijwel niets over Jezus wist, voelde ik dat het klopte wat die man zei. Onze commune viel uit elkaar.

Tot dan toe had ik elke avond in de Bhagavadghita gelezen. Maar die avond kocht ik een Nieuw Testament en begon de Bijbel te lezen. Na een paar hoofdstukken merkte ik reeds dat Jezus anders is dan andere mensen. Ik las over de hemel en de hel, over de opstanding en de vergeving van zonden. Ik las: „Laat allen die gebukt gaan onder zware lasten, bij Mij komen: Ik zal u verlichting geven” (Matteüs 11:28), en „Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Iemand kan alleen maar tot de Vader gaan via Mij” (Johannes 14:6).

Van binnen werd ik heen- en weer-geschud. 's Nachts kon ik niet slapen en ik begon te bidden, tot Krishna, maar die antwoordde niet.

Iedere dag las ik een kwartier in de Bhagavadghita en een kwartier in de Bijbel. Daarbij bleek de Bijbel steeds aantrekkelijker te worden. Daarom vroeg ik Jezus mij de waarheid te tonen.

In die tijd verhuisden zowel mijn vrouw als ik naar München, maar we bleven gescheiden wonen, ik in het noorden van München en mijn vrouw in het zuiden. Op een dag ontmoette ik in het park *Englischer Garten* een groep christenen die hardop stonden te zingen. Één van hen zei de volgende woorden, die op mij heel overtuigend overkwamen: „Jezus heeft mij leven gegeven. Jezus heeft mijn leven nieuw gemaakt.” Zij nodigden mij uit voor een gemeente, en daar hoorde ik voor het eerst een gebed in tongen. Ik werd sceptisch – zou het soms een sekte zijn? Ik observeerde alles heel kritisch, maar ik ging er toch vaker heen. Vervolgens zat ik weer een tijdlang in India. ➤



Een persoonlijke relatie

Bij het lezen van de bijdragen in dit blad *Voice* hebt u zich misschien afgevraagd of u zelf God ook op zo'n persoonlijke manier kunt leren kennen en vrede hebben in uw hart. Dat kan inderdaad. Daarvoor hoeft u slechts de hiernavolgende principes te volgen en daarbij eerlijk te zijn tegenover uzelf.

1 Erken dat God de schepper van alles is. De Bijbel zegt: „Want sinds Hij de wereld heeft geschapen, kunnen we met ons verstand zijn onzichtbare eigenschappen uit de schepping opmaken: zijn eeuwige macht en zijn God-zijn.“ (*Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 20*)

2 Accepteer dat Hij belangstelling voor u heeft, en meer nog, dat Hij u liefheeft en ook een persoonlijke en levende relatie met u wil hebben. Jezus Christus, de Zoon van God, is gekomen om dat mogelijk te maken. Zijn dood aan het kruis is nóch een ongeluk, nóch een mislukking, maar het middel dat God heeft gekozen om de scheidingsmuur te doorbreken die tussen Hem en de mensheid stond (*Brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vers 14*). Deze muur, zie „zonde“ wordt genoemd, is de wortel van al onze problemen.

3 Beantwoord de liefde van deze God, die uw Vader wil worden. „Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon er voor over had: iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven.“ (*Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16*)

4 Spreek hardop het volgende gebed uit (u mag het ook in uw eigen woorden zeggen), want de Bijbel zegt dat als u met uw mond erkent: „Jezus is de Heer“ en met uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt, u wordt gered. (*Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 10, vers 9*)

„God, na het lezen van deze getuigenissen realiseer ik me dat U belangstelling hebt voor iedereen, en ook voor mij. Ik leg mijn hart voor U open, met al mijn problemen, mijn vragen, mijn mislukkingen, mijn teleurstellingen, mijn angsten. Ik erken dat Jezus, uw Zoon, aan een kruis is gestorven, opdat ook ik een persoonlijke en levende relatie met U kan hebben. Ik geloof dat zijn vergoten bloed al mijn fouten uitwist en mijn leven reinigt. Jezus, ik geef me aan U over, ik neem U aan als mijn redder en als de Heer over mijn leven. Met uw hulp wil ik opnieuw beginnen, en ik wil naar uw wil leven.“

Vertrouw niet op uw gevoel dat God u heeft aangenomen. Gevoelens kunnen veranderen, maar uw nieuwe relatie met God is gebaseerd op zijn beloften: „Want er staat geschreven: 'Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.'“ (*Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 10, vers 13*). Neem regelmatig de tijd om te bidden, d.w.z. om met God te praten met woorden die uit uw hart komen. Lees ook regelmatig in de Bijbel, om alles te ontdekken wat God u heeft beloofd (zie bijv. Psalm 37 vers 4; Romeinen hoofdstuk 8 vers 14-17; Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2 vers 2). Schaam u ook niet om anderen te vertellen over uw relatie met Jezus (Evangelie volgens Mattheüs 10 vers 32).

Als u meer inlichtingen wilt, neemt u dan gerust contact met ons op. Namen, adressen en telefoonnummers vindt u elders in dit blad. ■

COLOFON

■ Uitgever

Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI)

Gezamenlijke uitgave van FGBMFI België en FGBMFI Nederland, in samenwerking met FGBMFI Duitsland

FGBMFI Nederland

Braak 48, NL-5501DK Veldhoven; tel. 040-2300161, fax 040-2300163, e-mail nat.secr@fgbmf.nl, internet: www.fgbmf.nl

FGBMFI België

Richard Van Waesberghe, Rue de la Motte 8, B-1490 Court-St.Étienne, tel./fax 010-613854, e-mail: fgbmf.belgium@belgacom.net

FGBMFI Duitsland –

Christen im Beruf
Schlossau 1, D-94209 Regan, Duitsland; tel. +49-9921-8400, fax +49-9921-6207, e-mail: cib@fgbmf.de, internet: www.fgbmf.de

FGBMFI International

20 Corporate Park Dr., 3rd Floor, Irvine, CA 92606, USA; tel. +1.949.260.0700, fax +1.949.260.0718, e-mail fgbmf@ix.netcom.com, internet: www.fgbmf.org

■ Hoofdreducteur

Helmut Klaes, Kieslingstr. 14, D-94469 Deggendorf, Duitsland; tel. +49-991-2708214, mobiel +49-171-5044078 fax +49-991-2708215, e-mail: hklaes@t-online.de

■ Redacteur Nederland en Vlaanderen

Huug Hahn, Braak 48, NL-5501DK Veldhoven, Nederland; tel. 040-2300161, fax 040-2300163, e-mail: nat.secr@fgbmf.nl

■ Leden- en abonneementenadministratie Nederland

Han Hoogendoorn, Prunusstraat 104, NL-4431 DB's Gravenpolder, tel. 0113-312700, e-mail: hoogendoorn-felix@scarlet.nl

België

Richard Van Waesberghe, Rue de la Motte 8, B-1490 Court-St.Étienne, tel./fax 010-613854, e-mail: fgbmf.belgium@belgacom.net

■ Advertenties Nederland

Huug Hahn, Braak 48, NL-5501DK Veldhoven, Nederland; tel. 040-2300161, fax 040-2300163, e-mail: nat.secr@fgbmf.nl

België

Rik Van Neste, Marktstraat 45, B-8870 Izegem, België; tel. 051-302444, fax 051-316791, e-mail: vanneste.rik@attglobal.net

■ Grafisch ontwerp

IMAGE Grafik-Design, Spitalfeldstr. 26, D-86899 Landsberg/Lech, Duitsland; tel. +49-8191-922341, fax +49-8191-922342

■ Druk

Druckbild GmbH, Titisee-Neustadt, Duitsland

Wie zijn wij?

De doelstellingen van de Full Gospel Business Men's Fellowship International

■ De FGBMFI is een wereldwijde vereniging van mannen die concreet ervaren dat God nog steeds bestaat en wonderen doet zoals vroeger. Zij willen dit in de praktijk van alledag aan hun medemensen laten zien, zodat ook deze Gods wonderen en kracht mogen ervaren.

■ Daarnaast wil de FGBMFI christenen opbouwen, zodat zij verfrist en vernieuwd naar hun eigen kerken terug kunnen gaan. De FGBMFI is namelijk zelf geen kerk en heeft geen voorgangers en priesters in dienst.

■ Verder wil de FGBMFI een grotere mate van eenheid onder alle christenen bevorderen.

Toen ik uit India terugkwam, kwam ik op het vliegveld toevallig mijn vrouw tegen. Hoewel zij tot dan toe niets met me te maken wilde hebben, zei ze nu: „Ik geloof dat we weer moeten proberen tot elkaar te komen.“ „Maar je weet toch hoeveel ruzie we hebben gehad? Telkens als we ons wilden verzoenen, werd het alleen maar erger. Na een paar uur barst de hel weer los. Het gaat gewoon niet.“ Zij antwoordde: „Maar ik ben nu christen,“ maar ik reageerde: „Dat was je toch altijd al?“ Ze liet niet los: „Maar nu is Jezus mijn Heer.“ Ik begreep het niet, maar ik voelde dat alles in orde was.

Zij was door een collega op haar werk tot geloof gekomen. Ze had zich laten dopen en had de Heilige Geest ontvangen. Toen ze mij dit vertelde, merkte ik dat ze anders was. Ik was het eerst in een gemeente gekomen, maar zij was het eerst christen geworden. In die tijd gaf Derek Prince in München onderwijs over de doop in de Heilige Geest. Ik heb zijn lezingen bezocht en beleefde alles heel persoonlijk. Er is toen veel veranderd.

■ Mijn angst voor de dood is volledig verdwenen. Ik weet dat ik na de dood met Jezus verder zal leven.

■ Mijn vrouw en ik hebben elkaar vergeven en we hebben onze onderlinge problemen kunnen overwinnen. Nu is ons leven nog veel mooier dan de wittebroodsweken.

■ Ook onze zoon heeft gekozen voor een leven met Jezus.

■ Ik heb me intensief met de evolutietheorie beziggehouden en ik heb ontdekt hoe gebrekkig de „bewijzen“ daarvan zijn. Wij stammen niet van de apen af! God heeft ons geschapen als Zijn partners en wil een liefdevolle relatie met ons hebben.

■ Jarenlang werd ik geplaagd door mijn slechte geweten. Maar toen ik begreep dat Jezus voor mijn zonden stierf, werd ik werkelijk vrij. God liet Zijn Zoon sterven om ons te redden. Dat is nauwelijks te bevatten, maar ieder die erop ingaat, kan het ervaren. ■

VOICE

Jaarabonnement

4 uitgaven per jaar*

	NLG	BEF
<input type="checkbox"/> 1 abonnement	21,00	400
<input type="checkbox"/> 3 abonnementen op één adres	50,00	950
<input type="checkbox"/> 5 abonnementen op één adres	80,00	1500
<input type="checkbox"/> 10 abonnementen op één adres	155,00	2800

Prijzen exclusief verzendkosten.

* Als er in een kalenderjaar minder uitgaven verschijnen, wordt het teveel betaalde gerestitueerd of in mindering gebracht op de abonnementskosten voor het volgende jaar.

Pakketten per nummer

Aantal per zending	NLG	BEF
<input type="checkbox"/> 1 exemplaar	3,50	64
<input type="checkbox"/> 10 exemplaren van één nummer	33,00	605
<input type="checkbox"/> 25 exemplaren van één nummer	80,00	1420
<input type="checkbox"/> 50 exemplaren van één nummer	160,00	2840
<input type="checkbox"/> 100 exemplaren van één nummer	290,00	5250
<input type="checkbox"/> 200 exemplaren van één nummer	530,00	9690

Prijzen exclusief verzendkosten.

Zolang de voorraad strekt.

Voor grotere aantallen s.v.p. contact opnemen (zie beneden).

Voor 25 of meer exemplaren ongesorteerd: 10% korting.

Voorl. en naam: _____

Adres: _____

PC en plaats: _____

Bovenstaande bon s.v.p. kopiëren of uitknippen en duidelijk leesbaar ingevuld sturen naar:

Nederland: Han Hoogendoorn, Prunusstraat 104, NL-4431 DB 's Gravenpolder, tel. 0113-312700, e-mail: hoogendoornfelix@scarlet.nl

België: Richard Van Waesberghe, Rue de la Motte 8, B-1490 Court-St.Étienne, tel./fax 010-613854, e-mail: fgbmf.belgium@belgacom.net

Conventie in Vlaanderen met Brent Régis en Kim Freeborn

in „De Duinse Polders”, Ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge

op 16, 17 en 18 november 2001

Kim Freeborn is in 1948 geboren in Hampton Court bij Londen (Engeland). Hij is gehuwd met Jean, en ze hebben drie volwassen kinderen. Kim is christen geworden terwijl hij in dienst was bij de Britse luchtmacht. Zijn vrouw leerde hij kennen toen zij in een koffiebar aan het getuigen was van de Heer Jezus. Kim heeft een passie voor evangelisatie en voor gebedsgenezing. Zijn bijzondere zalving brengt hem overal ter wereld. Hij brengt het nieuws van het machtige reddingswerk van Jezus, door de genade van God.

Brent Régis, geboren in Frankfurt, is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij heeft een eigen zendingswerk, genaamd „GtaN” (Gospel to all Nations). Hij heeft een sterke visie voor hulp-behoevenden, en met het vuur van de Heilige Geest verkondigt hij het woord van God. Zijn hart is vol gedrevenheid voor degenen die Jezus Christus nog niet persoonlijk kennen. De Heer bekrachtigt Zijn woord met machtige genezingen en wonderen. Brent is een man naar Gods hart, vol van de Heilige Geest, door God gebruikt en gezonden in een eigen bediening in de naam van Jezus.

Kom en zie dat Jezus leeft!

Inschrijving:

vóór 15 oktober 2001 op

tel. 051/30.24.44

fax 051/31.67.91

of op <http://go.to/fgbmf.be>

Deelnameprijs:

Volwassenen: 3600 Bfr per persoon

Kinderen 6 – 11 jaar: 2800 Bfr per kind

Kinderen 2 – 5 jaar: 2000 Bfr per kind

Kinderen beneden 2 jaar: gratis

Voorschot:

van 1000 Bfr per persoon

op rekeningnummer 748-0014423-73

In kinderopvang en kinderprogramma is voorzien

In de prijs zijn inbegrepen:

Overnachting – maaltijden – drank

lakens & handdoeken – gebruik zalen

Plaatsen zijn beperkt



Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onderstaand adres:



Full Gospel
Business Men's Fellowship
International

Laat dit tijdschrift niet rondslingeren – geef het aan een vriend!