

VOICE

Nr. 2000/4

november
2000



Klaus Dieter Trayser
**Meer dan geld
en macht**
blz. 4



**Prof. Emile
Vanbeckevoort**
**„Sleutels” tot
het omgaan
met financiën**
blz. 9

*Bezit
en vermogen*
grondstof voor geluk?

Kwabena Darko: Gezegend om anderen te zegenen • blz. 14

TITELTHEMA



Geld,

welstand,

vermogen



11 Harry Duynisveld, Capelle a.d. IJssel (NL)

Veel geld en toch leeg

Deze succesvolle zakenman had alles wat men zoal wenst: succes in zijn beroep, een mooie vrouw, een mooi huis, kinderen. En zelfs genoeg vrije tijd voor zijn hobby's. Maar hoe aangeneramer het uiterlijke leven werd, des te groter werd de innerlijke leegte.



4 Klaus-Dieter Trayser, Kassel (D)

Echte rijkdom is meer dan geld en macht!

De directeur van een succesvol bureau voor financiële adviezen vertelt hoe hij tegenover geld, geluk en geloof staat.



9 Interview met prof. Emile Vanbeckevoort, Puurs (B)

Gehoorzaamheid en vrijgevigheid – sleutels tot financieel welzijn

De Belgische advocaat, bedrijfsecounoom en managementhoogleraar vertelt op heldere en persoonlijke wijze over de belangrijkste principes voor het omgaan met financiën en vermogen.

SERIE

14 „Het visioen leeft” – deel 12
Kwabena Darko, Ghana (West-Afrika)

Gezegend om anderen te zegenen

Een altijd bange jongeman werd een succesvol zakenman en presidentskandidaat. Een boeiend verhaal over de mede-oprichter en voormalige leider van de Afrikaanse FGBMFI-beweging.



VERDERE BIJDRAGEN

26 Cor Cats, Amsterdam (NL)

Zoals destijds bij Paulus...

Een werkelijk bijzondere situatie: een doekje wordt onder gebed met olie „gezalfd” – en dat leidt tot verbazingwekkende wonderen van goddelijke genezing! Drie daarvan worden in deze korte bijdrage beschreven.

28 Michel en Christine Rachou,
Frankrijk

God behoedde ons voor een faillissement!

Een Frans ondernemersechtpaarervaart Gods hulp in een moeilijk, bedreigend proces.



RUBRIEKEN

Beste lezer	3
Bijbelse wijsheden	13
FGBMFI actueel	19
De FGBMFI bij u in de buurt	21
Activiteitenagenda	21
Een persoonlijke relatie	30
Colofon	30
Wie zijn wij?	30
Lezers schrijven	31

Beste lezer,

Nog nooit ging het zo goed met Europa als aan het begin van de 21e eeuw. Het fundament voor dit Europa werd al in de vroege middeleeuwen gelegd, toen vastberaden zendelingen en monniken in een periode van 300 jaar de basis legden voor een welvarende en stabiele gemeenschap: het christendom.

Er is niets dat onze avondlandse cultuur zo heeft gevormd als het bijbelse christendom. Deze cultuur bleek de eeuwen door superieur te zijn en begon na de middeleeuwen aan haar zegetocht over de wereld. En steeds weer waren het de uit Europa geëmigreerde christenen die, in vuur en vlam door hun vaste geloof in God, nieuwontdekte landstreken, en zelfs hele landen, tot economische bloei brachten – landen als de Verenigde Staten, Canada of Australië.

In onze tijd zien we dat vooral die landen economische doorbraken te zien geven, die er de afgelopen decennia in geslaagd zijn om christelijke waarden in economie en maatschappij in te voeren, zoals Zuid-Amerika, of momenteel Oeganda. In China, waar de ondergrondse kerk dagelijks duizenden nieuwe bekeerden erbij krijgt, is het wellicht slechts een kwestie van tijd voordat het communistische regime de aftocht blaast en ruimte maakt voor een door christelijke waarden gevormde staatsvorm. China zal, naast een verenigd Europa en de USA in de 21e eeuw de derde wereldmacht zijn.

Wat is het toch dat de christelijke leer tot een bijna ideaal fundament maakt voor een gemeenschap die bloeit op maatschappelijk en economisch gebied? Wat geeft de christelijke ondernemer vertrouwen en energie? En wat is tenslotte het geheim van het succes van christenen? Op dergelijke vragen trachten we in deze *Voice* in te gaan. Aan de hand van artikelen van ondernemers, managers en adviseurs uit verschillende landen in Europa en daarbuiten zult u al lezende de rode draad in het leven van deze mensen ontdekken. Deze rode draad is de reden waarom deze mensen werkelijk rijk zijn.

Als u deze draad ontdekt en hem voor uzelf en uw leven oppakt, wordt ook u een rijk mens – in velerlei opzicht. Zoek ernaar – het is de moeite waard!

Dr. Christoph Hägele
vice-voorzitter FGBMFI Duitsland



Echte rijksom is meer dan geld en geluk

door
**Klaus-Dieter
Trayser,
Kassel (D)**

Ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin en ik voelde me van jongs af aan tot het ondernemerschap aangetrokken. Toen me duidelijk werd dat ik niet in de bedrijfstak van mijn vader verder wilde, ging ik een opleiding volgen in het verzekeringswezen. Uiteindelijk kreeg ik een baan bij de verzekeringsgroep „Deutscher Herold“ in Bonn. Mijn taak was om de marketing van de firma „Bonnfinanz“ op te zetten. De belangrijkste tussenstations op deze weg waren die van marketingdirecteur, directielid en uiteindelijk directiewoordvoerder. Het bedrijf ontwikkelde zich zeer dynamisch, en tegen de tijd dat ik directiewoordvoerder werd, hadden we ca. 2000 medewerkers.

Christen op een „piratenschip“

Maar als overtuigd christen die zich aan Gods Woord gebonden weet, kwam ik ook in situaties terecht waarin ik meemaakte hoe twee totaal verschillende werelden met elkaar in botsing kwamen. Twee voorbeelden hiervan:

Kort nadat ik in 1974 in de directie was benoemd, kwam een van mijn belangrijkste zakelijke steunpilaren naar me toe en bood mij tijdens een tegen afluisteren beschermde autorit een speciale provisie aan, die via een Zwitserse nummerrekening afgewikkeld zou worden. Ik wees dat af, waarna een van mijn sterkste steunpilaren veranderde in een van mijn ergste tegenstanders. Vernedering en discriminatie werden nu mijn deel. Maar in die moeilijke tijd kreeg ik ook enkele belangrijke inzichten die ik van mijn leven niet meer zou willen missen. Een daarvan is dat ik in die tijd veel sympathie ontwikkelde voor

mensen die zich in hun leven gediscrimineerd voelen, en die zich vanuit een positie van zwakheid of benadeling moeten zien te redden. Deze sympathie is tot op heden gebleven en is bepalend voor belangrijke aspecten van mijn leven, zowel privé alsook als ondernemer.

Een paar jaar later – ondanks alle weerstanden was ik inmiddels directiewoordvoerder geworden – verzocht ik een vriend, professor Hajo Riekmann, mij eens twee dagen lang op de zaak te begeleiden en te observeren en mij rapport uit te brengen. Dat deed hij na de afgesproken tijd, door een vergelijking te maken: „Klaus-Dieter, je hebt een fundamenteel probleem: je kunt niet volgens de regels van de christelijke scheepvaart een piratenschip leiden.“ Die vergelijking met dat pi-





ratenschap liet me niet meer los. Zo nam ik in 1985, na een carrière van 15 jaar, afscheid van deze onderneming en werd ik eervol ontslagen.

Een moeilijke herstart

In 1986 besloot ik de firma „Plansecur” op te richten. Ik had het verlangen gekregen om de „regels van de christelijke scheepvaart” op het gebied van financiële en vermogensadviezen in de praktijk te

brenge. Mit dit doel voor ogen heb ik heldere doelstellingen en regels voor de onderneming ontwikkeld. We richtten een commanditaire vennootschap op, zodat de medewerkers aandelen in de onderneming konden verwerven, en we huurden een kantoor. Daarmee was de nieuwe onderneming geboren.

Niet te voorzien was echter dat ik kort na dit eerste begin met ernstige gezondheids- en andere problemen geconfron-



Klaus-Dieter Trayser (1939, gehuwd, vijf kinderen) is de oprichter en sinds 1986 manager van de Plansecur-groep. Daarvoor werkte hij als manager in het verzekeringswezen (1962-1969). Vervolgens was hij directielid van Bonnfinanz AG en tenslotte directiewoordvoerder bij deze firma (1970-1985).

Het was zijn verdienste dat hij reeds in de jaren 70 bindende basisvoorwaarden voor vermogensadviseur heeft opgesteld. Zowel met zijn grondbeginselen voor verantwoorde vermogensadviseur als met de door christelijke ethiek gevormde ondernemingsethiek van Plansecur heeft hij nieuwe normen gesteld.



Het hoofdkantoor van de firma Plansecur

teerd zou worden. Door een reeks medische problemen in de vorm van een hernia-operatie, longembolie en een aderontsteking was ik bijna vijf maanden lang uitgeschakeld. Daar kwamen nog problemen bij met mijn oude werkgever inzake mijn afvloeiingsregeling. Doordat ik met de nieuwe onderneming had afgesproken het eerste jaar zonder salaris te werken, voelde ik ineens de dreiging van een executoriale verkoop van ons huis als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd hangen. En ik had nog niet eens een inkomen om ons dagelijks levensonderhoud te bekostigen.

In december van datzelfde jaar, nadat ik er weer wat bovenop was gekomen, raakte mijn vrouw bij een auto-ongeluk zwaar gewond. Ze moest aan de hart-longmachine, een van haar heupen was verbrijzeld, het bekken op vier plaatsen gebroken, de lever was door het middenrif heen tegen de longen gedrukt en werkte niet meer. Als ze het al zou overleven dan zou ze volgens de prognose van de

artsen voor de rest van haar leven in een rolstoel zitten.

In dat alles voelden wij de concrete hulp van God. Zowel mijn vrouw als ik zijn weer gezond en mijn vrouw kan weer lopen. De financiële problemen konden worden geregeld. En wat ons nog het meest verbaasde, de jonge firma heeft zich ondanks de enorme privé-moeilijkheden goed en gezond ontwikkeld. Thans behoort „Plansecur” in Duitsland met ca. 220 consultants en met 80 medewerkers in de servicecentrale tot de vooraanstaande dienstverleners op het gebied van vermogensadviezen.

Geld – heer of dienaar?

Als vermogensadviseur, als leider van een financiële onderneming en natuurlijk ook als privépersoon heb ik in de loop van vier decennia veel ervaring opgedaan in het omgaan met geld en vermogen. Vanuit deze achtergrond zou ik een paar fundamentele overwegingen over de rol van materiële goederen in ons leven willen geven.



De firma „Plansecur“ in het kort

Sinds haar oprichting in 1986 maakt Plansecur een bovengemiddelde groei door. Het provisievolume van deze in heel Duitsland opererende onafhankelijke firma voor systematische vermogensplanning en individuele financiële advisering verdubbelt zich ongeveer eens in de vier jaar. In het boekjaar 1999/2000, dat op 30 juni afsloot, bedroeg de omzet ca. 42 miljoen DM, een stijging van 15,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze resultaten bevestigen de competente en eerlijke advisering door de meer dan 220 Plansecur-adviseurs. Zij werken inmiddels voor meer dan 45.000 cliënten in de gehele Bondsrepubliek. De komende vijf jaar wil de onderneming het aantal adviseurs verdubbelen.

De onderneming werd destijds in Bonn opgericht door de huidige manager, Klaus-Dieter Trayser, en andere financiële experts. Sinds 1997 is het bedrijf in Kassel gevestigd. Daar bevindt zich ook de Plansecur-Academie, het eigen opleidings- en trainingscentrum van de firma. De bedoeling van de oprichters was om de door Trayser reeds in de jaren-'70 geformuleerde „grondbeginselen voor een verantwoorde vermogensadviesing“ in te voeren en daardoor een adequate advisering te kunnen aanbieden. Deze uitgangspunten leidden zowel voor de adviseurs als voor de cliënten tot ideale randvoorwaarden. Het hoofdkantoor van Plansecur is gevestigd op Druseltalstraße 150, D-34131 Kassel, Duitsland; tel. 0049-561-9355120.

De kernvraag is volgens mij: Is het geld onze heer of onze dienaar? Mijn ervaring is dat geld een slechte heer, maar een goede dienaar is. Geld heeft een geestelijk karakter: het wil macht over ons uitoefenen. Als we dat toelaten, raken we in een dwangmatige situatie: we raken eraan gebonden en verslaafd. Als we de innerlijke vrijheid ten opzichte van het geld behouden, kunnen we met dat geld veel goeds bereiken. Voor mij had dat bijvoorbeeld als consequentie dat we het gehele bedrijfskapitaal in een stichting onderbrachten. Mijn vrouw en mijn kinderen stonden volledig achter deze stap.

Deze stichting heeft de volgende vier doelen. Ten eerste moet zij ervoor zorgen de firma ongeschonden aan de volgende generatie consulenten te kunnen doorgeven, zonder dat zij eerst door privébelangen is belast of gesnoeid of naar de beurs is gebracht. Ten tweede steunen wij door deze stichting een aantal sociale projecten en instellingen. Ten derde ondersteunt de stichting de christelijke ethiek en waarden

in de media. En in de vierde plaats bevorderen wij een bijbels gerichte economische ethiek door het instellen van een Plansecur-leerstoel voor bedrijfs- en economische ethiek aan de gecombineerde universiteit-hogeschool in Kassel.

Een cultuur van belangeloos geven

Hoe kunnen wij vaststellen of het geld over ons heerst of wij over het geld? Daar is een duidelijk kenmerk voor: zijn wij eraan verslaafd? Zo ja, dan komt dat neer op angst, meestal in combinatie met hebzucht. Als angst een sterke invloed heeft op het omgaan met geld, dan zitten wij gevangen in de macht van het geld. De

beste remedie daartegen is belangeloze liefde, belangeloos geven.

Daarom richt ons bedrijfsbeleid zich op het ontwikkelen van een cultuur van „onthouding“. Daar hebben we door de jaren heen aan gewerkt en tegenwoordig is dat te zien op de volgende terreinen:

Het afstaan van kapitaal: 74% van het bedrijfskapitaal is in handen van de medewerkers, de resterende 26% is in handen van een complementaire firma, waarvan de aandelen te zijner tijd in het bezit van eerdergenoemde stichting komen. Bovendien zien alle bedrijfsdeelnemers af van winstuitkering. Jaarlijks gaat ca. 40 à 45% van de bedrijfswinst naar de stichting. Tenslotte houden wij er geen manipulerende methodes op na om de prestaties op te schroeven, zoals interne competities en het verlenen van statusbevorderende titels (directeur, regiomanager, filiaaldirecteur, etc.).

Het gaat er in ieder geval om dat wij er doelbewust aan werken dat onze aandacht en onze energie van op onszelf gerichte doelstellingen wordt geleid naar die dingen die naar onze mening werkelijk van belang zijn: deskundige adviezen aan onze cliënten in hun belang, de solidariteit van de medewerkers onder elkaar en het steunen van zinvolle projecten en doelen door de stichting. Waar geen angst heerst, maar vertrouwen, is een dergelijke levensstijl mogelijk. En onder deze omstandigheden krijgt het geld zijn dienende karakter, niet in de laatste plaats ook in ons voordeel, maar dit is dan als het ware een bijproduct.

Die Tien Geboden als richtlijn

De handleiding voor deze levens- en managementstijl is de Bijbel. Vooral de Tien Geboden zijn zowel op persoonlijk als op zakelijk gebied naar mijn mening de beste richtsnoer die men zich kan voorstellen.

Daarin wordt gezegd dat we gezag moeten respecteren. We leren daar juiste en zinvolle levensdoelen na te streven. We moeten oprecht en effectief communiceren in woord en daad. We moeten tijd plannen voor recreatie. We moeten de

ouderen onder ons eren en respecteren. We moeten het menselijk leven en zijn rechten beschermen, voor stabiliteit in huwelijk en gezin zorgen, voor een rechtvaardige verdeling van de hulpbronnen, en nog veel meer.

Ik heb geconstateerd dat deze maatstaven in alle tijden en onder alle omstandigheden hun geldigheid en werkzaamheid behouden. Zij gelden in goede en in slechte tijden, in economische topperiodes en in dalen. Zij zijn betrouwbaarder dan elke managementmethode en ieder komen en gaan van modes en meningen die alleen maar de tijdgeest volgen.

Rijkdom is meer dan macht en geld

Ik zou willen afronden met een belangrijke aanwijzing, die uit de mond van een vermogensadviseur wellicht wat vreemd klinkt. De mensen hier in het westen hebben de afgelopen decennia hun best gedaan hun bezit te doen toenemen. Daarbij hebben zij toegelaten dat de waarden die werkelijk rijk maken, teruggedrongen werden. Ware rijkdom is veel meer dan alleen maar het geld en de macht die men erdoor krijgt. Er zijn mensen die weinig bezittingen hebben, maar die een rijk leven leiden. Zij hebben vrede met zichzelf, leiden een vervuld leven met harmonische relaties. Voor andere mensen is het een vreugde juist hen om zich heen te hebben. Er zijn echter ook mensen die uiterlijk zeer rijk en vermogend zijn, maar van binnen arm en leeg.

Het is een probleem van onze tijd dat wij geneigd zijn alles op het thema geld te betrekken. Veel mensen begrijpen niet dat tot de ware rijkdom ook een goed gezinsleven behoort, en vriendschappen, huismuziek, vrije-tijdsbesteding, ontspanning, huwelijkstrouw, vreugde aan de kinderen beleven, en nog veel meer.

Echter, de grootste rijkdom van mijn leven is mijn relatie met de levende God van de Bijbel. Hij geeft mij een fundament en een perspectief voor mijn leven, die deze tijd ver te boven gaan en die mij helpen de tijd die mij in deze wereld gegeven is, zinvol en effectief in te vullen. Daarvoor dank ik Hem met heel mijn hart. ■



Gehoorzaamheid en vrijgevigheid

Sleutels tot financieel welzijn



Professor Vanbeckevoort, kunt u eerst iets vertellen over uw beroepsachtergrond?

In ben in 1952 in België geboren. Ik heb rechts- en bestuurswetenschappen en bedrijfseconomie gestudeerd. In 1979 kwam ik tot een levend geloof in Jezus Christus – dat was de meest verstrekkende

**Professor
Emile Van-
beckevoort,
Puurs
(België)**



Prof. Emile Vanbeckevoort (1952) is een Belg, gehuwd en vader van drie kinderen (20, 18 en 16 jaar). Na een studie rechts- en bestuurswetenschappen en bedrijfs-economie werkte hij sinds 1977 als docent en hoogleraar aan verschillende academische instellingen. Daarnaast voerde hij tot 1990 een advocatenpraktijk op het gebied van bestuursrecht. Zijn academische carrière sloot hij af als hoogleraar aan een gerenommeerde management-universiteit in Brussel. In de jaren '80 leidde Emile Vanbeckevoort een aantal jaren het FGBMFI-werk in Brussel en was hij enkele jaren secretaris van FGBMFI Europa. Daarnaast was hij mede-oprichter en lange tijd bestuurslid van de ICC (International Christian Chamber of Commerce). Hij is ook betrokken bij de oprichting van evangelische scholen in Nederland. Tegenwoordig houdt Emile Vanbeckevoort zich hoofdzakelijk bezig met onderwijs en advisering aan christenen in leidinggevende posities, en met de oprichting van christelijke scholen. Hij is wereldwijd een gevraagd spreker op seminars en conferenties.

de gebeurtenis in mijn leven! In 1977 ben ik met mijn lieve vrouw Reintje getrouwd. In datzelfde jaar begon ik aan mijn academische loopbaan als hoogleraar management, human resources en politieke wetenschappen aan verschillende universitaire instellingen. Daarnaast had ik tot 1990 een advocatenpraktijk in Brussel op het gebied van bestuursrecht. In dat jaar werd het mij heel duidelijk dat God wilde dat ik mijn juridische carrière zou beëindigen om meer tijd te hebben voor Hem, voor mijn gezin, voor het actief trainen van christenen die in de beroepswereld werkzaam zijn, en voor de studenten aan de universiteit. En God zegende deze stap door ons reeds enkele maanden na deze beslissing een groot huis ter beschikking te stellen, dat we voor slechts de helft van de marktwaarde konden kopen. Dit huis werd verbouwd tot een seminar- en trainingscentrum voor christelijke leidinggevenden, en we hebben er jarenlang onze conferenties en seminars gehouden.

U hebt nu uw baan helemaal opgezegd?

Ja. Mijn vrouw en ik hebben samen een grote innerlijke zekerheid gekregen dat dit de stap was die God van ons vroeg. Het afgelopen jaar heeft God ons verder duidelijk gemaakt dat ik ook mijn academische loopbaan moest beëindigen, om meer tijd beschikbaar te hebben voor het toerusten en adviseren van christenen in de beroepswereld. Deze tweede bron van regelmatige inkomsten opgeven, betekende natuurlijk weer een nieuwe geloofsstap voor ons. Maar in de circa twintig jaar dat we nu christen zijn, hebben we op het gebied van omgang met financiën en materiële dingen veel goeds met God beleefd. We aarzelden dan ook niet om deze stap te nemen toen ons duidelijk werd dat het Gods wil en Gods tijd was. En we zien voortdurend hoe deze stappen van gehoorzaamheid door God gezegend worden en ons meehelpen Zijn wil voor ons leven te ontdekken.

Hoe kan men volgens u een dergelijk vrije, onbevangen manier van omgaan

krijgen met geld, inkomen, financiële zekerheid e.d.?

Ik denk dat het belangrijkste onze relatie met Jezus Christus is en met Zijn Woord, de Bijbel. Dat is ons fundament. Zonder de vrijheid die wij in onze relatie met Jezus hebben, en zonder de zekerheid die we vinden in de beloften en de leidraad van Gods Woord, zouden we deze weg niet kunnen gaan.

Twee bijbelteksten wil ik hier noemen die voor ons van centrale betekenis zijn geworden:

„De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe” (Spreuken 10:22). En: „Welzalig hij, die zich ontfermt over ellendigen” (Spreuken 14:21b). De Groot-Nieuwtestamentische vertaalt dit als volgt: „Wie medelijden heeft met de armen, is gelukkig.”

De eerstgenoemde tekst gaat over gehoorzaamheid aan God en aan Zijn Woord, en de tweede over gulheid en vrijgevigheid. Toen ik mijn goedbetaalde banen opzegde, waren dat stappen van gehoorzaamheid. Ook met de zegen door vrijgevigheid hebben wij steeds weer prachtige ervaringen.

Kunt u een voorbeeld noemen?

Ja, onlangs hebben we weer iets moois beleefd. Een paar weken geleden hadden we een bepaald bedrag beschikbaar waarvan we wisten dat we dat – onder Gods leiding – in het welzijn van andere mensen moesten investeren.

Ik had al langer het door burgeroorlogen verscheurde land Kongo op mijn hart. Ik toetste die gedachte samen met mijn vrouw, en uiteindelijk besloten we een project te beginnen waarmee dit bedrag in 50 tot 100 kleine renteloze leningen kon worden omgezet. Deze kortlopende leningen zouden dan een bepaalde vastgestelde looptijd krijgen en mensen zonder middelen in de Kongo de kans bieden een klein bedrijfje op te zetten, waardoor ze al na korte tijd zelfstandig hun gezin zouden kunnen onderhouden.

Ik was dat project nog maar nauwelijks begonnen en had de gelden ervoor vrijgemaakt of twee weken later ontving ik on-

verwachte financiële giften die nog hoger waren dan het bedrag dat ik investeerde. En inmiddels is ons duidelijk geworden dat we met dat geld een soortgelijk project in Bolivia moeten ondersteunen. Dat alles loopt in het algemeen niet via externe organisaties, maar als privé-gezinsproject. Het is ons een grote vreugde met de middelen die ons ter beschikking staan gul te helpen. En wij ervaren al meer dan twintig jaar dat hoe meer we in deze levensstijl groeien, des te meer financien God ons toevertrouwt.



Emile Vanbeckevoort met zijn drie kinderen

In de omgang met financiën en materiële zaken blijken er twee uitersten te zijn: aan de ene kant mensen voor wie geld, kapitaal, materiële welstand de belangrijkste dingen in het leven en het toppunt van geluk zijn, en aan de andere kant mensen voor wie het materiële het toppunt van het kwade is. Hoe denkt u over deze beide houdingen?

Laat ik beginnen met de eerste vraag. Het streven naar vermogen en naar materiële zekerheid kan een afgod, een verslaving, een soort gebondenheid worden. En bij veel mensen hier in het westen, helaas ook bij veel christenen, is dat het geval.

Het helpt als men zich realiseert dat geld op zich een enorme aantrekkingskracht uitoefent. Jezus heeft het zelfs over de „mammon” als over een „god”, een geestelijke kracht, die ons hart gevangen kan nemen, die wij op die manier „aanbidden” als we niet voorzichtig zijn. Als wij ons voor deze kracht openstellen en die dienen, dan zal dat hoe langer hoe meer onze persoonlijkheid negatief beïnvloeden en de „melk van menslievendheid” uit ons binnenste wegzuigen.

In de Bijbel vinden we een serie aanwijzingen die ons heel duidelijk voor deze verblinding waarschuwen. In het boek Spreuken staat: „Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af!” In Matteüs 6:19 waarschuwt Jezus Zijn volgelingen:

„Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maken en waar dieven inbreken en stelen”. En in Matteüs 16:26 staat: „Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?”

In de loop van ons leven met God zijn we steeds weer op dat punt door God beproefd. De beide keren dat ik mijn veilige werkkring moest opzeggen, waren zulke proeven. Nog een voorbeeld. Het afgelopen jaar heeft God ons laten zien dat we in de loop van de komende twee jaar ons grote huis moeten opgeven en naar een veel bescheidener woning moeten verhuizen. Waar het om gaat, is om op ieder moment de innerlijke vrijheid te hebben en afstand te nemen van dat wat God ons heeft toevertrouwd en ons er niet door gevangen te laten nemen.

Is het dan toch niet beter om het tweede alternatief te kiezen en geheel af te zien van materiële goederen, en het ideaal van „armoede” te volgen zoals bepaalde delen van de kerk, maar ook an-

dere levensbeschouwingen, vaak propageren?

Ik denk dat een leven in armoede een speciale roeping voor individuele mensen kan zijn, net als het celibaat, maar dat kan nooit voor iedereen gelden.

In principe vormen geld en materieel vermogen een gave van God, zoals bijvoorbeeld ook de seksualiteit. Waar het om gaat, is dat we ons hart, onze innerlijke houding en motieven er niet door gevangen laten nemen. Een paar voorbeelden van de positieve instelling van de Bijbel ten opzichte van geld en vermogen:

In Lukas 8:1-3 en op andere plaatsen lezen we hoe vermogende mensen, in het bijzonder vrouwen, Jezus en Zijn discipelen met hun vermogen dienden. Voor Jezus was dat geen probleem. Het eerste wonder dat Jezus deed, was water in wijn veranderen op de bruiloft in Kana (Evangelie naar Johannes 2:1). God heeft ons goede dingen gegeven, opdat we ervan mogen genieten. En we moeten niet vergeten dat Jezus mensen, zoals bijvoorbeeld de „barmhartige Samaritaan“, geprezen heeft, die met hun financiële mogelijkheden goede dingen hebben gedaan. In al die gevallen heeft Jezus die mensen nooit berispt omdat ze vermo-

gend waren. Integendeel, Hij heeft hen geprezen dat ze hun vermogen voor waardevolle dingen hebben gebruikt.

De grondregel die mij persoonlijk het meest helpt om bij dergelijke vragen een goede balans te vinden, is de richtlijn die Paulus zich voor zijn leven en het omgaan met materiële goederen eigen heeft gemaakt: „Ik weet wat armoede is en ik weet wat over-

vloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.“ (Brief aan de Filippenzen, 4:12-13.) Het gaat Paulus hier niet om een methode, een principe of een wet, maar om een houding – een houding van innerlijke vrijheid. Paulus was vrij om materiële goederen te genieten en te gebruiken als God ze geeft en om er van af te zien als er in Gods ogen belangrijkere dingen voor hem zijn.

Nog een laatste vraag. Is er nog iets dat u in verband met ons thema graag naar voren zoudt willen brengen?

Laat ik nog één ding noemen.

Het is van fundamenteel belang een juiste houding ten opzichte van de toekomst te hebben, opdat we op een gezonde manier met financiële zaken kunnen omgaan. Uiteindelijk hangt alles af van de vraag wat we voor ons leven, en in het bijzonder voor onze toekomst, belangrijk vinden. Wat is belangrijker, een zuiver geweten, of op minder juiste wijze verkregen geld? Zinnelijke persoonlijke relaties, of met extreme stress verworven geld? Waar geven wij voorrang aan: dat we in dingen investeren die op lange termijn zinvol en waardevol zijn maar een persoonlijke beperking verlangen, of snelle verdiensten die op twijfelachtige wijze zijn verkregen of geen diepergaande zin hebben? Een zo groot mogelijke opbrengst verkrijgen, of een goede vriend krijgen doordat we geld uitlenen zonder er rente voor te verwachten, of zelfs schulden helemaal kwijtschelden, zoals Jezus ons heeft aanbevolen?

Het gaat er allemaal om wat we voor ons leven en voor een werkelijk zinvolle toekomst essentieel vinden. Niets kan beter tonen wat wat voor ons van belang is, dan onze omgang met geld en vermogen. Zoals ook Jezus al zei: „Waar uw schat is, daar is uw hart.“ Dat onze schat en ons hart bij die dingen mogen zijn die er werkelijk toe doen, en vooral bij Hem die er werkelijk toe doet!

Hartelijk dank voor dit gesprek. ■

Dit gesprek werd gevoerd door Harald Eckert



Bijbelse richtlijnen voor de omgang met geld en vermogen

In principe: God wil ons leven zegenen

De apostel Johannes schrijft aan Gajus: „Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat” (Derde brief van Johannes, vers 2).

De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God: Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem en de vrucht van uw vee: de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee. Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog. Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang. De Here zal uw vijanden, die tegen u opstaan, verslagen aan u overleveren. Langs een enkele weg zullen zij tegen u optrekken, maar langs zeven wegen voor u vluchten. De Here zal over u de zegen gebieden in uw schuren en in alles wat gij onderneemt; Hij zal u zegenen in het land dat de Here, uw God, u geven zal. (Deuteronomium 28:2-8)

Basis voor de zegen van God: gehoorzaamheid

Zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan, want hij zal de vrucht van zijn daden eten. (Jesaja 3:10)

Basis voor de zegen van God: integriteit

Het huis der goddelozen zal verwoest worden, maar de tent der oprechten zal bloeien. (Spreuken 14:11)

Basis voor de zegen van God: gerechtigheid en liefde

Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de Here te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen. (Hosea 10:12)

Basis voor de zegen van God: de juiste prioriteiten

Jesus zegt: „Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maken en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maken en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” (Matteüs 6:18-20)

Basis voor de zegen van God: vrijgevigheid

Wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn. (Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 9:6-8)

Bijbelvertaling:
Ned. Bijbelge-
nootschap, 1951
Samengesteld
door Harald
Eckert.



Gezegend

om anderen te zegenen

door *Kwabena Darko, Ghana (West-Afrika)*

Toen ik een jaar of tien was, begon er een verschrikkelijke tijd. Midden in de nacht kwamen er gruwelijke spookverschijningen op me af. Ze zaten me maar aan te kijken. Ik werd van top tot teen vervuld met angst. Ik trok mijn dekens heel strak over mijn hoofd om me

zelf te beschermen. Maar de verschijningen verdwenen niet. Integendeel. Ik voelde hoe iets zich om mijn keel sloot en probeerde mij mijn adem af te knijpen. Ik draaide me om, rukte me los, sprong uit mijn bed, rende mijn kamer uit, naar buiten, de straat op, ver weg in het duister...



Door angst voortgejaagd

Dit soort ervaringen had ik van mijn tiende tot zestiende bijna iedere nacht. Slaap werd voor mij een kostbare luxe. Ik raakte verwaarloosd en mijn schoolresultaten werden minder. Druggebruik en nachtclubs werden mijn favoriete vlucht-

wegen. Ik zong destijds in een bandje dat in nachtclubs speelde. Maar in de loop van de tijd moest ik constateren dat het druggebruik de demonische aanvallen nog heviger maakte.

In 1959, toen ik zestien was, nodigde een vriend die mijn problemen kende, me uit voor een genezings- en evangelisatiebijeenkomst. De plaatselijke pinkstergemeente hield in mijn woonplaats, Kumasi, openluchtbijeenkomsten. Ik zei tegen mijn vriend: „Als onze methodistische zendingschool al die jaren mijn problemen niet heeft kunnen oplossen, dan geloof ik ook niet dat die andere gemeente dat kan. Mijn vriend liet me niet met rust: „Kwabena,“ zei hij, „laten we erheen gaan en het proberen.“ Tenslotte stemde ik toe en ging ik met mijn vriend mee naar die bijeenkomst.

Toevlucht bij God

Één uitspraak van die prediker drong heel diep tot me door: „Wie in de schuilplaats van de Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige“ (Psalm 91:1). In deze Psalm worden nog enkele andere beloftes gegeven, die mij die avond heel erg aanspraken: „Wie onder de bescherming van de Allerhoogste God leeft en bij Hem mag verblijven die alle macht heeft, zegt tegen de HEER: U bent mijn toevlucht, bij U ben ik veilig als in een burch“ (Psalm 91:1-1, vrij vertaald). Toen ik deze woorden hoorde, was ik meteen klaar wakker. In vers 7 en 8 ging het verder: „Ook als er duizend naast je sterven en

Het visioen leeft – deel 12*

Het visioen van de oprichter van de „Full Gospel Business Men's Fellowship International“ (FGBMFI) gaat onverminderd door: overal ter wereld komen mensen uit alle lagen van de bevolking en uit alle beroepen tot een levend geloof in Jezus Christus! Voor nadere informatie over de FGBMFI: zie blz. 30.

In elke uitgave van *Voice* publiceren we een verhaal uit een van de 150 landen waar de FGBMFI actief is. Ditmaal een bijdrage van de leider van de FGBMFI in Afrika en voormalig presidentskandidaat, Kwabena Darko uit Ghana.

* De eerste negen afleveringen stonden in de reeds langer bestaande Duitse editie van dit blad. U kunt deze Duitse nummers desgewenst – voor zover nog voorradig – nabestellen bij Jürgen Lehmann, Ramsbergstraße 12, D-73072 Donzdorf, Duitsland; tel. +49-7162-929733, fax +49-7162-929734, e-mail lehmann.juergen@t-online.de. De tiende en latere afleveringen stonden ook in de reeds verschenen Nederlandstalige edities. Deze kunt u nabestellen bij de Nederlandse abonnementenadministratie (zie blz. 30).

er tienduizend om je heen neervallen, dan nog zal het jou niet raken. Met je eigen ogen zul je zien hoe God al degenen straft die Hem verachten." Mijn hart begon te springen van vreugde en hoop. Het ging nog verder: „God kent mij en eert mij en zal mij in veiligheid brengen" (vers 14).

Voor het eerst van mijn leven drong het Woord van God tot diep in mijn binnenste door, hoewel ik het op onze zendingsschool al zo vaak had gehoord. Toen de prediker de mensen vroeg naar voren te komen om hun leven aan Jezus Christus over te geven, was ik de eerste die naar voren rende.

Vershillende mannen, die allemaal liefde uitstraalden, kwamen om me heen staan om met me te bidden. Ik vertelde dat ik 's nachts niet kon slapen doordat ik door boze geesten geplaagd werd. De mannen legden hun handen op me en baden ongeveer het volgende: „Wij weerstaan deze demonische onderdrukking in de naam van Jezus Christus." De prediker bemoedigde me: „Je hebt vandaag Jezus Christus aangenomen. Je bent nu een zoon van God. Ga naar God en zeg Hem welke hulp je van Hem nodig hebt. Je bent Zijn kind – Hij zal je helpen!"

Ik ging naar huis en citeerde uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 1, de verzen 12 en 13, en ik hield mijn tegenstanders deze woorden voor, net zoals die prediker dat had gedaan: „Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn." Nadat ik dit hardop had gezegd, wilde ik naar bed gaan. Maar eerst zei ik nog hardop: „Ik ben Uw kind, God, en ik ga nu slapen. Wilt U alstublieft op me passen!" Die nacht sliep ik heerlijk – zonder de minste hinder! God heeft me genezen, Zijn woord werd in mijn leven bevestigd.

De volgende ochtend rende ik vol vreugde naar het huis van de predikant en vertelde hem enthousiast: „God heeft me verlost, ik heb mijn leven aan Hem overgegeven en Hij heeft die duistere machten weggestuurd!" De predikant was ook



blij en bevestigde wat ik inmiddels zelf had ervaren: „Dat je je leven aan Jezus hebt gegeven, is de belangrijkste beslissing die je ooit van je leven genomen hebt of nog zult nemen."

Beroepskeuzes

Ik kwam vaak bij die predikant op bezoek en hij begon me uit het Woord van God te onderwijzen. Ik zoog het in me op als verse melk. Ik sloot me bij zijn gemeente aan en liet me dopen. Datzelfde jaar bood de Heer me de mogelijkheid om met een regeringsbeurs aan een Israëliësch instituut een studie van drie jaar te volgen. Daarna kwam ik weer in Kumasi terug, met een diploma op zak in de pluimveeteelt en met een veelbelovende carrière voor me.

De volgende zes jaar werkte ik mee op de pluimveeboerderij van mijn stiefvader, F.K. Gyamfi, in Kumasi. Toen ik daar begon, hadden we een farm met ca. 5000 eierleggende vogels. In de zes jaar dat ik daar meewerkte, groeide de farm uit tot 100.000 eierleggende vogels.

In 1967 kwam Morris Cerullo naar Kumasi voor een campagne van twee weken. Ik vroeg mijn stiefvader mij twee weken vrijaf te geven, zodat ik die campagne kon bezoeken. Maar hij weigerde. Ik zei: „Ik heb de afgelopen zes jaar nog nooit vacante genomen, en dit is de eerste keer dat ik dit vraag." Maar mijn stiefvader bleef bij zijn antwoord. Toen ik zei dat ik toch zou gaan, ontsloeg hij mij op staande voet.

Meteen na deze evangelisatiecampagne nam ik deel aan een driedaagse jeugdconferentie. Spreker was de directeur van een bijbelschool in Ghana, Kessler. Hij wierf studenten voor zijn bijbelschool. Dat sprak me aan en ik besloot om me fulltime in dienst van het evangelie te stellen.

Maar op een rustig moment, tijdens een van de daaropvolgende nachten, sprak de Heer tot me: „Het is niet Mijn wil dat je prediker wordt. Ik wil dat je zakenman wordt en op die manier Mijn werk steunt." Toen ik daarna de Bijbel bestudeerde, leidde de Heilige Geest me naar een gedeelte uit de eerste brief aan de Korintiërs (12:28), waar sprake is van een

„dienst van het helpen“. Zo kwam ik na een tijdje tot de overtuiging dat God wilde dat ik een eigen zaak zou beginnen.

Datzelfde jaar zegende de Heer mij met mijn vrouw Christiana, die destijds als leidinggevend verpleegster in een regeeringsziekenhuis werkte. Kort daarna vroeg mijn stiefvader me om weer bij hem in dienst te komen. Hij bood aan dat ik mijn eigen bedrijf op deeltijdbasis kon voeren. Bovendien gaf hij mij een klein startkapitaal. Samen met mijn eigen gespaarde geld kon ik in 1967 een kleine farm met 900 eierleggende vogels beginnen.

Onder Gods zegen

Ik had gehoord van het principe van de „tienden“, en ik hield God aan Zijn woord door een tiende deel van mijn totale startkapitaal voor het Koninkrijk van God ter beschikking te stellen. We planden ons levensonderhoud zodanig dat we van Christiana's salaris konden leven, en dat we alles wat ik verdiende in de jonge onderneming konden investeren. Daarbij kwamen nog alle winsten die boven mijn salaris uitgingen. Ook die investeerden we, na een tiende ervan aan Gods werk gegeven te hebben, volledig in de onderneming. Na ongeveer een jaar werd me duidelijk dat we nog meer geld nodig hadden. Ik ging naar de agrarische ontwikkelingsbank in Kumasi, maar die was niet bereid om mij zonder zekerheden een krediet te verlenen. Ik had niets, behalve een stuk land waar al een hypotheek op rustte en dat daarom niet als zekerheid in aanmerking kwam.

Na deze afwijzing gaf ik het echter niet op en ging naar het hoofdkantoor in Accra. Daar legde ik mijn plannen voor aan de directeur. Die schonk mij zijn vertrouwen en accepteerde mijn reeds beleende stuk grond als zekerheid voor het krediet dat hij me verstrekke. Zodoende kreeg ik een krediet van ca. 1000 dollar, wat voor ons destijds heel veel geld was. Binnen zes maanden kon ik dit krediet al terugbetalen. Dat had als gevolg dat de bankdirecteur me nog meer vertrouwde dan voorheen. Hij zei: „Met u doen we graag zaken. U kunt altijd bij mij terecht als u een krediet nodig hebt.“

Het jaar 1969 was voor ons een beslissend jaar. Dat jaar maakten we ons volledig los van het bedrijf van mijn stiefvader en kwamen we geheel op eigen benen te staan. We hadden al onze verplichtingen aan hem betaald en voor de verdere uitbouw van ons bedrijf nam ik een krediet van een miljoen dollar op, dat ik uiteindelijk – met Gods hulp – stipt op tijd kon terugbetalen. Uit het kleine begin is in meer dan twintig jaar een miljoenenbedrijf ontstaan. Thans, bijna 27 jaar later, behoren we tot de efficiëntste en bekendste pluimveebedrijven van heel Afrika. De onderneming omvat een netwerk van uiteenlopende pluimveeboerderijen, die allemaal op de meest moderne manier zijn uitgerust en die door 300 goed gemotiveerde medewerkers worden gerund. God heeft mijn stap van gehoorzaamheid in de zakenwereld op machtige wijze gezegend en wij verwachten dat de totale capaciteit de komende vier jaar nog met 50% zal toenemen.

Mijn weg naar de Full Gospel Business Men's Fellowship International

In november 1982 was ik met vakantie in Londen. Ik werd toen uitgenodigd om tijdens de internationale conventie in Accra van de Full Gospel Business Men's Fellowship International een lezing te houden. Ik nam die uitnodiging aan. Op die conventie leerde ik een aantal christenen uit de VS kennen en ik kreeg een visie om het werk van de FGBMFI in mijn vaderland in te voeren. Ik raakte ervan overtuigd dat deze bijeenkomsten een uitstekende mogelijkheid bieden om andere zakenlieden op Jezus te wijzen.

In december zette ik met tien man het eerste chapter in mijn eigen woonplaats



Kwabena Darko en Christoph Hägele tijdens de Wereldconventie 1999 van de FGBMFI in Los Angeles.

op. Binnen een jaar groeide dit chapter tot 100 leden en een bezoekersaantal van 400 mensen. Ook in andere steden in ons land hebben we in die tijd chapters opgericht. Ter viering van onze eerste verjaardag hadden we 500 mensen uitgenodigd. Er kwamen er 1000. Velen gaven hun leven aan Jezus en er werden er 110 in de Heilige Geest gedoopt.

In 1983 heb ik samen met enkele andere medewerkers in Accra het eerste Afrikaanse nationale kantoor opgericht. In de elf jaar sinds het eerste chapter begon, heeft de Heer onze gemeenschap een enorme groei geschonken en dit werk gebruikt om duizenden mensen tot Hem te brengen, vooral mannen uit het zakenleven en uit de leidende klassen van de maatschappij. Momenteel hebben we in ons land ca. 104 chapters met in totaal meer dan 3500 leden. Daarnaast heeft zich in ons land een bevriende beweging ontwikkeld, Women's Aglow Fellowship, een beweging van christelijke vrouwen. Dat werk had net zo'n succes als de zakenliedenbeweging. Mijn vrouw Christiana is daarin heel actief als leidster voor heel West-Afrika.

Groei van de FGBMFI in Afrika

Nadat ik had gemerkt hoe de Heer deze zakenliedenbeweging gebruikte om velen in ons land te bereiken, besloot ik in 1986 mijn activiteiten in ons bedrijf te beperken en het grootste deel van mijn tijd en mijn middelen in de groei van deze beweging te investeren. Zo werd ik eerst regioleider, daarna penningmeester en later nationaal leider. Op internationaal niveau werd ik penningmeester voor heel Afrika, en in 1990 viel mij de eer te beurt om als voorzitter het werk in heel Afrika te mogen leiden. Zodoende kon ik samen met andere medewerkers uit Afrika het evangelie aan vele duizenden zakenlieden in meer dan 30 Afrikaanse landen brengen en kon ik meehelpen deze beweging in 26 landen in Afrika op te zetten.

Presidentskandidaat in Ghana

In de jaren na 1986 was ik veel in Afrika en andere werelddelen onderweg en



Kwabena Darko is klein begonnen en heeft zijn bedrijf uitgebouwd tot de grootste pluimvee-boerderij van West-Afrika. Hij en zijn vrouw Christiana hebben zes kinderen. Zij zijn lid van een Pinkstergemeente in Kumasi. Daarnaast vervult Kwabena Darko verschillende taken voor de FGBMFI in Afrika.

was ik vaak in de gelegenheid om met presidenten, ministers en andere leidinggevenden te spreken en hun het evangelie van Jezus Christus te brengen. De resultaten waren zeer bemoedigend. Een van de wonderen die ik met de Heer beleefde, was dat ondanks mijn toenemende afwezigheid mijn onderneming verder opbloei-de. De Heer heeft me gemotiveerde mannen aan mijn zijde gegeven, die mijn bedrijf op fantastische wijze leiden en ertoe bijdragen dat er aanzienlijke bedragen beschikbaar komen voor de verbreiding van het evangelie.

In 1992 kwam ik tot de overtuiging dat de invloed van christenen in onze maatschappij en in de nationale politiek verder zou moeten gaan dan alleen maar een aanwezig zijn als toeschouwers. Ik zag in dat het niet juist is om de leiding van het land over te laten aan mensen zonder een sterke morele levensovertuiging. Daarom werd ik lid van een van de grote partijen in ons land, en in 1992 kozen zij mij als hun presidentskandidaat. Hoewel de zittende president de verkiezingen heeft gewonnen, was deze ervaring zeer de moeite waard. Er ging voor mij een groot aantal belangrijke deuren open. En van veel christenen die het risico liepen passief en ongeïnteresseerd tegenover het lot van het land te staan, werden de ogen geopend voor hun maatschappelijke medeverantwoordelijkheid. Ook heeft dit politieke platform me mogelijkheden geboden om belangrijke invloed te hebben op de leiding en de ontwikkeling van ons land.

Achteraf gezien kan ik me alleen maar verbazen hoe de Heer me uit die duistere tunnel heeft gehaald, waarin ik veertig jaar geleden zat. Ik ben het van harte eens met al die duizenden christenen die hun Heer in dankbaarheid aanbidden en uitroepen dat Hij hen heeft opgericht. Ja, Jezus heeft mij opgericht, uit een leven vol van angst, verlamming en hopeloosheid. Wat een genade! Een genade en een liefde die ik in de verste verte nooit zal kunnen terugbetalen. Alles wat ik kan doen, is God van ganser harte de eer en de dank daarvoor geven! ■

ACTUEEL

Fuego 2000 – Wonderen en tekenen in Honduras

14-23 mei 2000

Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. (...) Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitsrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. (...) Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden. (Markus 16:15-20.)

Afgelopen zomer vond onder de naam *Fuego 2000* (Spaans voor „Vuur 2000“) een opmerkelijk project plaats in Honduras. De FGBMFI hield daar een bijzondere campagne, waarvan het doel was tenminste een miljoen mensen met het evangelie te bereiken. Duizenden FGBMFI-leden uit de gehele wereld namen aan het project deel. Tezamen met de lokale leden hielden talloze teams

duizenden bijeenkomsten, waar twintig tot honderden, soms wel duizend mensen het evangelie hoorden. De bijeenkomsten werden gehouden bij bedrijven, waarbij management en medewerkers tezamen aanwezig waren, verder in banken, politiebureau's, winkels, woningen, supermarkten, bedrijventra's, gevangissen, ziekenhuizen. Zo werd ook dagelijks gebeden met de regeringsleiders van Honduras, werden er dagelijks radio-uitzendingen verzorgd en was *Fuego 2000* dagelijks in het nieuws op de televisie.

De teams bestonden doorgaans uit twee of drie mensen, waarbij de „buitenlanders“ hun getuigenis gaven. Opmerkelijke resultaten werden aan de organisatie teruggemeld. Tientallen, honderden mensen die tijdens elk van deze bijeenkomsten een keuze maakten om Jezus Christus in hun leven te volgen.

Er gebeurden ook veel wonderen tijdens de ziekenhuisbezoeken. We ba-

den voor mensen met artritis (reuma) die in een rolstoel zaten en niet meer konden lopen of die verschillende ledematen nauwelijks konden gebruiken. Ze genazen direct. Doven konden weer horen. Mensen werden van kanker genezen. Zelfs toen we baden voor een volledig verzwakte AIDS-patient, besloot God hem te genezen. De meeste mensen namen door het zien van al deze wonderen persoonlijk de Here Jezus aan als hun Verlosser.

Vooruitlopend op het tellen van de bijeenkomstverslagen werd voorzichtig geschat dat alleen al in Tegucigalpa, de hoofdstad van Honduras, tienduizenden mensen deze week een keuze maakten om de Here Jezus te volgen! In alle districten van het land – waaronder de stad San Pedro Sula, het zakelijk centrum van Midden-Amerika – werden dergelijke bijeenkomsten georganiseerd.

*Wim van der Wouden,
chapter West-Brabant (NL)*

Doelgericht en succesvol...

...zo presenteert het Chapter Keulen zich sinds zijn nieuwe start in maart 1999. Al een aantal jaren was er in Keulen geen chapter meer. Erich Klein bezocht FGBMFI-bijeenkomsten elders in Duitsland en constateerde telkens weer: „Chapters zijn prachtig. Waarom hebben we er geen in Keulen?“ Totdat iemand tegen hem zei: „Als je zo enthousiast bent, dan begin je er toch zelf een!“ Thans bestaat het chapterbestuur uit zes man. De avonden worden goed bezocht en veel bezoekers hebben al een keus gemaakt voor Jezus. Geïnteresseerden zijn hartelijk welkom! Inl.: Erich Klein, tel. 0049-2204-69091.

Dieter Buhrau, chapter Keulen



Het nieuwe FGBMFI-team in Keulen: v.l.n.r. Dieter Buhrau, Otto Sachs, Gerda Lemke, Erich Klein en Theodor Gatzweiler.

Eerste chapter- bijeenkomst in Cambodja

We voelden ons aangesproken door een conferentie in Straatsburg. Zodoende hadden we ons gemeld voor een „airlift” naar Cambodja, van 22 april tot 3 mei 2000. Er waren zes deelnemers uit Duitsland. Nadat we eerst twee ontmoetingen hadden met 26 voorgangers en 50 zakenlieden, kwamen er in Phnom Penh 150 gasten op de eerste chapterbijeenkomst. Er werd spontaan een driehoofdig bestuur gevormd. De tolk had contacten met veel gemeenten. Er is veel belangstelling voor de FGBMFI. In december/januari wordt een volgende reis gepland. Als u dit werk wilt steunen of mee wilt reizen, kunt u inlichtingen krijgen bij Klaus Viehmann, Heidestraße 13, D-70469 Stuttgart, Duitsland; tel. 0049-711-815862, fax 0049-711-8106513, e-mail: k.viehmann@sh.automotive.georgfischer.com

Klaus en Monika Viehmann, Stuttgart

Open hemel boven België

De rondreizende „genezingsevangelist” Bob Brasset en Peter de Jong waren in september 2000 in België. Zij merkten dat „de hemel open” was boven dit land. Brasset: „We waren daar vlak na de recente campagne van Benny Hinn in Brussel. Velen noemden die campagne ‘historisch’. Veel evangelisten ervaren België als ‘harde grond, niet open voor het evangelie en voor tekenen en wonderen’, en zij mijden het land. Maar ditmaal was het anders. Er kwamen 12.000 bezoekers op de genezingscampagne van Benny Hinn in Brussel.”

Brasset en zijn genezingsteam hielden een veel kleinere campagne in Haacht en in Brussel. „Een jaar geleden was ik ook in België, maar ditmaal is het heel anders. Velen bekeerden zich en genezingen waren aan de orde van de dag. Er waren zelfs enkele ‘scheppingswonderen’, waarbij ontbrekende lichaamsdelen hersteld werden.” Brasset zei dat Belgische voorgangers bemoedigd werden en dat ze overwegen hem nog eens uit te nodigen.

Bron: Joel News International, no. 337 (zie ook <http://www.xs4all.nl/~mvdwoude/voorpagina.htm>)

Volg een training effectief communiceren en leer...

- ...hoe u bij anderen overkomt
- ...dieperliggende oorzaken van gedrag herkennen
- ...ergernissen bespreekbaar maken
- ...afstemmen op de communicatie van de ander

- maximaal 8 deelnemers
- 8 bijeenkomsten: 1 dag per week en 1 follow-up

Surf naar www.hartcom.nl of
bel 033 - 457 11 70 voor meer informatie.

't Hart Communicatie verzorgt ook
teamtrainingen en individuele coachingstrajecten.



Niets is vanzelfsprekend...

De FG BMFI bij u in de buurt

De Full Gospel Business Men's Fellowship International heeft wereldwijd meer dan 4000 afdelingen – „chapters” genaamd – in meer dan 120 landen. Op deze pagina vindt u de afdelingen in de Benelux. De bijeenkomsten, die gewoonlijk maandelijks gehouden worden, zijn voor belangstellenden toegankelijk. De hieronder genoemde contactpersonen zijn gaarne bereid u vrijblijvend nadere inlichtingen te geven over tijd en plaats van de bijeenkomsten.



Doel van de bijeenkomsten is in de eerste plaats om anderen in de gelegenheid te stellen te horen wat men met God heeft beleefd. Het gaat daarbij steeds om concrete, praktische ervaringen. Het zijn geen kerkdiensten, en ze worden gewoonlijk in een horecagelegenheid gehouden, meestal op een doordeweekse avond. De sfeer is ontspannen, rond een kopje koffie of een maaltijd.

Het woord „chapter” is een Engels woord dat op verschillende manieren vertaald kan worden.

In het Amerikaans Engels wordt het onder meer gebruikt voor een bijeenkomst van leden van een club of een vereniging. Verder betekent „chapter” uiteraard ook „hoofdstuk”. In die zin zou elk chapter van de FG BMFI gezien kunnen worden als een nieuw hoofdstuk van het bijbelboek „Handelingen van de apostelen”, waarin we lezen van de vele wonderen die God deed en nog steeds doet. Binnen de FG BMFI gebruiken we het woord „chapter” om de plaatselijke afdelingen aan te duiden.

Nederland

Recente informatie vindt u ook op www.fgbmfi.nl

Almelo

J. Dogger
0546-861669

Amsterdam

G. Nolles
035-6916457

Groningen

J. Roffel
0594-212747

Den Haag

J. van Bijsterveld
070-3253184

Naaldwijk

H. van den Berg
0174-518669

Roermond

Th. Bovend'Eerd
0475-486621

Rotterdam

H. Duynisveld
010-4422860

West-Brabant

A. de Koning
0187-657920

Zoetermeer

D. Breugem
010-5117032

Overige plaatsen

I. van der Zee
035-6023222

Nationaal voorzitter

I. van der Zee
035-6023222

Secratariaat

H. Hahn, Braak 48,
5501 DK Veldhoven,
tel. 040-2300161,
fax 040-2300163,
e-mail: nat.secr@fgbmfi.nl

Admin. en distrib.

J. Knook, P. de Hooghstraat
67, 4793 AG Fijnaart,
tel. 0168-463185,
bankrek.: Postbank 187344,
t.n.v. FG BMFI Nederland, Fijnaart

Internet: www.fgbmfi.nl

België

Brussel Europese afd.

(Franstalig)
Paul Tielens
02-7357177

Brussel (Franstalig)

Hubert Mutshipayi
02-6732980

Brussel (Engelstalig)

Ron Backer
02-6408661

Charleroi (Franstalig)

Richard Van Waesberghe
010-613854

Comines (Franstalig)

Yves Laevens
056-559017

Ieper (Nederlandstalig)

Dany Chapelle
057-206123

Izegem (Nederlandstalig)

Rik Van Neste
051-302444

Liège (Franstalig)

Charles Bindels
080-338331

Mons (Franstalig)

Patrick Namer
065-723754

Mons-Borinage Jeunesse

(Franstalig)
Marco Brancato 065-777099
of 0496-913900

Mouscron (Franstalig)

Dany Ghekière 056-587066

Namur (Franstalig)

Roland Vander Meulen
081-745627

Saint-Ghislain (Franstalig)

Jean-Marie Van Nieuwenhuyze
065-225954

Torhout (Nederlandstalig)

Raf Depuydt
051-726237

Nationaal voorzitter

Richard Van Waesberghe

010-613854

Regioleider Vlaanderen

Rik Van Neste
051-302444



Regioleider Wallonië

René Carlier
0495-998311

Admin. en distrib.

Richard Van Waesberghe,
Rue de la Motte 8,
B-1490 Court-St.Étienne,
tel./fax 010-613854,
e-mail: biblique@infonie.be

Internet:

www.go.to/fgbmfi.be

Luxemburg

Luxemburg-Strad

(Frans-/Engelstalig)
Frank Everett 00352-330438

Andere landen

Europa

FG BMFI Europa, Postbus 49,
B-3000 Leuven 3, België;
tel. +32-16-207944,
fax +32-16-207931, e-mail
FgbmfiEur@aol.com

Internationaal

FG BMFI International,
20 Corporate Park Dr, 3rd
Floor,
Irvine, CA 92606, USA;
tel. +1.949.260.0700,
fax +1.949.260.0718,
e-mail
fgbmfi@ix.netcom.com



Activiteiten-agenda

■ 15-17 december 2000

Bijeenkomsten met Cecil Stewart in West-Vlaanderen

Vrijdag 15 december:

20.00 uur, dinerbijeenkomst in Ieper;

Zaterdag 16 december:

19.45 uur, dinerbijeenkomst in Izegem;

Zondag 17 december:

15.00 uur, teaching-bijeenkomst in bovensaal Optiek Van Neste, Marktstraat 45, Izegem.

Inlichtingen: Rik Van Neste, tel. 0032-51-306983, fax 0032-51-316791, e-mail vanneste.rik@attglobal.net

Inlichtingen (tenzij anders aangegeven): FG BMFI Europa, Postbus 49, B-3000 Leuven-3, België, tel. +32 16 207944, fax +32 16 207931, e-mail: FgbmfiEur@aol.com

Wij stellen het op prijs als u uw activiteiten tijdig (lieft 3 à 4 maanden van tevoren) doorgeeft aan Hug Hahn, Braak 48, NL-5501DK Veldhoven; tel. +31 40 2300161, fax +31 40 2300163, e-mail nat.secr@fgbmfi.nl, zodat ze in deze agenda kunnen worden opgenomen.



„Waar gaat het nou eigenlijk om?” vroeg ik mijzelf af. „Is dit nou alles waar het in het leven om draait? We kunnen investeren in ons bedrijf, en als het goed gaat nog meer investeren, maar is dat nu de wezenlijke zin van ons bestaan? Wil ik eigenlijk de rest van mijn leven hiermee doorgaan?”

door Harry
Duynisveld,
chapter
Rotterdam

Uiterlijk liep alles prima, maar...

Sind 1940 had onze familie een tuinderij met kassen. In 1974 ben ik zelf eigenaar geworden van de kwekerij van mijn ouders. Hard werken werd beloond met goede bedrijfsresultaten. Ik kon zelfs mijn favoriete auto aanschaffen, een Alfa Romeo. Het leven was goed: twee gezonde kinderen en een lieve, mooie vrouw aan mijn zijde. Na een paar jaar kon ik wat meer tijd vrij maken voor hobby's, zoals schaatsen en paardrijden. Dat waren plezierige en ontspannen dingen. Doch ergens diep binnen in mij ontbrak er iets. Er was een innerlijke leegte die niet gevuld werd.

De zaak ging goed. De bank adviseerde mij nieuwe investeringen te doen. Na een en ander uitgewerkt te hebben met

mijn accountant, werden de plannen goedgekeurd. Het vreemde was dat ik eigenlijk blij had moeten zijn. De kredietadviseur van de bank zei namelijk dat het een gezonde en verstandige investering was. Het bedrijf was grondig doorgelicht en het taxatierapport wees uit dat het bedrijf flink in waarde was gestegen. Ik vroeg mijn vrouw of ze het gek zou vinden als ik de investering niet zou doorzetten en in plaats daarvan de zaak zou verkopen. Haar antwoord was: „Ik sta achter je, wat je ook besluit.” Zes maanden later besloot ik het bedrijf te verkopen. Een nieuwe uitdaging leek mij aantrekkelijker.

Door de verkoop kwam ik in een financieel zeer gunstige situatie terecht. Er brak een mooie tijd aan. Een aantal maanden



lang kon ik al mijn tijd besteden aan hobby's, met de kinderen naar de speeltuin gaan, het bos in en veel kranten lezen. Maar hoe aangenamer het uiterlijke leven werd, des te meer voelde ik die innerlijke leegte. Ik begon na te denken over de verschillen in welvaart. Op de televisie zag ik beelden van kleine kinderen die geen eten en drinken hadden. Er kwamen gedachten op om eens wat geld te geven aan mensen die het moeilijk hadden. Maar nog steeds stelde ik mijzelf de vraag: „Is dit nou alles wat het leven te bieden heeft?”

Wat is eigenlijk „wedergeboorte”?

November 1980 zal ik nooit meer vergeten. De TV stond aan. Een vrouw ver-

telde dat haar man was verongelukt in het verkeer. Het was een enorme klap voor haar en de kinderen. Het was een uitzending van de Evangelische Omroep. Daar keken we eigenlijk nooit naar, maar nu toevallig wel.

Die vrouw vertelde dat Jezus tot haar was gekomen en haar vertroostte en nieuwe kracht gaf. De Heer Jezus was haar vriend en ze had een persoonlijke relatie met Hem. Ik dacht bij mijzelf: „Dat mens is gek, dit is onmogelijk”, en ik zette de TV uit.

Dagelijks ging ik met mijn paard door de duinen naar het strand in storm en regen. We woonden vlak bij zee. Het was tijdens het paardrijden dat ik mijzelf begon af te vragen: „Is het misschien toch



mogelijk dat Jezus in ons leven kan komen?" Die vraag leek mij niet meer los te laten. Als Jezus werkelijk opgestaan is uit de dood, is het dan misschien toch mogelijk dat we nu nog met Hem in contact komen? Het duurde niet lang of mijn vrouw en ik gingen steeds vaker naar de christelijke TV-uitzendingen kijken.

Zelf ben ik katholiek opgevoed en wist ik wel het een en ander, maar dat het nodig is om in de Bijbel te gaan lezen hadden ze me nog nooit verteld. Mijn vrouw en ik wilden meer van God en Jezus weten. In de plaatselijke boekwinkel kochten we een Bijbel. Ik sloeg hem open en tot mijn grote verbazing las ik: „Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien” (Joh. 3:3). „Wat raar,” dacht ik, „tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien”. Wat betekent dat? Ik was geschokt en zei tegen mijn vrouw: „We zitten er naast. Er moet meer zijn.” Mijn zekerheid was plotseling verdwenen. Alles was ineens onzeker. En zo begon onze zoektocht naar de betekenis van de uitdrukking „wederom geboren worden”.

Het bevrijdende inzicht

Ik was net met een nieuwe baan begonnen. Daarnaast bleef die vraag maar

in mijn hoofd hangen. Ik moest en zou hier antwoord op hebben. Het was te belangrijk om het op te geven. Mijn gedachten tolden door mijn hoofd tot ik er hoofdpijn van kreeg.

Het werd 8 april 1981, de derde verjaardag van onze zoon Dennis. Mijn zuster, die op bezoek was, stelde de gebruikelijke vragen: „Hoe gaat het? Hoe is het met je nieuwe baan?” Ik was inmiddels teelttechnisch adviseur in dienst van een veredelingsbedrijf. Ik antwoordde: „Met mijn nieuwe baan gaat het prima, maar op het persoonlijke vlak heb ik veel vragen. Ik lees tegenwoordig in de Bijbel en daar staat in dat ik opnieuw geboren moet worden. Maar niemand schijnt mij te kunnen vertellen hoe dat moet.” Mijn zus stond perplex. Ze kon eenvoudig niet geloven dat ik echt de Bijbel las. Toen zei ze: „Mijn schoonouders weten heel wat van de Bijbel. Misschien dat zij het antwoord weten.” Ik vroeg of het mogelijk was ze eens op te zoeken. Volgens haar was dat geen probleem. Ze beloofde dat ze een afspraak voor me zou maken.

Twee dagen later gingen we al bij haar schoonouders op bezoek. Ik had hen al eens eerder ontmoet, maar deze keer was het heel anders. Nadat ik hen verteld had van mijn zoektocht zeiden ze: „God is kennelijk in jou leven aan het werk, dat is het werk van de Heilige Geest.”

Ik kon mijn oren niet geloven. Zou God geïnteresseerd zijn in mij? Aan het eind van de avond, vlak voor ons vertrek, vroeg haar schoonvader of hij voor ons mocht bidden. Wij stemden hiermee in. Toen de



beste man begon te bidden, werd ik diep van binnen geraakt en ik begon te huilen. Ik kon er niet mee ophouden. Het was geen huilen van verdriet, maar meer een huilen van vreugde. Ik zei nog dat ik nooit hilde en maakte mijn excuses hiervoor. Het was een ervaring die ik nooit meer vergeet. Een vreugde en een vrede kwam in mijn leven zoals ik ze nog nooit had ervaren. Mijn vrouw en ik vroegen of we eens met hun mee mochten naar de kerk. Daar stemden ze meteen mee in. En zo gingen mijn vrouw, onze twee kinderen en ik de volgende zondag al naar hun kerk. De voorganger sprak over de grote liefde van God en dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven door aan het kruis te sterven voor onze zonden. De Heer Jezus stierf ook voor mijn zonden!

Die zondagmorgen werden mijn ogen geopend en zag ik ineens de zin van het leven. Op mijn vraag hoe ik wederom geboren moest worden, kreeg ik een heel duidelijk antwoord: ik moest mij bekeren en God om vergeving vragen. Die morgen hebben mijn vrouw en ik ons hart geopend voor de Heer Jezus en Hem aangenomen als redder en verlosser. Ja, dat was een fantastische beleving. We werden opnieuw geboren door de Heilige Geest. We werden een nieuwe schepping, zoals de Bijbel zegt (2 Korintiërs 5:17).

Eindelijk een vervuld leven!

Toen ik die morgen uit de kerk kwam, leek het wel of alles er anders uit zag. De bomen, de lucht, alles was nieuw. Mijn leven was volkomen veranderd. De leegte was verdwenen. Het leven was veel waardevoller. De Heer Jezus was de bron van ons leven geworden.

Tijdens mijn werk als adviseur ontmoet ik veel mensen, sterke en zwakke mensen. Een klant vroeg mij eens of ik wel eens depressief ben. Zijn vrouw wilde namelijk niet meer verder leven. Ik vertelde hem over de Heer Jezus, die ook zijn vrouw kan genezen. Ik zocht haar op en vertelde haar van Gods liefde. Ze is nu een sterke, stabiele vrouw.

Verschillende ondernemers kon ik vertellen over mijn relatie met de Heer Jezus,



Harry Duijnsveld is in het dagelijks leven teelttechnisch adviseur bij een rasserverdelingsbedrijf voor groenten. Daarnaast is hij voorzitter van FGBMFI-Chapter Rotterdam en vice-voorzitter van het Nationaal Bestuur van FGBMFI Nederland.

en ook zij zijn nieuwe mensen geworden. In 1986 werd ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van de Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI) in Den Haag. De gastspreker was Allen Jones uit Engeland. Er gebeurden daar allerlei wonderen. Mensen werden genezen, kwamen tot geloof in Jezus Christus, levens werden vernieuwd. Allerlei mensen uit het bedrijfsleven getuigden over wat Jezus in hun leven deed en doet. Al snel werd ik lid van de FGBMFI.

God heeft ons in elk aspect van ons leven enorm gezegend. Ook in mijn werk als teeltadviseur ervaar ik dagelijks Gods kracht en leiding. Eindelijk is de innerlijke leegte verdwenen en ik ervaar een diepe vervulling in alles wat ik doe.

Beste lezers, dit is niet alleen voor mij bestemd. God heeft ook u lief en wil wonderen voor u doen. Toen ik twintig jaar geleden mijn zaak verkocht, dacht ik rijk te zijn. Maar ik had altijd nog die leegte van binnen. Gelukkig zag God naar mij om. Ik koos bewust voor Jezus en Hij redde mij. Hij vulde die innerlijke leegte en Hij heeft mij uitermate gezegend, ook economisch. Als u ook voor Hem kiest, wordt dat ook voor u het begin van een heel nieuw leven, een eeuwig leven. Daar moet u niet lang over nadenken, maar het gewoon doen! ■

Zoals destijds bij Paulus...



door
Cor Cats,
chapter
Amsterdam

In september 1999 sprak in het chapter Amsterdam een voormalige Nederlander, die 38 jaar geleden naar Nieuw-Zeeland was geëmigreerd. Voordat hij zijn getuigenis begon, riep hij mij bij zich. Hij had van de Heer een opdracht voor mij gekregen. Zoiets wat hem nog nooit eerder was overkomen.

Het doekje

Hij gaf mij een doekje, waar hij wat olie over liet vloeien. Ik moest daarmee naar een aantal zieken gaan waarvoor ik een gebedslast op mijn hart had, en hun dat doekje opleggen en hen zegenen. Ik

moest natuurlijk denken aan Hand. 19:12, waar staat: „En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren.” Natuurlijk geloofde ik dat verhaal over Paulus, maar zelf met zo'n doekje op stap gaan is wel even wat anders!

Genezing op de intensive-care-afdeling

Ik was al weken bezig om toestemming te krijgen om een bekende voorgan-

ger in het ziekenhuis op te zoeken. Tijdens een reis door Rusland werd hij ernstig ziek. Hij is daarginds een paar maal geopereerd en tenslotte met 5% overlevingskans naar Nederland teruggehaald. Steeds kreeg ik te horen dat ik hem echt niet kon bezoeken; alleen zijn vrouw en zijn medevoorgangers werden toegelaten.

Maar de volgende ochtend belde zijn vrouw of ik toch wilde komen, samen met een andere christen. We hebben eerst gebeden. En inderdaad gingen alle deuren voor ons open, hoewel we op de intensive care moesten zijn en zelfs buiten bezoektijd kwamen!

We schrokken toen we hem zagen. Met moeite kregen we hem even wakker om hem te vertellen dat we met hem kwamen bidden. We hebben hem het doekje opgelegd, met hem gebeden en hem gezegend. Het duurde alles misschien tien minuten hij heeft het (naar hij later vertelde) niet bewust meegemaakt.

Maar God deed Zijn werk. De volgende dag werden we gebeld. Met zijn vrouw en een andere christen had hij het Avondmaal gevierd. Hij had ook weer iets gegeten en hij kon zelf God danken dat het al beter ging. Sindsdien is hij verder vooruitgegaan en na twee weken mocht hij zelfs naar huis!

Gods kracht doet wonderen

Het was niet de enige ervaring met Gods genezende kracht. De vrouw van een bevriende christen was aan haar galblaas geopereerd. Maar zij herstelde veel te langzaam. Ook haar hebben we, na gericht gebed, het doekje opgelegd, en haar genezing verliep daarna veel sneller.

Tenslotte was er een christen die op de wachtlijst stond voor een hernia-operatie. We hadden al een paar keer met hem gebeden, de laatste keer met gebruikmaking van het doekje. Hij ervoer meteen een sterke, genezende „aanraking” van God. De artsen konden daarna niets meer vinden! ■

Technische vertalingen

van het Duits en het Engels naar het Nederlands

- Vakgebieden: technische informatica, natuurkunde, elektronica, instrumentatie.
- Vertalen van software en documentatie, coördinatie van vertaalprojecten.
- „Translation memory” (Trados Translator’s Workbench) en terminologiebeheersysteem beschikbaar.
- Uitlevering per e-mail, op diskette of op papier.
- Verschillende bestandsformaten mogelijk.
- Desgewenst ook verzorging van layout.

Internationalisatie-adviezen

voor hard- en software

- Vermijden van internationalisatieproblemen.
- Verbeteren van de kwaliteit van de vertaling, o.a. door optimalisatie van de software.
- Meertalige software, tijdens gebruik omschakelbaar.



Hahn Informatica

Hahn Informatica tel.: +31 40 2300161
Braak 48 fax: +31 40 2300163
NL-5501DK Veldhoven e-mail: h.hahn@hahn-informatica.nl
Nederland internet: www.hahn-informatica.nl

STOFFEERDERIJ

W. Bouw

STOELMATTERIJ

sinds 1965

- STOFFEREN van STOFFEN, LEREN en SKAI STOELN
- BEKLEDEN van BOOT- en CARAVANKUSSENS
- RESTAURATIE (antieke) MEUBELEN
- STOELMATTEN, BIEZEN, ROTAN- en GAATJESSTOELN

Voor een vrijblijvende offerte bij u thuis belt u tussen 9.00 en 17.00 uur.
Of bezoekt u onze showroom;
het is de moeite waard!

GRATIS HALEN EN BRENGEN

W. Bouw

Amsterdamseweg 24, 1182 HD Amstelveen
tel.: 020-6439895, mobiel: 06-22667127,
fax: 020-6400422

God behoedde ons voor een faillissement!

*Michel en Christine Rachou,
Mennecy (Frankrijk)*

Een van onze klanten, een aannemer in de buurt van Parijs, die als onderaannemer schilderswerkzaamheden voor ons had verricht, besloot eind 1997 onze facturen van in totaal 400.000 frank niet te betalen. Daardoor dreigden wij in één klap ons hele spaartegoed kwijt te raken en kregen we grote problemen met onze leveranciers en met de sociale-verzekeringsinstanties. De schulden werden elke maand hoger.

Desondanks hebben wij het bedrijf in vertrouwen op onze Heer Jezus Christus draaiend kunnen houden, mede dankzij een lening van een van onze vrienden. Mijn vrouw en ik waren na gebed tot de overtuiging gekomen dat God wilde dat we met het bedrijf zouden doorgaan.

Eerst hebben we geprobeerd om met deze aannemer tot een minnelijke schikking te komen om een langdurig en kostbaar proces te vermijden. Maar dat was tevergeefs. Het enige wat ons restte, was de weg naar de rechtbank. Vanwege de gecompliceerdheid van de zaak werd een juridisch deskundige benoemd, die (op onze kosten) een schikkingsvoorstel zou opstellen.

Er begon een zware strijd. We stonden tegenover twee experts, twee advocaten en de directie van de onderneming waartegen we procedeerden. Wij moesten strijden, ons verweren, toelichten, zonder te versagen, zonder de hoop op te geven, vooral tijdens een onderzoekszitting die vier uur duurde. Na verscheidene zittingen





troleren. Bij iedere zitting dachten we weer dat nu het wonder zou geschieden, maar keer op keer werden we teleurgesteld: de ontwikkelingen gingen veel langzamer dan we hadden gehoopt. We hebben getwijfeld, maar desondanks heeft de Heer ons gesterkt en getroost. Dat hadden we ook nodig, want het hele proces heeft twee jaar geduurd.

Op een bepaalde zitting in december 1999 verklaarden wij – kort samengevat – aan de rechtbankpresident dat als hij niet voor 31 december uitspraak deed, we genoodzaakt waren faillissement aan te vragen. We herinnerden hem eraan dat er al een rapport in ons voordeel was en dat dit proces nu al twee jaar duurde. Hij zegde ons toe dat op de laatste zitting van dat jaar, op 31 december 1999, onze zaak behandeld zou worden. Wat een opluchting!

Wij waren op deze zitting aanwezig, waar de advocaten hun pleidooien hielden, maar de ontvangst was ijskoud, en men negeerde ons volledig. Toch merkten wij dat de rechter ons geval zorgvuldig bestudeerd had en zich een mening had gevormd.

Het vonnis werd pas een maand later uitgesproken, op 11 februari 2000. De conclusies uit het rapport werden bevestigd, en het aannemersbedrijf werd veroordeeld de facturen te betalen, inclusief alle kosten voor de benodigde rapporten, de rente etc. En dit alles in de vorm van een beslissing bij voorraad, dus onmiddellijk, zonder financiële garantie. Wat een overwinning! Wat een goede dag!

Gedurende al deze moeilijkheden heeft de Heer ons laten zien hoezeer Hij bij ons bedrijf betrokken is, dat Zijn woord levend is en dat Hij vandaag nog net zo handelt als vroeger.

Uit deze ervaring blijkt duidelijk dat het soms nodig is te strijden om hetgeen je toekomt te krijgen. Dat betekent dat je geestelijk en lichamelijk klaarwakker moet zijn, dat je nooit op moet geven, en dat je hardnekkig, volhardend, standvastig en vol vertrouwen op God moet zijn. God waakt over Zijn kinderen! „Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is.” (Jeremia 17:7.) ■

kwam die deskundige begin 1999 met een interimrapport, dat in ons voordeel was. Dat was een bemoediging en we gingen verder met onze pogingen de openstaande bedragen te innen.

Maar het einde was noch niet in zicht. Elke maand zaten we bij de rechtbank om de voortgang van de rapportage te con-

Michel en Christine Rachou hebben één kind en wonen in Mennecy, ten zuidoosten van Parijs. Samen hebben zij twee vloerenbedrijven. Michel Rachou is voorzitter van de afdeling Parijs en omgeving van de FGBMFI.

Een persoonlijke relatie

Bij het lezen van de bijdragen in dit blad *Voice* hebt u zich misschien afgevraagd of u zelf God ook op zo'n persoonlijke manier kunt leren kennen en vrede hebben in uw hart. Dat kan inderdaad. Daarvoor hoeft u slechts de hiernavolgende principes te volgen en daarbij eerlijk te zijn tegenover uzelf.

1 Erken dat God de schepper van alles is. De Bijbel zegt: „Want sinds Hij de wereld heeft geschapen, kunnen we met ons verstand zijn onzichtbare eigenschappen uit de schepping opmaken: zijn eeuwige macht en zijn God-zijn.” (*Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 20*)

2 Accepteer dat Hij belangstelling voor u heeft, en meer nog, dat Hij u liefheeft en ook een persoonlijke en levende relatie met u wil hebben. Jezus Christus, de Zoon van God, is gekomen om dat mogelijk te maken. Zijn dood aan het kruis is nòch een ongeluk, nòch een mislukking, maar het middel dat God heeft gekozen om de scheidingsmuur te doorbreken die tussen Hem en de mensheid stond (*Brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vers 14*). Deze muur, zie „zonde” wordt genoemd, is de wortel van al onze problemen.

3 Beantwoord de liefde van deze God, die uw Vader wil worden. „Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon er voor over had: iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven. (*Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16*)

4 Spreek hardop het volgende gebed uit (u mag het ook in uw eigen woorden zeggen), want de Bijbel zegt dat als u met uw mond erkent: 'Jezus is de Heer' en met uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt, u wordt gered. (*Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 10, vers 9*)

„God, na het lezen van deze getuigenissen realiseer ik me dat U belangstelling hebt voor iedereen, en ook voor mij. Ik leg mijn hart voor U open, met al mijn problemen, mijn vragen, mijn mislukkingen, mijn teleurstellingen, mijn angsten. Ik erken dat Jezus, uw Zoon, aan een kruis is gestorven, opdat ook ik een persoonlijke en levende relatie met U kan hebben. Ik geloof dat zijn vergoten bloed al mijn fouten uitwist en mijn leven reinigt. Jezus, ik geef me aan U over, ik neem U aan als mijn redder en als de Heer over mijn leven. Met uw hulp wil ik opnieuw beginnen, en ik wil naar uw wil leven.”

Vertrouw niet op uw gevoel dat God u heeft aangenomen. Gevoelens kunnen veranderen, maar uw nieuwe relatie met God is gebaseerd op zijn beloften: „Want er staat geschreven: 'Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.'” (*Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 10, vers 13*). Neem regelmatig de tijd om te bidden, d.w.z. om met God te praten met woorden die uit uw hart komen. Lees ook regelmatig in de Bijbel, om alles te ontdekken wat God u heeft beloofd (zie bijv. Psalm 37 vers 4; Romeinen hoofdstuk 8 vers 14-17; Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2 vers 2). Schaam u ook niet om anderen te vertellen over uw relatie met Jezus (Evangelie volgens Mattheüs 10 vers 32).

Als u meer inlichtingen wilt, neemt u dan gerust contact met ons op. Namen, adressen en telefoonnummers vindt u elders in dit blad. ■

COLOFON

■ Uitgever

Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI)

Gezamenlijke uitgave van FGBMFI België en FGBMFI Nederland, in samenwerking met FGBMFI Duitsland

FGBMFI Nederland

Braak 48, NL-5501DK Veldhoven; tel. 040-2300161, fax 040-2300163, e-mail nat.secr@fgbmf.nl, internet: www.fgbmf.nl

FGBMFI België

Richard Van Waesberghe, Rue de la Motte 8, B-1490 Court-St.Étienne, tel./fax 010-613854, e-mail: biblique@infonie.be

FGBMFI Duitsland – Christen im Beruf

Schlossau 1, D-94209 Regen, Duitsland; tel. +49-9921-8400, fax +49-9921-6207, e-mail: Fgbmf_Christen.im.Beruf@online.de, internet: www.fgbmf.de

FGBMFI International

20 Corporate Park Dr., 3rd Floor, Irvine, CA 92606, USA; tel. +1949.260.0700, fax +1949.260.0718, e-mail fgbmf@ix.netcom.com, internet: www.fgbmf.org

■ Hoofdredacteur

Harald Eckert, Welkestr. 15, D-72213 Altensteig, Duitsland; tel. +49-7453-50986, fax +49-7453-1385, e-mail: eckertthara@aol.com

■ Redacteur Nederland en Vlaanderen

Huug Hahn, Braak 48, NL-5501DK Veldhoven, Nederland; tel. 040-2300161, fax 040-2300163, e-mail: nat.secr@fgbmf.nl

■ Leden- en abonnementenadministratie Nederland

Jan Knook, P. de Hooghstraat 67, NL-4793AG Fijnaart, Nederland, tel. 0168-463185

België

Richard Van Waesberghe, Rue de la Motte 8, B-1490 Court-St.Étienne, tel./fax 010-613854, e-mail: biblique@infonie.be

■ Advertenties Nederland

Huug Hahn, Braak 48, NL-5501DK Veldhoven, Nederland; tel. 040-2300161, fax 040-2300163, e-mail: nat.secr@fgbmf.nl

België

Rik Van Neste, Marktstraat 45, B-8870 Izegem, België; tel. 051-302444, fax 051-316791, e-mail: vanneste.rik@attglobal.net

■ Grafisch ontwerp

IMAGE Grafik-Design, Spitalfeldstraße 26, D-86899 Landsberg / Lech, Duitsland; tel. +49-8191-922341, fax +49-8191-922342

■ Druk

Druckbild GmbH, Titisee-Neustadt, Duitsland

Wie zijn wij?

De doelstellingen van de Full Gospel Business Men's Fellowship International

■ De FGBMFI is een wereldwijde vereniging van mannen die concreet ervaren dat God nog steeds bestaat en wonderen doet zoals vroeger. Zij willen dit in de praktijk van alledag aan hun medemens laten zien, zodat ook deze Gods wonderen en kracht mogen ervaren.

■ Daarnaast wil de FGBMFI christenen opbouwen, zodat zij verfrist en vernieuwd naar hun eigen kerken terug kunnen gaan. De FGBMFI is namelijk zelf geen kerk en heeft geen voorgangers en priesters in dienst.

■ Verder wil de FGBMFI een grotere mate van eenheid onder alle christenen bevorderen.

Te radicale afwijzing van het humanisme

Uitgave 2000/1-2 van Voice, met als thema „Humanisme? Humaniteit?“ vond ik bijzonder interessant. Mag ik er een paar opmerkingen over maken – voor de vuist weg, zonder verdergaand bronnenonderzoek? In grote lijnen ben ik het wel met uw beide auteurs eens, alleen vind ik de afwijzing van het humanisme een beetje te radicaal. „Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf“ – deze duidelijk christelijke leerstelling kan toch ook gezien worden als een deel van het fundament van het Europese humanistische denken, evenals het principe „De mens is de maat van alle dingen,“ wat christenen natuurlijk moeten afwijzen. En doordat het christendom door het vagevuur van de Verlichting is gegaan, is het veel fanatieke overdrijvingen kwijtgeraakt die heden ten dage in bepaalde religies – zoals gedeeltes van de Islam – nog worden aangetroffen. Ook op de mensenrechten, waar zowel onze Europese alsook Amerikaanse politici zoveel waarde aan hechten, hebben christelijke opvattingen invloed gehad.

Aan de andere kant zie ik natuurlijk ook dat het humanisme noch het communisme noch het nationaalsocialisme met hun wrede excessen heeft weten tegen te houden. De teleurstelling daarover heeft de Duitse filosoof Sloterdijk tot de speculatie verleid of er niet een nieuwe mens gekweekt zou moeten worden. Daarover is de afgelopen herfst nog in de Duitse media gediscussieerd.

Tot slot: wat blijft er anders over voor mensen die nog geen deel hebben gekregen aan de genade van de toegang tot het geloof, dan te proberen het beste te maken uit de toestand waarin de mens zit, en te werken aan de humanisering van de levensomstandigheden van ons volk, ook in de hoop daarbij te kunnen rekenen op veel dingen die ze met de gelovigen gemeen hebben?

Prof.
Wolfgang
Frank,
Steinheim
a.d. Murr
(Duitsland)



VOICE

Jaarabonnement

4 uitgaven per jaar*

	NLG	BEF
<input type="checkbox"/> 1 abonnement	21,00	400
<input type="checkbox"/> 3 abonnementen op één adres	50,00	950
<input type="checkbox"/> 5 abonnementen op één adres	80,00	1500
<input type="checkbox"/> 10 abonnementen op één adres	155,00	2800

Prijzen exclusief verzendkosten.

* Als er in een kalenderjaar minder uitgaven verschijnen, wordt het teveel betaalde gerestitueerd of in mindering gebracht op de abonnementskosten voor het volgende jaar.

Pakketten per nummer

Aantal per zending	NLG	BEF
<input type="checkbox"/> 1 exemplaar	3,50	64
<input type="checkbox"/> 10 exemplaren van één nummer	33,00	605
<input type="checkbox"/> 25 exemplaren van één nummer	80,00	1420
<input type="checkbox"/> 50 exemplaren van één nummer	160,00	2840
<input type="checkbox"/> 100 exemplaren van één nummer	290,00	5250
<input type="checkbox"/> 200 exemplaren van één nummer	530,00	9690

Prijzen exclusief verzendkosten.

Zolang de voorraad strekt.

Voor grotere aantallen s.v.p. contact opnemen (zie beneden).

Voor 25 of meer exemplaren ongesorteerd: 10% korting.

Voorl. en naam: _____

Adres: _____

PC en plaats: _____

Bovenstaande bon s.v.p. kopiëren of uitknippen en duidelijk leesbaar ingevuld sturen naar:

Nederland: J. Knook, P. de Hooghstraat 67, NL-4793AG Fijnaart; tel. 0168-463185

België: Richard Van Waesberghe, Rue de la Motte 8, B-1490 Court-St.Étienne, tel./fax 010-613854, e-mail: biblioque@infonie.be

Wie het eerst komt, het eerst maalt...

Als u er vlug bij bent,
kan volgende keer uw advertentie
hier staan!

Inlichtingen:

België:

Rik Van Neste
Marktstraat 45
B-8870 Izegem
tel. 051-302444
fax 051-316791
e-mail: vanneste.rik@attglobal.net

Nederland:

Huug Hahn
Braak 48
NL-5501DK Veldhoven
tel. 040-2300161
fax 040-2300163
e-mail: nat.sec@fgbmfi.nl

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onderstaand adres:



Full Gospel
Business Men's Fellowship
International

Laat dit tijdschrift niet rondslingeren - geef het aan een vriend!