

# VOICE

No.  
2000/3

augustus  
2000



Dr. Hartmut von  
Schnurbein  
**Omgaan met  
crisissituaties**

blz. 7



Paul van Buitenen  
**Strijd voor  
Europa** blz. 20

**WAAROM**  
laat God het toe?

Helga Röser: Gods hulp in uitzichtloze situaties • blz. 24



TITELTHEMA

# WAAROM laat God het toe?



4 Dieter Zimmermann

**De vraag naar het „waarom“**

Ieder mens wordt wel eens geconfronteerd met de vraag naar het „waarom“. De auteur beschrijft hoe deze – aan God gericht – vraag van een vertwijfelde aanklacht in een vertrouwelijke geborgenheid kan veranderen.

7 Interview met dr. Hartmut von Schnurbein

**Omgang met crises en rampspoed**

Een arts vertelt in dit interview met grote openheid en gevoeligheid over zijn ervaring in het omgaan met droevige levenssituaties.



12 Judith und Daniel Hoster

**Hoe waardevol is het leven?**

Een in het moederlichaam reeds als zeer waarschijnlijk gehandicapt gediagnosticeerd kind wordt gezond geboren – en een gezond kind sterft onverwachts. In dit ontroerende verslag vertellen de ouders hoe zij in hun gezin vreugde en verdriet hebben beleefd en verwerkt.





## SERIE

**20** „Het visioen leeft” – deel 11  
Interview met Paul van Buitenen  
**Strijd voor Europa**

Eén man met overtuiging en met de

moed om daarvoor uit te komen, brengt corruptie en vriendjespolitiek in de hoogste Europese regionen aan het licht.

## VERDERE BIJDRAGEN

**28** Heinz Zenk

**Van zware diabetes genezen!**

**24** Helga Röser

**Gods hulp in uitzichtloze situaties**

Diagnose: kanker. Levensverwachting: hooguit nog enkele maanden. Twintig jaar later vertelt mevrouw Röser hoe God in haar leven heeft ingegrepen, en hoe zij daardoor andere crisissituaties in haar leven aankon en andere mensen kon helpen.

## FGBMFI ACTUEEL

Nationale Conventie FGBMFI België	17
(Inter)nationale Conventie „Kassel 2000”	18
Officiële onderscheiding voor Manfred Fährndrich	18
De FGBMFI bij u in de buurt	19
Activiteitenagenda	19

## RUBRIEKEN

Van de redactie	3
Bijbelse wijsheden	16
Een persoonlijke relatie	29
Colofon	29
Wie zijn wij?	29
Boekbespreking	30

## Beste lezer

**E**en van mijn vrienden, die op zijn twintigste slaagde voor het toelatingsexamen voor een van de beste universiteiten in Frankrijk, genoot de daaropvolgende zomer van een welverdiende vakantie. Hij was verzekerd van een goede toekomst. Toen hij in de Middellandse Zee aan het zwemmen was, stootte hij zijn hoofd tegen een rots en liep een dwarslaesie op. Hij zit nu al 30 jaar in een rolstoel. Een dramatische gebeurtenis, een ongeluk, dat ook ons zou kunnen treffen.



Helaas is het geen op zich staand geval. Ieder van ons kan op ieder moment door zoiets getroffen worden: ziekte, een ongeval, het verlies van een geliefde. En een van de eerste vragen die veel mensen dan legitiem stellen als ze over het bestaan van God nadenken: „Als God bestaat, hoe kan Hij dat dan toelaten?”

Bij de FGBMFI ontmoeten mensen elkaar, die

Gods realiteit en Zijn handelen in hun persoonlijke leven hebben ervaren. Door een levende relatie met Jezus Christus weten wij uit ons dagelijkse leven hoe goed God is en hoe graag Hij ons mensen een vervuld leven wil schenken. Op iedere bladzijde van de evangeliën is te lezen hoe Jezus goed doet, hoe Hij de zieken geneest, gevangenen vrijzet en zelfs doden opwekt. Kan deze goede God het kwade toelaten? Het klinkt als een tegenspraak.

Deze uitgave van *Voice* heeft niet als doel om op al deze vragen een antwoord te geven. Hij laat echter een aantal wegen zien en laat ons delen in de ervaring van mensen die God liefhebben en die – doordat zij zijn liefde ervoeren – de moeilijkste situaties in het leven aankonden.

Ik wens u toe dat u door het lezen van dit blad de moed krijgt om onder alle omstandigheden uw vertrouwen geheel op God te stellen.

Uw

Bruno Berthon  
Voorzitter FGBMFI Frankrijk



# De vraag naar het „waarom“

door Dieter Zimmermann

■ „Waarom laat God dat toe?“ Dat is een van de meestgestelde vragen ter wereld. Deze vraag houdt de meeste mensen bezig en vraagt om een stellingname.

■ Waarom laat God toe dat de wereld steeds verder vernietigd wordt?

■ Waarom laat God toe dat onschuldige kinderen sterven of lijden?

■ Waarom laat God toe dat nu juist ik in deze beroerde situatie terecht ben gekomen?

**A**ls ze op dit punt zijn beland, hebben de meeste mensen al een standpunt ingenomen en zeggen dat er geen God kan bestaan! Als er al een God is, is het geen goede God, maar een onrechtvaardige dat Hij zulke dingen toelaat. Als God dat niet kan verhinderen, dan is Hij niet almachtig. Maar een God die niet almachtig is, is geen God. Als we dat hebben vastgesteld, hebben we een probleem, en dat probleem vraagt om een oplossing. Daarbij moeten de volgende vragen worden beantwoord:

■ **1. Bestaat God überhaupt?**

■ **2. Hoe is het wezen van God, wat is zijn wil?**

■ **3. Wie veroorzaakt het lijden?**

■ **4. Hoe komen we onder Gods bescherming?**

Laten we eens aannemen dat God bestaat. Als we ons afvragen waarom God zoiets toelaat, gaan we – of we dat nu willen of niet – ervan uit dat God bestaat. Verder gaan we ervan uit dat God ons lot of ons leven kan beïnvloeden. De vraag is dan alleen nog hoe: helpend, onverschillig of vernietigend?

## 1. Bestaat God überhaupt?

God maakt zich op twee manieren kenbaar. Ten eerste in ons persoonlijke leven. Ieder mens die rustig op zijn leven terugkijkt, herkent situaties die rationeel niet te verklaren zijn. Dat wordt vooral duidelijk in levensbedreigende situaties, zoals oorlogen, rampen, maar ook bij ongevallen. Met betrekking tot dergelijke situaties horen we vaak uitdrukkingen als ‘toen heb ik geluk gehad’, of ‘toen had ik een beschermengel’. Daarmee willen we uitdrukken dat er een bovennatuurlijk, almachtig wezen – moedige mensen noemen dat wezen God – in ons leven met een helpende hand heeft ingegrepen.

Aan de andere kant laat God zich door zijn Woord, de Bijbel kennen. In de Bijbel beschrijft God zijn wezen en zijn relatie met de mensen. De Bijbel is voor onze relatie met God te vergelijken met de gebruiksaanwijzing voor een videorecorder of een mobiele telefoon. Geen zinnig mens zou een zo ingewikkeld apparaat gebruiken zonder aanwijzingen van een vakman of een goede gebruiksaanwij-







**Dieter Zimmermann** is 58 jaar oud en is sinds 36 jaar gehuwd met Margit. Hij woont in Schweinfurt (D). Van beroep is hij ingenieur, en hij heeft een gerenommeerd ingenieursbureau op het gebied van warmtebehandeling. Hij is lid van het nationaal bestuur van FGBMFI Duitsland „*Christen im Beruf*“.

zing. Maar in de omgang met God gaat het heel anders. De meeste mensen veroorloven zich daar een oordeel zonder een vakman om advies te vragen of de Bijbel ook maar even bekeken te hebben. Vandaar dat er nergens zoveel misverstanden bestaan als in de omgang met God.

**Conclusie:** Wie de moeite neemt op zijn leven terug te zien en de Bijbel te bestuderen, zal moeten toegeven dat God bestaat.

## **2. Hoe is het wezen van God, wat is zijn wil?**

Het antwoord op deze vraag krijgen we eveneens uit Gods Woord. De Bijbel

zegt dat God graag zou willen dat alle mensen geholpen worden, dat het goed met hen gaat, dat wij een leven in overvloed hebben. God heeft de mensen zo lief dat Hij zijn enige Zoon opofferde, opdat iedereen die in Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven krijgt. Welke menselijke ouders zouden hun enige kind opofferen om andere mensen te redden?

**Conclusie:** God is een God die ons onvoorwaardelijk liefheeft.

## **3. Wie veroorzaakt het lijden?**

Als deze goede God bestaat, dan zou er toch geen leed moeten zijn. Laten we er eens over nadenken hoe leed ontstaat.





De oorzaken van oorlogen, geweld, nood, honger, moord, kindermishandeling, diefstal, echtbreuk, enz. zijn steeds mensen die dit leed veroorzaken. Niet God, maar wijzelf zijn de oorzaak van het leed en het onrecht in de wereld. Het meeste leed berokkenen mensen elkaar. Het zijn altijd mensen die oorlogen beginnen, die doden, kwellen, folteren en bedriegen. Het zijn mensen die egoïstisch, hebzuchtig, wreed en ontrouw zijn. Vaak vernietigen wij onszelf door drugs, alcohol, haat of seksuele perversie. Maar waarom laat God toe dat wij zoiets doen? Als er iemand is die deze dingen pijn doen, dan is het God. Hij wil noch dat wij anderen pijn doen, noch anderen ons. Daartoe heeft Hij ons een geweten, medegevoel, liefde, rechtvaardigheidsgevoel en zijn geboden gegeven. Die geboden laten ons duidelijk zien dat God het goede wil.

Maar God heeft ons ook onze vrije wil gegeven, en die respecteert Hij volledig. Wij kunnen voor of tegen God kiezen, voor het goede of voor het kwade. Dat is onze vrijheid, maar ook onze verantwoordelijkheid. Maar er is ook leed waar de mens niet zelf verantwoordelijk voor is, zoals ongelukken, rampen, ziektes. Daartoe behoort dat kleine meisje dat blind geboren is, of die jonge vrouw die aan kanker overlijdt. Wat zegt Gods gebruiks-aanwijzing over zulke beproevingen?

Deze wereld is niet meer zoals God hem heeft geschapen. God had oorspronkelijk een paradijs gepland. Maar toen Adam en Eva het enige gebod overtraden dat God hen had gegeven, veroorzaakten zij met deze ene vertrouwensbreuk een hele kettingreactie. Adam verloor de bescherming van God en alle sindsdien geboren mensen worden in een gevallen, gebroken wereld geboren, waarin natuurlijk ook het kwaad bestaat.

**Conclusie:** De mens lijdt aan de gevolgen van het feit dat hij zijn onafhankelijkheid belangrijker vond dan de bescherming van God, en aan dit streven naar onafhankelijkheid van God is in het menselijke wezen tot nog toe niets veranderd.

#### 4. Hoe komen we onder Gods bescherming?

God laat toe dat wij verkiezen tegen zijn wil in te gaan. Onrecht dat wij begaan, kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Niemand kan boze woorden, leugens, een echtbreuk weer ongedaan maken. Onze goede werken kunnen onze slechte werken nooit meer compenseren. Wij kunnen onszelf daardoor nooit meer van schuld vrijspreken. Dat kan alleen God. God heeft ons weliswaar ook lief als wij zonde en onrecht doen, maar Hij kan het niet negeren. Om weer onder Gods bescherming te komen, is het absoluut noodzakelijk dat Hij ons vergeeft. Deze vergeving kunnen wij alleen krijgen door Jezus Christus. Hij heeft zijn leven opgeofferd voor ieder mens afzonderlijk, en Hij heeft de straf die wij verdiend hadden, op zich genomen. Als wij een bewuste, persoonlijke keuze maken voor Jezus Christus, vergeeft God ons en krijgen wij zijn bescherming terug. Hoe neemt men deze belangrijke stap voor zijn persoonlijke leven?

**Conclusie:** Wij moeten God om vergeving vragen voor ons falen. Dan nodigen wij Jezus Christus uit, ons leven in zijn handen te nemen en ons zo te veranderen als Hij ons hebben wil. Als laatste stellen wij ons leven bewust onder zijn heerschappij en vragen Hem om zijn leiding in ons leven.

Wie dit met zijn hele hart doet, beleeft Gods antwoord. Miljoenen mensen hebben dat reeds ervaren en kunnen vertellen over hun ervaringen met God. God begint ons te veranderen en te vernieuwen. We merken dat er iets met ons gebeurt. Wij ervaren Gods bescherming, bevrijding van zonde en van ziekte, en God neemt onze angst voor de dood weg. Neem deze stap met Jezus en ervaar Gods geborgenheid en liefde – dat is een onschatbare winst voor uw leven!

God schenkt ons eeuwig leven en zekerheid op deze aarde, want hij heeft ons grenzeloos lief. ■



# Omgaan met crisissituaties en zware beproevingen

*Een huisarts en internist vertelt over zijn dagelijkse ervaring met grenssituaties*



*Interview met dr. Hartmut von Schnurbein*

**D**okter Von Schnurbein, u bent huisarts en internist, en u bent als overtuigd christen onder meer verbonden aan de vereniging „Christen im Gesundheitswesen“ (Christenen in de gezondheidszorg). Kunt u misschien enkele belangrijke punten uit uw leven noemen?

Ik kom uit een artsenfamilie. Mijn vader had een eigen praktijk. Vanuit deze ervaring stelde ik me van jongs af aan als doel om huisarts te worden. Het was altijd mijn verlangen om als arts en als mens andere mensen te ontmoeten en hen te helpen, maar ook om van hen te leren.

Wat mijn geestelijke achtergrond betreft: ik ben luthers gedoopt en opgevoed, en ik heb daar belijdenis gedaan. Al vanaf mijn kindertijd was ik in „God“ en in geloofsvragen geïnteresseerd. Maar in mijn puberteitsjaren en mijn studietijd had ik grote moeite met de pretentie dat Christus de middelaar tot God was. Mijn verstand kon dat niet begrijpen, en ik heb daar in die tijd veel mee geworsteld, er veel over gelezen, er veel gesprekken over gevoerd, tot ik 24 jaar geleden een zeer ingrijpende persoonlijke ervaring had, een soort ontmoeting met Jezus Christus. Hij





**Dr. Hartmut Freiherr von Schnurbein**, geboren in 1943, is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen. Met zijn vrouw, dr. Dagmar von Schnurbein, zit hij in het bestuur van „Christen im Gesundheitswesen“ (Christenen in de gezondheidszorg – zie kader). Beide zijn lid van de Lutherse kerk in Kaufering (Duitsland). Dr. Von Schnurbein was elf jaar lang voorzitter van het FGBMFI-chapter in Landsberg.

ontmoette mij zodanig dat het mij zeer duidelijk werd hoe ver ik van God verwijderd was. Ik kreeg toen ook het geschenk dat ik intensief de kracht en de tegenwoordigheid van de Heilige Geest mocht ervaren. En daardoor kregen mijn persoonlijke leven en ons huwelijksleven, maar ook mijn beroepsuitoefening, heel nieuwe aspecten. Deze ervaring heeft mijn leven en mijn geloof fundamenteel veranderd en gevormd.

### *Zoudt u deze ervaring in het kort kunnen beschrijven?*

Het was als in een film die voor mijn ogen werd gedraaid...

### *... in de zin van een visioen, een droomachtige indruk?*

Ja, een soort film, net zoiets als een droom, alleen sliep ik er niet bij. Ik zag mezelf aan de ene kant van een diepe afgrond, en aan de andere kant zag ik – zoals ik het nu zou omschrijven – de „heerlijkheid van God“, dus een soort bewustheid van de onmiddellijke nabijheid van God, een uiterst liefdevolle, goedbedoelende, heerlijke tegenwoordigheid. En daarbij een diep verlangen binnenin mij om daarheen te gaan. Maar tegelijkertijd was ik me ervan bewust hoe diep de afgrond was die mij van Hem scheidde.

Er was een gevaarlijk smalle brug die over deze afgrond leidde. Ik zag hoe een gestalte over die brug naar mij toe kwam en mij de hand reikte. Ik wist onmiddellijk dat dit Jezus Christus was. Hij kwam dus naar mij toe, pakte mijn hand en vroeg: „Wil je met Mij naar de overkant gaan?“ Nadat ik ja had gezegd en met Hem mee was gegaan, vond er binnenin mij een diepgaande verandering plaats, die nog steeds doorwerkt.

*Het thema van onze uitgave luidt: „Waarom laat God het toe?“ – en daarmee doelen we op ervaringen met leed, rampen en dergelijke. Zowel als arts, maar ook als overtuigd christen en zielzorger wordt u telkens weer geconfronteerd met mensen die door deze*

### *vraag voortgedreven worden. Hoe reageert u daarop?*

In de eerste plaats ben ik dan gewoonlijk zeer ontsteld. Zware acute ziektes of ernstig leed van patiënten raken mij diep. Die betrokkenheid breng ik dan ook tot uitdrukking. Soms blijft het daarbij. Maar vaak word ik bij zulke ontmoetingen ook geconfronteerd met de vraag naar het waarom. Wij mensen vragen nu eenmaal steeds naar de zin van dergelijke gebeurtenissen. Dat is heel natuurlijk. Op dergelijke vragen geef ik heel eerlijk toe dat ik er ook geen antwoord op heb, en dat ik zelf ook vaak voor die vraag sta.

Maar van daaruit moeten we verdergaan. Wij stellen weliswaar deze vragen, maar eigenlijk is het zo dat het leven zijn vragen aan ons stelt, en wij worden uitgedaagd om onze antwoorden te geven – enerzijds heel spontaan met onze reacties en gevoelens, en anderzijds met onze gedachten, onze instelling en ons geloof. Ook deze eerste, spontane reacties moeten we de ruimte geven. We moeten het leed verwerken en leren ermee om te gaan.

### *Dit in tegenstelling tot verdringen?*

Ja, in tegenstelling tot verdringen. Dat is ook een centraal uitgangspunt van Viktor Frankl, de grondlegger van de logotherapie, van wie ik veel heb geleerd.

### *Wie was Viktor Frankl?*

Viktor Frankl was een psychotherapeut, een gelovige Jood, die zwaar geleden heeft in concentratiekampen. Hij heeft zijn vrouw en zijn hele familie verloren. Voortbouwend op de psychoanalyse van Freud en Jung heeft hij, gevormd door zijn ervaringen, een therapierichting ontwikkeld. De basisgedachte daarin is de eigen verantwoordelijkheid van de mens voor zijn handelen, voor zijn reacties, ook wanneer hem leed of onrecht wordt aangedaan. Een andere kerngedachte is dat de mens altijd vraagt naar de zin van wat er gebeurt. In de therapie wordt geprobeerd, de mens in dit zoeken te begeleiden en hem te helpen zelf de antwoorden op zijn vragen te vinden. Ik zie dit als een aanpak die sterk overeenkomt met het bij-



belse mensbeeld. Een belangrijk aspect daarbij is dat de mens vroeg of laat het gesprek met de medemens nodig heeft om bij deze zoektocht vooruit te komen. Dat zijn in de eerste plaats vrienden en familieleden, maar daarnaast ook therapeuten, artsen of zielzorgers. Het eerste is dus dat men zijn spontane reacties de ruimte geeft en deze niet verdringt. En het

tweede, waartoe ik mensen aanmoedig, is om gesprekspartners te zoeken die behulpzaam kunnen zijn bij het eigen zoeken naar een antwoord.

Van grote hulp bij gesprekken met gelovigen zijn de gedachtes van de christelijke auteur en zielzorger Paul Tournier, die we in „Christen im Gesundheitswesen“ ook reeds uitgewerkt en gepubliceerd hebben.

Tournier noemt zes veel voorkomende „boodschappen“ van ziektes: 1. Een „stopbord“, dus een signaal dat we het rustig aan moeten doen. 2. De herinnering aan de begrensdheid van mijn leven. 3. Een oproep van God in mijn leven, met als doel dat ik mij weer op Hem richt. 4. Het herkennen van een individuele boodschap van God aan mij. 5. Een oproep ter correctie van mijn innerlijke houding of mijn levensstijl. 6. Groeiende gevoeligheid en liefde voor de zwakken en zieken om mij heen.

Dat zijn wezenlijke punten – en er zijn er vast nog wel meer. Vaak vindt de gesprekspartner in een van deze zes aanwijzingen een nuttig aanknopingspunt. Daarbij wil ik er nog wel op wijzen dat ten diepste alleen de zieke zelf de zin van de ziekte kan begrijpen. Vanuit de Bijbel gezien moet de mens de vraag naar het



Dr. H. von Schnurbein met zijn gezin

„waarom“ in de eerste plaats aan God zelf stellen en van Hem het antwoord verwachten. Andere mensen kunnen in dit proces veel helpen – maar uiteindelijk kunnen ze ook niet meer dan alleen maar helpen. Wij mensen, ook wij christenen, kunnen in het beste geval aanwijzingen geven, maar geen kant-en-klare antwoorden. Als we die toch geven, dan is dat wat mij betreft bijna aanmatigend. Wij nemen dan een plaats in die alleen aan God toekomt. Onze taak als mensen is om begeleider en helper te zijn. Waar mensen geen contact met God hebben, is het gevaar natuurlijk groter dat men alleen antwoorden van andere mensen verwacht en daarmee artsen en therapeuten in een rol te plaatst die ze uiteindelijk niet aankunnen.

### ***Bent u persoonlijk al eens met de vraag geconfronteerd waarom God iets toelaat?***

Ja, zowel in mijn persoonlijke leven als door pijnlijke ervaringen in mijn familie ben ik al verschillende malen voor deze vraag gesteld. Ook zelf moest ik toen toegeven: „Ik kan, ik mag dit niet uit de weg gaan, het niet verdringen, wegduwen of loochenen!“ In zulke situaties kwam en komt er steeds angst in mij op, en ook opstandigheid, en die vragende uitroep



## hotel - congrescentrum BELMONT

\*\*\*\*

Op de grens van Ede en Lunteren nabij het door een zwerfkei gemarkeerde middelpunt van Nederland ligt verscholen tussen de bossen het Hotel & Congrescentrum Belmont, de ideale ambiance voor uw congressen, bijeenkomsten of vakantieverblijf.



Het rustig gelegen hotel heeft 50 tweepersoonskamers, een restaurant en een gezellige lounge met serre. Bij de receptie kunt u een krant of souvenirs verkrijgen. Op het eigen terrein van 6 hectare grenzend aan het terras vindt u de midgetgolf.

Het hotel wordt door een stijlvolle lobby gescheiden van het congresgedeelte.

De zalen, geschikt voor 8 tot 375 personen, zijn comfortabel ingericht, rolstoeltoegankelijk en beschikken over alle benodigde audiovisuele apparatuur.

Als u gebruik wilt maken van onze vergaderaccommodatie informeert u dan naar onze complete (dag- of meerdaagse) vergaderarrangementen. Voor grote groepen en frequente gasten gelden 'corporate-rates'. Het management informeert u graag hierover. Ook voor recreatief verblijf in ons hotel kennen we aantrekkelijke week- en midweek- en weekend arrangementen. Neemt u eens contact op met:

### Hotel & Congrescentrum Belmont

Goorsteeg 66

6718 TB Ede

Telefoon: (0318) 48 23 65

Fax: (0318) 48 54 90



ANWB



### Technische vertalingen

van het Duits en het Engels naar het Nederlands

- Vakgebieden: technische informatica, natuurkunde, elektronica, instrumentatie.
- Vertalen van software en documentatie, coördinatie van vertaalprojecten.
- Desgewenst met gebruik van „translation memory” en terminologiebeheersysteem (Trados Translator's Workbench).
- Uitlevering per e-mail, op diskette of op papier.
- Verschillende bestandsformaten mogelijk.
- Desgewenst ook verzorging van layout.

### Internationalisatie-adviezen

voor hard- en software

- Vermijden van internationalisatieproblemen.
- Verbeteren van de kwaliteit van de vertaling, o.a. door optimalisatie van de software.
- Meertalige software, tijdens gebruik omschakelbaar.



## Hahn Informatica

Hahn Informatica

tel.: +31 40 2300161

Braak 48

fax: +31 40 2300163

NL-5501DK Veldhoven

e-mail: h.hahn@hahn-informatica.nl

Nederland

internet: www.hahn-informatica.nl

# Hier had uw advertentie kunnen staan!

Inlichtingen:

#### België:

Rik Van Neste

Marktstraat 48

B-8870 Izegem

tel. 051-302444

fax 051-316791

e-mail vanneste.rik@attglobal.net

#### Nederland:

Huug Hahn

Braak 48

NL-5501DK Veldhoven

tel. 040-2300161

fax 040-2300163

e-mail nat.secr@fgbmfi.nl



naar God: „Waarom?“ En natuurlijk vraag ik me dan steeds weer af of er sprake is van persoonlijke schuld, falen en dergelijke, tot zelfs – in de moeilijkste situaties – de vraag of God werkelijk wel zo betrouwbaar, zo goed en zo liefdevol is als Hij zoiets toelaat.

Voor mij is het daarbij van belang tot wie ik mij richt. Ik richt me tot God, tot Christus. Ik richt me met mijn vragen, mijn zoeken en mijn twijfels dus tot Hem en ik verwacht en zoek de antwoorden bij Hem. Wat mij daarbij veel helpt, is als ik me in het leven van Jezus zelf probeer in te denken, in datgene wat Hij heeft moeten verdragen aan afwijzing, aan pijn, aan vertwijfeling, tot zelfs die totale verlatenheid aan het kruis. En dan zoek ik ook andere mensen op, bevriende christenen, met wie ik over mijn noodsituatie kan spreken. Dat is heel belangrijk voor mij, dat ik mensen heb die meedragen, die mij begrijpen, die enerzijds open vragen en twijfels kunnen accepteren en tegelijkertijd met mij in het geloof antwoorden zoeken en vragen zonder zelf overhaast antwoorden te geven.

Dit probleem vinden we in de Bijbel bijvoorbeeld bij de vrienden van Job. Zij hebben over Job geoordeeld. Doordat ze Gods handelen met Job interpreteren en duiden en zelfs God willen verdedigen, nemen zij een plaats in die hen niet toekomt. Job geraakt daardoor in grote spanning – zowel ten opzichte van God als ten opzichte van zijn vrienden. Maar Job geeft niet op. Hij worstelt – en hij worstelt als gelovige. Hij stelt het bestaan van God absoluut niet ter discussie, maar hij richt zich met zijn vragen tot Hem, maar ook met zijn klacht, zijn hoop en zijn twijfels, dus met alle schakeringen van menselijke emoties en gedachten. Maar het beslissende is: hij richt zich tot God blijft bij Hem. En ten slotte krijgt hij ook antwoord, in de vorm van een diepgaande ontmoeting met God, waarna hij kan zeggen: „Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd“ (Job 42:5).

**Daarmee kom ik aan mijn laatste vraag: Hoe denkt u als christen-arts over „bovennatuurlijke genezing“?**

Ik heb zelf enkele bovennatuurlijke genezingen door gebed meegemaakt. En ik zou willen dat we een dergelijk bovennatuurlijk ingrijpen van God in overeenstemming met de Bijbel veel vaker zouden meemaken. Maar ik zie ook in dat we hier niet naar eigen goeddunken over kunnen beschikken. Dat wil zeggen dat we er geen sleutel toe hebben of zelf genezing kunnen verrichten. Het is altijd een genade van God als het geschiedt. De Bijbel roept ons als christenen op om voor de zieken te bidden, maar hij daagt ons christenen ook uit de mensen lief te hebben – onafhankelijk van de vraag of zij bovennatuurlijke genezing ontvangen of niet. Juist mensen die niet spontaan door gebed genezen worden, hebben in het bijzonder behoefte aan acceptatie en aandacht. Dat is heel belangrijk.

*Ik dank u voor dit gesprek.* ■

Dit gesprek werd gevoerd door Harald Eckert.

## „CHRISTEN IM GESUNDHEITSWESEN“

**C**hristen im Gesundheitswesen“ (Christenen in de gezondheidszorg, CIG) is een interkerkelijke organisatie van medewerkers in allerlei functies in de gezondheidszorg in heel Duitsland. In 35 regio's biedt CIG een op het christelijk geloof gebaseerd forum voor het uitwisselen van beroepservaring en het bespreken van onderwerpen uit de verzorging en de therapie. Zij verbindt daarbij christenen uit katholieke, protestantse en evangelische kerken en gemeentes. Grondslag voor de samenwerking is de Bijbel, de apostolische geloofsbelijdenis, en het respecteren van elkaars individuele kerkelijke keuze.

Voor nadere inlichtingen over CIG: Postfach 228, D-21518 Aumühle, Duitsland; tel. +49 4104 4982; fax +49 4104 7269.

In Nederland en België bestaan bij ons weten geen afdelingen van deze vereniging. Er is hier wel een soortgelijke organisatie, *Healthcare Christian Fellowship* (HCF).

Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij Healthcare Christian Fellowship Nederland, Baron Van Nagellstraat 9a, NL-3781AP Voorthuizen; tel. +31 342 476390.



# Hoe **WAARDEVOL** is het leven?



Josua-Jeremia Hoster met Salomé

**Een  
getuigenis  
van Judith  
en Daniel  
Hoster,  
Brussel**

**W**ij adviseren u, het kind te laten aborteren. Het onderzoek heeft aangetoond dat er negentig procent kans is op een ernstige hersenbeschadiging bij uw kind." Wij voelden de routine in deze woorden, de commerciële kilte. De kliniek had ons nog nooit zo kaal geleden als nu. Ik durfde mijn vrouw niet in de ogen te zien.

### **De grote schok**

Zwijgend liepen wij naar onze auto en reden we langs een van de mooiste boulevards van Brussel naar huis. We gingen de reeds ingerichte kinderkamer binnen en knielden naast het pasgekochte kinderbedje neer.

Het boek met de titel „De wonderen van het ontstaan van de mens”, dat naast mij lag, kon me niet meer boeien; de titel klonk me als spot in de oren. We baden en we huilden, en we wisten: onze grote nood is klein in deze nog nooit als zo wijd ervaren wereld. Het leven ging door, moest in elk geval doorgaan.

We hebben feest gevierd toen we merkten dat we ons eerste kindje zouden krijgen. We hadden onze God ervoor gedankt omdat wij dit zo duidelijk als een zegen ervoeren. En na die top nu de afgrond.

Abortus – nee, dat wilden we absoluut niet. Maar we hadden genoeg andere vragen, waarbij we krampachtig pro-



beerden bepaalde vragen uit ons hoofd te verbannen. Kon het Gods wil zijn dat wij een ziek kindje zouden hebben? Hoe kon dat passen bij al het goede dat wij tot nog toe in ons leven hadden ervaren? En wat voor een toekomst zou het hebben? Welk beroep zou dit kind later ooit kunnen krijgen als het gehandicapt is? En hoe zal het gaan met onze sociale situatie, met een „niet-normaal“ kind? Hoe gaat ons leven er voortaan in de praktijk uitzien?

Tussen alle zakelijke en privé-verplichtingen in, die onze agenda voor een groot deel vulden, probeerden we tijd te vinden om weer met onszelf in het reine te komen. We slaagden er niet in, ons gewone evenwicht weer terug te vinden, totdat we bepaald werden bij het bijbelvers „Wie de HEER verwachten, putten nieuwe kracht“ (Jesaja 40:31). We besloten om meer en consequenter dan ooit op God te vertrouwen. Het antwoord was niet een bepaalde toezegging of een oplossing, maar een nieuwe rust en een nieuw vertrouwen.

Vier weken na de grote schok hadden we weer een afspraak met de arts. De arts was vriendelijk. Hij bood opnieuw aan, de baby te aborteren. Of wij nog over onze strikte houding hadden nagedacht? We zouden toch op zijn minst de noodzakelijke vruchtwaterpunctie kunnen laten uitvoeren, en we konden daar maar het beste meteen een afspraak voor maken. We wilden weten wat de zin was van dit onderzoek, dat met een verhoogd risico gepaard ging, terwijl wij als christenen toch geen abortus wilden. Je kunt maar beter alles proberen, heette het.

### Vragen die steeds weer terugkwamen

Waar we bovenal behoefte aan hadden, waren vrienden met wie we open konden praten. En die hadden we. Wat deed dat goed, om gewoon te kunnen vertellen! Mijn moeder huilde niet toen ik haar belde, maar zei: „We zullen jullie kindje met heel veel liefde omgeven.“ Veel contacten bleken in deze tijd heel wat vriendschappelijker te zijn dan we hadden kunnen vermoeden. En we ontdekten een

groot inlevingsvermogen bij mensen waar we het nooit hadden verwacht. Zelfs mijn chef nam de tijd en vertelde over zijn monogoloid petekind, en hij probeerde ons met veel hartelijkheid en warmte te bemoedigen.

Een paar weken later gingen we bij mijn zuster in het ziekenhuis op bezoek, om haar met de geboorte van haar tweede dochtertje te feliciteren. We waren nog nooit zo onder de indruk geweest en mompelden onze gelukwensen, terwijl we naar het gezonde kindje staarden. Daarbij voelden wij weer heel sterk hoe onze ziel heen- en weergeslingerd werd – tussen de hoop dat ons kindje toch gezond mocht zijn, en de vrees dat we ons hele leven alleen nog maar jaloers naar gezonde kinderen zouden kunnen kijken.

De liefde die wij van elkaar en door vrienden ervoeren, hielp ons, het doel te bereiken. Met een vrolijk hart en een vrolijke blik wilden we ons geschenk reeds nu dankbaar aannemen en daarbij de beslissing over gezondheid of ziekte in vol vertrouwen in de handen van onze almachtige Vader laten. We dachten dat we sterk genoeg waren om in de boekhandel naar boeken over baby's en over opvoeding te gaan kijken. We stevenden op de betreffende afdeling af en begonnen interessante boeken te zoeken. Toen we daar naast elkaar stonden te bladeren en te lezen, keek ik ineens naar mijn vrouw. We keken elkaar aan en de tranen stonden in onze ogen. Wat had het voor zin, naar „normale“ opvoedingsboeken te kijken? En al die andere vragen kwamen weer naar boven. Zoals alle ouders vonden wij het leuk om een mooie naam uit te zoeken. Maar telkens als we dachten een mooie naam gevonden te hebben, begonnen we weer te piekeren of die naam wel bij een gehandicapt kind zou passen.

### De geboorte van Josua-Jeremia

Toen kwam de dag van de geboorte. We namen de post nog mee, om die onderweg naar het ziekenhuis te kunnen lezen. Bemoedigende woorden van een vriendin kwamen nog net op tijd. Het was niet de angst voor pijn die ons een droge





keel bezorgde, maar de vrees of we het aan zouden kunnen om vandaag de vreselijke werkelijkheid onder ogen te zien.

De geboorte duurde vrij lang. Het team van gynaecologen en kinderartsen kon



zijn opwinding net zo min verbergen als wij. Toen kwam het hoofdje, en toen vrij snel het hele lichaampje. De verloskundige glimlachte en gaf de baby aan de arts. Die riep uit: „Hij is gezond! Hij is gezond!” en gaf hem aan ons. En terwijl wij onze zoon aanstaarden en onze blik niet van hem af konden houden, wisten wij dat hij Josua-Jeremia zou heten, als levend, lachend en lopend gedenkteken van ons grenzeloze geluk en onze diepe dankbaarheid.

### **Onze dochter Jeanne-Julie**

Twee jaar later bevonden we ons weer in hetzelfde ziekenhuis, in dezelfde verloskamer, met dezelfde verloskundige. God schonk ons Jeanne-Julie, ons tweede, gezonde kind. Het was als in een plaatjesboek: een gezonde jongen en een gezond meisje. Wij genoten van ons geluk, en er ging haast geen dag voorbij zonder dat we God dankten voor onze gezonde, vrolijke kinderen. We hadden het enorm naar onze zin – tot, volledig onverwacht, een nieuwe stormbui ons aangreep. Het was 's nachts om een uur of vier. We werden wakker en verbaasden ons dat onze dochter zich nog niet had laten horen. Normaal riep ze tussen één en twee uur, om

zoals een kind van zeven maanden toekomt, een nachtelijke tussenmaaltijd te krijgen. Dus ging ik naar haar kamer om haar te halen voor een voeding. Liefdevol nam ik haar op de arm en drukte haar tegen me aan om haar tegen de kou te beschermen. Ik merkte dat haar lichaam helemaal onderkoeld was en ik vroeg me af of ze soms ziek was. Voorzichtig gaf ik haar een kusje op de wang. Toen zag ik dat ze niet meer ademde.

### **Het moment van het alleenzijn**

Wat er zich dan binnen een paar seconden afspeelt, is nauwelijks te beschrijven. Ik dacht: het kan niet waar zijn dat ze dood is. Van binnen riep ik uit: God, doe me dat niet aan! Ik greep de telefoon en belde de ambulancedienst: „Ik ben bang dat mijn kind dood is! Kom vlug!” Geen kans wilde ik voorbij laten gaan. Een paar minuten later was de lucht vervuld van geloei van sirenes. Ik bad dat God een wonder zou doen en haar zou laten leven. Maar voor mogelijk hield ik het niet. Even later werd er aan de deur gebeld. Een paar politieagenten, een paar ambulancebroeders en twee artsen stormden de woning binnen. Ik gaf hen mijn kind en zij begonnen meteen het te beademen. Na enkele pogingen hielden ze op, keken ons aan en zeiden dat het hun speet, maar het was te laat. Het meisje was overleden. Jeanne-Julie, onze dochter, onze trots – dood. Liefdevol nam een van de artsen een zakdoek en veegde de baby voor het laatst voorzichtig het gezichtje af. Toen pakten de EHBO'ers hun spullen, gaven ons nog het telefoonnummer van een dienstdoende psycholoog, boden ons aan een recept voor kalmeringsmiddelen uit te schrijven en lieten ons tenslotte alleen.

### **Iets ongrijpbaars was gebeurd**

Daar lag onze dochter vóór ons, met haar vertrouwde gezichtsuitdrukking, zoals altijd. Het leek bijna of ze op het punt stond in haar slaap te gaan glimlachen – zoals altijd. Het leek wel of ze ieder ogenblik wakker kon worden, maar dat gebeurde niet. Tranen liepen langs onze wangen terwijl wij elkaar in de armen vie-



len. Er was iets ongrijpbaars gebeurd. Het was de donkerste nacht van ons leven. Maar vanaf het eerste moment namen wij van binnen de beslissing die we al in goede tijden hadden genomen, dat we in elke situatie op God zouden vertrouwen. Wij vroegen hem of Hij, de beste Arts, niet zijn macht wilde tonen door Jeanne-Julie weer tot leven te wekken. Maar het gebeurde niet.

Toen onze zoon Josua, die inmiddels tweeënehalf jaar was, die ochtend wakker werd, schrok hij toen hij ons zag huilen. Hij probeerde ons te troosten en zei wat God tegen Jozua had gezegd: „Ik heb je geboden dat je getroost en blij zult zijn, want Ik ben bij je.” Wat zouden we toch onvoorstelbaar arm geweest zijn als we Josua hadden laten aborteren. Later zaten vrienden bij ons, om te huilen, om er gewoon te zijn. In die eerste dagen vonden wij geborgenheid en toevlucht bij Jezus Christus, die ons naderbij was dan ooit tevoren. Een paar weken later haalde die vreselijke waarheid ons weer in. In onze dromen beleefden we die verschrikkelijke nacht opnieuw. Om die gedachten te ontvluchten en alles te verwerken, kochten we een vliegticket – we wilden gewoon weg. Toen we in het vliegtuig stapten, zei onze zoon: „Nu vliegen naar de hemel, dan leggen we Jeanne-Julie weer in de kist en nemen haar weer mee naar huis.”

In die tijd werden we geplaagd door vragen als „Wat hebben we fout gedaan?“, „Waarom liet God dit toe?“, „Hoe kunnen we ooit nog zonder angst een kind opvoeden?“ Wat er zich in ons gevoelsleven afspeelde, konden we vaak niet begrijpen. Het enige wat ons ervoor behoedde dat we gek werden, was de zekerheid dat de dood van ons kind geen ongeluk was, maar de wil van onze hemelse Vader, en dat God ook temidden van ons verdriet en onze twijfels bij ons was, en dat Hij op een dag persoonlijk alle tranen af zal wissen.

### Met Salomé kwam nieuw leven

Het was nog maar een paar maanden later toen we constateerden dat er weer

een baby onderweg was. We hadden uitgerekend dat hij net op de sterfdag van onze Jeanne-Julie geboren zou moeten worden. Eerst wisten we niet of we er blij mee konden zijn of dat de angst ons de



De familie Hoster

kracht daartoe zou ontnemen. Maar de artsen, waarvan verschillende bijna vrienden werden, bemoedigden en kalmeerden ons telkens weer. En op de dag van de geboorte was onze angst verdwenen. Met Salomé schonk God ons weer diepe vrede in ons hart.

Weer lente na een lange winter. Het leven is een wonder. ■

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit *Geschäftsmann und Christ* (Zakenman en christen), van de *Internationale Vereinigung Christlicher Geschäftsleute* (IVCG), een zusterorganisatie van de FGBMFI.



# WAAROM laat God het toe?

## 1. Soms opdat wij God beter leren kennen

(Job spreekt tot God:) U vroeg: Wie durft er zonder kennis van zaken te spreken? Ik geef het toe, ik sprak over zaken waar ik geen verstand van heb, wonderbaarlijke dingen die ik niet kan begrijpen... Maar ik kende U alleen van horen zeggen. Nu heb ik u met eigen ogen gezien. *(Het bijbelboek Job, hoofdstuk 42, vers 3 en 5.)*

## 2. Soms om zijn plan uit te voeren, dat wij vaak pas achteraf begrijpen

(Jozef zegt tegen zijn broers:) Jullie hadden het slechtste met mij voor, maar God heeft alles ten goede gekeerd. Hij heeft ervoor gezorgd dat er nu een groot volk in leven is gebleven. *(Het boek Genesis, hoofdstuk 50, vers 20.)*

## 3. Soms om ons op te voeden

Want de Heer straft van wie Hij houdt, en slaat ieder die Hij als kind aanneemt. Dat behoort bij uw opvoeding. Verdraagt het dus. God behandelt u als kinderen, en ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft... Geen mens vindt straf prettig; op het moment van de straf zelf ben je altijd bedroefd. Maar wie zich er door hebben laten vormen, plukken er later de vruchten van, de vrede die voortkomt uit een rechtvaardig leven. *(Brief aan de Hebreëen, hoofdstuk 12, vers 6, 7, en 11.)*

## 4. Soms om ons effectiever te maken

(Jezus spreekt tot zijn leerlingen:) Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke dorre rank snijdt Hij van mij af; de vruchtdragende ranken snoeit Hij bij om ze nog meer te laten opleveren. *(Het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 15, vers 1-2.)*

## 5. Soms omdat God zich duidelijker kan openbaren

(Paulus schrijft aan de Korintiërs:) Daarom verliezen we de moed niet. Want onze uiterlijke gestalte vergaat wel, maar



onze innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. De kleine moeilijkheden van dit huidige leven leiden voor ons tot een grote glorie die alles te boven gaat en eeuwig is. *(Tweede brief van Paulus aan de gemeente in Korinte, hoofdstuk 4, vers 16-17.)*

## In elk geval: God kan voor zijn kinderen iedere situatie ten goede gebruiken

Wij weten dat God alles tot een goed einde brengt voor wie Hem liefhebben, voor hen die Hij besloten had te roepen. *(Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 28.)*

Samengesteld door Harald Eckert  
Bijbelteksten uit de vertaling Groot-Nieuwbijbel.







# (Inter)nationale Conventie „Kassel 2000”



27-29 oktober 2000 te Kassel, Duitsland

Onder het thema „Christenen in verantwoordelijkheid” organiseert FGBMFI Duitsland samen met de „Arbeitskreis Christlicher Publizisten” (Werkgroep van christelijke publicisten, ACP) een nationale conventie waar uitdrukkelijk ook buitenlanders welkom zijn. De conventie vindt plaats in Baunatal (bij Kassel), van 27-29 oktober 2000.

Spreekers zullen o.a. zijn evangelist Reinhard Bonnke, management-consultant dr. Siegfried Buchholz, aartsbisschop Johannes Dyba en generaal b.d. Günther Kießling.

Aangezien een grote opkomst wordt verwacht, is het verstandig om u vroegtijdig aan te melden. Er is inmiddels een folder met aanmeldingsstrook beschik-

baar. Deze is te verkrijgen bij FGBMFI Duitsland „Christen im Beruf”, Schlossau 1, D-94209 Regen, Duitsland; tel. +49-9921-8400, fax +49-9921-6207, e-mail fgbmfi\_christen.im.beruf@t-online.de. Verdere informatie vindt u ook op internet: [www.fgbmfi.de](http://www.fgbmfi.de). ■

## Officiële onderscheiding voor Manfred Fähndrich



Manfred en Ingeborg Fähndrich bij de uitreiking van de onderscheiding

**M**anfred en Ingeborg Fähndrich uit Düsseldorf zijn ons niet onbekend. Zowel in België als in Nederland hebben zij al verschillende conventies en

andere bijeenkomsten bijgewoond. Op 28 maart 2000 is Manfred op initiatief van de Duitse bondspresident onderscheiden met het „Kruis van Verdienste” van de Bondsrepubliek Duitsland, een onderscheiding die te vergelijken is met een ridderorde. In de officiële toespraak werd onder meer gezegd: „Als politieambtenaar hebt u zich met blijvend resultaat ingespannen voor het werk onder de jeugd. Met dit Kruis van Verdienste worden in het bijzonder uw buitengewone, onbezoldigde inspanningen gewaardeerd.” Manfred Fähndrich en zijn vrouw Ingeborg hebben door hun persoonlijke inzet vele jongeren geholpen. Het bestuur van FGBMFI Duitsland „Christen im Beruf” heeft hen met vreugde en waardering gefeliciteerd met deze onderscheiding. FGBMFI Nederland sluit zich hier, mede namens FGBMFI België, graag bij aan. ■

Chapter Groningen





# De FGBMFI bij u in de buurt

**D**e Full Gospel Business Men's Fellowship International heeft wereldwijd meer dan 4000 afdelingen – „chapters” genaamd – in meer dan 120 landen. Op deze pagina vindt u de afdelingen in de Benelux. De bijeenkomsten, die gewoonlijk maandelijks gehouden worden, zijn voor belangstellenden toegankelijk. De hieronder genoemde contactpersonen zijn gaarne bereid u vrijblijvend nadere inlichtingen te geven over tijd en plaats van de bijeenkomsten.



Doel van de bijeenkomsten is in de eerste plaats om anderen in de gelegenheid te stellen te horen wat men met God heeft beleefd. Het gaat daarbij steeds om concrete, praktische ervaringen. Het zijn geen kerkdiensten, en ze worden gewoonlijk in een horecagelegenheid gehouden, meestal op een doordeweekse avond. De sfeer is ontspannen, rond een kopje koffie of een maaltijd. Het woord „chapter” is een Engels woord dat op verschillende manieren vertaald kan worden.

In het Amerikaans Engels wordt het order meer gebruikt voor een bijeenkomst van leden van een club of een vereniging. Verder betekent „chapter” uiteraard ook „hoofdstuk”. In die zin zou elk chapter van de FGBMFI gezien kunnen worden als een nieuw hoofdstuk van het bijbelboek „Handelingen van de apostelen”, waarin we lezen van de vele wonderen die God deed en nog steeds doet. Binnen de FGBMFI gebruiken we het woord „chapter” om de plaatselijke afdelingen aan te duiden.

## Nederland

Recente informatie vindt u ook op [www.fgbmfi.nl](http://www.fgbmfi.nl)

<b>Almelo</b>	
J. Dogger	0546-861669
<b>Amsterdam</b>	
G. Nolles	035-6916457
<b>Groningen</b>	
J. Roffel	0594-212747
<b>Den Haag</b>	
J. van Bijsterveld	070-3253184
<b>Naaldwijk</b>	
H. van den Berg	0174-518669
<b>Roermond</b>	
Th. Bovend'Eerd	0475-486621
<b>Rotterdam</b>	
H. Duynsveld	010-4422860
<b>West-Brabant</b>	
A. de Koning	0187-657920
<b>Zoetermeer</b>	
D. Breugem	010-5117032
<b>Overige plaatsen</b>	
I. van der Zee	035-6023222

**Nationaal voorzitter**  
I. van der Zee 035-6023222

**Secretariaat**  
H. Hahn, Braak 48,  
5501 DK Veldhoven,  
tel. 040-2300161,  
fax 040-2300163,  
e-mail: nat.secr@fgbmfi.nl

**Admin. en distrib.**  
J. Knook, P. de Hoogstraat 67,  
4793 AG Fijnaart,  
tel. 0168-463185,  
bankrek.: Postbank 187344,  
t.n.v. FGBMFI Nederland, Fijnaart

**Internet:** [www.fgbmfi.nl](http://www.fgbmfi.nl)

## België

<b>Brussel Europese afd.</b> (Franstalig)	
Paul Tielens	02-7357177
<b>Brussel</b> (Franstalig)	
Hubert Mutshipayi	02-6732980
<b>Brussel</b> (Engelstalig)	
Ron Backer	02-6048661
<b>Charleroi</b> (Franstalig)	
Richard Van Waesberghe	010-613854
<b>Comines</b> (Franstalig)	
Yves Laevens	056-559017
<b>Ieper</b> (Nederlandstalig)	
Dany Chapelle	057-206123
<b>Izegem</b> (Nederlandstalig)	
Rik Van Neste	051-302444
<b>Liège</b> (Franstalig)	
Charles Bindels	080-338331
<b>Mons</b> (Franstalig)	
Patrick Namer	065-723754

**Mons-Borinage Jeunesse**  
(Franstalig)  
Marco Brancato 065-777099  
of 0496-913900

**Mouscron** (Franstalig)  
Dany Ghekière 056-587066  
**Namur** (Franstalig)  
Roland Vander Meulen  
081-745627

**Saint-Ghislain** (Franstalig)  
Jean-Marie Van Nieuwenhuize  
065-225954

**Torhout** (Nederlandstalig)  
Raf Dupuydt 051-726237

**Nationaal voorzitter**  
Richard Van Waesberghe  
010-613854

**Regioleider Vlaanderen**  
Rik Van Neste 051-302444

**Regioleider Wallonië**  
René Carlier 0495-998311

**Admin. en distrib.**  
Richard Van Waesberghe,  
Rue de la Motte 8,  
B-1490 Court-St.Étienne,  
tel./fax 010-613854,  
e-mail: [biblioque@infonie.be](mailto:biblioque@infonie.be)

## Luxemburg

**Luxemburg-Stad**  
(Frans-/Engelstalig)  
Frank Everett 00352-330438

## Andere landen

**Europa**  
FGBMFI Europa, Postbus 49,  
B-3000 Leuven 3, België;  
tel. +32-16-207944,  
fax +32-16-207931, e-mail  
[FgbmfiEur@aol.com](mailto:FgbmfiEur@aol.com)

**Internationaal**  
FGBMFI International,  
20 Corporate Park Dr, 3rd Floor,  
Irvine, CA 92606, USA;  
tel. +1949.260.0700,  
fax +1949.260.0718,  
e-mail [fgbmfi@ix.netcom.com](mailto:fgbmfi@ix.netcom.com)



## Activiteitenagenda

■ 8-10 september 2000

### Izegem (West-Vlaanderen)

Verschillende bijeenkomsten met evangelist Brent Regis (schoonzoon van Reinhard Bonnke). Hij werkte jarenlang samen met Reinhard Bonnke, maar heeft sinds kort een eigen bediening. Zijn visie richt zich vooral op het bereiken van de verlorenen en het verspreiden van het vuur van de Heilige Geest. De Heer bevestigt zijn woord door machtige wonderen en tekenen.

■ 9 september 2000

### Landelijke seizoensstartdag FGBMFI Nederland

in Motel „De Biltsche Hoek”, De Bilt. Tijd: 10.00 tot ca. 16.30 à 17.00 uur. Kosten: uw vrijwillige bijdrage. Lunch: zelf meenemen, of voor eigen rekening in motel. Inl.: FGBMFI Nederland, tel. 040-2300161, fax 040-2300163, e-mail [nat.secr@fgbmfi.nl](mailto:nat.secr@fgbmfi.nl)

■ 20-22 oktober 2000

### Nationale Conventie FGBMFI België

in Izegem (West-Vlaanderen). Sprekers: Aartsbisschop Luigi Accogli (Rome), en de evangelisten Roy Harthern (USA, schoonvader van Benny Hinn) en Peter Gammons (USA). Inl.: Rik Van Neste, tel. +32 51 302444, fax +32 51 316791, e-mail [vanneste.rik@attglobal.net](mailto:vanneste.rik@attglobal.net)

■ 27-29 oktober 2000

### „Kassel 2000”

(Inter)nationale conventie FGBMFI Duitsland, samen met de *Arbeitskreis christlicher Publizisten* (Werkgroep van christelijke publicisten, ACP), in Kassel. Thema: *Christen in der Verantwortung* (Christenen in verantwoordelijkheid). Tijdsige aanmelding is wenselijk; er worden ca. 1000 deelnemers verwacht! Inl.: FGBMFI Duitsland, tel. +49 9921 8400, fax +49 9921 6207, e-mail: [fgbmfi\\_christen.im.beruf@t-online.de](mailto:fgbmfi_christen.im.beruf@t-online.de), internet: [www.fgbmfi.de](http://www.fgbmfi.de)

■ 1-3 november 2000

### Israel 2000 Jubilee

in Jeruzalem. Sprekers: o.a. Richard Shakarian.

■ 10-12 november 2000

### Opbouwweekend

in Westende (West-Vlaanderen). Sprekers: Tony Gardiner (GB) en Frank Breido (Duitsland). Inl.: Rik Van Neste, tel. +32 51 302444, fax +32 51 316791, e-mail [vanneste.rik@attglobal.net](mailto:vanneste.rik@attglobal.net)

Inlichtingen (tenzij anders aangegeven): FGBMFI Europa, Postbus 49, B-3000 Leuven-3, België, tel. +32 16 207944, fax +32 16 207931, e-mail: [FgbmfiEur@aol.com](mailto:FgbmfiEur@aol.com)

Wij stellen het op prijs als u uw activiteiten tijdschrift (liefst 3 à 4 maanden van tevoren) doorgeeft aan Huug Hahn, Braak 48, NL-5501DK Veldhoven; tel. +31 40 2300161, fax +31 40 2300163, e-mail [nat.secr@fgbmfi.nl](mailto:nat.secr@fgbmfi.nl), zodat ze in deze agenda kunnen worden opgenomen.



# Strijd voor Europa



## Het visioen leeft – deel 11\*

**H**et visioen van de oprichter van de „Full Gospel Business Men's Fellowship International“ (FGBMFI) gaat onverminderd door: overal ter wereld komen mensen uit alle lagen van de bevolking en uit alle beroepen tot een levend geloof in Jezus Christus! Voor nadere informatie over de FGBMFI: zie blz. 19.

In elke uitgave van *Voice* publiceren we een verhaal uit een van de 150 landen waar de FGBMFI actief is. Ditmaal een interview met de Europese „man van het jaar 1999“ (Reader's Digest), de Nederlander Paul van Buitenen.

\* De eerste negen afleveringen stonden in de reeds langer bestaande Duitse editie van dit blad. U kunt deze Duitse nummers desgewenst – voor zover nog voorradig – nabestellen bij Jürgen Lehmann, Ramsbergstraße 12, D-73072 Donzdorf, Duitsland; tel. +49-7162-929733, fax +49-7162-929734, e-mail lehmann.juergen@t-online.de. De tiende aflevering stond in de eerste Nederlandstalige editie. Deze kunt u nabestellen bij de abonnementenadministratie (zie blz. 29).

## Interview met Paul van Buitenen

**O**p 9 december 1998 overhandigde Paul van Buitenen, financieel ambtenaar van de Europese Commissie, de leden van de Groene fractie van het Europees Parlement gedetailleerde aantekeningen over onregelmatigheden en gevallen van fraude binnen verschillende kabinetten en directoraten-generaal van de commissie. Hoe groot de gevolgen van deze beslissing zouden blijken te zijn, kon Van Buitenen niet vermoeden. Commissievoorzitter Santer en zijn 19 commissarissen voelden zich ten onrechte beschuldigd. Een onafhankelijke onderzoeksc commissie zou de beschuldigen



toetsen. Het resultaat van de onderzoekscommissie bevestigde Van Buitenens bevindingen, zodat de Europese Commissie op 16 maart 1999 om 1 uur 's nachts in zijn geheel moest aftreden.

In zijn boek *Strijd voor Europa*, dat in 1999 verscheen, beschrijft Van Buitenen o.a. de innerlijke strijd die hij moest doorstaan totdat hij het besluit had genomen zich tot het Europese Parlement te wenden. Enkele dagen nadat hij de gegevens had overhandigd, werd Van Buitenen in zijn functie geschorst en werd zijn salaris gehalveerd. Intussen is zijn schorsing weer ingetrokken, maar werd Van Buitenen naar de afdeling logistiek overgeplaatst, een vakgebied waarmee hij niet bekend was. Dit, naar zijn zeggen, om „geen verdere schade te kunnen aanrichten.” Mocht hij in de nabije toekomst noch voor het parlement, noch voor de commissie op het gebied van de accountancy kunnen werken, dan zal hij waarschijnlijk naar Nederland teruggaan en zich daar wellicht voor de volgende Europese verkiezingen kandidaat stellen.

VOICE vroeg hem wat zijn motieven waren voor zijn moedige handelen.

***Krachtens het Ambtenarenstatuut (art. 12, art. 17 en art. 21 sub 3) bent u verplicht te zwijgen tegenover derden, tenzij het gaat om vergrijpen tegen strafvoorschriften of veiligheidsvoorschriften. Als christen voelt u behoefte om de waarheid aan het licht te brengen. Hoe bent u met dit conflict omgegaan?***

In de eerste plaats vond ik het van belang om alle mogelijkheden te gebruiken die het ambtenarenrecht biedt op het gebied fraudebestrijding. Ik heb me herhaaldelijk bij mijn superieuren gemeld, en tenslotte bij de Coördinatie-eenheid voor Fraudebestrijding (UCLAF). Op enkele uitzonderingen na hielden ze – ongetwijfeld uit angst voor persoonlijke consequenties – allemaal de ogen gesloten voor de bedriegerijen, de

corruptie en de vriendjespolitiek van diverse commissarissen. (Na alles wat mijn gezin en ik het afgelopen jaar beleefd hebben, kan ik er zelfs nog een beetje begrip voor opbrengen.)

Pas toen na een paar jaar van niet-reageren duidelijk werd dat de betreffende commissarissen waarschijnlijk nooit ter verantwoording zouden worden geroepen, richtte ik mij tot het Europese Parlement en de Europese Rekenkamer. Daar-



Paul van Buitenen op zijn werkplek

bij is het trouwens nog de vraag of het parlement, dat de begroting moet goedkeuren, en de rekenkamer, die de commissie moet toetsen, überhaupt als „derden” of als „buitenstaanders” beschouwd moeten worden.

***Welke rol speelde uw geloof bij de beslissing?***

Al die tijd heb ik veel in de Bijbel gelezen. Volgens Romeinen 13 moeten we ons aan de overheid onderwerpen. Aan de andere kant waren er gedeeltes in het boek Handelingen die me leken te bevestigen dat corruptie aan het licht gebracht moest worden. Omdat ik heel zeker wilde zijn dat mijn beslissing ook Gods wil was, vroeg ik de voorganger van onze kerk om raad. Hij bevestigde mij in mijn beslissing, maar wees me erop dat ik mijn handelen voortdurend aan de Bijbel moest toetsen. ➤





Europäisches Parlament in Brüssel

me: „Doe wat je geweten van je verlangt.“ Hoewel ze geen overtuigd christen is, was zij mij tot steun gedurende de daaropvolgende chaotische en onzekere maanden, terwijl bovendien om de haverklap de nieuwsmedia in onze woonkamer of rondom ons huis aanwezig waren.

*In hoeverre was uw handelen door God beïnvloed of*

*U bent gehuwd. Wat vond uw vrouw van uw beslissing?*

Een belangrijk aspect was of mijn vrouw het ermee eens was. Zij moest immers mede de consequenties dragen... Helaas heb ik haar soms wat overvraagd, en ongetwijfeld heeft zij soms ook wel eens spijt gehad van mijn beslissing. Op de dag dat ik de beslissing moest nemen om de documenten te overhandigen, zei zij tegen

*geïnitieerd? Hebt u niet gewoon naar uw aanleg en uw karakter gehandeld?*

God gebruikt onze kwaliteiten en onze aanleg – uiteindelijk heeft Hij ons geschapen. Ook voordat ik christen werd, had ik gevoel voor rechtvaardigheid en een scherpe neus voor verdachte zaakjes. Maar in vergelijkbare situaties heb ik het niet aangedurfd, tot het uiterste te gaan. Wat dat betreft is de kracht van God het grote verschil.

## Doelstellingen en organen van de Europese Unie

**V**rede en veiligheid in Europa" was de banier waaronder zes Europese landen in 1957 in Rome de Europese Gemeenschappen oprichtten. In vele kleine integratiestapjes, verdragswijzigingen en de uitbreiding met elf nieuwe lidstaten, is daaruit de huidige Europese Unie ontstaan. Zij bestaat uit de volgende organen:

■ Het **Europese Parlement (EP)** is het meest democratische orgaan van de EU, daar zijn leden iedere vijf jaar rechtstreeks door de Europese bevolking worden gekozen. Zijn recht van inspraak wordt voortdurend uitgebreid. De effectiefste controle voert het EP uit door het goedkeuren van de begroting van de Europese Commissie.

■ De **Europese Commissie** is de „regering“ van de EU. Zij bestaat uit commissarissen, onder wie de Directoraat-Generaal ressorteren. De naaste medewerkers worden door de commissarissen vrij gekozen en vormen de zogenaamde „kabinetten“. Krachtens het Verdrag van Maastricht geldt in de commissie het collec-

tiviteitsprincipe: alle commissarissen zijn medeverantwoordelijk voor de fouten van één van hen. Sinds de inwerking-treding van het Verdrag van Amsterdam in mei 1999 kunnen commissarissen afzonderlijk ter verantwoording worden geroepen.

■ De **Raad van Europa** bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van



### *Zijn er momenten geweest dat u twijfelde?*

Natuurlijk. Ik zat niet altijd met God op dezelfde golflengte, dat weet ik. Ik kon flink nerveus zijn en was arrogant tegenover collega's die geen verantwoordelijkheid durfden te nemen. Desondanks is mijn geloof door de moeilijke situatie sterker geworden. Vóór, tijdens en ook nu na de actie heb ik telkens geprobeerd me door God kracht te laten schenken. Zonder zijn voelbare ondersteuning was het mij nooit gelukt. Ik heb veel geleerd – vooral wat het betekent een licht in de wereld te zijn. Hoe makkelijk laten we ons door onze omgeving beïnvloeden. Vooral als je niet door aardige, liefdevolle en zorgzame christenen bent omgeven.

### *En als u nu de balans opmaakt?*

Als wij onze problemen aan God toevertrouwen, komt er „boven bidden en denken” een goed resultaat. Het is niet mijn verdienste, daarvoor ben ik te klein en te onbeduidend. Ik was slechts een instrument in een groter proces. Het rapport dat ik aan het parlement heb gegeven, was op veel punten onvolledig of bevatte zelfs fouten, doordat mij documenten ontbraken. De commissie had zich daarop kun-

nen werpen en mij ongeloofwaardig kunnen laten lijken. In plaats daarvan handelde zij zelfvernietigend: ze bedreigde het parlement en ook mij persoonlijk (plotseiling had ik problemen met de diensttelefoon en ook beperkte toegang tot het internet). Zij manipuleerde de pers. En des te pijnlijker was het voor de commissie toen deze dingen ook nog eens aan het licht kwamen.

Ondanks de moeilijkheden waar ik door mijn beslissing in terecht was gekomen, heb ik er geen spijt van. Als ik vrijgezel was, zou ik morgen weer zo handelen. Als echtgenoot en vader van een gezin had ik van tijd tot tijd misschien wat voorzichtiger moeten zijn. Daarom hoop ik me de komende tijd vooral aan mijn gezin te kunnen wijden.

*Hartelijk dank voor dit gesprek, meneer Van Buitenen.* ■

Dit gesprek werd in Brussel in het Engels gevoerd door Katharina von Schnurbein.



de 15 lidstaten. Als „heren van de verdragen” kunnen alleen zij beslissen over verdragswijzigingen, die vervolgens door de parlementen van de lidstaten geratificeerd moeten worden. Op veel gebieden moet het beslissingsproces efficiënter worden. Daarom is een van de belangrijkste hervormingen in het kader van de uitbrei-

ding naar het oosten het verruimen van de meerderheidsbeslissingen in de raad.

■ Het **Europese Hof van Justitie** is naast de commissie de belangrijkste „motor van de Europese integratie”. Het legt het Europese recht uit. Afzonderlijke lidstaten, de commissie, en in bepaalde gevallen ook individuele burgers, kunnen er klachten indienen.

■ De **Europese Rekenkamer** controleert de financiën van de Europese Unie. Daar zij geen klachtrecht voor het Europese Hof van Justitie heeft, ontbreken haar de instrumenten om in gevallen van fraude effectief te handelen. Met de invoering van de euro (1 januari 1999) hebben de lidstaten hun soevereiniteit op het gebied van het finan-

ciële beleid aan de **Europese Centrale Bank** overgedragen. M.i.v. 1 januari 2002 wordt de euro in omloop gebracht en vervangt hij de valuta's van de lidstaten. Dit is weer een teken dat het verdiepingsproces van de Europese Unie continu voortgaat.

*K. von Schnurbein*



# Gods hulp in uitzichtloze situaties



Helga Röser met haar kinderen in 1979.

## Helga Röser

**O**m te beginnen wil ik tegen ieder van u afzonderlijk zeggen: Jezus houdt van u. Hij kent u en zou u in uw persoonlijke levenssituatie willen ontmoeten.

Staat u mij toe, enige verzen uit Psalm 18 aan te halen, die in mijn leven een diepe betekenis hebben gekregen:

*Banden des doods hadden mij omvangen, en stromen van verderf hadden mij overvallen, banden van het dodenrijk had-*

*den mij omgeven, valstrikken van de dood lagen op mijn weg. Toen het mij bang te moede was, riep ik de HERE aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpge-roep tot Hem drong door in zijn oren. (...) Hij reikte van omhoog, greep mij, trok mij op uit grote wateren. Hij ontrukte mij aan mijn machtige vijand, (...) en de Here was mij tot steun (Psalm 18:5-7, 17-19).*



Jezus Christus wil ons ontmoeten, juist in die situaties waar wij niet meer weten hoe we verder moeten.

### Diagnose: kanker

In 1965 zijn mijn man en ik christen geworden. Ik ervoer destijds de bevrijdende kracht van God doordat ik in korte tijd bevrijd werd van zware depressies. In 1980 moest ik naar het ziekenhuis voor een kijkoperatie. Na een week kwam de uitslag – iets waar ik nooit aan gedacht had: kanker!

Ik was diep geschokt. Tot dan toe had ik ongeveer de volgende voorstelling van het leven: Als ik alles met God en met de mensen om mij heen in orde heb en datgene doe waarvan ik weet dat het goed is, dan sta ik onder Gods bescherming en kan mij eigenlijk niets ernstigs gebeuren. Maar met zoiets had ik nooit rekening gehouden. Het concept van mijn geloof stortte ineen. Maar bij al deze chaotische gedachten wist ik diep van binnen één ding zeker: Jezus was er nog steeds!

Toen begon de chemotherapie. Mijn lichaam kon die behandeling nauwelijks aan, en halverwege de eerste fase kwam de arts bij me en zei: „Mevrouw Röser, uw lever is door de chemotherapie zo sterk beschadigd dat we de behandeling moeten stoppen. Wij kunnen niets meer voor u doen. We kunnen alleen maar nog meer beschadigen dan helpen. We moeten u ontslaan.“ Ik vroeg wat ik dan eigenlijk nog kon doen, en hij antwoordde: „Doet u maar wat u fijn vindt en waar u de kracht nog voor hebt. Als u geld hebt, zoudt u nog een reis kunnen maken.“ En met deze woorden werd ik uit het ziekenhuis ontslagen.

Al gauw ontdekte ik dat door de chemotherapie niet alleen mijn lichaam, maar ook mijn geest beschadigd was. Ik kon de Bijbel niet meer lezen. Als ik aan het einde van een zin kwam, wist ik het begin niet meer. Ik kon een gesprek met anderen ook niet meer volgen. Zelfs de kleinste beslissingen kon ik niet meer nemen, bijvoorbeeld wat ik mijn kinderen moest aantrekken.

### Innerlijke vrede in moeilijke tijden

In deze uiterst moeilijke tijd herinnerde ik me een boekje, getiteld *De kracht van lofprijs*. Ik had een sterk verlangen dat boekje nog eens te lezen, en ik bad God om zijn hulp daarbij. En God heeft dat wonder gedaan: ik kon iedere dag een hoofdstuk lezen en in de praktijk brengen. Dat boekje bestaat hoofdzakelijk uit bijbelteksten, beloftes van God, die ik hardop kon lezen en belijden. Dat heeft mij veel geholpen om vanuit mijn situatie op Jezus te zien. Ik heb Jezus eenvoudig bedankt voor datgene wat Hij in zijn Woord heeft beloofd. Dat heeft mij innerlijk veranderd. Daarvóór kon ik alleen maar vanuit mijn twijfels en mijn gevoel bidden, maar door de lofprijs en het belijden werd ik van binnen veel rustiger.

Uiteindelijk vond ik de kracht om concreter te bidden, bijvoorbeeld voor mijn kinderen, om wie ik me veel zorgen heb gemaakt: „Heer Jezus, ik laat nu mijn kinderen los. Ik weet dat U meer van mijn kinderen houdt dan ik ooit van ze kan houden. En ik leg hen in uw handen. U zult voor hen zorgen en ik vertrouw op U.“

Rond die tijd was er een christelijke conferentie in Berlijn, waar ik graag heen wilde. Het thema was uit Jesaja 57:15: „God woont in den hoge en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.“ Dit thema sprak mij in mijn levenssituatie erg aan.

Gedurende deze conferentie speelde er zich in mijn binnenste een strijd af. De spreekster zei dat God ons soms volledig moet verbrijzelen om iets nieuws van ons leven te kunnen maken. Ik schreeuwde het uit tot God: „Heer, mijn lichaam is verbrijzeld. Mijn ziel is verbrijzeld. Mijn geest is verbrijzeld. Ik kan toch niet zeggen dat U me nog meer kunt verbrijzelen!“ En zo heb ik gestreden, een hele avond heb ik met mezelf geworsteld. En aan het einde van die avond was ik bereid om te zeggen: „U bent Heer. Als er nog meer te verbrijzelen valt om er iets nieuws uit te ma-



**Helga Röser** is huisvrouw en moeder van twee volwassen kinderen, Carmen en Deborah. Samen met haar man Lothar is zij werkzaam op het gebied van prefabwoningen. Verder ondersteunt zij hem in zijn hoedanigheid van regioleider van FGBMFI Duitsland „Christen im Beruf“ in de regio Göppingen.



ken, dan ben ik daartoe bereid. Ik vertrouw erop dat U verantwoord met me omgaat. Wat U verder ook wilt doen – ik zeg er 'ja' tegen!"

### Op de drempel van de dood

Er gebeurde niet meteen iets. Ik wist ook niet wat er nog voor ergers kon gebeuren. Maar de volgende ochtend bleek het: van het ene ogenblik op het anderen voelde ik hoe mijn voeten ijskoud werden. Het begon in de tenen en de vingertop-



pen, en het kwam vervolgens langs de armen en de benen steeds dichterbij mijn lichaam toe. Ik werd vreselijk bang. De mensen bij mij aan tafel merkten dat er iets niet klopte. Zij vroegen wat er aan de hand was – en toen ik wilde antwoorden, merkte ik dat ik niet meer kon spreken. Ik had alles gezien en gehoord, maar ik kon niet meer spreken. Ik mijn paniek wilde ik het uitschreeuwen, en ik probeerde het uit al mijn kracht, maar er kwam geen geluid uit!

De vrouwen om mij heen wisten niet wat ze met me moesten doen. Ze zochten hulp. Er kwam een Zweedse vrouw naar me toe. Nadat ze zich had laten vertellen wat er aan de hand was, legde ze een hand op mijn schouder en bad zoiets als: „Heer Jezus, toont U ons hoe U zich in deze situatie wilt verheerlijken en uw naam groot wilt maken.” Toen bad ze een poosje in haar persoonlijk gebedstaal, en na een tijdje gebod ze ineens met luide

stem: „In de naam van Jezus, wijk, jij macht van de dood.” Telkens weer sprak zij die zin uit, met groot innerlijk gezag. Elke keer dat ze die zin uitsprak, voelde ik me iets beter. Eerst kon ik beter ademen, toen merkte ik dat ik weer kon spreken, en tenslotte konden we samen God loven en prijzen.

Jaren later sprak ik ergens in een bijeenkomst over deze ervaringen. Na mijn toespraak kwamen er twee vrouwen naar mij toe en zeiden: „Wij werken in een bejaardencentrum. Precies zoals u het beschreven hebt, zo sterven mensen. Het begint in de tenen en vingertoppen. Die worden het eerst koud. En dan trekt dat door het hele lichaam heen. God heeft u vlak voor de dood weggetrokken!”

Nadat ik weer een beetje tot mezelf was gekomen, sprak ik verder met die Zweedse vrouw. Zij vroeg mij: „Ben je met alle mensen in het reine?” Ik zei ja. Maar zij zei: „Er moet toch iemand zijn, in je directe omgeving, tegen wie je bitter bent geworden.” Ja, ik had dat al vergeven, zo goed als ik kon. Maar op bepaalde punten ging het waarschijnlijk niet diep genoeg. Ik merkte dat dit voor mij heel belangrijk was. Deze vrouw voelde dat zeker, want ze herhaalde: „Jezus zegt dat we 'zeven maal zeventig maal' moeten vergeven. En God zal je op de proef stellen als je thuis komt. Hij zal je veel gelegenheden geven om te vergeven. Ben je daartoe bereid?” Waarop ik tenslotte antwoordde: „Ik kan dat niet, maar ik wil dat God de vergevingsgezindheid in me bewerkt.” In inderdaad kon ik later thuis op dit gebied grote veranderingen bij mijzelf vaststellen. En vandaag weet ik dat dit inderdaad een heel belangrijk punt was waardoor de door God gegeven genezing volledig in permanent was.

### De genezing schrijdt voort

Na het volgende seminar, op dezelfde conferentie, kwam er een andere vrouw naar me toe en zei dat ze met me wilde bidden dat mijn haren weer zouden aangroeien. Door de chemotherapie was mijn haar grotendeels uitgevallen, en de arts had gezegd dat het zeker een



half jaar zou duren voordat het weer aangegroeid zou zijn.

Eerst reageerde ik wat terughoudend, maar deze vrouw was zo zeker van haar zaak. Dus legde zij haar hand op mijn voorhoofd en bad: „Heiland, het is niet tot uw eer als een vrouw kaal is. Geeft u mijn zuster weer normaal haar.” En ze begon God ervoor te danken.

En tot mijn verbazing merkte ik nog tijdens die conferentie dat mijn haar niet meer uitviel! Tot dan toe viel het pluks-gewijs uit. Maar nu niet meer. Vier weken later begon het zelfs weer te groeien.

Kort daarna was ik bij mijn behandelende arts. Hij was verbaasd dat het zo goed met me ging. Hij vertelde dat de uitzaaiingen die ik had, de snelst groeiende soort waren die men kende. Hij had me nog maar een paar weken, hooguit een paar maanden, te leven gegeven. En inmiddels is dat twintig jaar geleden.

### Een grote liefde voor mensen in nood

Deze tweede krachtige ingreep van God in mijn leven is voor mij tot een geloofsfundament geworden dat ik in latere jaren nog nodig zou hebben toen er verdere beproevingen op mij af kwamen, die nog groter waren dan de eerste: binnen een paar jaar verloor ik twee van mijn kinderen door tragische verkeersongevallen. De ruimte ontbreekt me om de details te beschrijven. Laat ik hiermee volstaan: Toen ik ziek was, geloofde ik niet dat er nog grotere schokken konden zijn dan die ik toen meemaakte. Maar ik had me vergist. Maar ik moet er meteen bij zeggen

dat ik ook de liefde, het geduld en de trouw van Jezus volledig onderschat heb. Die zijn mij pas in de allermoeilijkste uren, dagen, weken – en vaak zelfs pas achteraf – in hun volle omvang duidelijk geworden.

### Waarom heb ik dat alles meege- maakt?

Ik weet niet alle antwoorden. God kent ze wel, en dat geeft me rust. Maar één ding weet ik: door deze ervaringen



Laatste gezamenlijk vakantie in 1979.

heb ik een liefde en een innig medegevoel gekregen voor mensen die het in het leven moeilijk hebben. Ik weet nu dat Jezus ook in de diepste dalen, in de grootste problemen en in de uiterste vertwijfeling aanwezig is. Ik weet dat er geen situatie en geen ervaring is die niet door Jezus' liefde en door zijn kracht omgevormd kan worden. De afgelopen jaren heb ik vaak contact gehad met vertwijfelde mensen, en ik kon hen medelijden, troost en hoop geven, op een manier die nooit mogelijk was geweest als ik niet zelf in zoveel uitzichtloze situaties Gods hulp had ervaren. ■



# Van zware diabetes genezen!



Doro en Heinz Zenk

Karohl, een boer, sprak op die bijeenkomst over de goedheid en de genade van God. Hij is ervan overtuigd dat Jezus ook nu nog wonderen doet als wij Hem in geloof aanroepen. Na zijn toespraak ben ik meteen naar hem toegegaan en heb hem gevraagd of hij voor me wilde bidden. Hij heeft me zijn handen opgelegd en gebeden dat mijn alveesklier weer volkomen zou functioneren en insuline zou produceren.

## Heinz Zenk

**T**ot mijn 65ste ben ik ononderbroken in mijn geliefde beroep van bejaardenverzorger werkzaam geweest. Dagelijks heb ik de zieken en de stervenden verzorgd. Daardoor heb ik veel verschillende artsen ontmoet. Maar zelf heb ik meer dan 20 jaar lang geen arts nodig gehad.

Maar plotseling is het me overkomen. Ik verloor flink aan gewicht en ik voelde me slap. Anderen hebben het meteen gezien, maar ik wilde het eerst niet toegeven. Tenslotte ben ik op 5 februari naar de dokter gegaan. De diagnose luidde: zware diabetes. Dat betekende driemaal daags bloedsuiker meten en dienovereenkomstig insuline spuiten.

Intussen waren we negen weken verder. We waren weer naar de chapterbijeenkomst in Braunschweig geweest. Otto

Twee dagen later heeft God me ervan overtuigd wat Hij aan mij heeft gedaan. Ik kwam uit de tuin en had flinke honger. Ik ben aan tafel gegaan en heb gegeten zonder bloedsuiker te meten en insuline te spuiten. Een poosje later heb ik gemeten en geconstateerd dat het bloedsuikergehalte niet slechter was dan wanneer ik insuline had gespoeten. Dat verbaasde me en gaf me de moed om het 's avonds weer zo te proberen. Dat gaat nu al drie weken zo door, en ik bloei weer op en heb geen aanvallen van zwakte meer.

Op 5 mei ben ik weer naar de dokter gegaan. Ik heb hem mijn aantekeningen van de meetwaarden laten zien, en hij was heel verwonderd. Ik heb hem verteld van het gebed. Daarop zei hij: „Ik weet dat gebeden veel teweeg kunnen brengen.“



■ **Uitgever**

Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI)

Gezamenlijke uitgave van FGBMFI België en FGBMFI Nederland, in samenwerking met FGBMFI Duitsland

■ **FGBMFI Nederland**

Braak 48, NL-5501DK Veldhoven; tel. 040-2300161 fax 040-2300163, e-mail nat.secr@fgbmf.nl, internet: www.fgbmf.nl

■ **FGBMFI België**

Richard Van Waesberghe, Rue de la Motte 8, B-1490 Court-St.Étienne, tel./fax 010-613854, e-mail: biblique@infonie.be

■ **FGBMFI Duitsland – Christen im Beruf**

Schlossau 1, D-94209 Regen, Duitsland; tel. +49-9921-8400, fax +49-9921-6207, e-mail: Fgbmf\_Christen.im.Beruf@online.de, internet: www.fgbmf.de

■ **FGBMFI International**

20 Corporate Park Dr., 3rd Floor, Irvine, CA 92606, USA; tel. +1949.260.0700, fax +1949.260.0718, e-mail fgbmf@ix.netcom.com, internet: www.fgbmf.org

■ **Hoofredacteur**

Harald Eckert, Welkerstr. 15, D-7213 Altensteig, Duitsland; tel. +49-7453-50986, fax +49-7453-1385, e-mail: eckerthara@aol.com

■ **Redacteur Nederland en Vlaanderen**

Huug Hahn, Braak 48, NL-5501DK Veldhoven, Nederland; tel. 040-2300161, fax 040-2300163, e-mail: nat.secr@fgbmf.nl

■ **Abonnementenadministratie Nederland**

Jan Knook, P. de Hooghstraat 67, NL-4793AG Fijnaart, Nederland, tel. 0168-463185

■ **België**

Richard Van Waesberghe, Rue de la Motte 8, B-1490 Court-St.Étienne, tel./fax 010-613854, e-mail: biblique@infonie.be

■ **Advertenties Nederland**

Huug Hahn, Braak 48, NL-5501DK Veldhoven, Nederland; tel. 040-2300161, fax 040-2300163, e-mail: nat.secr@fgbmf.nl

■ **België**

Rik Van Neste, Marktstraat 45, B-8870 Izegem, België; tel. 051-302444, fax 051-316791, e-mail: vanneste.rik@attglobal.net

■ **Grafisch ontwerp**

IMAGE Grafik-Design, Spitalfeldstraße 26, D-86899 Landsberg / Lech, Duitsland; tel. +49-8191-922341, fax +49-8191-922342

■ **Druk**

Druckbild GmbH, Titisee-Neustadt, Duitsland

# Wie zijn wij?

## De doelstellingen van de Full Gospel Business Men's Fellowship International

■ De FGBMFI is een wereldwijde vereniging van mannen die concreet ervaren dat God nog steeds bestaat en wonderen doet zoals vroeger. Zij willen dit in de praktijk van alledag aan hun medemens laten zien, zodat ook deze Gods wonderen en kracht mogen ervaren.

■ Daarnaast wil de FGBMFI christenen opbouwen, zodat zij verfrist en vernieuwd naar hun eigen kerken terug kunnen gaan. De FGBMFI is namelijk zelf geen kerk en heeft geen voorgangers en priesters in dienst.

■ Verder wil de FGBMFI een grotere mate van eenheid onder alle christenen bevorderen.

# Een persoonlijke relatie

**B**ij het lezen van de bijdragen in dit blad *Voice* hebt u zich misschien afgevraagd of u zelf God ook op zo'n persoonlijke manier kunt leren kennen en vrede hebben in uw hart. Dat kan inderdaad. Daarvoor hoeft u slechts de hiernavolgende principes te volgen en daarbij eerlijk te zijn tegenover uzelf.

**1 Erken** dat God de schepper van alles is. De Bijbel zegt: „Want sinds Hij de wereld heeft geschapen, kunnen we met ons verstand zijn onzichtbare eigenschappen uit de schepping opmaken: zijn eeuwige macht en zijn God-zijn.” (*Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 20*)

**2 Accepteer** dat Hij belangstelling voor u heeft, en meer nog, dat Hij u liefheeft en ook een persoonlijke en levende relatie met u wil hebben. Jezus Christus, de Zoon van God, is gekomen om dat mogelijk te maken. Zijn dood aan het kruis is nóch een ongeluk, nóch een mislukking, maar het middel dat God heeft gekozen om de scheidingsmuur te doorbreken die tussen Hem en de mensheid stond (*Brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vers 14*). Deze muur, zie „zonde” wordt genoemd, is de wortel van al onze problemen.

**3 Beantwoord** de liefde van deze God, die uw Vader wil worden. „Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon er voor over had: iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven. (*Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16*)

**4 Spreek hardop** het volgende gebed uit (u mag het ook in uw eigen woorden zeggen), want de Bijbel zegt dat als u met uw mond erkent: 'Jezus is de Heer' en met uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt, u wordt gered. (*Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 10, vers 9*)

„God, na het lezen van deze getuigenissen realiseer ik me dat U belangstelling hebt voor iedereen, en ook voor mij. Ik leg mijn hart voor U open, met al mijn problemen, mijn vragen, mijn mislukkingen, mijn teleurstellingen, mijn angsten. Ik erken dat Jezus, uw Zoon, aan een kruis is gestorven, opdat ook ik een persoonlijke en levende relatie met U kan hebben. Ik geloof dat zijn vergoten bloed al mijn fouten uitwist en mijn leven reinigt. Jezus, ik geef me aan U over, ik neem U aan als mijn redder en als de Heer over mijn leven. Met uw hulp wil ik opnieuw beginnen, en ik wil naar uw wil leven.”

Vertrouw niet op uw gevoel dat God u heeft aangenomen. Gevoelens kunnen veranderen, maar uw nieuwe relatie met God is gebaseerd op zijn beloften: „Want er staat geschreven: 'Iedereen die de naam van de Heer aanroep, zal worden gered.'” (*Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 10, vers 13*). Neem regelmatig de tijd om te bidden, d.w.z. om met God te praten met woorden die uit uw hart komen. Lees ook regelmatig in de Bijbel, om alles te ontdekken wat God u heeft beloofd (zie bijv. Psalm 37 vers 4; Romeinen hoofdstuk 8 vers 14-17; Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2 vers 2). Schaam u ook niet om anderen te vertellen over uw relatie met Jezus (*Evangelie volgens Mattheüs 10 vers 32*).

Als u meer inlichtingen wilt, neemt u dan gerust contact met ons op. Namen, adressen en telefoonnummers vindt u elders in dit blad. ■





Misty Bernall, *Cassie zei ja*.  
 Uitg. Ark Boeken, Amsterdam.  
 ISBN 90 338 1351 3.  
 Prijs NLG 24,90.

**C**assie zei ja is het ontroerende verhaal van een moeder wier dochter van 18 jaar werd vermoord op school, toen twee jongens met geweren schietend en lachend dertien leerlingen en een leraar doodschoten. „Een van de jongens vroeg aan Cassie, die onder een tafel op de grond lag, of ze in God geloofde. Na een kleine aarzeling zei ze: „Ja”, en de jongen schoot haar door het hoofd. Haar stem verried angst, maar toch kwam ze uit voor haar geloof. Die laatste woorden van haar, evenals het boek dat haar moeder over het hele leven van haar dochter heeft geschreven, hebben veel indruk gemaakt. Cassie is de dochter van Brad en Misty Bernall. Samen met haar twee jaar jongere broer groeit ze op in een doorsnee Amerikaans gezin. Vader en moeder werken allebei. De kinderen waren welkom bij hun geboorte en de ouders genieten van hen. In de puberteit begint Cassie te veranderen. Ze wordt harder, en haar schoolvriendinnen houden zich bezig met satanisme en gedachten aan zelf-

## Misty Bernall Cassie zei ja

verwonding, zelfmoord en dergelijke. Cassie wordt onhandelbaar. Ze kleedt zich in het zwart en draagt zware metalen kettingen met vreemde versierselen. Ze verwondt zichzelf soms, maar tegen zelfmoord ziet ze toch op. Wel maakt ze tekeningen van duivels en van mishandelingen, en schrijft ze gedichten op over de dood. Met een paar vriendinnen correspondeert ze over al deze onderwerpen. Die briefjes zijn niet bepaald vrolijk.

Haar moeder vindt op haar kamer lugubere tekeningen van mensen die opgehangen worden aan hun darmen, griezelige gedichten, brieven met zelfmoordplannen, e.d. Nu merkt ze pas hoe ernstig de situatie is en ziet ze ook de leefwereld van Cassie en haar vriendinnen. Cassie moet naar een andere school en mag niet meer met haar oude vriendinnen omgaan. Na geruime tijd begint ze daar te wennen en krijgt ze vriendinnen. Eén daarvan neemt haar mee naar een jeugdkamp van de kerk. Cassie voelt zich daar aangetrokken, hoewel ze afstandelijk en moeilijk benaderbaar blijft. Langzamerhand verandert ze van een somber meisje, dat altijd haar hoofd liet hangen, in een vrolijk, opgewekt kind, dat helder uit haar ogen kijkt. Helemaal spontaan is ze nooit, maar ze verandert toch. Dat vertelt ze ook aan haar ouders als die haar komen halen na het kamp. Hoewel haar moeder eerst schrikt van haar nieuwe vrienden, die in hun uiterlijk niet veel verschillen van haar oude club waar ze pas uit was gehaald. Ook in haar houding is ze veranderd. Ze toont meer respect en genegenheid jegens haar ouders en haar broer. De tijd van leegte, ver-

warring, boosheid en wanhoop is voorbij. Nu heeft het leven weer hoop en een doel voor haar.

Zomer 1997 vertelt ze dat ze graag naar de Columbine High School wil. Daar zat ook een vriendin uit haar nieuwe kennissenkring. Ze vond dat ze op een christelijke school, waar ze op dat moment nog op zat, niet veel kon getuigen van haar geloof. Op een niet-christelijke school als Columbine kan ze veel meer mensen bereiken, vindt ze.

Op de ochtend dat die twee jongens juichend en schietend de school binnenkomen, zit Cassie in de bibliotheek. Om beschutting te zoeken, ligt ze op de grond onder een tafel. Een van de jongens drukt de loop van zijn geweer tegen haar hoofd en vraagt: „Geloof je in God?” Na een korte aarzeling zegt ze: „Ja”. Dan haalt hij de trekker over. Volgens een ander meisje, dat gered werd, klonk er wel angst door in haar stem.

„Cassie was een gewoon meisje, dat geloofde in God en dat daar in het aangezicht van de dood van durfde te getuigen. Ze wilde voor God leven. Dat was heerlijk volgens haar, maar ook moeilijk en beangstigend, maar heel erg de moeite waard.”

Dit vlot leesbare boek is een nuchter getuigenis van een moeder die gezien heeft hoe groot de verandering was in het leven van haar dochter nadat deze de Heer had gevonden en daarvan durfde te getuigen. Zij stond ervoor.

*Gerda Hahn-Koldewijn*



STOFFEERDERIJ

W. Bouw

STOELMATTERIJ

sinds 1945

- STOFFEREN van STOFFEN, LEREN en SKAI STOELEN
- BEKLEDEN van BOOT- en CARAVANKUSSENS
- RESTAURATIE (antieke) MEUBELN
- STOELMATTEN, BIEZEN, ROTAN- en GAATJESSTOELN

Voor een vrijblijvende offerte bij u thuis belt u tussen 9.00 en 17.00 uur. Of bezoekt u onze showroom; het is de moeite waard!

**GRATIS HALEN EN BRENGEN**

W.Bouw

Amsterdamseweg 24, 1182HD Amstelveen  
tel.: 020-6439895, mobiel: 06-22667127,  
fax: 020-6400422

# OO

kunt in  
*Voice*  
adverteren!

*Inlichtingen:*

**België:**

Rik Van Neste  
Marktstraat 45  
B-8870 Izegem  
tel. 051-302444  
fax 051-316791  
e-mail vanneste.rik@attglobal.net

**Nederland:**

Huug Hahn  
Braak 48  
NL-5501DK Veldhoven  
tel. 040-2300161  
fax 040-2300163  
e-mail nat.secr@fgbmfi.nl

# VOICE

## Jaarabonnement

4 uitgaven per jaar\*

	NLG	BEF
<input type="checkbox"/> 1 abonnement	21,00	400
<input type="checkbox"/> 3 abonnementen op één adres	50,00	950
<input type="checkbox"/> 5 abonnementen op één adres	80,00	1500
<input type="checkbox"/> 10 abonnementen op één adres	155,00	2800

\* Als er in een kalenderjaar minder uitgaven verschijnen, wordt het teveel betaalde gerestitueerd of in mindering gebracht op de abonnementskosten voor het volgende jaar.

## Pakketten per nummer

Aantal per zending	NLG	BEF
<input type="checkbox"/> 1 exemplaar	3,50	64
<input type="checkbox"/> 10 exemplaren van één nummer	33,00	605
<input type="checkbox"/> 25 exemplaren van één nummer	80,00	1420
<input type="checkbox"/> 100 exemplaren van één nummer	290,00	5250
<input type="checkbox"/> 200 exemplaren van één nummer	530,00	9690

Zolang de voorraad strekt.

Voor grotere aantallen s.v.p. contact opnemen (zie beneden).

Voor 25 of meer exemplaren ongesorteerd: 10% korting.

Voorl. en naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

PC en plaats: \_\_\_\_\_

Bovenstaande bon s.v.p. kopiëren of uitknippen en duidelijk leesbaar ingevuld sturen naar:

**Nederland:** J. Knook, P. de Hooghstraat 67, NL-4793AG Fijnaart; tel. 0168-463185

**België:** Richard Van Waesberghe, Rue de la Motte 8, B-1490 Court-St.Étienne, tel./fax 010-613854, e-mail: biblioque@infonie.be



# optiek van neste

MARKTSTRAAT 45 | IZEGEM | TEL. (051) 30.69.83  
IEPERSTRAAT 38-42 | HOOGLEDE | TEL. (051) 24.15.35



Alles wat  
een bril  
moet zijn.

Kiezen voor een bril die jou perfect past, hangt van veel factoren af. Bij Optiek Van Neste – dé specialist in leesbrillen met doorgeloeiglaten – vind je steeds topkwaliteit in brilglazen en monturen tegen een betaalbare prijs. Je geniet bovendien van professioneel advies én een persoonlijke service. Precies wat je van een optiek verlangt.

Optiek Van Neste, meer dan 20 jaar ervaring. Niet tevreden, geld terug.

KEUZE UIT INTERNATIONALE TOPMERKEN | PERSOONLIJKE SERVICE  
KWALITEITSGARANTIE | SPECIALIST LEESBRILLEN MET DOORVLOEIGLazen

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onderstaand adres:

Laat dit tijdschrift niet rondslingeren – geef het aan een vriend!



Full Gospel  
Business Men's Fellowship  
International

VOICE N° 2000/3